



18 juni 2023

Tweede zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

-

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden bij de koster.

etiket

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Ineke van de Arend is in het MMC in Amersfoort opgenomen met een gebroken heup

Overleden:

Op 10 juni is overleden: Antonia (To) de Koning-van de Peut (Ekris 38) in de leeftijd van 86 jaar. Op 16 juni is een dienst gehouden in de Voorhof. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats van Woudenberg.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl

Voedselbank Juni 2023:

We gaan de voorraden, met uw ondersteuning, weer even aanvullen.

De persoonlijke verzorgingsproducten zijn weer aan de beurt.

U weet wel; shampoo, doucheschuim, tandpasta, deodorant, handzeep, handcreme. En al die geurtjes door elkaar? Wát voor een bloemetjes luchtje zal dat gaan opleveren? Een heerlijke zomerbries verwacht ik zo maar!

Al vast dank voor uw bijdrage.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Heilig Avondmaal
Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Rien Stuivenberg, 2e ouderling Lia Stegehuis
Diakenen : Gerrit Jan Busser, Coby de Lange, Ronald Maijen
Organist : Jaap van Dijk
Lector : Gerda Streef
Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman, Matthijs en Sifra van de Haven
Beeld, Beamer : Nathan Schep, Johan Schep
Geluid : André Nederlof

etiket

Zingen:

Aanvangslied : Psalm 27:1 en 4
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Gloria : Lied: 257 (Liedboek van Kerken)
Gebed
Kindernevendienst :
Kinderlied : Lied 806: 1,213
1e Lezing: Mattheus 9:35-10-15
: Lied 675: 1
Uitleg en verkondiging
: Lied 381:1,2 en 3
Avondmaal : Lied 381: 4,5, en 6
Dankgebed : Lied 405: 4
Slotlied : Lied 487: 3
Zegen

Thema: Breng bevrijding

Bij deze dienst

Vandaag is het de 2e zondag na Trinitatis, we gaan richting de zomer. In deze periode worden er een aantal bijbelverhalen gelezen, die in het teken staan van Gods nieuwe Koninkrijk. We lezen het laatste gedeelte van Mattheus 9 en het eerste van hoofdstuk 10. Aan het begin van de lezing wordt verteld wat Jezus doet: rondtrekken, onderricht geven, verkondigen, genezen. Het vers waarin dat verteld wordt, is een bijna woordelijke herhaling van Mattheüs 4:23. Op die plek vertelde Mattheüs dit als opmaat naar de Bergrede; nu klinkt het als opmaat naar de uitzending van de leerlingen.

De leerlingen zijn apostelen, ze worden geroepen én gezonden. Ze zijn schapen zonder herder en zijn tegelijkertijd geroepen om herder te zijn. Ze oogsten en ze worden geoogst. Ze worden geroepen het evangelie te brengen, gemachtigd om duivels uit te drijven. Hun wordt de opdracht gegeven om wonderwerken te doen, machtig en krachtig. Tegelijk wordt hun gevraagd zo weerloos en arm te worden dat zelfs een paar sandalen om hun voetzolen te beschermen en een stok om wilde dieren van zich af te houden ontbreken. Het is bijna onvoorstelbaar wat Jezus van zijn leerlingen vraagt: zij worden uitgestuurd om te doen wat hij ook doet. Zo zal het koninkrijk van God niet alleen daar zijn waar Jezus is, maar ook daar waar zijn volgelingen in zijn naam optreden. Dat de leerlingen eropuit worden gestuurd, is hoopvol en prachtig. Jezus gaat ons voor, dat maakt het evangelie duidelijk. We mogen Jezus werk doen, daartoe zijn we geroepen, met iets anders in handen dan de liefde, de vreugde en de vrede die we van Hem hebben ontvangen. Zo mogen we de lofzang van Gods eindeloze trouw gaande houden. Samen mogen we dat vanmorgen ook vieren in de maaltijd van de Heer....

Collecte:**1e Collecte:**

De avondmaalscollecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor ZWO. Dat betekent dat u het project 'Lerarenwoningen in Malawi' ook vandaag kunt ondersteunen. De wandeling heeft een mooie opbrengst gebracht, maar, zoals het er nu uitziet, kan het dak van de maquette nog niet helemaal dichtgemaakt worden. Helpt u ons mee ook dat laatste dakdeel mogelijk te maken?

Van harte bij u aanbevolen

2e Collecte:

Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren.



KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

Muskathlon zaterdag 24 juni

's Middags sportief en 's avonds mooi concert

Doe je ook mee? Ga met ons mee naar Soest of doe iets in je eigen omgeving. Vanaf 1,60 kilometer & vanaf € 1,60. Een kleine bijdrage is al van grote waarde! Voor aanmelding en meer info: muskathlon@home.nl. En stuur een email naar muskathlonleuro60@gmail.com zodat we informatie kunnen delen over het meedoen met de hardlooptijgers, mountainbikers, racefietsers, NWers.

Voor donatie: <https://home.muskathlon.nl/c/muskathlon-geef?p=49961426>

De dag wordt afgesloten met een mooi concert. Opgeven hiervoor (kan ook afzonderlijk) via, muskathlon.nl/concert

Leuk als jij van je laat horen!

Jaap, Jannette, Matthijs, Ronald en Sophie

Vakantie:

Dominee Marten Jan Kooistra is met vakantie van donderdag 22 juni tot en met dinsdag 18 juli. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek.

Vlaggen, tassen en spandoeken

Er hangen inmiddels weer heel veel vlaggen met tassen in Woudenberg. Maar ook borden, ballonnen en spandoeken met felicitaties. Op 14 juni hebben weer heel veel scholieren officieel gehoord dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Een schitterende beloning voor een periode van studeren en hard werken!! Wij willen jullie dan ook van harte feliciteren met het behaalde resultaat, geniet ervan!! En heel veel plezier en wijsheid bij de volgende stap; een vervolgopleiding of een leuke baan....

Love, Music & More

Op 25 juni om 19:00 is het weer zo ver: een nieuwe Music&More! Met het thema Liefde. Onder andere nummers zoals 'Alles is liefde', 'All of me' en 'De kracht van uw liefde' worden gezongen. Dus neem alle mensen mee waarvan je houdt, want iedereen mag bij ons komen meegenieten. Tot dan!



Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.