



29 januari 2023

## Derde Zondag na Epifanie

etiket

### Bloemen:

### Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) verblijft na een operatie aan haar bovenarm voor herstel en revalidatie in verzorgingshuis Nieuw Avondrood in Voorthuizen (Van Den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen).
- Mevr. Jannie van den Berg (Henschoterhof 3) is afgelopen week naar zorgcentrum Birkhoven in Amersfoort (Soesterweg 533, 3819 BA Amersfoort) gegaan.
- Dhr. Cor Moerman (Lindenlaan 33) is na een operatie aan de heup, in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, inmiddels weer thuis. Wij wensen Cor een goede revalidatie en voorspoedig herstel.

### Huwelijksjubileum:

Dhr. en mevr. Siem en Gre Korteweg (Schans 64) zijn op zondag 29 januari 65 jaar getrouwd. We willen hen van harte feliciteren met dit briljanten huwelijksjubileum. We bidden Siem en Gre toe dat ze samen nog een aantal mooie, liefdevolle, gelukkige en gezegende jaren mogen hebben.

### Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - [Pieterkoekkoek@gmail.com](mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com) tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - [dskooistra@mjkooistra.nl](mailto:dskooistra@mjkooistra.nl)

### Bijbelkring Groenewoude:

Dinsdag 31 januari is er Bijbelkring in Groenewoude .De Bijbelkringkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek .

U bent van harte welkom .

Anneke Boeve .

### Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

**Voorganger** : Ds. Marten Jan Kooistra  
**Ouderling** : Sierd Smit  
**Diaken** : Herman Engel, collectant Eveline van Bentum  
**Organist** : Adrie Duizendstra  
**Lector** : Geda Streef  
**Kindernevendienst** : Janneke Smit

etiket

**Koster, Gastheer/vrouw** : Albert Timmerman, Nel Kroese  
**Beeld, Beamer** : Ab van den Pol, Jan van Bentum  
**Geluid** : Ronald Maijen  
**Oppas** : Géliene Boshuizen, Esmée Veldhuizen  
**Zingen**  
Aanvangslied : Lied 783: 1, 2 en 3  
Kyriegebed  
Gloria : Lied 357: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)  
Kindermoment : Lied 'Ga je mee'  
*Schriftlezing* : *Sefanja 2:3 & Mattheus 5: 1 – 12*  
: Lied 321: 3 en 4  
Uitreiking doopbordjes : Lied 'Er zijn al wat jaren'  
Gedachtenis : Lied 981: 1 en 2  
Gebeden  
Slotlied : Lied 416: 1, 2, 3 en 4

### Bij deze dienst: Thema: De wereld op z'n mooist...

Het thema van deze dienst is: de wereld op z'n mooist. We lezen uit het evangelie van Mattheus hfst. 5: 1 – 12. Het is het begin van de zogenaamde Bergrede en wordt ook wel de zaligsprekingen genoemd. Het zijn betekenisvolle, hoopgevende woorden. De setting waarin ze worden uitgesproken, doet ook ergens aan denken: in het Oude Testament wordt verteld dat God op de berg Sinaï de tien geboden aan Mozes gaf. Die tien geboden laten zien hoe het goede leven geleefd wordt. Met zijn woorden op de berg doet Jezus iets vergelijkbaars: hij vertelt over het leven in Gods licht. Mozes wees het volk Israël de weg naar het beloofde land. Wat Jezus doet lijkt daarop: hij wijst mensen de weg naar wat hij noemt het koninkrijk van God'. In de 'oude' vertalingen komt het woord 'zalig' negen keer in dit gedeelte voor. Het is de vertaling van het Griekse woord 'makarios'. De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal (BiGT) hebben dit woord met 'gelukkig' vertaald. De BiGT spreekt over het 'echte' geluk. Wat versta je onder het echte geluk? We merken dat geluk een groot goed is, maar dat het ook broos is. Geluk zit niet alleen in materiele zaken, maar ook in (warme) contacten, gesprekken, vertrouwen, gezondheid, liefde, een goed en helder verstand, mooi weer, dingen doen met je partner, gezin, familie. Soms overvalt geluk je. Soms is geluk: 'een boeket samenstellen van de bloemen waar je bij kunt', de wereld op z'n mooist. Wat Jezus in Mattheus 5 zegt past doorgaans niet zo bij onze gedachten over geluk. Zeker wanneer Jezus zegt dat je gelukkig bent wanneer je verdrietig bent of vervolgd wordt? Het lijkt echt radicaal anders, wat Jezus hier vertelt. Maar, stel je eens een wereld voor waarin verdrietige mensen getroost worden. Waarin zachtmoedige mensen thuis zijn, waar gerechtigheid is en barmhartigheid. Waar mensen eerlijk en zuiver zijn. Zo'n wereld zou het koninkrijk van God moeten zijn. Dat is een perspectief, maar tegelijk ook een aansporing voor wat mensen nu kunnen doen. Jezus zelf liet zien wat er gebeurt als mensen zo met elkaar omgaan. Ik denk dat Jezus ons op die manier de ogen wil openen voor de werkelijkheid van het leven zelf..... Hoe dat zit...?? Daar hopen we tijdens de dienst wat meer zicht op te krijgen.....

Tijdens deze dienst zullen ook een aantal kinderen hun doopbordje uitgereikt krijgen.

**Collecte:****1e Collecte:** Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren - **Nederland speelt Sirkelslag**

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

**2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk:**

Kosten Pastoraat: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

**KND-collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

**IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**

**Voedselbank Februari 2023:** Actiemaand Voedselbank:

Van 5 t/m 23 februari organiseren Kerk in Actie en Voedselbanken Nederland een speciale actie waar onze Taakgroep Diaconie van De Voorhof graag ondersteuning aangeeft. Er is een Boodschappenlijstje samengesteld met producten die deze maand in het bijzonder worden gevraagd.

Er zijn drie mogelijkheden om deze februari actie te ondersteunen, t.w.

1. Bij De Voorhof kunt u een lege actiedoos ophalen welke ter beschikking wordt gesteld om deze thuis op uw 'gemakkie' te vullen met producten uit het boodschappenlijstje en vervolgens zien wij die gevulde doos weer graag tegemoet.
2. Eén of meerdere producten bijdragen zoals we tot heden altijd gedaan hebben maar in dit geval uitsluitend met producten zoals vermeld op het boodschappenlijstje.
3. Of zo mogelijk €25 te doneren op de rekening van de Diaconie met vermelding: Voedselbank. (rekeningnummer NL 45 RABO 0382 4662 68)  
Hiermee vullen wij, namens u, de actiedoos met producten uit het lijstje, met een vergelijkbare waarde. Hoe handig is dat?

**BOODSCHAPPENLIJSTJE:** Dat ziet er als volgt uit: Havermout ~ Soep in blik ~ Zonnebloemolie ~ Vis in blik ~ Couscous ~ Volkorenpasta ~ Groente conserven ( blik of pot) ~ Koffie of Thee ~ Houdbare melk ~ Pak sap (1L)~ Zakje lolly's.

Van harte aanbevolen en fijn dat u weer mee doet!

**Krabbeldienst 29 januari:**

Zondag is er weer een Krabbeldienst. Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de kerk. Tijdens de Krabbeldiensten van dit seizoen gaan we telkens 'samen' iets doen. Het thema van deze keer is: 'Samen bidden'. In de kerk wordt veel gebeden, maar ook vaak rond de maaltijd en voor het slapengaan. Vorige week was de week van gebed om eenheid. Ook Jezus bad veel en Hij leert zijn leerlingen bidden. Een leuk en veelzijdig thema dus om in de Krabbeldienst mee aan de slag te gaan. We gaan ook weer zingen en muziek maken. We luisteren weer naar een Bijbelverhaal en hebben een leuke verwerking bedacht. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken en is er wat lekkers. Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452)

De dienst begint om 16.00u in de Voorhof, kom je ook....!!!!

**Een koffie ontmoeting:**

Op woensdag 1 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan.

Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. U bent van harte welkom.

Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363

**12 februari om 19:00 is er weer een Music & More-zangdienst.**

Het thema deze keer is water. Met behulp van mooie teksten en mooie liederen, die meegezongen mogen worden, maken we kennis met de thematiek van water in de bijbel. Water waar we "als een hert naar verlangen", maar ook het water waar we veilig en vol vertrouwen in de Heer overheen willen lopen. Het belooft een mooie dienst te worden, die we jubelend en vol van geest afsluiten. Beleef en doe mee, 12 februari 19:00 in De Voorhof

Informatie over De Voorhof: [www.pkndevoorhof.nl](http://www.pkndevoorhof.nl)

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol

**E-mail: [zondagsbrief@pkndevoorhof.nl](mailto:zondagsbrief@pkndevoorhof.nl) Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.**