



11 december 2022

Derde zondag van Advent

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

- Mevr. Lina v Barreveld-van de Vlierd, Van Ginkellaan 53

- Mevr. Corrie Bos, Schanspark 22

Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden bij de koster.

Liturgische Bloemschikking:

Vandaag gaat het verhaal over Rachab, een hoer. Dat klinkt niet positief. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze verhalen van mannen die bang zijn voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt. De tafel wordt nu voor driekwart bekleed met mos. Op de tafel branden nu 3 kaarsen. Aan de rand van de tafel worden dorre blaadjes van de eik gehangen als symbool van het oude leven wat zij verlaat en aan een nieuw leven begint. De rode bessen en botteltjes verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. Rood is de kleur van liefde, maar ook van gevaar en pijn.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal.

- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) is na een ongeval met de fiets opgenomen in het UMC te Utrecht. Ze ligt op afdeling neurologie (C-3) kamer 25

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl

Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude:

Zondag 11 december zal om 15.30 uur het Heilig Avondmaal gevierd worden in Groenewoude..

Voorganger is ds. Marten Jan Kooistra.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen : Evert van Asselt, Lia Stegehuis
Diaken : Gerrit Jan Busser, Ronald Maijen
Organist : Berend van Surksom
Lector : Anneke Bos
Koster, Gastheer/vrouw : Ad Kleinveld, Anneke Bos

Kindernevendienst : Géliene Boshuizen
Beeld, Beamer : Mirjan Schep, Elizabeth Kooistra
Geluid : André van Dijk
Oppas : Wouter Knoester
Zingen

etiket

: Psalm 84: 1 en 4
Kyriegebed : Lied 463: 1, 6, en 8
Kinderen in het midden; Projectlied 'Levenslicht'
Schrijflezing : *Jozua 6: 22 – 25*
Jacobus 2: 14 & 24 – 26
Matheus 12: 50
: Lied 259: 1 – 4
: Lied 440: 1 en 2

Viering Heilig Avondmaal

: Lied 381: 5 en 6

: Lied 487: 3

Slotlied

: Rakelings Nabij 90: 1, 2 en 3

(melodie lied 769, Eens als de bazuinen klinken)

Bij deze dienst: Thema: 'Deze kant op...!!'

Zondag is de 3e zondag van Advent. Ze kreeg de latijnse naam Gaudate, dat betekent verblijdt/verheugt u!! De kleur van deze zondag is officieel roze. Door het donkere paars schijnt al het licht van Kerst. De geboorte van de Heer komt steeds dichterbij.

In de adventstijd lezen we over de 'voormoeders' van Jezus. Op onze zoektocht naar het 'Levenslicht' en de 'wording' van Jezus gaan we steeds verder terug in de tijd. Het zijn vreemde 'dwarze' verhalen die we de adventsweken te horen krijgen. Vandaag gaat het over Rachab, de vrouw (een hoer) uit Jericho die twee verspieders uit het volk Israël hielp ontsnappen. In het overzicht van Mattheüs wordt Rachab gepresenteerd als de moeder van Boaz, waarmee gesuggereerd wordt dat er tussen de intocht in het land en het verhaal van Ruth maar één generatie zit. Rachab neemt de twee, voor haar vijandelijke, spionnen op in haar huis en biedt hun bescherming. Dat was een riskante actie en het wordt heel realistisch verteld. Loyaliteit en gastvrijheid staan hoog bij haar in het vaandel. Als je dit verhaal in het bijbelboek Jozua leest, dan voel je de sfeer van doodsangst en wanhoop die in Jericho leeft. Doordat ze de verspieders helpt te ontsnappen, speelt Rachab een rol bij de intocht van Israël in het beloofde land. Zelf wordt ze met haar familie gered, als ze een rood koord aan het venster bindt.

Wat Rachab doet getuigt van geloof. In het bijbelboek Hebréeën wordt Rachab tot de eerste geloofsgetuigen gerekend. De apostel Jacobus noemt haar als voorbeeld van hoe geloof en handelen samengaan. Ook Jezus maakt in Mattheus 12 duidelijk dat het in het koninkrijk van God niet om bloedverwantschap gaat, maar op verwantschap in het handelen: niet Heer, Heer roepen, maar handelen naar de wil van Vader!! Die kant moet het dus op...

Vandaag mogen we dat ook weer vieren aan de tafel van De Heer. In de tekenen van brood en wijn, mogen we de liefde van Jezus en zijn trouw aan de weg van het Koninkrijk gedenken en ervaren...

Collecte:

1e Collecte: De Avondmaalscollecte: Deze is bestemd voor de ZWO

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

Voedselbank December 2022: In december gaan we er écht een feest van maken. Zoals bekend ontvangt de voedselbank graag producten in blik omdat dit veiliger is tijdens het vervoer. Groot voordeel is dat voedseldekundigen van mening zijn dat vlees, vis, groente en kip in blik duurzaam en smakelijk is omdat alles in één dag wordt ingeblikt. Dus vers én vitaminerijk. Daarom voor het kerstdiner deze maand graag uw keuze uit (of alles samen óók geen bezwaar) vlees in blik, kip in blik en vis in blik. Óók ragout en ragoutbakjes zijn van welkom. Leuk toch dat we weer wat te doen hebben! Smakelijk dank en namens alle vrijwilligers en gebruikers van de de Voedselbank wensen wij u een gezellige feestmaand en prettige Kerstdagen toe.



Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg

Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Vandaag vragen wij uw handtekening voor Nubische mannen in Saudi-Arabië.

Op 10 oktober 2022 veroordeelde een rechter in Saudi-Arabië tien mannen tot celstraffen tussen de 10 en 18 jaar vanwege een vreedzame herdenkingsdienst. De mannen behoren tot de Egyptisch Nubische minderheidsgroep. Veel van deze mannen zijn ouder en kampen met gezondheidsklachten, zoals diabetes en hartproblemen, en hebben medische zorg nodig. De mannen werden in 2019 gearresteerd toen ze een vreedzaam evenement hielden ter herdenking van de Arabisch-Israëliëse oorlog in 1973. Ze werden beschuldigd van het oprichten van een vereniging zonder vergunning. Ook zouden ze de in Saudi-Arabië verboden Moslimbroederschap steunen en werden ze aangeklaagd vanwege berichten op social media. De mannen beweren onder dwang bekentenissen te hebben afgelegd. Maar daar had de rechter geen boodschap aan. Kom in actie en onderteken de brief in de hal.

Zaterdag 10 december kunt u nog brieven komen schrijven in het Cultuurhuis voor de grote schrijfactie Write for Rights van 11.00-14.30 uur. Het thema is: Vervolgde demonstranten. Amnestygroep Woudenberg

Kersevenement 24 December van 16:00- 20:00 uur.

Voor Wie? Iedereen is welkom; Met elkaar beleven we het verhaal van kerst, we reizen in het spoor van Jozef en Maria langs bekende ferelen, vanaf 17:00 wordt een maaltijd geserveerd en eten we met elkaar, om 18:30 zal de kerstnachtdienst plaatsvinden.

Kom ook en ontmoet elkaar!

24 December bij manege Groenewoude, Ekris 38 in Woudenberg.

Om dit evenement tot een succes te maken is er nog wat hulp nodig: er is een basis maaltijd van rijst met linzen en saus. Er wordt ook voor brood gezorgd, het zou fijn zijn als er ook voor salades of een zelfgekozen bijgerecht gezorgd wordt. Vanaf zondag 4 december liggen er intekelijsten in de hal van de Voorhof, of stuur een mail aan Dianekegler@gmail.com.



ta-
el-

Heeft u thuis nog lichtsnoeren of andere kerstversiering over, dan staat een doos in de hal van de kerk om deze te verzamelen.

Oliebollen:

Ook dit jaar gaan we weer oliebollen en appelbeignets verkopen vanuit De Voorhof.

Op vrijdag 30 december van 9 tot 16.30 en zaterdag 31 december van 9 tot 14uur staan we voor u klaar. Als u niet in staat bent om ze op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis.

U kunt ze nu al bestellen bij Henny Voogt 06 14439911 of bij Lia Stegehuis 06 52063119 of via de mail scribaat@pkndevoorhof.nl

17 december 2022 - Muziek in de Dorpskerk met medewerking van Ad Musica:

De decembermaand is bij uitstek een maand om bijzondere muziek ten gehore te brengen. Muziek is belangrijk om daarbij de bijhorende gedachte en gevoelens bij anderen en bij jezelf naar boven te halen. Kerstmuziek is al eeuwen oud en is in veel landen en streken van de wereld op schrift gezet. Zoals bekend hebben Hilde van de Berk, Fred Slaghekke, Trees Meijer en Wim van Hoek een muziekgroepje, Ad Musica, gevormd en een aantal keren per jaar laten we van ons horen (zang, dwarsfluit en orgel/piano). Muziek verbindt in allerlei opzichten en dit willen wij met muziek graag uitdragen. De Dorpskerk van Woudenberg (Schoutstraat 8a) is vaak op zaterdagmiddag geopend voor bezoek, zo ook op zaterdag 17 december. Vanaf 16.00 uur kunt u luisteren naar muziek, van klassiek tot modern, uitgevoerd door Trees, Hilde, Fred en Wim. Sommige melodieën zullen bekend in de oren klinken en anderen zullen nieuw zijn voor u. Maar het is muziek die past in de periode voorafgaand aan Kerst. U bent van harte welkom om te komen luisteren!



Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.