



4 december 2022

Tweede zondag van Advent

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

-

Liturgische Bloemschikking: Vandaag gaat het verhaal over Ruth, een buitenlandse. Zij komt met Naomi mee, als die vol verdriet en teleurstelling terugkeert naar Israël, naar Bethlehem. Naomi wil eigenlijk niet dat ze meegaat, stuurt haar terug bij de grens, maar Ruth volhardt. Ruth wil ook geloven in die bijzondere God van Israël. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Zo geeft God deze buitenlandse een plek in zijn familie.. In de schikking krijgt zij een plaats aan de tafel. Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed. 50% van de jute wordt bekleed met plaatmos. Er staan 2 kaarsen op het tafelkleed. We zien korenaren, symbool voor de korenaren, die zij mocht lezen op het land van Boaz. Bethlehem betekent broodhuis. En we zien pinusnaalden. Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeld. Bij de schikking zijn 2 kaarsen aangestoken.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal.

- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) is na een ongeval met de fiets opgenomen in het UMC te Utrecht. Ze ligt op afdeling neurologie (C-3) kamer 25

- Mevr. Mienke Wildschut (Schans 45) heeft donderdag een nieuwe heup gekregen. Wij wensen haar een spoedig herstel en een voorspoedige revalidatie.

- Dhr. Martin Standaart is weer thuis uit het ziekenhuis

Huwelijksjubileum:

De heer en mevrouw Jansen (De Henschoterhof 25) zijn woensdag 7 december 60 jaar getrouwd. Wij willen hen van harte feliciteren met dit diamanten jubileum. We wensen Johan en Hilly een hele fijne en feestelijke dag en veel zegen op de weg naar het volgende jubileum!

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger : ds. Pieter Koekkoek
Ouderlingen : Rien Stuivenberg
Diaken : Jan van Bentum, collectant Irene Hendriks
Organist : Jaap van Dijk
Lector :
Koster, Gastheer/vrouw : Bert van Ravenhorst, Gerda Holl

Kindernevendienst : Peter van der Krans
Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Jacqueline van Ledden
Geluid : Ronald Majien
Oppas : Corine Stuivenberg en Daphne Blokhuis

etiket

Zingen

Aanvangslied : Psalm 80:1,2
Kyriegebed met : Lied 367b
Gloria : Lied 459:1,3,4,5,7

Kindernevendienst

: Projectlied: "Levenslicht"
Schriftlezing : *Ruth 1:19-2:12, 4:13-17*
: Lied 816

Schriftlezing : *Mattheüs 13:54-56*
Acclamatie : Lied 339a

: Lied: 440:1,4
Slotlied : Lied 722

Projectlied: "Levenslicht"

Ik zing van licht dat God ons geeft: het levenslicht voor al wat leeft. Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? Wie geeft het aan de mensen door?

Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou, waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.' Zo spreekt de hemel met haar stem en het wordt feest in Betlehem.

Ik zing van licht dat God ons geeft: het levenslicht voor al wat leeft. Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? Wie geeft het aan de mensen door?

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank December 2022: In december gaan we er écht een feest van maken. Zoals bekend ontvangt de voedselbank graag producten in blik omdat dit veiliger is tijdens het vervoer. Groot voordeel is dat voedseldeskundigen van mening zijn dat vlees, vis, groente en kip in blik duurzaam en smakelijk is omdat alles in één dag wordt ingeblikt. Dus vers én vitaminerijk. Daarom voor het kerstdiner deze maand graag uw keuze uit (of alles samen óók geen bezwaar) vlees in blik, kip in blik en vis in blik. Óók ragout en ragoutbakjes zijn van welkom. Leuk toch dat we weer wat te doen hebben! Smakelijk dank en namens alle vrijwilligers en gebruikers van de Voedselbank wensen wij u een gezellige feestmaand en prettige Kerstdagen toe.

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 7 december wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom.
Sarianne van Oosterum, Tel: 06 30670363

Adventskalender – Elisabethbode: Met het begin van de adventsperiode biedt de Diaconie u een gratis exemplaar aan van de Elisabethbode. Een traditie die wij graag voorzetten. Dit jaar hebben wij ook Adventskalenders beschikbaar. De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het jaarthema 'Aan tafel!'. U kunt de EB en de Adventskalender pakken links van het meubel als u de kerk binnenkomt. Wij zullen ervoor zorgdragen dat er in ieder geval tijdens de eerste twee Adventszondagen exemplaren zijn dan heeft iedereen een kans op een exemplaar. Door problemen met de bezorging is er helaas nog geen Elisabeth bode. Hopelijk volgende week.

Hartelijke groet, namens de Diaconie,
06 20303516 /,secretariaat.diaconie@pkndevoorhof.nl

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:

Schrijf een brief, verander een leven! Zaterdag 10 december 2022 is er weer de grote Write for Rights schrijfactie in het Cultuurhuis in Woudenberg van 11.00- 14.30 uur. Ieder jaar rond 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – worden wereldwijd miljoenen brieven geschreven tegen onrecht, en voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in Woudenberg komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Dit jaar schrijven we voor Vervolgde Demonstranten. Demonstreren is een goed recht, want zonder demonstraties hadden we b.v. geen vrouwenkiesrecht gehad. Maar helaas komen mensen die demonstreren in veel landen in de problemen. Alleen omdat ze hun land beter willen maken. Dit jaar richt de Write for Rights actie zich op demonstranten die worden vervolgd omdat ze vreedzaam hun nek

uitstaken en om verandering vroegen. Wilt u liever thuis schrijven? Dat kan ook.. Vanaf 28 november kunt u schrijfpakketten halen bij:

- balie van het Cultuurhuis tussen 9.00 en 17.00 uur

- Anja Veldman – Jacob Catslaan 7 – 0332863949

- Bettie Eijbergen – Waterlelie 3 – 0621922138

- Marianne Maasland – Van Galenlaan 5 – 0332862408

Ook is het mogelijk brieven te downloaden van de site: www.amnesty.nl/write-for-rights

Amnesty Werkgroep Woudenberg



Kerstevenement 24 December van 16:00- 20:00 uur.

Voor Wie? Iedereen is welkom; we beginnen om 16:00 met de volkstelling, vanaf 17:00 wordt een maaltijd geserveerd en eten we met elkaar, om 18:30 zal de kerstdienst plaatsvinden. Met elkaar beleven we het verhaal van kerst, we reizen in het spoor van Jozef en Maria langs bekende taferelen.

Kom ook en ontmoet elkaar!

24 December bij manege Groenewoude, Ekris 38 in Woudenberg.

Om dit evenement tot een succes te maken is er nog wat hulp nodig: er is een basis maaltijd van rijst met linzen en saus. Er wordt ook voor brood gezorgd, het zou fijn zijn als er ook voor salades of een zelfgekozen bijgerecht gezorgd wordt. Vanaf zondag 4 december liggen er intekelijsten in de hal van de Voorhof, of stuur een mail aan Dianekegler@gmail.com.

Heeft u thuis nog lichtsnoeren of andere kerstversiering over, dan staat een doos in de hal van de kerk om deze te verzamelen.

Diaconie: Wie oh wie helpt ons uit de brand!

Herhaalde Oproep! Helaas nog geen enkele reactie ontvangen.

De diaconie is dringend op zoek naar notulist(e). Omdat we geen secretaris kunnen vinden zouden wij heel blij zijn als u zich hiervoor meldt.

De Diaconie vergadert 1x per maand op een woensdag van 19.30 -21.30 We vergaderen altijd met wat lekkers bij de koffie. Voor meer informatie bellen of mailen met

Jan v Bentum 06-12265324 bentum143@siebertjes.nl

Samen aan tafel voor iedereen: Vanaf 27 november kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 9 december a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag in de hal van De Voorhof. Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra). Deze keer hebben we Kersteditie en daar willen we een beetje extra aandacht aan besteden. We nodigen u daarom uit vanaf 16.15u voor een gezellige samenzijn met borrel. Daarna gaan we zoals gebruikelijk lekker eten. We zien uit naar uw komst en een gezellige avond.
Groet, Tineke, Frederika, Elizabeth en Jantine

Fotokaarten KERST:

Heeft u interesse in de Kerstkaarten of winterkaarten?

U bent van harte welkom om ze uit te zoeken op donderdag 8 december 2022 van 10.30 tot 12.00 in de hal van de Voorhof. Uw kaart kan een lichtpuntje zijn voor de ander!

Bezorgen is ook mogelijk, graag uw telefoontje op 06-10818656, Jantine Engel.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.