



27 november 2022

Eerste zondag van Advent

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Liturgische Bloemschikking:

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de zingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (mede) dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen, één van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! De tafel is bedekt met jute, de kleur van inkeer. Maar iedere week wordt een kwart van de tafel bedekt met groen mos, de kleur van verwachting en nieuw leven. Op deze 1e Advent zien we bij de donkerste stam paarse Callicarpa bessen. Paars is de kleur van rouw. Batseba rouwt om de dood van haar man Uria. David neemt haar als vrouw en daardoor wordt zij koningin. De gele kogelbloemen over de Callicarpa bessen heen verwijzen daarnaar. Geel is een koninklijke kleur. 1 kaarsje in de schikking brandt.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) is weer thuis
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal.
- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) is na een ongeval met de fiets opgenomen in het UMC te Utrecht. Ze ligt op afdeling neurologie (C-3) kamer 25
- Dhr. Martin Standaart is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

- Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049
- Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen : Lia Stegehuis
Diaken : Gerrit Jan Busser, Cobi de Lange
Organist : Jaap van Dijk
Lector : Berthe Strengers
Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman, Berthe Strengers

Kindernevendienst : Annemiek van der Wanssem

Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Jan van Bentum

Geluid : Jozef Jan Vonhof

Oppas : Géliene Boshuizen

Zingen

Aanvangslied : Lied 216: 1, 2 en 3

: Psalm 25: 2 en 3

Kyriegebed : Lied 463 : 1, 4, 6, 7 en 8

Kinderen in het midden: Uitleg project 'Levenslicht'

Projectlied 'Levenslicht'(melodie 'Ik ben een engel van de Heer' Lied 469)

Schriftlezing : 2 Samuël 11: 14 – 27

: Mattheus 21 1 – 9

: Lied 259: 1 – 4

: Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5

Gebeden

Slotlied : Lied 441: 1 en 5

Bij deze dienst: Thema: 'Kom erbij...!!'

Vandaag is het 1^e Advent. Tijdens de Adventsperiode vieren we dat de nacht ten einde loopt en de dag naderbij komt. We starten met het adventsproject; 'Levenslicht'. Het project staat stil bij de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus voorkomen: de vrouw van Uria (Batseba), Ruth, Rachab en Tamar. Vier vrouwen, die ieder op hun eigen wijze, kracht tonen te midden van krachten die hen klein (willen) houden. Vier vrouwen die met hun lef, trouw of onverzettelijkheid hun eigen geschiedenis en die van God naar hun hand proberen te zetten. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wie zijn mijn voorouders? Dat zijn vragen waarmee veel mensen in onze tijd bezig zijn. Ze spitten tot in detail hun stamboom uit. Zoiets gaan wij dus in de komende vier weken ook doen, maar dan met betrekking tot Jezus. We kijken terug in de geschiedenis. Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? We staan stil bij zijn stamboom en dan vooral bij de vier vrouwen die Mattheus in zijn stamboom noemt.

Vandaag staat Batseba centraal. Het is een schokkend verhaal over wat koning David met haar en haar man doet. Sinds #MeToo luisteren we daar toch minder onbevangen naar dan voorheen. Het verhaal geldt als het grootste dieptepunt in Davids geschiedenis. In het verhaal van David, Batseba en Uria worden de gebeurtenissen vooral bepaald door de keuzes van koning David, en in zekere zin ook door Uria die weigert naar huis te gaan. Batseba is onmisbaar in het verhaal, maar lijkt ook weinig aan het verhaal te kunnen veranderen: het gaat vooral over wat haar overkomt. Het eerste dat we over Batseba te weten komen, is dat ze een heel mooie vrouw is. Ze wordt de vrouw van koning David en later de moeder van koning Salomo en speelt daardoor een cruciale rol in de vertelde geschiedenis van Israël.

Het evangelie gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt begroet als de zoon van David. Hij doet denken aan Salomo, de vrededragers. Jezus is de ware koning die vrede brengt aan de stad van de vrede en in haar aan de hele wereld. Naar Hem verlangen wij.

Collecte:

1e Collecte: Adventscollecte Werelddiaconaat. Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Zij werken op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de verwarmingskosten vallen welke de laatste tijd sterk zijn gestegen.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank December 2022: In december gaan we er écht een feest van maken. Zoals bekend ontvangt de voedselbank graag producten in blik omdat dit veiliger is tijdens het vervoer. Groot voordeel is dat voedseldeskundigen van mening zijn dat vlees, vis, groente en kip in blik duurzaam en smakelijk is omdat alles in één dag wordt ingeblikt. Dus vers én vitaminerijk. Daarom voor het kerstdiner deze maand graag uw keuze uit (of alles samen óók geen bezwaar) vlees in blik, kip in blik en vis in blik. Ook ragout en ragoutbakjes zijn van welkom. Leuk toch dat we weer wat te doen hebben! Smakelijk dank en namens alle vrijwilligers en gebruikers van de Voedselbank wensen wij u een gezellige feestmaand en prettige Kerstdagen toe.

Krabbeldienst 27 november: Vanmiddag is er weer een Krabbeldienst. Het is de eerste zondag van Advent. In de Adventstijd bereiden we ons voor op de geboorte van de Here Jezus. Veel mensen hebben in deze tijd een kerstboom en kaarsjes in huis. Veel tuinen zijn met allerlei lichtjes verlicht. Zo proberen we een beetje licht in deze donkere tijd te brengen. Tijdens de Adventsperiode worden in de kerk ook altijd adventskaarsen aangestoken. Met de Krabbeldienst sluiten we hier graag bij aan. Als thema hebben we daarom gekozen: 'Samen licht maken'. We gaan naar liedjes luisteren over licht en we gaan er zelf ook een paar zingen. We luisteren weer naar een Bijbelverhaal en als verwerking gaan we deze keer iets heel leuks knutselen. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken en is er wat lekkers. **We beginnen om 16.00u in De Voorhof!!** Kom jij ook...??? Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452).



Adventszangdienst: Vanavond zondag 27 november is er weer een adventszangdienst in de Catharina kerk. De dienst begint om 19.00u. Het wordt een echte zangdienst waarin we weer veel mooie en bekende Adventsliederen gaan zingen. Marsel Sarot en Marten-Jan Kooistra zijn de voorgangers. Piet de Vries speelt op het orgel en de piano en Trees Meijer op de dwarsfluit.

Adventskalender – Elisabethbode: Met het begin van de adventsperiode biedt de Diaconie u een gratis exemplaar aan van de Elisabethbode. Een traditie die wij graag voorzetten. Dit jaar hebben wij ook Adventskalenders beschikbaar. De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het jaarthema 'Aan tafel!'. U kunt de EB en de Adventskalender pakken links van het meubel als u de kerk binnenkomt. Wij zullen ervoor zorgdragen dat er in ieder geval tijdens de 1e 2 Adventszondagen nog exemplaren zijn dan heeft iedereen een kans op een exemplaar.

Hartelijke groet, namens de Diaconie,
06 20303516 /,secretariaat.diaconie@pkndevoorhof.nl

Bijbelkring Groenewoude;

Dinsdag 29 november is er Bijbelkring in Groenewoude . De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek
U bent van harte welkom . Een groet van Anneke Boeve .

Bijpraatavond over de renovatieplannen op 30 november 2022:

Uitnodiging voor een door de kerkenraad georganiseerde bijpraatavond verzorgd door het College van Kerkrentmeester betreffen de stand van zaken rond de renovatieplannen van ons kerkgebouw De Voorhof.

De avond begint om 19.30 u.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:

Schrijf een brief, verander een leven! Zaterdag 10 december 2022 is er weer de grote Write for Rights schrijfactie in het Cultuurhuis in Woudenberg van 11.00- 14.30 uur. Ieder jaar rond 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – worden wereldwijd miljoenen brieven geschreven tegen onrecht, en voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden. Ook in Woudenberg komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Dit jaar schrijven we voor Vervolgde Demonstranten. Wilt u liever thuis schrijven? Dat kan ook.. Vanaf 28 november kunt u schrijfpakketten halen bij:

- De balie van het Cultuurhuis tussen 9.00 en 17.00 uur
 - Anja Veldman – Jacob Catslaan 7 – 0332863949
 - Bettie Eijbergen – Waterlelie 3 – 0621922138
 - Marianne Maasland – Van Galenlaan 5 – 0332862408 Ook is het mogelijk brieven om de brieven te downloaden van de site: www.amnesty.nl/write-for-rights
- Amnesty Werkgroep Woudenberg

Kerstbelevens voor de hele familie, 24 december 2022 16:00-20:00:

Beleef het mee op kerstavond; we gaan in het spoor van Jozef en Maria op zoek naar het kerstkind. Net als zij vierten we kerstavond in een stal en zien we de bekende taferelen aan ons voorbij trekken alsof we ze zelf meebeleven. Dit jaar willen we kerstavond samen vierten, houdt daarom 24 december van 16:00-20:00 vrij. We beginnen om 4 uur met de volkstelling van alle reizigers die aankomen bij Manege Groenewoude aan de Ekris. Rond 17:00 wordt er een maaltijd geserveerd en om 18:30 komen we aan bij de Herberg waar we de kerstnacht dienst vierten. Nadere informatie volgt de komende weken in de zondagsbrief.

Diaconie: Wie oh wie helpt ons uit de brand!

De diaconie is dringend op zoek naar notulist(e). Omdat we geen secretaris kunnen vinden zouden wij heel blij zijn als u zich hiervoor meldt.

De Diaconie vergadert 1x per maand op een woensdag van 19.30 -21.30 We vergaderen altijd met wat lekkers bij de koffie. Voor meer informatie bellen of mailen met Jan v Bentum 06-12265324 bentum143@siegertjes.nl

Samen aan tafel voor iedereen: Vanaf 27 november kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 9 december a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag in de hal van De Voorhof. Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra). Deze keer hebben we Kersteditie en daar willen we een beetje extra aandacht aan besteden. We nodigen u daarom uit vanaf 16.15u voor een gezellige samenzijn met borrel. Daarna gaan we zoals gebruikelijk lekker eten. We zien uit naar uw komst en een gezellige avond.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.