



23 oktober 2022

Negentiende Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

-

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) is opnieuw aan haar schouder geopereerd. Zij verblijft nu voor revalidatie in Huize Weltevreden (Kamer 19) in de Bilt (Professor Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt)
- Mevr. Lina van Barreveld - van de Vlierd (Van Ginkellaan 53) is i.v.m. hartklachten opgenomen in het AMC (Meibergdreef 9 1105 AZ) te Amsterdam. Ze ligt op de hartbe-waking F-3 noord kamer 228.
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal.
- Dhr. P. Karel (de Ruiterlaan 35) is opgenomen in het MeanderMC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mijkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Bijbelkring Groenewoude:

Dinsdag 25 oktober is er Bijbelkring in Groenewoude .

De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek .

U bent van harte welkom .

Een groet van Anneke Boeve .

Voedselbank Oktober 2022:

Smeer- en boterhambeleg zoals chocopasta, pindakaas, chocoladehagel, jam, vis in blik of appelstroop bijvoorbeeld.

Dank voor uw medewerking want alleen dan loopt alles weer “gesmeerd” deze Maand

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Doopdienst

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen : Lia Stegehuis
Diaken : Cobi de Lange, Gerrit Jan Busser
Organist : Piet de Vries
Lector : Gerda Streef
Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman. Mathijs en Sifra van der Haven

Kindernevendienst : Peter van der krans
Beeld, Beamer : Mariëlle van Bentum, Elizabeth Kooistra
Geluid : Jozef Jan Vonhof
Oppas : Géliene Boshuizen en Esmee van Veldhuizen
Zingen
Aanvangslied : Psalm 138: 1
: Lied 925
Gloria : Lied 351 (Evangelische liedbundel)
Kinderen in het midden : Lied 448: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
Schriftlezing : Lucas 18: 9 – 17
: Lied, Opwekking 770
: Lied 357: 1, 2 en 3
: Lied 444: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
: Lied 278: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
Slotlied : Lied 913: 1, 2 en 4

Thema: ‘Een kostbaar geheim....!!!’

Tijdens deze dienst wordt de doop bediend aan Daniël Alexander Ter Maten, zoon van Johan en Natasha Ter Maten (Stationsweg Oost 203) en Saar Cornelia Magdalena Roseboom, dochter van Job Roseboom en Marlies Marchal (Lupinestraat 7) en zusje van Sophie en Thijs.

Bij deze dienst:

De dienst van zondag staat in het teken van de doop. Er zullen twee kinderen worden gedoopt. Het kinderverhaal is n.a.v. 2 Koningen 4. De profeet Elisa vertelt aan een vrouw uit Sunem dat ze een zoon zal krijgen. Jaren later sterft het kind. Bedroefd gaat de vrouw naar Elisa. Ze beseft dat ze nu met haar verdriet maar naar één man toe kan gaan; de profeet. Met zijn adem en zijn warmte wekt hij het kind uit de dood.

Uit Lucas 18 horen we de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Nadat Jezus deze gelijkenis vertelt heeft willen moeders hun kinderen door Jezus laten zegenen. Hoe mooi sluit dit aan op de doop.... De gelijkenis gaat over de manier van bidden. Welke woorden gebruik je en hoe opzichtig of bescheiden ben je daarin. Kortom hoe is in het gebed je relatie tot God en mensen. In de gelijkenis komt het subtiele verschil tussen je ‘op de borst kloppen’ en ‘jezelf op de borst slaan’ naar boven. Het eerste doet de farizeeër, het tweede doet de tollenaar. De farizeeër stelt zich op als een afgeronde persoon. Zijn ‘ik’, zoals hij het met zijn gedrag en oordelen gevormd heeft, is hem heilig. De tollenaar daarentegen opent zich voor God. Hij geeft inzage in de ravage van zijn bestaan en levert zich uit aan God. In de gelijkenis leert Jezus ons om het ego laagje voor laagje te laten oplossen in het licht van God. Met het verhaal van de kinderen probeert Jezus dat nogmaals duidelijk te maken. De discipelen denken dat Jezus geen tijd heeft voor kinderen. Jezus echter maakt duidelijk dat wij volwassenen van kinderen kunnen leren wat het betekent om ‘open te staan’ voor het koninkrijk van God. Dat het allemaal minder vanzelfsprekend is dan het lijkt hoop ik samen met u tijdens de dienst te ontdekken: **Een kostbaar geheim....!!!**

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Kinderverhaal:

De afgelopen 2 jaar heeft u kunnen genieten van het kinderverhaal tijdens de dienst. In de tijd van corona en een kerksluiting hebben we met elkaar gezocht naar een online kerkdienst voor iedereen; jong & oud. Dit betekent dat het kinderverhaal onderdeel is geworden van de kerkdienst. Een online verwerking, zodat de kinderen thuis hun eigen kindernevendienstmoment konden beleven. Sinds we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk is er geen online verwerking meer. Na het kinderverhaal wordt er kindernevendienst gegeven in de eigen ruimte. Vanaf 1 november zal het kinderverhaal, uitzonderingen daargelaten (bijv. een familiedienst) geen onderdeel meer zijn van de reguliere kerkdienst. Het kinderverhaal maakt plaats voor een kindermoment; interactie tussen voorganger en kinderen. Vervolgens zullen de kinderen met leiding van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte gaan voor hun eigen kindernevendienst. Geen kinderverhaal meer tijdens de dienst geeft ruimte voor twee schriftlezingen. Dit maakt het voor de voorganger mogelijk om meer diepgang te creëren in de dienst. De leiding van de kindernevendienst heeft altijd met veel plezier het kinderverhaal verteld tijdens de dienst. Anderzijds hebben zij gemerkt dat dit een drempel was voor nieuwe leiding om zich aan te melden. We hopen dat deze verandering ook zorgt voor nieuwe leiding. De kindernevendienst is namelijk dringend op zoek naar nieuwe leiding. Wil je kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in hun eigen ruimte een fijne dienst laten beleven? Dan zoekt de kindernevendienst jou! Meer weten of aanmelden als nieuwe leiding, stuur een mail naar j@nnekesmit.nl

Voorhofmarkt, najaar 2022:

Zaterdag 5 november Voorhofmarkt 2.0 Vanaf 9.30 tot 14.30 de najaarseditie.

Netto opbrengst geheel voor de nieuwe keukeninrichting.

- Op vrijdagmorgen, 4 november start de bekende oliebolvenkoop om 9.00 uur al in de kraam. Hoe u, uw oliebolvenbestelling voor beide dagen kunt opgeven hoort u komende week. Inmiddels loopt de intekening voor VLEES van de ambachtelijke Veluwe slager.

Bij de uitgang in de hal, liggen ook gedrukte bestelexemplaren, neem er gerust mee en deel ze uit aan burens, familie, collega's enz. De 5^e staat uw bestelling dan klaar op de Voorhofmarkt.

- Heeft u nog goederen voor de Voorhofmarkt (boeken/speelgoed/woonaccessoires)?

Jan en Anja staan klaar om een afhaal bij u in te plannen. Tijdens openingstijden van De Voorhof, mag het ook in zaal 3 gezet worden.

Bel of mail, Jan van Bentum: [06 122 65 324](tel:0612265324), Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com

Anja, Jantine, Herman, Jan en Evert

Materiaal t.b.v. creakraam

Voor de najaarsmarkt zijn wij op zoek naar (platte) decoratieschalen en decoratiespullen. Denk aan droogbloemen, kunstbloemen, dennenappels, steentjes, etc.

Heb je goede bruikbare spullen dan kan je dit bij op de Kon. Wilhelminastraat 21 in de grijze bak bij de voordeur of op De Maat 8b bij de voordeur neerzetten?

Heb je veel spullen dan komen we het graag bij ophalen. Stuur dan even een berichtje naar Anja van Asselt: 06-40667208.

Alvast hartelijk dank

“Centjes Sparen, Lootjes Vergaren”.

Aan het eind van de Voorhofmarkt 2.0, worden de eerste drie prijswinnaars bekend gemaakt van de loterij. Maar voor het zover is, moeten er eerst lootjes gekocht worden. Hiervoor hoeft u niet eens de deur uit. Tussen 17 oktober en 29 oktober komen lotenverkopers bij u langs. U kunt 6 loten kopen voor € 2,50, 12 loten voor € 5,00, enz. Wat kunt u winnen?

1 e prijs: ballonvaart voor 2 personen
2 e prijs: 2 overnachtingen in een B&B voor 2 personen.
3 e prijs: diner bon van de Sous chef t.w.v. € 50,00 En nog meer mooie prijzen. Doet u dit jaar ook weer mee? Met vriendelijke groeten, Marjon Strootman en Petra van Driel

Oliebollen bestellen Henny of Lia bellen:

Vanaf vrijdagmorgen 4 november gaan we weer oliebollen bakken volgens recept van Gerrie Hennipman.. 's Morgens om 6 uur gaan de deegdraaiers weer voor u aan het werk om een heerlijk product te maken en dit weer 2 dagen lang.

Voor de mensen die niet willen wachten, kunnen ze bestellen bij :

Henny Voogt tel. 06 14439911 of bij Lia Stegehuis tel. 06 52063119

We hopen u allen graag weer te zien op de VOORHOFMARKT 2.0

Opnieuw Coronamaatregelen:

Helaas is Corona nog steeds onder ons en op dit moment loopt het aantal besmettingen weer snel op. Om die reden willen wij de volgende maatregelen weer onder uw aandacht brengen:

- Ontsmet uw handen bij binnenkomst in de Voorhof
- Wanneer u klachten hebt, blijf dan thuis
- Wilt u tijdens het koffie drinken na de dienst weer meer afstand houden dan kunt u ook gebruik maken van zaal 1, om zo toch nog samen te zijn en elkaar te ontmoeten.
- De collecte zal weer aan de deur van de kerkzaal gehouden worden.

Een verzoek:

Een bejaard gemeentelid vroeg mij of ze via de TV de kerkdienst in de Voorhof zou kunnen volgen. Nu kijkt ze op zondag naar de landelijke kerkdiensten op TV. Helaas heeft mevrouw geen PC, tablet of smartphone. Het zou eenvoudig kunnen met een tablet waar ook een HDMI uitgang op zit om deze met een snoetje aan de TV te koppelen. Van daar mijn vraag: Zou iemand thuis nog een “oude” tablet hebben, met WIFI en HDMI mogelijkheid. Met de app “Kerkdienstgemist” en een HDMI snoetje naar de TV, zou ik weer iemand blij kunnen maken. Dank voor uw reactie. Reinier Vunderink., r.a.f.vunderink@xmsnet.nl of 033-286 7545.

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie t/m 31 oktober. In deze week kan in dringende gevallen contact opgenomen worden met ds. Marten Jan Kooistra

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.