



2 oktober 2022

Zestiende Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Berichten uit de Gemeente:

- Corrie Bos (Schanspark 22) is aan haar schouder geopereerd. Zij verblijft nu voor revalidatie in Huize Weltevreden (Kamer 19) in de Bilt (Professor Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt)
- Mevr Zitzmann is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Voedselbank Oktober 2022:

Smeer- en boterhambeleg zoals chocopasta, pindakaas, chocoladehagel, jam, vis in blik of appelstroop bijvoorbeeld.

Dank voor uw medewerking want alleen dan loopt alles weer “gesmeerd” deze Maand

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Familiedienst

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderlingen : Rien Stuivenberg
Diaken : Jan Boeve, Herman Engel
Organist : Jaap van Dijk
Zang : Ton Kaljee, Hilde van de Berk
Gitaar, Jambé : Jannette Maijen, Arieëne Koelewijn

Lector : Commissie

Koster, Gastheer/vrouw : Ad Kleinveld, Herman en Jantine Engel

Kindernevendienst : Peter van der Krans

Beeld, Beamer : Mariëlle van Bentum, Elizabeth Kooistra

Geluid : Ronald Maijen

Oppas : Gerjanne Schilperoort

Zingen

9.55 uur : Opwekking 756

Welkom en Aanvangslied: Lied 288

: Lied 218: 1-5

Kyriegebed met : Lied 598

Gloria : Lied 304: 1, 2 en 3

Kinderen in het midden : Kinderverhaal

: Lied 462: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)

Lezing : *Psalm 18:3 (NBV) Psalm 36: 6 – 9 (Bijbel in gewone Taal) Psalm 91: 1 – 4, Nahum 1:7*

: Opwekking 488

: Lied 883

Slotlied en zegen : Opwekking 710

Bij deze dienst: Thema: *‘Bij God mag je schuilen’*

Op 2 oktober is er een familiedienst. Het thema is ‘Bij God mag je schuilen’. Tijdens de kindernevendienst van 21 augustus hebben de kinderen aangegeven wat het voor hen betekent om bij God te kunnen en mogen schuilen. Dit zullen we ook als uitgangspunt voor de dienst gebruiken. Maar we zijn ook benieuwd naar uw reacties. Wat is of wat betekent schuilen bij God voor u. Als u daar wat over wilt zeggen dan mag u dat tot zaterdagmiddag 13.00u aan mij mailen of appen (dkooistra@mjkooistra.nl, 06-52684452). Ook uw gedachten willen we graag in de dienst gebruiken (als u daarbij liever niet uw naam genoemd wilt hebben, geef dat dan even aan). In deze dienst zal ook ons combo weer meewerken.

In de psalmen wordt op een schitterende manier over Gods bescherming en zijn beschutting gesproken. Onder Gods vleugels mogen we schuilen en op adem komen staat er met enige regelmaat. Vandaaruit mogen en kunnen we weer doen wat er gedaan moet worden. En psalm 91 voegt daaraan toe: je bent dubbel gezegend als je het wonderlijke geheim kent van schuilen bij God. Als je de schuilplaats van de Allerhoogste kent. De schaduw van de Almachtige. De psalmdichter zal daarbij hebben gedacht aan een pelgrim of asielzoeker die geborgenheid en veiligheid heeft gevonden in de tempel van de Heer. Er waren mensen die heel bewust een nacht gingen slapen in de tempel in de hoop door een droom of op andere wijze een aanwijzing van de Heer de ontvangen. Een schuilplaats is geen eindstation. Maar een plek waar je even op adem kunt komen. Waar je kunt bijtanken, moed kunt verzamelen. Kracht en rust kunt vinden om daarna je reis weer te kunnen vervolgen. Zo was dat voor een pelgrim of asielzoeker. Die voor even was uitgeweken naar de tempel. Hoe goed, hoe volstrekt veilig het dat daar ook was. Hij zou vroeg of laat ook weer verder moeten. De luwte en beschutting van de tempel weer achter zich moeten laten om te doen wat gedan moet worden...

Collecte:

1e Collecte: Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgedebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de verwarmingskosten vallen welke de laatste tijd sterk zijn gestegen.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.



Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

Een koffie ontmoeting:

Op woensdag 5 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen.

Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom.

Sarianne van Oosterum, Tel: 06 30670363

Samen aan tafel voor iedereen:

Op 2 oktober kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 14 oktober a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van de Voorhof. Zoals gebruikelijk kunt u zich ook opgeven via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra).

Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond.

Groet, Tineke, Frederika, Elizabeth en Jantine

Voorhofmarkt, najaar 2022:

Zaterdag 5 november is het weer zover, vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. Zet de datum alvast in de agenda. LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KINDERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIEBOLLEN!!

Als vrijwilliger meehelpen? Opgeven kan vanaf heden bij: Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com Heeft u goederen /restpartijen of ideeën voor de Voorhofmarkt? Jan en Anja staan klaar om afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren. Bel of mail, wij kunnen het niet alleen.

Binnenkort meer. Anja, Jantine, Evert, Herman, Jan en alle groepshoofden.

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.