



18 september 2022

Veertiende Zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Berichten uit de Gemeente:

- Corrie Bos (Schanspark 22) is aan haar schouder geopereerd. Inmiddels heeft Corrie het ziekenhuis weer verlaten en verblijft ze voor revalidatie in Huize Weltevreden (Kamer 19) in de Bilt (Professor Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt)
- Mevr. Leny Zitzmann is voor revalidatie opgenomen in het Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Krabbeldienst:

Op **zondag 25 september** starten we weer met de Krabbeldienst. Het komende seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de kerk. Het jaarthema is: 'Samen aan tafel'. Tijdens de krabbeldiensten gaan we telkens iets 'samen' doen. Op 25 september is het thema 'Samen zingen'. Op de radio wordt veel gezongen, via YouTube kun je allerlei liedjes luisteren en lekker meezingen. In de kerk wordt ook veel gezongen.

Wist je trouwens dat er in de bijbel ook heel veel liederen staan? Onder andere koning David heeft heel veel liederen gemaakt. Veel van die liederen zijn ook weer gebruikt voor de liederen die we in de kerk zingen.

Op 25 september willen we ook veel zingen. Het wordt een soort 'Krabel Sing Inn'. Als jij een leuk liedje kent dat je tijdens de Krabbeldienst wilt zingen of laten horen, geef dat dan door aan Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452).

En natuurlijk ben je op de 25^e weer van harte welkom. De Krabbeldienst begint om 16.00u.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Oecumenische Vredesdienst

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra, Marja van der Horst

Ouderlingen : Sierd Smit

Diaken : Anneke Boeve, Jan Boeve

Organist : Berend van Surksom

Lector : Annemarieke Slaghekke

Koster, Gastheer/vrouw : Albert Timmerman, Sierd Smit

Kindernevendienst : Peter van der Krans

Job basics : Janneke Smit

Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Jaqueline van Bentum

Geluid : Martin Standaart

Zingen

Aanvangslied : Lied 1010: 1, 3 en 4

Kyriegebed met

Gloria : Lied 382: 1, 3 en 4

Kindernevendienst : Kinderverhaal n.a.v. Lucas 16: 1-8

Lezing : Lied 422: 1 en 2 (*Evangelische liedbundel*)

Lezing : *Amos 8: 4 – 7*

Lezing : *Lucas 16: 9 – 17*

Lezing : Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5

Lezing : Lied 484: 1, 2 en 3 (*Gezangen voor de Liturgie*)

(*Melodie: 'Lof zij de Heer'*)

Gebeden afgesloten met het Gezongen 'Onze Vader' Lied 1006

Collecte

Slotlied : Lied 501: 1, 2 en 3 (*Evangelische liedbundel*)

Zegen

: Lied 501: 1 (*Evangelische liedbundel*)

Bij deze dienst:

Thema: *Gerechtigheid doen...!*

Komende week is de Vredesweek. Het is al enige tijd gebruik, dat we bij de start van de Vredesweek een oecumenisch viering houden. Een viering die thematisch ook aansluit bij de vredesweek. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving, oorlogen en non-stop geweld op allerlei plaatsen. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. Tijdens de oecumenische dienst zullen we aan de hand van lezingen uit Amos 8 en Lucas 16 over dit thema nadenken. De profeet Amos bepaalt ons bij hetgeen geen stand kan houden, in Gods oog: hebzucht en uitbuiting komen onder scherpe kritiek te staan. Een glimp van nieuwe verhoudingen wordt al zichtbaar. Het evangelie vertelt de merkwaardige gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Deze man is in de problemen gekomen door wanbeheer. Toch weet hij geld en bezit aan te wenden om een nieuw begin te maken. Schuldenaars krijgen een uitweg aangeboden en de man wordt om zijn slimheid geprezen!! Dat de lezer niet in alles een voorbeeld aan de rentmeester kan nemen, wordt nog maar eens benadrukt in wat Jezus na deze gelijkenis zegt: dat je niet God kunt dienen én de mammon. Bij God gaat het niet om geld, zo houdt Jezus hen voor. Hij kijkt naar het hart. Het komt er dus op aan om gerechtigheid te doen!

Collecte:

1e Collecte: Collecte Kerk in Actie – Zending, Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een bakken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Renovatie:

Wanneer begint het?

Steeds vaker krijgen we de vraag wanneer de aftrap van de renovatie plaatsvindt. Het plan was om in de maand september te starten. Maar dan krijg je een paar weken voor die tijd het bericht dat de rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed (DUMAVA) in het leven heeft geroepen.

Het gaat hier om een subsidie specifiek bestemd voor religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. En wat doe je dan? De subsidie laten lopen of aanvragen en dan moeten we wachten met beginnen totdat de subsidie is toegekend. Wij hebben voor dat laatste gekozen.

Op 3 oktober a.s., de startdag voor het inleveren van de subsidieaanvragen, zal ook onze aanvraag worden ingediend.

En dan wordt het wachten geblazen, maar voor een bijdrage van 30 % moeten we dat er zeker voor over hebben. Mocht bij u de gedachte opkomen dat het CvK nu op de handen is gaan zitten, dan is dat een foute gedachte. Achter de schermen wordt, ook samen met enkele leden uit onze gemeente, hard gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de plannen klaar voor uitvoering te maken.

Zoals het er nu naar uitziet gaan we wel op korte termijn de camera's in de kerk vervangen. De huidige camera's zijn aan het einde van hun latijn. Met de geluidsinstallatie gaan we door, die wordt na de renovatie vervangen.

Wij houden u op de hoogte, bijvoorbeeld in De Schakel.

Het CvK

Voedselbank September 2022:

Men neme: een apparaat, of een keteltje, een kop en schotel, een lepeltje, water en bonen. Heel veel bonen. Even laten pruttelen, (zo heet dat omdat je prut over houdt) en dan moet het wel heel gek zijn als daar niet een lekker kopje koffie gebrouwen wordt. En bent u even in de bonen?

Neem dan gewoon filter koffie. Dus....., remember; graag koffie deze maand september!!

Met dank.

Uitnodiging Franciscus lunch op 2 oktober:

Is er een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding? Verbinding tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing? Laudato Si' geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. De hele maand september is uitgeroepen tot de Scheppingsperiode. Deze is ontstaan in de Orthodoxe kerk en is nu een initiatief van alle christelijke kerken. Als groene kerk willen wij daar speciale aandacht aan geven. Als afsluiting van deze periode houden we daarom ter ere van Sint Franciscus op 2 oktober een viering met als thema "Elke druppel telt" Aansluitend aan de viering wordt kort stil gestaan bij de Laudato Si' beweging en onze Groene kerk, waarna u kunt meegenieten van een duurzame lunch. Tijdens de lunch kunt u idee-

ën en ervaringen uitwisselen over de viering, over duurzaamheid en de Laudato Si'-boodschap van paus Franciscus. Zo hopen we een zaadje te planten, een aanzet te geven voor een ecologische economie, een eenvoudige levensstijl, ecologische opvoeding en betrokkenheid. Doet u mee? U bent van harte welkom bij de viering. Voor deelname aan de lunch kunt u zich aanmelden bij V&O (Dianekegler@gmail.com) en op zondag 25 september ligt er ook een intekenlijst in de kerk. Opgave voor de lunch is voor een goede inschatting van de hoeveelheid die we inkopen. Aanvang viering: zondag 2 oktober 11 uur Catharinakerk Aanvang lunch: zondag 2 oktober na de koffie (ca. 12:15uur)

Voorhofmarkt, najaar 2022:

Zaterdag 5 november is het weer zover, vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. Zet de datum alvast in de agenda. LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KINDERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIE-BOLLEN!! Als vrijwilliger meehelpen? Opgeven kan vanaf heden bij: Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com Heeft u goederen /restpartijen of ideeën voor de Voorhofmarkt? Jan en Anja staan klaar om afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren. Bel of mail, wij kunnen het niet alleen.

Binnenkort meer. Anja, Jantine, Evert, Herman, Jan en alle groepshoofden.

Voor de bloemengroet gezocht!

Iedere week krijgen twee personen een bloemengroet vanuit de Voorhof. Dit zijn veelal mensen die ziek zijn, iemand verloren hebben of 80+ zijn. Vanuit de diaconie zijn wij op zoek naar iemand, die wekelijks op de markt twee bossen bloemen wil ophalen en in de kerk wil brengen. Meer informatie of opgeven kan bij Jan van Bentum (bentum143@siebertjes.nl of 0332862810).

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.