



19 juni 2022

Bloemen:

etiket

Berichten uit de Gemeente:

- De heer Anton Veldhuizen (Maarten van Rossumweg 11) verblijft tijdelijk voor revalidatie in het Zonnehuis in Doorn (adres Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn) kamer 129.
- Mevr. G.L. Tel-de Jong (Kersentuin 38) verblijft tijdelijk in het Zonnehuis in Doorn. (adres Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn).

Berichten van overlijden:

- Op 11 juni is overleden Pieter Koudijs, van Hoogendorplaan 26, in de leeftijd van 90 jaar. Op vrijdag 17 juni werd de afscheidsdienst gehouden in de aula van begraafplaats.
- Op 13 juni is overleden Meinie van Lambalgen-Hazeleger, Emmahof 7, in de leeftijd van 81 jaar. De uitvaartdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden op 17 juni.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Vakantie

Dominee Marten-Jan Kooistra is op vakantie van donderdag 23 juni tot en met dinsdag 19 juli. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met onze ouderling wijk coördinator Arend Hoogers (06-42101137, a.j.hoogers@hccnet.nl). Als u in die periode een predikant nodig hebt kunt u een beroep doen op collega Pieter Koekkoek.

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger : Ds. Pieter Koekkoek
Ouderlingen : Cor Kwakernaak, Lia Stegehuis
Diaken : Gerry Thiescheffer, Erna Banning
Organist : Wim van Hoek
Lector : Anneke Bos

etiket

Koster, Gastheer/vrouw: Bert van Ravenhorst, Anneke Bos

Kindernevendienst : Géline Boshuizen

Beeld, Beamer : Mirjan Schep, Johan Schep

Geluid : André van Dijk

Zingen

Aanvangslied : Psalm 84:1,6

Kyriegebed met : Lied 367b

Gloria : Lied 655

Kindernevendienst: : Verhaal n.a.v. Ruth 4

Kinderlied : We gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing : *Leviticus 25:23-25*

: Lied 310

: Lied 326:1,2,3,6

Gedachtenis : Psalm 121:1,2

Avondmaal

Groet:

V: De Heer zij met u.

A: Zijn Geest in ons midden

V: Heft uw harten omhoog

A: Wij heffen ons hart op tot God.

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed

Na de woorden: "roepen u aan en zingen u toe": Lied: 404e

Na de woorden: " Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!"

Zingen: DB 112

Vervolg gebed

Afgesloten met "Onze Vader"

Communie

Communielied: Lied 377:1,4,5,7

Slotlied

: Lied 413

Viering Heilig Avondmaal Groenewouden om 15.30 u.

Voorganger : Ds. Pieter Koekkoek

Ouderling : Alice Bossema

Diakenen : Jan en Anneke Boeve

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk diaconaat

Project van taakgroep ZWO

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Voedselbank Juni 2022:

Wel, hoe gaan we dat deze maand juni nu eens handig in de supermarkt 'aanpakken'?

Allereerst: handjes uit de mouwen steken. Volgende oefening: Handjes (én armpjes) strekken en vingers in de 'pak'houding brengen. Vingers om pak sap van uw keuze klemmen, handen terugtrekken en pak in mandje laten vallen. Handen kunnen weer terug in de mouwen. Nog even de 1 plus 1 gratis pakken sap betalen en dan, hup, droppen in het Voedselbankkrat in de Voorhof. Althans, dit is één van de vele mogelijkheden. Dus: deze maand graag appelsappen, groente-en vruchtensappen of biologische sappen. Maar limonadesiroop is ook welkom. S(n)apt u?

Workshop Thjum Arts (13 t/m 15 jaar / 16+)

SAVE THE(ATER) DATE: zondagavond 26 juni 2022 19.00 uur

Ben jij er ook bij? Nodig je ook andere jongeren uit? Hoe meer hoe leuker, iedereen is welkom! Want dit wil je toch meemaken.....Als Thjum het podium opkomt, gebeurt er iets. Met zijn droogkomische doordachte stijl weet hij alledaagse onderwerpen op een originele manier te bekijken. Hij onderzoekt het leven op een dusdanige manier dat je na afloop niets anders kan zijn dan onder de indruk. Thjum Arts (1993, Nijmegen) heeft altijd met veel plezier het toneel beklommen. Toch was het pas op zijn achttiende dat er iets bijzonders gebeurde..... en daarna stopte het niet meer.

Verdieping & Ontmoeting, Ontmoeting@pkndevoorhof.nl

Laat even weten als je interesse hebt in de workshop, dan houden we je op de hoogte.

Zaterdag 25 juni: Muskathlon@home

Een landelijk initiatief waarop alweer enthousiast gereageerd is om mee te doen. Ja ook verschillende mensen uit De Voorhof doen mee. Net als vorig jaar willen we met zoveel mogelijk mensen in Woudenberg & Omstreken ons warm maken voor het werk van Compassion, deze keer in Haïti.

Een ieder kan zich aanmelden om mee te bewegen op zaterdag 25 juni door 1,6 / 16 / 160 kilometer of een veelvoud hiervan te wandelen, fietsen, Nordic Walken, hardlopen, mountainbiken, steppen of vul zelf maar in. Er zijn diverse routes. Het moment kun je zelf bepalen tussen 6.00 en 22.00 uur. Je kunt je individueel of als groep aanmelden, of je kunt aansluiten bij één van de bestaande groepen. Een aantal jongeren gaan zich 's avonds om 19.00 uur inzetten..... en gezellig als jij aansluit.

Het gezamenlijke doel is zoveel mogelijk maal € 1,60 in te zamelen omdat er zovelen in extreme armoede leven en met hun gezin moeten rondkomen van minder dan € 1,60 per dag.

Meld je aan Je kunt je aanmelden via home.muskathlon.nl. Kies voor team '1euro60' als je mee wilt doen met het team van Woudenberg & Omstreken. Stuur ook even een email naar muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we met elkaar routes delen en afspraken maken.

Wil je telefonisch contact stuur dan een email met je telefoonnummer. Woudenbergers & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname.

Namens team Woudenberg & Omstreken

Jaap, Jannette, Ronald, Sophie

Bericht uit Moldavië:

Ondertussen is het 28 jaar geleden dat ik werd uitgezonden door de CGK van Zwolle naar eerst Roemenië en later Moldavië. Ik groeide op in Woudenberg, in de toen nog Geref. Kerk de Voorhof en door mijn ouders (nu alleen nog mijn moeder, Yp Anbeek) bleef ik verbonden met jullie gemeente. Ook is er twee keer een groep jongeren actief geweest in de zomer in Moldavië. En via de kringloopwinkel wordt ik nog jaarlijks ondersteund. Reden genoeg om weer eens een bezoek te brengen aan Woudenberg. Dit weekend hoop ik met mijn man Tolya en onze 5 pleegkinderen in Nederland aan te komen voor een vakantie. Op donderdagavond 23 juni geven wij een presentatie over ons leven en werk in Moldavië. De kinderen zullen wat vertellen over hun leven bij ons in Casa Natanael. Wij hopen meer te vertellen over het nieuwe project dat we aan het bouwen zijn en onze toekomstplannen. En ook zullen we kort stilstaan bij de oorlog die zich helaas erg dicht bij ons afspeelt.

We zouden het heel erg leuk vinden jullie daar te ontmoeten.

Van harte welkom op donderdagavond 23 juni, van 19.30 – 21.30. Vanaf 19.00 is er koffie en thee.

Tolya & Corinne Natic-Anbeek

Uitnodiging:

Enige weken geleden mochten wij in de Voorhof een groep Syrische gasten ontmoeten. We aten dronken en dansten samen en luisterden naar elkaars verhalen. Wij hebben nu een uitnodiging ontvangen om hen te bezoeken in hun gemeente in Delft op zaterdag 2 juli van 16.00-20.00 uur. Er kunnen maximaal 10 mensen mee. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht u graag mee willen en de ontmoeting met Syrische Christenen zo voortzetten dan kunt u zich melden bij Gerrit Jan Busser.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer - E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.