



27 maart 2022

Laetare
(Verheug u)

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat naar

Liturgische bloemschikking:

Vandaag is de kleur niet paars, maar roze. We zijn precies op de helft van de 40-dagentijd. Het witte licht van het komend paasfeest schijnt ons vanuit de verte al tegemoet en kleurt het paars naar roze. In de lezing spreekt Jezus over zichzelf als de ware wijnstok en de ranken, dat zijn wij, zijn verbonden met hem. Zolang we verbonden zijn, kunnen we groeien en bloeien en dragen we vrucht. In de schikking zien we, dat in de pot met riet ook groene kornoelje zichtbaar wordt, als teken van het nieuwe leven dat komt met Pasen. Bij de schikking ligt een druivenstok met daarbij een tros rode druiven. Het rode sap van de druiven verwijst naar het bloed van Jezus en staat symbool voor zijn lijden dat nog komt.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr .Hans van Oort is opgenomen in Hospice Dome , Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort
- Dhr .Gerrit Schimmel, Nico Bergsteynweg 20, wordt deze week in het ziekenhuis opgenomen om een operatie te ondergaan. Hij hoopt binnen enkele dagen weer thuis te zijn.
- Mevr. Berthe Strengers werd opnieuw met hartklachten opgenomen in het MMC in Amersfoort.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .
Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049
Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mijkooistra.nl tel: 06 5268 4452
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Voedselbank Maart 2022:

We vallen maar direct met de theepot in huis. Tea for two of two for tea is een beetje aan de karige kant dus uw assistentie deze maand wordt weer hoog op prijs gesteld. Thee graag ofwel , graag thee. U weet wel wat lekker smaakt!

ZONDAGSBRIEF

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Cor Kwakernaak
Diaken : Jan Holl, Marja Overeem
Orgel/Piano : Wim van Hoek
Koster, Gastheer/vrouw : Albert Timmerman, Louise en Sophie Wijnberg
Lector : Alice Bossema

etiket

Kindernevendienst : Peter van der Krans
JOP Basic : August Wijnberg
Beeld, Beamer : Mireille van Bentum, Elizabeth Kooistra
Geluid : André van Dijk
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh

Zingen

Aanvangslied : Psalm 130: 1 en 3
: Lied 463: 1, 3, 6 en 8

Kindernevendienst : Vertelling n.a.v. Johannes 15: 1 – 8
: Projectlied

Schriftlezing : *Exodus 19: 1-8a*
: *Johannes 1: 1-3*
: Lied 546: 1, 4, en 5
: Lied 538: 1, 2, 3 en 4

Slotlied : Lied 422: 1, 2 en 3

Bij deze dienst: Thema: Houd me vast

De naam van deze zondag is 'Leatare' en wordt ook wel 'Klein Pasen' genoemd. Leatare is een Latijns woord en betekent: 'verheug je'. Het lijkt een beetje haaks te staan op alles wat er zich op dit moment afspeelt. De hele wereld is in de ban van alle verschrikkingen die er zich in Oekraïne afspelen. Waarin, waarop kunnen we ons verheugen op deze zondag?

Laten we ons in ieder geval verheugen op Gods trouw. Hij die óók onder deze moeilijke en onzekere omstandigheden tot ons zegt: **'IK zal er zijn'!!** Ik ben bij je en IK laat niet los waarvan mijn hand begonnen is. Zo heeft God zich ook (eveneens onder moeilijke omstandigheden) bekent gemaakt aan het volk Israël. Vandaag lezen we in Exodus 19 dat het volk bij de berg Sinaï is aangekomen. Bij die berg wordt het volk geroepen tot een bijzondere opdracht, namelijk; **om een heilig volk te zijn**. Heilig betekent; apart gezet voor een bijzonder doel. Het volk Israël wordt hier geroepen om in woord en daad Gods getuige onder de volkeren te zijn. En wij mogen ons daaraan spiegelen. Ook wij, persoonlijk en de kerk, worden geroepen om getuige van God te zijn.

In Johannes 15 roept Jezus ons daar eveneens toe op. Deze tekst is onderdeel van een groter geheel. In Johannes 13 is verteld dat Jezus en zijn leerlingen aan tafel zitten, en dat Jezus vertelt dat een van hen hem zal verraden. 'Doe maar meteen wat je van plan bent', heeft Jezus tegen hem gezegd; en daarna is Judas weggegaan. Vanaf dat moment begint een lange redevoering waarin Jezus duidelijk maakt wat getuige van Gods Koninkrijk inhoudt. Johannes 15 begint met de woorden 'Ik ben...'. Jezus is de ware, de échte wijnstok. Mensen die met hem verbonden zijn, kunnen vrucht dragen. Hierin klinkt dezelfde oproep door als in Exodus 19. En daarin, zegt Jezus, zal de grootheid van mijn Vader zichtbaar worden. Het zijn prachtige, hoopvolle woorden in een veelzeggend beeld. Maar tegelijk is het belangrijk om de context van deze woorden in gedachten te houden. Er zal vrucht gedragen worden, er zal geleefd worden. Het zal Pasen zijn. Maar: **Houd mij vast..!!!**

Collecte:

1e Collecte: Missionair werk. Jong en oud thuis in de kliederkerk. Deze kerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof



Melkbus voor Woudenberg voor Oekraïne: Op 28 februari hebben betrokken Woudenbergers de handen ineen geslagen om samen lokaal hulp te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Een prachtig initiatief waar heel veel verschillende organisaties aan deelnemen. Ook de kerken zijn actief betrokken, vanuit onze eigen Voorhof gemeente is dat de diaconie. Inmiddels worden 45 mensen opgevangen in Woudenberg, in 11 gastgezinnen. Er wordt veel georganiseerd voor deze groep, sport, onderwijs, koffie ochtenden, wandelingen. Om dit alles mogelijk te maken zijn financiële bijdragen heel hard nodig. Daarom staat er in de hal van De Voorhof weer de bekende melkbus, dit keer voor giften t.b.v. plaatselijke hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Meer informatie vindt u op de website www.woudenbergvooroekraine.nl

Ook kunt u uw vragen stellen aan Tiny van Dijk (diaken) 06 22314828

Krabbeldienst:

Zondagmiddag is er weer een krabbeldienst. Een Krabbeldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook welkom. Krabbeldiensten zijn hele laagdrempelige diensten die qua vorm en inhoud afgestemd zijn op peuters. Ze duren in de regel tussen de 30 en 40 minuten. We hebben weer een mooie en feestelijke dienst voorbereid rondom het verhaal van de 'Verloren zoon'. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Die zoon die geld van z'n vader vroeg en op reis ging. Hij maakte leuke, maar ook nare dingen mee. En de vader..., die stond iedere avond op de uitkijk.... Komt mijn zoon al terug? Het thema is 'Kom jij ook..?' We gaan leuke liedjes zingen, luisteren naar een spannend verhaal én we hebben een hele leuke verrassing....De krabbeldienst begint om 16.00u en is in De Voorhof

Na afloop is er weer wat te drinken met iets lekkers. Kom je ook??!!

Bijbelkring Groenewoude: A.s. dinsdag 29 maart is er Bijbelkring in De Voorhof. Het is van 15.30 uur tot 16.30 uur en u wordt van harte uitgenodigd. De leiding heeft ds. Pieter Koekkoek. Hartelijke groeten, Anneke Boeve.

Solidariteitsmaaltijd: Op woensdag 6 april 2022 om 17.30 uur in De Voorhof.

Dit is de tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode gekenmerkt door de nadruk te leggen op soberheid, verstillings- en bezinning. Wij willen graag in deze periode verschillende mogelijkheden bieden om aandacht te vragen voor de betekenis van de 40-dagen tijd. De solidariteitsmaaltijd in de 40-dagen tijd is een moment van samen zijn, delen en bezinnen. We staan stil bij onze overvloed door de maaltijd die we gebruiken een "sober" karakter te geven en ook te denken aan onze medemens ver weg. Er zal een korte presentatie worden gegeven over een project voor onze medemens ver weg. Na de maaltijd wordt hiervoor gecollecteerd. Tijdens de maaltijd voeren we gesprekken over ongelijkheid, verdeeldheid en de (on)mogelijkheden om

hiermee om te gaan. U bent van harte uitgenodigd om de woensdag voor Palmzondag aan te schuiven. Deelname is gratis. We hopen op mooie gesprekken, verdieping en een gulle gave voor de projecten bij de collecte. De ontmoeting en het samen zijn is een goede voorbereiding op de Stille Week.

Opgave: Diane Kegler: dianekegler@gmail.com; Angélique Martina: a.martina@xs4all.nl
Op 27 maart is er na de kerkdienst in de Voorhof ook een intekenlijst.

Palmpaasstok maken:

Op zondag 10 april, palmzondag, organiseren we samen met kindcentrum Koningin Juliana een kerk- en schooldienst. Alle kinderen zijn vanaf 8:45 uur welkom op deze school (Ekris 25) om een palmpaasstok te maken. Als de stokken versierd zijn mogen de ouders alvast naar de kerk. In een feestelijke optocht gaan we tegen 10 uur onder muzikale begeleiding naar de Voorhof. Daar hebben we samen een mooie dienst. Na afloop mogen alle mooi versierde stokken mee naar huis. Verder informatie volgt binnenkort.

Mocht je snel en makkelijk het nieuws hierover willen krijgen, meld je dan aan bij onze kindernevendienststapp. Elke leiding van de kindernevendienst kan je hiervoor aanmelden.

Oproep: Wij zijn op zoek naar jou.

In de dienst van 6 maart hebben Ansel Standaart en Mirjan Schep al wat toegelicht over het project "Te story of... Abraham". In de schakel van maart staat hier meer over geschreven. Wij zijn op zoek naar mensen die ons zowel muzikaal, instrument of zang en met andere hand en span diensten wil helpen. Helaas is er een verkeerd E-mail adres in de schakel gekomen. Het juiste E-mailadres is: storyof@pkndevoorhof.nl.

Vanwege deze fout hebben we de aanmeldtijd verlengt tot 11 april 2022.

Wij hopen van je te horen en je op de informatieavond te zien op 20 april 2022.

Namens het kernteam, Marten-Jan Kooistra, Mirjan Schep, Ansel en Martin Standaart.

Koffieochtend:

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

Minder coronamaatregelen:

De meeste coronamaatregelen zijn vervallen. Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht en ook de 1,5 m. afstand tot elkaar is vervallen.

Voor mensen, die liever nog wel meer afstand willen houden, worden de stoelen in de zijaal deels wel op grotere afstand neergezet.

De handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk.

De collecte vindt op drie plaatsen aan de deur van de kerkzaal plaats, zodat de zakken niet van hand tot hand hoeven te gaan.

Aangezien Corona niet weg is, vragen we u wel om thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft.

Wij wensen u gezegende diensten toe.

Kussentjes:

Er zijn gemeenteleden, die de stoelen in de kerkzaal erg hard vinden zitten, voor hen zijn er kussentjes beschikbaar. Ze liggen in de hal rechts bij de kapstok (onder het fotobord)

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.