



## 6 maart 2022

### Invocavit (Roept Hij mij aan)

#### Bloemen:

De bloemengroet gaat naar

-

#### Liturgische bloemschikking:

Lezing Johannes 11:55-12:11. Zalving van Jezus door Maria

Basisschikking voor de hele periode: Grote grijs/zwarte stenen pot

Eerste schikkingen met Rietstengels in de loop van de tijd wordt het Groene Kornoelje. De kleur in de 40-dagentijd is paars. Kleur van inkeer en soberheid. Daarom gebruiken we in de eerste weken dorre rietstengels in de schikking. De rietstengels staan los gebonden in en naast de grote bloempot. Bij de vaas paarse primula's, deze staan voor hoop en liefde. Primula's worden in de christelijke traditie ook wel hemelsleutels genoemd. Met de zalving wijst Maria vooruit naar de wederopstanding en de hemelvaart van Gods Zoon. Bij de schikking staat een kruikje met geurige olie.

#### Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Zwaan Langeveld verblijft voor revalidatie in Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg.

#### Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - [Pieterkoekkoek@gmail.com](mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com) tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - [dkooistra@mjkooistra.nl](mailto:dkooistra@mjkooistra.nl) tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

#### Platform Oekraïne – Woudenberg:

Dit platform zoekt mensen die contactpersoon willen zijn voor gastgezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Een contactpersoon kan het gastgezin ontlasten door bv een keer iets te ondernemen met de mensen die in huis verblijven, praktische hulp zoals vervoer, contacten leggen als er medische hulp nodig is, kleding enz. In het Platform zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, waarop ook een beroep gedaan kan worden door de contactpersoon. Voor informatie en/of aanmelding kunt u Irene Houtsma bellen, 06-19645230 of Tiny van Dijk, 06 22314828

#### Wie, O Wie wil ons helpen ??? .

We willen het ouderen vervoer op zondag naar de kerk weer gaan opstarten. Opgeven bij Jan v. Bentum 033 2862810 of [bentum143@siegertjes.nl](mailto:bentum143@siegertjes.nl)

#### Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur

**Voorganger** : ds. Marten Jan Kooistra  
**Ouderling van dienst** : Sierd Smit  
**Diaken** : Jan en Anneke Boeve  
**Orgel/Piano** : Piet de Vries  
**Zang** : Angelique Martina, Erna Veldhuizen, August Wijnberg, Ton Kaljee

**Muziek** : Werner van der Burgh, Jannette Maijen

etiket

**Lector** : Berthe Strengers  
**Kindernevendienst** : Janneke Smit  
**Koster, Gastheer/vrouw** : Bertus Brouwer, Berthe Strengers  
**Beeld, Beamer** : Mireille van Bentum, Elizabeth Kooistra  
**Geluid** : Martin Standaart  
**Zingen**  
Aanvangslied : Lied 33: 1, 2, 3 en 4 (Geroepen om te zingen)  
Kyrie gebed met : Lied 832  
: Lied 475: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)  
Kindernevendienst : Vertelling n.a.v. Johannes 11: 45 – 54  
: Projectlied  
*Schriftlezing* : *1 Samuel 9: 26-27 & 10: 1, 5-7*  
: Lied 462 Opwekking  
: Lied 834: 1, 2 en 3  
Slotlied : Lied 418: 1, 2, 3 en 4

#### Bij deze dienst: Thema: Kriebels .....

Vandaag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Ook wel Lijdenstijd genoemd. Op dit moment worden we enorm in beslag genomen door de oorlog in Oekraïne. Met ontzetting en verbijstering zagen en zien we beelden van de inval en bombardementen van het Russische leger. We zien het lijden en de pijn van de bevolking van Oekraïne. Van alle kanten komen er hulpacties op gang. En als kerken willen we ook niet aan de kant blijven zitten. Afgelopen woensdag werd er door de landelijke Protestantse Kerk in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne gehouden. Onze Voorhof gemeente wil woensdagavond tijdens de Bidstond voor Gewas en Arbeid ook ruim aandacht besteden aan de situatie in Oekraïne. Ook vanmorgen willen we bidden voor recht en vrede. Ons aanvangslied zet de toon, daarin brengen we het leed en lijden voor Gods aangezicht. We roepen op tot erbarmen en een leven in liefde en vrede. We sluiten af met lied 418: 'God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan kan geen macht ons uit elkander drijven'. Op 'liefde' en 'dicht bij God blijven' komt het meer dan ooit aan! De liefde komen we ook tegen in de lezing uit het Johannes evangelie (11:55 – 12:11). Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Het dicht bij God blijven komt in 1 Samuël 9 tot uitdrukking. Daar lezen we dat Saul tot koning wordt gezalfd. Voor Maria is de zalving een daad van volledige overgave, volstrekte liefde, een geloofsbelijdenis. Bij Saul leidt de zalving tot grote verandering, ook op geestelijk gebied. Hij wordt gegrepen door de Geest van de Heer, zal in vervoering raken en een ander mens worden. Helaas zien we in het leven van Saul dat het ook totaal de verkeerde kant op kan gaan als je het pad van God en zijn Geest verlaat. Het thema van vanmorgen is 'Kriebels'. In het evangelieverhaal zien we dat Judas de kriebels krijgt van de zalving door Maria. Ook wij kunnen zo nu en dan flink de kriebels krijgen als dingen anders gaan dan we voor ogen hebben. Maar kriebels hoeven niet altijd negatief te zijn. We kunnen ook kriebels krijgen van mooie dingen en goede ontwikkelingen. Dat mag ook de inzet zijn van de Veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen, het feest van bevrijding en een nieuw begin. Laten we samen bidden voor bevrijding en een nieuw begin voor Oekraïne en de wereld....

etiket

**1e Collecte:** Kerk in Actie – Zending. **Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten**

In Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren op hun demonstratieboerderij. Ze leren over veeteelt en het verbouwen van groenten en fruit. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

**2e Collecte:** : Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

**KND-collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Geven kan via de Appostel-app of overmaken

**IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**

**Veertigdagentijdkalender 2022:**

Op woensdag 2 maart is de Veertigdagentijd begonnen. U leest hierover ook in de Schakel. Op de witte kast in de hal van de Voorhof ligt de zgn. Veertigdagen-tijdkalender 2022 voor u klaar. Deze kalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Bent u niet in de gelegenheid om de kalender mee te nemen of op te halen in De Voorhof? Een telefoontje naar Tiny van Dijk, 033 2863704 of 06 22314828 en u ontvangt dan thuis een exemplaar.

**Veertigdagenproject:**

Het thema is: ***Ben je klaar voor het feest?*** We lezen verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het Pesach feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? En hoe zit dat met ons...? In de kerk komt een grote slinger/vlaggenlijn te hangen. Hieraan wordt elke week een nieuwe poster van het Bijbelverhaal (in de vorm van een feestvlag) toegevoegd. Het zou supergaaf zijn als de slinger niet alleen bestaat uit Bijbelverhalen, maar ook uit eigen ervaringen van jonge en volwassen gemeenteleden. Daarom nodigen we jong en oud uit om **hoopgevende ervaringen** (mag in woord en beeld) op een A4-tje en zetten en dit op een van de 6 veertigdagen zondagen aan de slinger/vlaggenlijn te hangen.

**Kindernevendienst:** Ook wij kijken uit naar Pasen. Thema: *'Ben je klaar voor het feest?'*

Afgelopen week zijn bij gezinnen met kinderen van 4-12 jaar gezinsboekjes voor de Veertigdagentijd en Pasen rondgebracht. Mocht deze niet ontvangen zijn, dan een e-mail sturen naar [kindernevendienst@pkndevoorhof.nl](mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl). Bij een feest hoort een uitnodiging en deze zullen welkijks tijdens de kindernevendienst worden uitgereikt. Ook komen ze in de appgroep van de Kindernevendienst. Dit is een appgroep voor mededelingen. Reageren op elkaar is niet mogelijk. Wel kunnen we zo iedereen op de hoogte houden. Wie nog geen lid is van deze appgroep kan een Whats app bericht sturen naar Arieene Koelewijn: 06-30900657.

**Voedselbank Maart 2022:**

We vallen maar direct met de theepot in huis. Tea for two of two for tea is een beetje aan de karige kant dus uw assistentie deze maand wordt weer hoog op prijs gesteld. Thee graag ofwel ..... , graag thee. U weet wel wat lekker smaakt!

**Bijbellezen uit de grondtekst:**

Op dinsdag 8 maart lezen we weer een Bijbeltekst uit de grondtekst. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. Als u de vertalingen per e-mail wenst te ontvangen stuurt u dan een bericht aan [pieterkoekkoek@gmail.com](mailto:pieterkoekkoek@gmail.com)

**Bidstond voor Vrede, 9 maart :**

In plaats van Biddag voor Gewas en Arbeid en ons te richten op het project van de diaconie "Armoede, Steunfonds Het Vakantiebureau" hebben we bij de voorbereiding van de dienst besloten om in een gebedsmoment ons te richten op de oorlog in Oekraïne en te bidden voor Vrede en Recht in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne laat niemand koud. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats op het Europese continent. Het initiatief voor deze viering biedt een ritueel, een plek waar angsten en zorgen neergelegd kunnen worden en waar gesmeekt kan worden om vrede en recht. Ds. de Reuver: 'Al eeuwenlang is de kerk dé plek waar mensen – gelovig of niet – met hun zorgen en smeekbedes terecht kunnen.' U bent van Harte welkom om met elkaar te bidden en vanuit onze gemeente te onderzoeken wat wij vanuit onze kerk kunnen doen aan het grote leed, de angst en onzekerheid over de toekomst van de mensen in Oekraïne.

De dienst van Woord en Gebed begint om 19.30 uur. Voorganger: ds. Pieter Koekkoek.

**Samen aan tafel voor iedereen:**

Het kan weer. Het mag weer. Hierbij nodigen wij u uit om 11 maart a.s. aan onze tafel te komen 'aanzitten' De inschrijfformulieren liggen klaar op de zondagen van 27 februari en 6 maart in de hal van De Voorhof. Ook mogelijk te reserveren via de mail van Ton Kaljee, t.w. [t.kaljee@live.nl](mailto:t.kaljee@live.nl) of mobiel 0649328152. Vanaf 17.00 uur weer van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Het Team.

**Woensdag 16 maart om 19.30 uur is er een kennismakingsavond voor nieuwe leden in**

**De Voorhof:** Bent u/ ben je net een (paar) jaar lid, of al wat langer maar vind je een 'hernieuwde' kennismaking goed, kom dan naar deze avond. Van harte welkom!

Afgelopen tijd was het bijzonder moeilijk om een beetje te integreren in onze gemeente. Door de maatregelen rondom Corona gingen veel activiteiten niet door, of moest je afstand houden. Probeer er dan maar eens tussen te komen... Gelukkig kan er nu meer.

Ds. Marten Jan Kooistra en enkele vertegenwoordigers van verschillende taakgroepen zullen aanwezig zijn. De avond zal vooral kennismaking zijn en dus een informeel karakter krijgen. U krijgt alle ruimte voor het stellen van vragen. In verband met de organisatie graag van tevoren aanmelden. Dit kan naar: [voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl](mailto:voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl) Hopelijk tot dan!

**Noteer alvast in uw agenda:**

Gemeentelijke bijpraatavond op 23 maart 19.30 u. in De Voorhof. Voortgang en de stand van zaken op dit moment betreffende verbouw- en renovatieplannen.

U bent van harte uitgenodigd.

**Koffieochtend:**

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.

**Minder coronamaatregelen:**

Mondkapje is niet meer verplicht en de 1,5 m. afstand vervalt.. Voor mensen, die liever nog afstand willen houden, worden de stoelen in de zijzaal deels op grotere afstand neergezet. Handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. De collecte vindt op drie plaatsen aan de deur van de kerkzaal plaats. Wij vragen we u wel om thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona –gerelateerde klachten) heeft.

Informatie over De Voorhof : [www.pkndevoorhof.nl](http://www.pkndevoorhof.nl)

Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol: E-mail: [zondagsbrief@pkndevoorhof.nl](mailto:zondagsbrief@pkndevoorhof.nl)

**Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.**