



28 November 2021

Eerste Zondag van Advent

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar:

etiket

Liturgische Bloemschikking: Thema: In een ander licht. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschikkingen maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. De halfronde boog bekleedt met riet en gedroogde grassen staat in deze periode symbool voor de zon. In het begin schijnt de zon bescheiden maar met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon op deze 1^e Advent ligt een ronde vrucht op een bedje van schapenwol en linnen als symbool voor de verwachting van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de schikking staan kaarsen. De kaars links wordt vandaag aangestoken.

Corona maatregelen:

Opnieuw opgeven voor de kerkdiensten:

De kerkenraad heeft besloten vanaf **zondag 28 november 2021 maximaal 40 gemeenten** excl. medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toelaten. **De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. vóór afgaand aan de dienst.** Opgeven kan via de link op de website van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119.

We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen. Helaas kan er voorlopig niet meer gezongen worden. Deze nieuwe regels blijven voorlopig gelden tot eind december en eerder wanneer de coronaregels worden versoepeld.

Ook willen wij u dringend vragen om, wanneer u of een van uw huisgenoten Corona heeft, de kerkdienst **niet** te bezoeken.

Voedselbank November 2021: De maand november wordt een gezond maandje, althans, als u er een ogenblik 'je de tijd voor wilt nemen. Het is herfst, het groen verdwijnt. Dus moeten we actie ondernemen. Overal waar 'te' vóór staat is té veel, zegt men. (m.u.v. producten voor de voedselbank). Nou, dan zetten we 'te' er toch gewoon achteraan. Te groen wordt groen-te! Groente in blik. Kiest u maar uit

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Eerste Zondag van Advent

Voorganger : ds Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Rien Stuivenberg
Diaken : Jan en Anneke Boeve
Orgel/Piano : Jaap van Dijk
Zang : Hilde van de Berk, Angelique Martina
Lector : Alice Bossema

etiket

Kindernevendienst : Annemiek van der Wansem
Koster, Gastvrouw/heer : Bertus Brouwer, Louise en Sophie Wijnberg
Beeld, Beamer : Jozef Jan Vonhof, Elizabeth Kooistra
Geluid : Ronald Maijen
Zingen
 Aanvangslied : Psalm 25: 2 en 3
 Kyriegebed : Lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8
 Kinderverhaal n.a.v. Lucas 1: 5-25
 Projectlied 'Wij bidden om verhalen'
 : *Jesaja 52: 7-20, 1 Tessalonicenzen 3: 9-13*
 : Opwekking 595
 : Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5
 : Lied 441: 1 en 5

Schriftlezing

Slotlied

Bij deze dienst: Thema: 'Wacht eens...'

Vandaag is het 1e Advent. Tijdens de Adventperiode vieren we dat de nacht ten einde loopt en de dag naderbij komt. We starten met het adventsproject; 'Het plakboek van Lucas'. We kijken de komende Adventszondagen mee over de schouders van Lucas. Zo worden we getuigen van zijn berichtgeving rondom de geboorte van Jezus. De verhalen uit Lucas 1 en 2 vormen een prachtige opmaat naar Kerst. Opvallend is dat er verschillende verhaallijnen samenkomen. Lucas schrijft een boek over Jezus, maar hij begint met Johannes! Nadat hij eerst iets verteld heeft over Zacharias en Elisabeth, gaat het daarna over Maria, dan over Maria en Elisabeth en vervolgens weer over Zacharias. Maar..., Gods verhaal met de mensen gaat niet alleen over een priester en zijn vrouw, en ook niet alleen over een meisje uit Nazareth. *Al die verhalen komen samen in het goede nieuws van Gods liefde voor de mensen.* Zowel Zacharias als Elisabeth komen uit een priesterfamilie. Zo begint het evangelie van Lucas dus als een 'priesterlijk' verhaal, met de tempel in Jeruzalem als plaats van handeling. Zacharias en Elisabeth dragen een zware last met hen mee, ze zijn kinderloos. Het niet hebben van een kind is voor hen ook veel meer dan een biologisch issue. Het stelt de vraag waarvoor je leeft, wat je toekomst is. Het betekent dat niemand jou naam en verhalen door de toekomst heen zal dragen. Bovendien is er niemand die de zorg voor jou kan dragen als je dat zelf niet meer kunt. Dan is daar ineens een engel, die het bijna niet te geloven bericht brengt: Elisabeth zal Zacharias een zoon baren. Zacharias, de priester kan het niet geloven en wordt het zwijgen opgelegd. Omdat hij niet geloven kan wordt hij een sprakeloze man. **Wacht eens: Hoe zit dat met ons? Willen wij het goede nieuws wel geloven? Of gaan we liever als sprakeloze mensen verder.....**

Voorbeden: Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .
 Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049
 Ds. Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452
 Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Adventsangdienst die voor vanavond gepland stond, gaat niet door.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr Leny Zitzmann (Kersentuin 71) is weer thuis. Bezoek wordt dringend verzocht eerst een telefonische afspraak te maken.

- Mevr. Jannie Hoekstra, Kersentuin verblijft tijdelijk, voor revalidatie, in zorgcentrum Ervenstaete. Het adres is Stationserf 84, 3991 KZ Houten

Overleden: Op 24 november 2021 is overleden Jacoba Huberta (Cos) Bakker - Klap (De Meenth Veenendaal) in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde voorheen met haar man Niek Bakker aan de Weteringsehof. De gedachtenisdienst en crematie zal (in besloten kring) plaatsvinden op woensdag 1 december. Op woensdag 1 december is er vanaf 13.15 - 13.45u, in De Voorhof, gelegenheid van de kinderen te condoleren. U kunt de gedachtenisdienst vanaf 13.45u volgen via de livestream van De Voorhof. In verband met eventuele wijzigingen m.b.t. condoleren (n.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november) let op de afkondiging a.s. zondag tijdens de kerkdienst.

Correspondentieadres: Fam. Bakker, Van Ginkellaan 33, 3931 WD Woudenberg.

1e Collecte: Adventscollecte Kerk in Actie WereldDiaconaat Moldavië Kerken geven kinderen een toekomst In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen



2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen. (collecte is tijdens de kinderevendendienst).

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**

ZWO en Diaconie in de Adventstijd: Op 28 november breekt de Adventstijd aan. Dit jaar vragen de Diaconie en ZWO in deze tijd uw aandacht voor het project 'Geef Licht' van Kerk in Actie. Dit jaar gaat de opbrengst naar het project 'Vluchtelingenkinderen in Griekenland'.

Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partners in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland. De komende periode staan vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. "Hun situatie is zo urgent," zegt De Groot van Kerk in Actie. "We geloven dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Vorige week meldden we, dat op de eerste Adventszondag er een speciaal mini-magazine waarin u kunt lezen over de absolute noodzaak van deze actie, uitgedeeld zou worden. Vanwege de corona beperkingen hebben we besloten zo veel mogelijk adressen te voorzien van het magazine, tegelijk met de Schakel. Wanneer u de Schakel alléén digitaal ontvangt, en u wilt het magazine toch ontvangen, laat het even weten via ZWO@pkndevoorhof.nl.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee? In de Adventstijd staat de bekende melkbus weer in de hal van de kerk. Tijdens de momenten dat de kerk open is, kunt u uw bijdrage in de bus doen of een bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie (IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof) o.v.v. Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

12 december 2021 - Kerst & muziek: De decembermaand is bij uitstek een maand om bijzondere muziek ten gehore te brengen. Muziek is belangrijk om daarbij de bijhorende gedachte en gevoelens bij anderen en bij jezelf naar boven te halen. Kerstmuziek is al eeuwen oud en is in vele landen en streken van de wereld op schrift gezet. In 2020 en 2021 heeft u tijdens de kerkdiensten vele malen naar zang en muziek kunnen luisteren van diverse (amateur) musici uit Woudenberg. Bij Trees Meijer, Hilde van de Berk, Fred Slaghekke en Wim van Hoek is deze zomer het idee ontstaan om in december gezamenlijk kerstmuziek ten gehore te brengen. Dit zal gaan gebeuren op zondag 12 december om 19.00 uur in "De Voorhof". Er is een gevarieerd programma samengesteld van klassiek tot modern. Sommige melodieën zullen bekend in de oren klinken en sommige zullen nieuw zijn voor u. Maar het is muziek die past in de periode voorafgaand aan de kerst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn in de kerk, dan kunt u thuis via de livestream meekijken en luisteren.

Bijbelkring Groenewoude: Dinsdag 30 november is er weer Bijbelkring in De Voorhof. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek of Alice Bossema. U bent van harte welkom van 15.30 tot 16.30.

Inlooppochtend: Van week tot week zal bekeken worden of dit door kan gaan. Voor als nog gaat volgende week donderdag, 2 december door. Natuurlijk op anderhalve meter afstand. Op donderdagochtend tussen 10-12 u. kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.

Creatieve ochtend: Helaas zullen we vanwege de situatie rond het corona virus en de hierdoor aangescherpte maatregelen een stapje terug moeten doen in de versoepelingen. Dit betekent dat de creatieve ochtend op woensdag 1 december helaas niet door kan gaan. We hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten. Sarianne van Oosterum, tel.: 0630670363

Oproep voor vrijwilliger(s): Voor een mannelijke bewoner van Huize Nieuwoord wordt een vrijwilliger gezocht die activiteiten met hem wil ondernemen. Meneer heeft dementie. Er wordt al door een aantal vrijwilligers met hem gewandeld, maar uitbreiding van "het wandelteam" zou mooi zijn. Daarnaast wordt door de coördinerend (woon)begeleider gedacht aan koffie drinken, foto's kijken, rondje rijden. Meer informatie via Tiny van Dijk, 033 2863704 of 06 22314828

December acties: Kerst-banket, Kerstkaarten, Vruchtensap. Kijk in de hal van de kerk of op: www.pkndevoorhof.nl. **Potgrond** is het jaar rond te bestellen of af te halen aan de Griftdijk 15. Zijn er vragen of is er iets te melden? Bel het actieteam! Evert: 06 53801118, Anja: 06 40667208, Jan: 06 12265324, Rien: 06 44987870

BELANGRIJKE OPROEP

M.i.v. 5 december wordt de papieren zondagsbrief niet meer bezorgd, het verzenden van de zondagsbrief per mail gaat gewoon door.

Wilt u toch de zondagsbrief ontvangen op uw huisadres, **bel dan naar Gerry Thiescheffer tel. 033 2866720 of 0623921193**

Als u de zondagsbrief per mail wilt ontvangen, stuur dan een mail naar zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.