



Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Oecumenische Vredesdienst

Voorganger : ds. Pieter Koekkoek en diaken Marcel Sarot

Ouderling van dienst : Alice Bossema

Diaken : Tiny van Dijk, Ronald Maijen

Lector : Johan Thiescheffer

Orgel/Piano : Berend van Surksom

Dwarsfluit : Trees Meijer

Zang : Angelique Martina, Betting Kroese

Beeld, Beamer : Mirjan Schep, Johan Schep

Geluid : André van Dijk

Kindermoment : Annemiek van der Wansem

Koster : Erwout Blokhuis

etiket

Zingen

Aanvangslied : Psalm 139a

Kyrie : Lied 997

Gloria : Lied 67a

Kindernevendienst
1^e Lezing : *Deuteronomium 13:1-5*

: Lied 1010

2^e Lezing : *Marcus 9:30-37*

: Lied: 339a

: Lied GVL 484

Gebeden met : Lied 367b

: Lied Iona 2.31 (vrede wens ik je toe)

Slotlied : Lied 418

Kerkdiensten volgende week 26 september:

10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra

16.00 uur ds. Marten Jan Kooistra Krabbeldienst

19 september 2021

Zestiende Zondag na Trinitates

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar:

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Berichten uit de Gemeente:

-

Voedselbank september 2021

De maand september wordt koffiemaand. Gemalen of in de originele boon-vorm. Allemaal van harte welkom. Ik ruik de geur nu al. Heerlijk.

En dank voor uw bijdrage deze maand.

Krabbeldienst:

Op zondag 26 september willen we weer een krabbeldienst houden. Een Krabbeldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook welkom. Het zijn hele laagdrempelige diensten die qua vorm en inhoud afgestemd zijn op peuters. Er worden liedjes gezongen een verhaal verteld en er is altijd een verwerking/uitwerking. Soms is dat een eenvoudige knutselactiviteit een andere keer een spel of 'zoektocht'. De diensten duren 30 tot maximaal 40 minuten.

Na afloop is er drinken en wat lekkers en voor ouders, opa's en oma's koffie of thee.

Het thema van de Krabbeldienst op 26 september is: 'Een mooie jas'. We hebben weer een leuke dienst voorbereid rondom een verhaal van Jozef.

De krabbeldienst begint om 16.00u en is in De Voorhof.

Voor deze dienst is van te voren opgeven niet nodig.

Collecte:

1e Collecte: Kerk in Actie Zending Syrië De kerk als plek van hoop en herstel Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.



2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen. (collecte is tijdens de kindernevendienst).

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**

Opgeven voor de kerkdiensten:

De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 5 september maximaal 70 gemeenteleden excl. medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. **De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst.** Opgeven kan via de link op de website van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119.

We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen.

Vanaf zondag **26 september** is er weer een **oppas** tijdens de ochtenddiensten.

Inloopochtend:

Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof. In de hal kunt terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.

Tijdens de vakantperiodes zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te zijn. Op deze manier hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu naar de kerk gaan voor velen niet meer vanzelfsprekend is.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen wanneer u het gebouw binnengaat

Ook zal het Stiltecentrum in zaal 1 open zijn, zodat u ook daar voor een moment van bezinning terecht kunt.

Gemeentelijke contactmomenten (gemeenteavond):

Het tweede gemeentelijke contactmoment van dit jaar, waarvoor we u van harte uitnodigen, wordt gehouden op: **Dinsdag 28 september 2021 om 19:30 u. in De Voorhof** en op **Woensdag 29 september 2021 om 19:30 u. in De Voorhof**

Agenda:

Beleidsplan 2021-2025

Renovatievoorstellen Kerkelijk Centrum De Voorhof

De informatie behorend bij het gemeentelijk contactmoment (gemeenteavond) is te verkrijgen **vanaf 14 september 2021** in De Voorhof of kunt u aanvragen bij de scriba per mail via scribaat@pkndevoorhof.nl of telefonisch via nr. 06 52306 3119

Wilt u zich nog wel **aanmelden** via de website of op bovengenoemd telefoonnummer.

Dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Jopkids

Kinderen die in groep 5,6,7 of 8 zitten opgelet! In de week van 27 september gaan we weer starten met jopkids de leukste kinderclub van de Voorhof. 23 september is er om 19:30u een informatieavond in de Voorhof voor de ouders over jopkids. Heb je interesse? Kijk op onze website <https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids> voor meer informatie over de club en hoe je je kunt opgeven. Tot snel!

Groet van de jopkidsleiding.

Vriendenmiddag Tent of Nations op 25-09-2021 De Voorhof te Woudenberg:

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten.

Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 ben je van 14.00 – 16.30 uur welkom bij één van 21 Vriendenmiddagen Tent of Nations. Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl

Aanmelding is vanwege de coronamaatregelen verplicht via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september.

Van harte welkom, en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.