



Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur

Voorganger

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

Orgel

Beeld, Beamer

Geluid

Kindermoment

Koster

Zang

Gitaar

Klarinet

Zingen

Aanvangslied

Kyrie

Gloria

Kindernevendienst

Lezing

Sanctus/Benedictus

Acclamatie

Communielied

Slotlied

Thema: 'IK ben....'

Bij deze dienst

Zondag is het startschot van weer een nieuw winterseizoen. Deze keer willen we dat met een Open luchtviering bij de Voorhof doen. We hebben hiervoor gekozen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om bij de dienst aanwezig te zijn. Immers in de Voorhof zelf mogen we nog steeds maar een beperkt aantal mensen toelaten.

Als thema hebben we 'Ik ben...' gekozen, het verwijst naar de IK ben uitspraken van Jezus in Het Johannes evangelie. Het zijn er zeven: 'Ik ben het brood des levens' (6:35); 'Ik ben het licht van de wereld' (8:12); 'Ik ben de deur der schapen' (10:7); 'Ik ben de goede herder' (10:11); 'Ik ben de opstanding en het leven' (11:25); 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (14:6); 'Ik ben de ware wijnstok' (15:1). Deze Ik ben uitspraken geven allemaal iets weer van de identiteit van Jezus. Johannes heeft ze in zijn evangelie opgenomen en uitgewerkt om zijn lezers duidelijk te maken dat hij in Jezus de Messias heeft herkend. Tijdens de startzondag zullen ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten-Jan Kooistra de IK ben woorden wat nader toelichten en uitwerken en plaatsen in de theologie van het Johannes evangelie en de betekenis voor vandaag. Géliene Boshuizen gaat een mooi kinderverhaal vertellen. En natuurlijk gaan we samen en met de zanggroep zingen. We hebben een aantal passende, mooie en goed zingbare liederen uitgezocht. Ook willen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Dat zal deze keer zittend verlopen. De diakenen zullen brood en beker aanreiken. We hopen op een mooie en bijzondere dienst en natuurlijk mooi weer...

Startzondag

: Ds. Marten Jan Kooistra,

Ds. Pieter Koekkoek

: Alice Bosseman

: Gerry Thiescheffer, Jan van Bentum

: Anneke Bos

: Jaap van Dijk

: Jan Jozef Vonhof, Johan Schep

: Martijn Kooistra

: Géliene Boshuizen

: Albert Timmerman

: Betting Kroese, Angelique Martina,

Hilde van de Berk

: Jannette Maijen

: Werner van de Burgh

: Psalm 116: 1,3,6

: Lied 1003

: Lied 871

: Kinderverhaal

: *Johannes 1: 1, 14*

: Lied 287: 1, 2

: Lied 287: 4

: Lied 287: 5

: Lied 404e

: DB 112

: 'Aan uw tafel' (Sela)

: Lied 653: 2,5,7

: Lied 418

12 september 2021

13e zondag van de zomer

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar:

Berichten uit de Gemeente:

-

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

De buitendienst van vandaag wordt ook uitgezonden via Kerk-TV live.

Vredesdienst 19 september 2021:

Volgende week zondag is de oecumenische Vredesdienst samen met de RK Catharinakerk

Voorgangers: Diaken Marcel Sarot en ds. Pieter Koekkoek.

Voedselbank september 2021:

De maand september wordt koffiemaand. Gemalen of in de originele boonvorm. Allemaal van harte welkom. Ik ruik de geur nu al. Heerlijk.

En dank voor uw bijdrage deze maand.

Startzondag:

De startzondag wordt dit jaar gehouden op 12 september a.s. We willen tijdens deze eerste dienst van het seizoen het **Heilig Avondmaal** vieren.

Wanneer het weer het toe laat, wordt de dienst buitengehouden (bij De Voorhof), bij slecht weer gaan we naar binnen en worden de bezoeker over de zalen verdeeld, zodat iedereen op veilige afstand van elkaar kan zitten.

Voor deze dienst hoeft u zich niet op te geven !

Na de dienst is er koffie met iets lekkers en volop tijd om bij te praten. We sluiten de startzondag af sluiten met een eenvoudige broodmaaltijd.

Voor de broodmaaltijd moet u zich WEL opgeven dit kan via:

scribaat@pkndevoorhof.nl, bellen kan ook naar tel.nr. 06 5206 3119

etiket

etiket

Collecte: 1e Collecte:

Noodhulp na aardbeving in Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**



Opgeven voor de kerkdiensten:

De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 5 september maximaal 70 gemeenteleden excl. medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. **U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst.** Opgeven kan via de link op de website van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119.

We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen.

Inloepochtend:

Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof. In de hal kunt terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.

Op deze manier hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu naar de kerk gaan voor velen niet meer vanzelfsprekend is.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen wanneer u het gebouw binnengaat

Ook zal het Stiltecentrum in zaal 1 open zijn, zodat u ook daar voor een moment van bezinning terecht kunt.

Gemeentelijke contactmomenten (gemeenteavond):

Het tweede gemeentelijke contactmoment van dit jaar wordt gehouden op:

Dinsdag 28 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof

Woensdag 29 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof

Agenda:

Beleidsplan 2021-2025

Renovatievoorstellen Kerkelijk Centrum De Voorhof

De informatie behorend bij het gemeentelijk contactmoment (gemeenteavond) kunt verkrijgen **vanaf 14 september 2021** in De Voorhof of kunt u aanvragen bij de scriba via scribaat@pkndevoorhof.nl of tel. 06 5206 3119

Vriendenmiddag Tent of Nations op 25-09-2021 de Voorhof te Woudenberg

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijnse-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëliëse autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 ben je van 14.00 – 16.30 uur welkom bij één van 21 Vriendenmiddagen Tent of Nations. Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.

Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl

Aanmelding is vanwege de coronamaatregelen verplicht via

tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom, en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!

Amnestyzondag

Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag.

Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in de Voorhof maar we willen graag uw/jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties.

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.

Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land.

Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petitie, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene.

Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties.

Dit is een van de recente acties.

Nieuwe schokkende getuigenissen uit Xinjiang

'Ze sloegen me met een stoel tot die brak. Ik viel bijna flauw. Toen zeiden de bewakers: Je bent nog niet 'veranderd', je moet langer in het kamp blijven.'

In een nieuw onderzoek interviewde Amnesty tientallen voormalig gevangenen van de zogenaamde 'heropvoedingskampen' in de Chinese regio Xinjiang. Hun schokkende verhalen tonen aan dat moslimminderheden er gruwelijk worden behandeld.

Roep president Xi Jinping op de interneringskampen onmiddellijk te sluiten en alle mensen vrij te laten die daar en in gevangenis willekeurig vastzitten. Er moet een eind komen aan de systematische vervolging van moslims in Xinjiang.

De Chinese regering probeert deze misdrijven tegen de menselijkheid in de doofpot te stoppen. Maar Amnesty blijft aandacht vragen voor het lot van miljoenen moslims in Xinjiang. We maakten portretten van meer dan 60 mensen die vermist worden en die vermoedelijk vastzitten in een interneringskamp of gevangenis ergens in Xinjiang.

Bekijk al deze portretten op www.amnesty.nl

Amnestygroep Woudenberg

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis **E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl**
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.