



31 Januari 2021

Vierde Zondag na Epifaniën

etiket

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar

Berichten uit de Gemeente:

- Bij een ongelukkige val heeft Reina Balk beide armen gebroken. Daarom verblijven Reina en Alex Balk tijdelijk in 'Huize Nieuwoord' Maarsbergseweg 22, 3931 JH in Woudenberg.

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Zondagavond 14 februari muzikale oppepper:

Juist in deze tijd willen we elkaar bemoedigen. Wij doen ons best, met de mogelijkheden die er wél zijn, er een afwisselende avond van te maken.

Als u iemand kent die een oppepper kan gebruiken, laat het ons weten. Wij kunnen een passend lied uitzoeken. Wil je graag zelf een specifiek lied aanvragen voor iemand, dan kun je dit ook doorgeven. We proberen dit dan in te passen. Ook bemoedigende gedichten, spreuken, tekeningen zijn welkom. En het is ook mogelijk zelf iets op te nemen en aan te leveren.

Stuur jouw inbreng zo snel mogelijk naar ontmoeting@pkndevoorhof.nl.

Verdieping & Ontmoeting

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur	
Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst	: Rob Koelewijn
Diaken	: Marja Overeem
Orgel/Piano	: Adrie Duizendstra
Zang	: Hilde van de Berk
Kindernevendienst	: Annemiek van der Wansem
Beeld, Beamer	: Jaqueline van Ledden, Jan van Bentum
Geluid	: André van Dijk
Koster	: Ad Kleinveld
etiket	
Zingen	
Aanvangslied	: Opwekking 815
Gloria	: Lied 257 (lbvdK)
Kinderverhaal n.a.v. Marcus 1: 21-28	: Lied 435: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
<i>Schriftlezing</i>	: <i>Deuteronomium 18: 15-19</i>
	: Lied 512: 1, 3 en 4
Gebeden met gezongen 'Onze Vader'	: Lied 1006
Slotlied	: Lied 425

Bij deze dienst:

Thema: Wie begrijpt dit...?

Al een paar zondagen lezen we uit het eerste hoofdstuk van Marcus. Wat opvalt is dat Jezus in dit eerste hoofdstuk maar een paar woorden nodig heeft om mensen voor zich te werven. Dat suggereert dat de man van Nazareth iets aanstekelijks had. Dat blijkt ook uit de reacties in de synagoge van Kapernaüm, waar men diep onder de indruk is van zijn optreden. We horen geen woord van tegenspraak, behalve van die 'gekke' man. Een bezetene wordt hij genoemd, die niets te maken wil hebben met die 'heilige van God'. De stemmen in zijn hoofd worden door Jezus tot zwijgen gebracht.

Het gaat in de teksten van vandaag over gezag. Gezag is gelegitimeerde macht. Gezag wordt gegeven door de ander. Het woordenboek zegt over gezag: 'de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie, om een andere persoon of groep te leiden.' Aan ons de vraag: Wie geef jij gezag? Wie mag jou leiden? Of waardoor laat jij je leiden of onderwijzen?

In de evangelielezing komen verschillende kanten van beïnvloeding aan het licht: lawaai maken, toespreken, bevelen, stuip trekken, weggagen. Voor welke vorm ben jij (on)gevoelig? En hoe ziet jouw ideale rabbi/leraar eruit? In Deuteronomium 18 horen we over het ontzagwekkende van God én dat er profeten nodig zijn om te getuigen van Gods grote daden en zijn gezag. Psalm 111 laat het gezag beginnen bij ontzag voor God. Maar daarvoor is kennis van de werken van Gods handen nodig: waarheid en recht. Maar..., dat kan niet bij (mooie) woorden blijven, het moet zich vertalen in daden. Het Koninkrijk dat Jezus verkondigt, zal ook zichtbaar worden gemaakt. Te beginnen bij de kwade machten die worden weggejaagd. Jezus spreekt dan ook niet als een geleerde, maar als Zoon. Als geliefde Zoon. Hij sprak niet van buitenaf, maar van binnenuit. De Schriften kwamen in Jezus tot leven, en de mensen ervoeren het alsof God zelf tot hen sprak.

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat:

Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

3e Collecte: Kindernevendienst collecte.

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**



antwoord op tijd aan ons door, dan hoeven wij u niet lastig te vallen met herinneringsverzoeken.

Geef De Voorhof een financiële injectie.

Onze dank voor uw medewerking.



Daar wordt onze gemeente beter van!



Voedselbank Januari 2021:

Even bijkomen van alle drukte de afgelopen dagen? Dat doen we dan toch even op de oude, klassieke wijze? Met een kopje koffie erbij. En dan komen we weer op gang. We hopen dat u ook dit jaar er weer de gang in wilt zetten voor de voedselbank. Het is duidelijk; het is hard nodig, nog meer dan voorheen. Het jaar 2020 is nagenoeg voorbij gevlogen dus nu het moment om u namens de voedselbank hartelijk dank te zeggen voor uw bijdrage. Geweldig! Mogen we ook in 2021 weer op u rekenen? Ennuh.....rekenen, dat is toch veel leuker dan rekeningen?

Voor de goede orde: in Januari heel graag koffie, koffie en alles wat ruikt en smaakt naar koffie.

Hartelijk dank. Wijziging inlevertijden goederen voedselbank

De tijden waarop u goederen voor de voedselbank kunt inleveren veranderen. Op woensdagmorgen blijft dit van 9.30 uur tot 11.30 uur. De 2^e dag is vanaf nu vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur. Om 10.30 uur wordt de bijdrage opgehaald door degene die de goederen naar de Voedselbank brengt. U moet dus op vrijdag voor 10.30 uur uw bijdrage ingeleverd hebben.

Op weg naar Pasen:

Veertigdagentijd kalender 2021, "Ik ben er voor jou". Deze week heeft u de Schakel gekregen met de 40dagentijd kalender. Ook als u De Schakel digitaal ontvangt, krijgt u deze kalender. De Veertigdagen is een tijd van bezinning, we staan stil bij het leven van Jezus op weg naar Pasen.. 7 weken wordt stilgestaan bij de werken van Barmhartigheid. De veertigdagentijd kalender is een kalender met voor iedere dag een Bijbeltekst, een vraag om na te denken, afgewisseld met een (vasten)tip, lied of een aandachtspunt. De kalender begint op 17 februari met de vastenweek. In De Schakel van Maart zult u over dit thema meer lezen. In de coronaperiode leek het ons goed om op deze manier vanuit De Voorhof via de kalender ons voor te bereiden op de 40dagentijd.

Potgrondactie: Onze grote potgrondactie loopt.

Plaats uw bestelling op tijd, zodat u zeker weet over voldoende voorraad te beschikken als begin maart het voorjaar losbarst. U kunt bestellen door het invullen van een bestelformulier en die bezorgen in de brievenbus van De Voorhof. U kunt óók digitaal bestellen via onze webwinkel. Ga daarvoor naar onze website: www.pkndevoorhof.nl en plaats uw bestelling. Op 27 februari 2021 worden de bestellingen uitgeleverd volgens uw aangegeven wens, ophalen bij De Voorhof of thuisbezorgen.

Kerkbalans 2021:

Is de antwoordenvolp met uw toezeggingsformulier al bij u opgehaald? Heeft u uw toezegging al digitaal geregeld? Mocht u als e-mail ontvanger geen verzoek om een bijdrage in uw postvak zijn tegengekomen, kijkt u dan even in uw spam box. Mogelijk is het verzoek daar terecht gekomen. Wij hopen 5 februari a.s. de resultaten van de actie te gaan inventariseren. Geef uw

De ZWO Paasgroeten. Doe mee!

ZWO zal ook dit jaar in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland Paasgroeten verzenden. Niet vanwege de traditie, maar vanwege het feit dat wij allemaal mensen zijn en kinderen van dezelfde God die geloven in de boodschap van Pasen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men iemand door een kaart een hart onder de riem steekt.

In het verleden werden de Paasgroeten getekend door u in de hal van de kerk. Helaas is dit vanwege de corona waarschijnlijk niet mogelijk. Om u toch de gelegenheid te geven om Paasgroeten te ondertekenen, kunt u per huishouden een aantal kaarten doorgeven die u kunt voorzien van een boodschap. U ontvangt bijvoorbeeld 10 kaarten op uw huisadres, die voorziet u van een boodschap en uw naam, maar geen adresgegevens. Hierna dient u de kaarten weer retour te bezorgen op Henschoterlaan 10 in Woudenberg. Wilt u een aantal kaarten ontvangen om te voorzien van een boodschap; stuur dan een mail naar zwo@pkndevoorhof.nl. U ontvangt de kaarten op zaterdag 13 februari 2021 en de uiterlijke retourdatum is 26 februari 2021.

Zondag 7 februari familiedienst: Oproep aan iedereen, van jong tot oud...!!

Volgende week zondag willen we weer een familiedienst houden. Voordat de corona uitbrak werden deze diensten altijd voorbereid door de predikant en een aantal gemeenteleden. Ik zou het fijn vinden dat er in de dienst van volgende week ook weer inbreng van gemeenteleden is. Dat kan helaas niet door bij elkaar te komen, maar je kunt wel iets aandragen voor deze dienst. Het thema van de dienst is 'Idolen en heiligen'. Ik zou het op prijsstellen wanneer je mij komende week een kort filmpje stuurt (20/30 seconden) waarin je iets vertelt of laat zien over een idool of heilige die je inspireert (of heeft geïnspireerd). Het filmpje kan gewoon met een mobieltje worden opgenomen. Kunt je dat niet zelf, dan is er vast wel een kind, kleinkind, buurman/vrouw of goede bekende die daarbij kan helpen. Het mooie van een filmpje is dat we ook weer wat gemeenteleden zien. Ook als je een lied of een tekst hebt die hierbij past dan mag je mij die mailen of appen. Ik wacht op jouw bijdrage...!!!

Ds. Marten Jan Kooistra (06-52684452, dskooistra@mjkooistra.nl)

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl