



10 Januari 2021

Eerste Zondag na Epifaniën

Bloemen:

etiket

Berichten uit de Gemeente:

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg

Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnesty zondag. Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in De Voorhof maar we willen wel uw/jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties.

In de maand december hadden we de grote schrijfactie Write for Rights. Omdat we niet met z'n allen in het cultuurhuis konden gaan schrijven, kon iedereen een pakketje bestellen met een aantal brieven om thuis te schrijven.

Er zijn ongelooflijk veel brieven geschreven. Niet alleen in Woudenberg maar in het hele land. Een fantastisch resultaat waar we heel blij mee zijn. We hopen dat veel mensen blijven schrijven of met verschillende acties mee willen gaan doen.

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petitie, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene.

Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties.

Amnestygroep Woudenberg.

10.00 uur

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

Predikant : ds. Marten Jan Kooistra

Ouderling van dienst : Leny de Koeijer

Diaken : Jan Holl

Lector : Alice Bossema

Kindernevendienst : Arieëne Koelewijn

Orgel/Piano : Berend van Surksom

Muziek : Trees Meijer, Arieëne Koelewijn

Zang : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke, August Wijnberg

Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra

Geluid : Jaap Siegers

Koster : Erwout Blokhuis

etiket

Zingen:

Aanvangslied : Psalm 100: 1, 2 en 4

Kyriegebed : Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5

Gloria : Lied 351 (Evangelische Liedbundel)

Kinderverhaal n.a.v. Marcus 1: 1-11

: Lied Kleine witte Duif' (Elly en Rikkert)

Schriftlezing : Jesaja 55: 1-11

: Lied 516: 1, 3, 4 en 5

: Lied 834: 1, 2 en 3

Gebeden met gezongen 'Onze Vader' : Lied 175 Geroepen om te zingen

Slotlied en zegen : Opwekking 710

Bij deze dienst: Thema: Jij bent mijn geliefde zoon

Vandaag staat de doop van Jezus in de Jordaan centraal. Marcus vertelt niets over geboorte, engelen, herders en wijzen, maar begint met dit verhaal. Marcus eerst woorden zijn: 'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God.' Woorden die je ook de titel of thema van dit evangelie kunt noemen. Meteen worden inhoud en doel van dit geschrift duidelijk voor de lezer van toen en nu. Hoor een stem roept in de woestijn...!! Voor de lezers van toen werd gelijk duidelijk dat het woorden zijn van de profeten (Jes. 40:3-4; Jes. 55: 6-9; Mal. 3:1). Johannes de Dooper staat in die profetische traditie en zet haar voort. Hij roept de mensen op zich tot Gods weg te keren ('bekering') en zich te laten dopen, om zo vergeving van zonden te krijgen (Marc 1:4). Het lijkt een beetje op de manier waarop Jesaja, in hoofdstuk 55, de teruggekeerde ballingen, in het ontredderde Jeruzalem, oproept om zich te laven en te voeden met de gaven van Gods gratie: 'Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Zoek de Heer, terwijl Hij zich laat vinden.' Zowel Jesaja als Johannes houden hun toehoorders voor slechte wegen te verlaten, onrechtvaardige en snode plannen te herzien. Keer terug naar de HEER, Hij zal zich over je ontfermen je ruimhartig vergeven. Marcus vertelt ons dat het volk in groten getale toestroomt om zich weer tot God te keren. En massaal laten mensen zich dopen. Te midden van het toegestroomde volk uit Judea en Jeruzalem komt ook Jezus naar Johannes. Ook Jezus geeft gehoor aan Johannes' oproep. Samen met alle anderen gaat Hij onder in het water van de Jordaan. Jezus voegt zich bij de mensen die terugkeren naar God en zoekt met hen de Heer van de hemel als Hij zich laat vinden. Zo maakt Jezus zich bekend als een trouwe zoon van het volk Israël, als 'Zoon van God' en als rechtvaardige Israëliet. Als geen ander weet Jezus: Gods liefde en zijn trouw bepalen ons leven...!!! En als Jezus opkomt uit het water, scheurt God zelf de hemel open en daalt God zelf, in de vorm van een duif, op Jezus neer en klinkt het: 'JIJ bent mijn geliefde zoon, in JOU vind IK vreugde.....'

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuning en bijdragen.



2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

3e Collecte: Kindernevendienst collecte.

Geven met Givt of overmaken **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**

Voedselbank Januari 2021:

Even bijkomen van alle drukte de afgelopen dagen? Dat doen we dan toch even op de oude, klassieke wijze? Met een kopje koffie erbij. En dán komen we weer op gang. We hopen dat u ook dit jaar er weer de gang in wilt zetten voor de voedselbank. Het is duidelijk; het is hard nodig, nog meer dan voorheen. Het jaar 2020 is nagenoeg voorbij gevlogen dus nu het moment om u namens de voedselbank hartelijk dank te zeggen voor uw bijdrage. Geweldig! Mogen we ook in 2021 weer op u rekenen? Ennuh.....rekenen, dat is toch veel leuker dan rekeningen? Voor de goede orde: in Januari heel graag koffie, koffie en alles wat ruikt en smaakt naar koffie. Hartelijk dank.

De kist staat twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur.

Potgrondactie:

De grote potgrondactie is van start gegaan.

U kunt bestellen door het invullen van een bestelformulier en die bezorgen in de brievenbus van De Voorhof. U kunt óók digitaal bestellen via onze webwinkel.

Ga daarvoor naar onze website: www.pkndevoorhof.nl en plaats uw bestelling.

Op 27 februari 2021 worden de bestellingen uitgeleverd volgens uw aangegeven wens, ophalen bij De Voorhof of thuisbezorgen.

Uit de kerkenraad:

Voor ons aller veiligheid heeft de kerkenraad, na de afgekondigde strengere coronamaatregelen helaas moeten besluiten, om voorlopig geen bezoekers toe te laten in De Voorhof. Dit betekent, dat er tot nader bericht geen bezoekers meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn en ook, dat er voorlopig geen inloopochtenden en andere activiteiten zullen worden gehouden.