



10.00 uur Dienst via: kerkdienstgemist.nl / Protestantse Gemeente De Voorhof
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Leny de Koeijer
Diaken : Anneke Boeve, Jan Boeve
Lector : Annemiek van der Wansem
Koster / Gastheer : Bertus Brouwer / Roel van Woudenberg
Orgel/Piano : Jaap van Dijk
Muziek : Arieëne Koelewijn, Dorith Streef
Zang : Marinka Grünbauer, Anneke Methorst, Ton Kaljee
Kindernevendienst : Janneke Smit

etiket

Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra
Geluid : Martin Standaart
Zingen
Aanvangslied : Psalm 130: 3 en 4
: Lied 299j : 1 en 2
Glorialied : Evangelische liedbundel 218: 1, 2 en 3
Kinderen in het midden : Vertelling n.a.v. Nehemia 7 en 8
: Lied 462: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
Schriftlezing : Mattheüs 22: 34-46
: Lied 320: 1, 2 en 3
: Lied Joh. De Heer 150: 1, 2 en 3
Gebeden met : Gezongen 'Onze Vader' lied 175 Geroepen om te zingen
Slotlied en zegen : Irisch Blessing

Bij deze dienst: Thema: 'Een open boek...?'

De afgelopen zondagen hebben we naast het evangelie van Mattheus uit het Bijbelboek Ezra gelezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit het Bijbelboek Nehemia. Ezra en Nehemia horen bij elkaar. In vroegere vertalingen vormden ze zelfs één geheel. De teksten in beide boeken bieden ons verschillende perspectieven op de herbouw van de stad Jeruzalem ten tijde van de Babylonische ballingschap. In het begin van het Bijbelboek Nehemia leeft Nehemia in ballingschap aan het hof van koning Artaxerxes. Hij doet daar dienst als schenker van de koning. Omdat Nehemia zich verbonden voel met de mensen in Jeruzalem vraagt hij de koning toestemming om de stad te herbouwen. Die toestemming krijgt Nehemia en hij wordt zelfs landvoogd over het gebied van Jeruzalem. Vandaag gaat de kindervertelling over de hoofdstukken 7 en 8. In deze beide hoofdstukken speelt de priester Ezra een hoofdrol. Hij leest het volk voor uit de boeken van Mozes en leest ook de Tien Geboden. Het volk is diep geraakt door wat er gelezen wordt. *Meer dan ooit beseffen ze hoe weinig er terecht gekomen is van het houden van de voorschriften van de wet.* Het lijkt erop dat het volk Israël pas echt tot leven komt als het Woord van God weer tot leven komt. Hierna wordt het Looftentenfeest gevierd. Het is het feest dat de verbinding maakt met het exodusverhaal. Het volk wordt opnieuw bepaald bij het bevrijdend handelen van God en weet zich, door tijdelijk in een loofhut te wonen, weer afhankelijk van Hem.

Uit het Evangelie lezen we Mattheüs 22:34-46. In dit gedeelte wordt Jezus door de farizeeën op de proef gesteld. Ook hier spelen de Thora en de Tien Geboden een belangrijke rol. De farizeeën vragen aan Jezus wat het belangrijkste gebod is. Jezus geeft dan een soort samenvatting van de Tien Geboden, die hierop neer komt: *'heb God lief boven alles en de naaste als jezelf'*. In beide lezingen gaat het erover hoe mensen kunnen leven overeenkomstig Gods bedoelingen. Je zou ook kunnen zeggen: 'waar komt het nu eigenlijk op neer in de wet van God?! Jezus laat daarbij zien dat het niet gaat om overtroeven met argumenten, maar om het handelen vanuit liefde; 'gerechtigheid doen...!' Ezra leert ons dat het pas werkelijk feest kan zijn als we ons leven gebaseerd is op de Thora en we ons afhankelijk weten van God.

25 oktober 2020

Twintigste zondag na Trinitatis

etiket

Bloemen:

Voorbeden:

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Berichten uit de Gemeente:

-- Mevr. Mieke Timmer is vanuit het UMC naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in Utrecht (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht) gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Parkgraaf.

- Mevr N. van de Pol-van der Lee is naar verzorgingshuis De Koperhorst, Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort.

Voedselbank Oktober 2020:

We gaan er niet 'melig' overdoen maar het wordt wel een maandje met allerhande bakmeel producten. Deze maand graag pannenkoekenmeel, cake meel, bloem, taartmix, volkorenmeel en alle overige producten die we kunnen scharen onder de groep bakmiddelen. Om het compleet te maken mag er ook wel stroop, olijfolie of zonnebloemolie bij. Hebben we in deze herfsttijd toch nog een zonnetje in huis!

Met hartelijke dank. **Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur.**

Inloopochtend:

Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er een inloopochtend in 'De Voorhof', het stiltecentrum in zaal 1 is dan geopend. Tijdens een kopje koffie of thee kunt u elkaar ontmoeten, ook zal een van de predikanten aanwezig zijn. We houden altijd rekening met een corona-veilige afstand tot elkaar.

Geven met Givt: Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan collecte **1, 2 of 3**, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaande QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan ook worden overgemaakt op **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof.**



Collecte op 25 oktober 2020:

1^e Collecte: 1e Noodhulp India:

De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels is het aantal besmettingen de grens van 7 miljoen gepasseerd. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kasteelozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Velen van hen zijn dagloners en zitten zonder werk. Hierdoor kunnen ze zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding. Met onze eerdere gift in juli van dit jaar hebben zij inmiddels veel gezinnen kunnen helpen. Maar de nood blijft onveranderd hoog. Wilt u hen helpen in de vorm van financiële bijdrage om dit goede werk te kunnen blijven voortzetten? U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding van 'Noodhulp India'. Namens de taakgroep ZWO wederom alvast hartelijk dank voor uw steun!

2e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood) fondsen en overige vaste bijdragen.

3e Collecte: KND-collecte

Pastoraat:

De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe maximaal 2 bezoeken per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033- 286 7225, mobiel 06-4245 6049 , E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. Tel.nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dkooistra@mjkooistra.nl Ouderlingen en bezoekmedewerkers leggen maximaal 1 bezoek per dag af en ze zijn telefonisch bereikbaar.

Moeilijke Bijbelteksten:

Als gevolg van de huidige corona situatie en de adviezen daarbij zal de bijeenkomst van Bijbellezen uit de grondtekst komende dinsdag helaas niet door gaan.

Filmavond:

De filmavond op 30 oktober gaat door. *Agent of Grace*, gebaseerd op het leven van Dittrich Bonhoeffer. Ik schrok toen ik de film binnen kreeg, want er staat een groot hakenkruis op de voorkant. Tja, het is natuurlijk een man van het verzet! Het is geen zoetsappige film, maar een film over de 2^e wereldoorlog. Dittrich, de wereldberoemde predikant en spion. Kom kijken en laat u inspireren door dit indringende en boeiende verhaal! Van tevoren aanmelden (helaas max. 30 mensen) kan op ontmoeting@pkndevoorhof.nl (in de vorige aankondiging stond het email adres fout gespeld. (graag ook je telefoonnummer in de mail zetten). Mocht u zich dus al hebben opgegeven maar niets hebben gehoord, probeer het dan opnieuw). Om 19:45 zaal open, 20:00 uur start film. Kosten: € 5,- (i.v.m. licentie kosten)

Muzikale oppepper:

Massaal zingen in de kerk kan nog niet, maar wij kunnen wel voor u en jou zingen. We gaan weer een muzikale avond organiseren waarbij we verzoeknummers ten gehore brengen. Wil je graag een liedje voor opa of oma? Of juist andersom? Heb je een nummer op je hart voor die speciale vriend(in), collega, oom of tante? Laat het ons weten! Het kan ook een gedicht of gebed zijn, stuur maar op. Graag bij het lied, nummer, of gezang een beschrijving voor wie en waarom. We beloven niet dat alle liederen de revue zullen passeren, maar zullen zeker ons best doen er een mooie avond van te maken! Zondagavond **22 november om 19:00 uur** kun je online de dienst volgen. Het belooft een mooie dienst te worden, ism de Catharinaparochie en Evangelie gemeente Nieuw leven. De dienst zelf kan helaas niet worden bezocht, maar is wel online te volgen. Opgave: ontmoeting@pkndevoorhof.nl en voor 12 november je verzoek indienen.

We zien uw reacties graag tegemoet. Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting

Campagne #daaromzijnwekerk, sluit aan bij onze actie rondom Kerkproeverij:

Waarom zijn we eigenlijk kerk? Waarom ben jij lid van jouw gemeente? Ken je de '95 stellingen' van Luther nog? Hij spijkerde een lijst met 95 verbeterpunten voor de kerk aan de deur van de kerk in Wittenberg. In de maand oktober worden er ook stellingen verzameld, maar dan 95 positieve: Waarom is de kerk zo belangrijk? Doe mee en stuur je stelling in voor 26 oktober. Dat kan een tekst zijn of een video. Op Hervormingsdag op 31 oktober worden alle ingeleverde stellingen gepubliceerd. www.daaromzijnwekerk.nl/doe-mee

Opgeven voor deelname aan kerkdiensten:

Op advies van de classis Utrecht, bij monde van ds. Trinette Verhoeven en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM kunnen er **vanaf zondag 18 oktober maximaal 30 gemeenteleden incl. medewerkers** worden toegelaten tot de kerkdiensten. U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten.

De inschrijving stopt op vrijdagavond om **19.00 u. voorafgaand** aan de dienst.

Opgave kan via de link op de website van 'De Voorhof' of per telefoon nr. 06 5206 3119.

We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactenonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst.

Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. Het is aan te bevelen uw eigen liedboek mee te nemen, aangezien er niet altijd een beamerpresentatie is in de kerk. De collecte is aan de buitendeur.

Omdat er tijdens de dienst door gemeenteleden niet mag worden gezongen blijft de zang voorlopig verzorgd door een paar zangers en zangeressen. Er kan helaas ook nog geen koffie geschonken worden na de dienst. Na de dienst verlaat u de kerk door de uitgang, die u worden aangewezen. Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.