



23 augustus 2020

Elfde zondag na Trinitatis

Bloemen:

etiket

Voorbeden: Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen .

Ds. Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Ds. Marten Jan Kooistra - dkooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Berichten uit de Gemeente:

Op dinsdag 18 augustus is overleden Hendrik Willem Vredevelt, Huize St, Joseph Achterveld (voorheen P.C. Hooftlaan 12), in de leeftijd van 86 jaar. De gedachtenisdienst is op maandag 24 augustus om 10.30u in de aula van uitvaartcentrum Henschoten aan de Henschoterlaan. Aansluitend aan de gedachtenisdienst zal de begrafenis plaats vinden. Vanwege de corona maatregelen vinden beide in besloten kring plaats. De dienst is te volgen via de livestream van de aula.

Doe je ook mee met Jopkids? Jopkids is de leukste kinderclub van De Voorhof voor kinderen van groep 5-8. We hebben met elkaar goede gesprekken over onderwerpen uit de bijbel. Daarnaast doen we spelletjes, gaan we knutselen, en organiseren we (sport)activiteiten. Ideeën van de kinderen zijn ook van harte welkom! De hoogtepunten zijn elk jaar samen sinterklaas en kerst vieren en natuurlijk het kamp. Vorig seizoen verliep het anders dan we verwacht/gehoopt hadden. We moesten veel activiteiten afzeggen, maar we hebben het seizoen wel kunnen afsluiten met een sportieve en gezellige activiteit. We hopen dat je zin hebt om met ons mee te doen! Op het moment dat ik dit schrijf zijn we begonnen met de voorbereidingen. Kijk op <https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids> voor de laatste informatie. Wil je je opgeven? Leuk! Stuur dan een mail naar jopkids@pkndevoorhof.nl op de website staat welke informatie we hierbij nodig hebben. Wij zijn ook hard op zoek naar clubleiding. Vind je/u het leuk om mee te helpen welkom! Stuur een mail naar jopkids@pkndevoorhof.nl of spreek 1 van de onderstaande contactpersonen aan. We hopen op veel aanmeldingen! Marten Jan Kooistra, Janneke Smit, Arieëne Koelewijn.

10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
Koster, Gastvrouw
Piano / orgel
Dwarsfluit
Zang

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

: ds. Marten Jan Kooistra
: Alice Bossema
: Janny Kaljee, Erna Banning
: Erna Veldhuizen
: Bertus Brouwer, Erna Veldhuizen
: Wim van Hoek
: Trees Meijer
: Hilde van de Berk, Ton Kaljee

etiket

Kindernevendienst
Beeld en Beamer
Geluid
Zingen:
Aanvangslied

: Janneke Smit
: Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra
: Ronald Majjen
: Lied 280: 1, 5, 6 en 7
: Lied 256

Glorialied
Kinderen in het midden

: Lied 864: 1, 2 en 5
: Vertelling n.a.v. Mattheus 16 21-27
: Lied 456: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)

Schriftlezing
Schriftlezing

: *Jesaja 51: 1-6*
: *Mattheüs 16: 24-27*

: Psalm 138: 1 en 3
: Lied 139b: 1 en 2

Gedachtenis Gerry de Greef-van Elst

: Psalm 43: 4

Gedachtenis Margriet van Ee-Donselaar

: Lied 187 Geroepen om te Zingen

: 'Onze Vader' uit bundel Hemelhoog 547

Slotlied

: Lied 834: 1, 2 en 3

Bij deze dienst: Thema: 'Zo komen we er niet...'

Vanmorgen zijn de lezingen uit Jesaja 51 en Mattheus 16. Jesaja wijst ons op onze wortels: 'de Rots waaruit we gehouwen zijn. In dit gedeelte komt het aan op gerechtigheid. De menselijke goede bedoeling, het najagen van recht is best, maar wat telt is het recht waar God voor staat. Jesaja wijst ons op het geloof en het vertrouwen van Abraham en de manier waarop Abraham daarmee omgaat. Er moeten soms heftige keuzes worden gemaakt. Keuzes waarbij je soms niet weet waar een en ander eindigt. Abraham trok weg uit Haran, naar een plek die God hem zou wijzen. In geloof en vertrouwen gaat Abraham op weg, als ziende het onzienlijke. In Mattheus 16 vertelt Jezus de discipelen dat ze op weg gaan naar Jeruzalem. Ook voor Jezus geen gemakkelijke weg. Want in Jeruzalem wordt Hij niet alleen gewaardeerd en geëerd. Jezus is zich bewust van het feit dat er ook mensen zijn die Hem liever zien gaan dan komen. Ja, zelfs mensen die Hem het liefst uit de weg willen ruimen. Petrus ad rem als altijd wil Jezus daarvoor behoeden. Maar Jezus maakt Petrus duidelijk dat de weg van God niet de weg van de minste weerstand is. De weg die Jezus gaat, in het spoor van het Koninkrijk, is een weg met voetangels en klemmen. Maar het is wel een weg waarin God nabij is, een weg waarop God ons tot zegen wil zijn. Zoals dat ook prachtig wordt verwoord in lied 864 en psalm 138 en 139. Lieder die ons houvast en steun willen geven op onze weg.

Zowel het gedeelte uit Jesaja als Mattheus roepen ons op om te denken en te handelen op de wijze van God en niet op die van mensen. Niet wat ik wil, niet mijn eigen behoefte en verlangens zullen dominant zijn, want dat leidt vaak tot een heilloze wereld vol strijd en ego's; 'zo komen we er niet...' Het volgen van Jezus'- Gods weg daarentegen wordt juist tot een verbindend element en sticht gemeenschap. Lied 280 roept ons daartoe op schitterende wijze op, vooral de eerste regel van couplet 6: Vervul ons met een nieuw verstaan van 't woord, waarin Gij spreekt...

Geven met Givt: Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan collecte **1, 2 of 3**, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaande QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uitgelegd hoe de app werkt.

Het collectegeld kan ook worden geboekt op **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof.**

Collecte op 23 augustus 2020:

1^e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Denk aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning individuele personen, kosten fondsen en overige vaste bijdragen.

2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.

3^e Collecte: KND-collecte

Voedselbank Juli/augustus 2020: Met name juli en augustus worden aangekondigd als bijzonder warme maanden met uitzicht op een hittegolf. Hoe dat uitzicht op die golf er uit ziet? Geen idee. Warm én natte voeten wellicht maar als een verfrissend bad zal het niet aanvoelen. Dus gaan we er voor zorgen, dat we de komende maanden fris en monter doorkomen. Vandaar dat wij graag de volgende produkten tegemoet zien, t.w. zonnebrandmiddelen, handgel, shampoo, doucheschuim, tandpasta, zeep en deodorant. Tevens op speciaal verzoek van de voedselbank zou het fijn zijn als u ook denkt aan mondkapjes. Dit in verband met de verplichting deze tijdens het openbaar vervoer te dragen. Een mooi keuzepakket. Hygiëne en bescherming. Dank voor uw bijdrage. **Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur.**

Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049, E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. Tel.nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dkooistra@mjkkooistra.nl

Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen.

Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook telefonisch gemeenteleden benaderen.

Opgeven voor deelname aan kerkdiensten:

50 gemeenteleden per week kunnen zich aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst. De inschrijving stopt op vrijdagavond om **19.00 u. voorafgaand** aan de dienst. Opgave kan via de link op de website van 'De Voorhof' of per telefoon nr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst. Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. Het is aan te bevelen uw eigen liedboek mee te nemen, aangezien er niet altijd een



beamerpresentatie is in de kerk. De collecte is aan de buitendeur. Er mag nog niet gezongen worden door gemeenteleden en er wordt geen koffie geschonken na de dienst. Na de dienst verlaat u de kerk door de uitgang, die u worden aangewezen., Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe.

Wat betekent het geloof voor mij? Wie is Jezus voor mij? Op 11 oktober is de Kerkproeverij, waarvoor we mensen willen uitnodigen voor de kerkdienst. Vóór we hen willen uitnodigen, is het goed om zelf eerst eens te kijken wat het geloof voor ons betekent. Graag willen we u en jou uitnodigen om te reageren via app, mail, Facebook, de flipover in de kerk of op een andere, creatieve manier. Denk aan een lied, gedicht, schilderij, filmpje, enz. De reacties kunnen vóór 1 september naar kerkproeverij@pkndevoorhof.nl Vanaf de Startzondag op 6 september t/m de Kerkproeverij zullen we wekelijks de bijdragen uit de gemeente laten zien en horen. We zien uit naar mooie, creatieve bijdragen! Namens Kerkproeverij, Corine & Jannette

Workshop 'Bewegen in Zijn Naam':

Maak er kennis mee in 1 avond op vrijdagavond 25 september en het resultaat kunnen we gebruiken in de familiedienst van 4 oktober. Voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Ook mensen van Groenewoude mogen zich aanmelden. We houden rekening met de corona maatregelen. En bekijken de uiteindelijke mogelijkheden. Lijkt dit je wat.... Wacht niet maar laat het weten en vraag informatie op via Verdieping & Ontmoeting. ontmoeting@pkndevoorhof.nl

Aanmelden Hagenpreek: Met rasse schreden naderen we onze oecumenische startzondag 6 september a.s. van De Voorhof en de Catharinakerk. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat mag u verwachten? In elk geval een openlucht kerkdienst m.m.v. alle muzikanten, zangers en zangeressen die u in de afgelopen maanden op uw scherm voorbij zag komen. Verder een schouwspel dat stamt uit de tijd van de hagenpreken. Compleet met 16^e-eeuwse kleding en paarden. Wat verwacht de organisatie? Veel bezoek, zowel van gemeenteleden van De Voorhof als van de Catharinakerk. En dat u blijft voor een kop koffie en meedoet aan een eenvoudige lunch.

Waar moet u op rekenen? Dat de organisatie nauwlettend toeziet op het volgen van de coronamaatregelen. Wat moet u doen? Als u deze hagenpreek wilt bijwonen, meldt u zich dan vanaf heden aan bij onze scriba: scribaat@pkndevoorhof.nl of per tel.: 06 52063119. Wij vragen uw naam, telefoonnummer, met hoeveel u komt en of u meedoet aan de lunch.

Op 6 september is het terrein om 9.15 uur open en bent u welkom. Op deze wijze proberen we de binnenkomst van bezoekers zo veel mogelijk te spreiden. Geef u vanaf dat moment over aan datgene wat u beleeft. U wordt bijna persoonlijk begeleid van binnenkomst tot zitplaats. Uw kinderen zijn we ook niet vergeten. Na het kindermoment in de dienst gaan zij een eigen programma volgen. Laat ze vooral meekomen, maar niet in hun mooiste kleren. Ook voor hen wordt het een unieke belevenis. Tijdens elke kerkdienst vindt er een collectemoment plaats. Hat zal duidelijk worden aangegeven wanneer dat is. Deze keer is er 1 (één) collecte. Deze collecte zal verdeeld worden tussen De Voorhof en de Catharinakerk. Over veiligheidsmaatregelen is intensief nagedacht. Wat het organiserend team kon doen, is gedaan. Het lukt echter niet zonder uw medewerking. En dat is de belangrijkste kant van uw veiligheid. Blijf tijdens de gesprekjes afstand van elkaar bewaren.

Maak elkaar er ook opmerkzaam op.

Plaats van handeling is op een bijzondere locatie, namelijk bij manege Groenewoude, Ekris 38, Woudenberg.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.