



3 mei 2020 Jubilate (Juicht)

Bloemen:

etiket

Berichten uit de Gemeente:

- **Overleden:** Op 27 april 2020 is overleden: Bert Vlastuin (Pr Beatrixstraat 3) in de leeftijd van 57 jaar. De afscheidsdienst en de crematie zullen door de huidige omstandigheden plaats vinden in besloten kring. U kunt de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl op 4 mei 2020 om 14.00 uur.

Bakkie na de dienst rond 11 uur:

Even elkaar (digitaal) zien en ontmoeten, een gezellig samen zijn. Dat kan na de dienst aanstaande zondag. Iedereen is welkom om mee te doen! Na opgave via ontmoeving@pkndevoorhof.nl, wordt een code en uitleg gestuurd. Opgeven kan tot zaterdag 18 uur. Ben je het vergeten of kan je pas later beslissen om mee te doen, meld je dan alsnog aan, dan doen we ons best je nog in te delen. Afgelopen zondag heeft V&O met een kleine groep proef gedraaid en dat viel in de smaak. Daarom nu de gelegenheid aan jullie allemaal. Er kunnen meerdere groepen worden gemaakt. Beleef het mee! Tot zondag.

Voedselbank mei 2020:

Geen kerkdiensten, geen 'wachtend' krat in de hal. Maar daar is gelukkig een oplossing voor gevonden zodat u toch uw steentje kunt bijdragen. Nou ja, steentje? We moeten veel thuis blijven en bewegen dus minder. Daarom wordt er de maand Mei gekozen voor gezond! Groenten in blik. Alle variaties van harte aanbevolen. Waarom blik? In verband met het vervoer aangezien glasverpakkingen kunnen breken. Maar groente in blik is nét zo gezond. Alle vitamines zitten er nog in. Om vit te blijven. Daarom begint vit-amine met de letters v-i-t. **Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur (Let op gewijzigde tijden)** Op de Ker-mis moet je voor blik gooien betalen. Bij onze Kerk (zonder mis) 'mag je een blik werpen' In het krat. Maar dan GRATIS! Niet te hard gooien anders krijgen we 'blikshade' Doet u mee? Hartelijk dank, blijf gezond en houd vooral uw eigen blik op positief.

10.00 uur
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof
Predikant : ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst : Cor Kwakernaak
Diaken : Jan Boeve
Lector : Gerda Streef
Pianist : Jaap van Dijk
Zang : Arnold en Gideon Keller
Kindernevendienst : Janneke Smit
Beeld en Beamer : Mirjan Schep. Johan Schep
: Martin Standaard

etiket

Geluid Zingen

Aanvangslied : Lied 652
Kyrie : Knockin on heavens door
Gloria : Michael row the boat ashore
Kinderverhaal : *Exodus 17:8-16*
: Lied Go down Moses (lied 168)
Schriftlezing : *Johannes 10:1-10*
: Lied: Hallelujah
: Lied: So strong
: Lied: 708:1,6 (Wilhelmus)

Slotlied Zegen

: We'll meet again

De dienst van deze zondag staat in het kader van herdenking en bevrijding. Het is een familie-dienst. de liederen zijn voor deze gelegenheid gekozen uit verschillende muzikale tradities en hebben allen te maken met de hoop op bevrijding. In de bijlage kunt u een toelichting op de liederen lezen. Vanwege auteursrechten kunnen de teksten van liederen die niet in het liedboek staan hier niet worden afgedrukt. Voor wie dat wenst zijn ze allen eenvoudig op het Internet te vinden.

Voorbeden: Nu het kerkelijk centrum 'De Voorhof' gesloten is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs deze weg **voorbeden** aan te vragen.

Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten:

Pieter Koekkoek - Pieterkoekkoek@gmail.com tel: 06 4245 6049

Marten Jan Kooistra - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Pastoraat: De **predikanten** bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze ook telefonisch bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch.

Tel. nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049 –

E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com

Tel. nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 –

E-mail dskooistra@mjkooistra.nl

Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen.

Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook telefonisch gemeenteleden benaderen.

Geven met Givt: Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of als je geen contant geld mee hebt tijdens de dienst. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan collecte **1, 2 of 3**, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net. Scan QR code via smartphone:

U kunt 24 uur per dag geld overmaken voor de collectes, dit is niet beperkt tot de diensten. Tijdens kerkdienst live / kerkdienst gemist kan er ook worden overgemaakt via de geefknop rechts onderaan het beeldscherm van je computer, tablet e.d. Ook kan er in de app overgemaakt worden via een lijst: kies dan voor PG De Voorhof Woudenberg. Het collectegeld kan ook worden geboekt op **IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof**



Collectes op Zondag mei 2020

1^e Collecte: 75 JAAR BEVRIJDING – KERK IN ACTIE (NOODHULP) Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram. Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

3^e Collecte: KND-collecte

ZWO Ghana Project: Tot en met Pinksteren is de projectperiode voor ZWO. Een periode met extra aandacht voor een project en om geld in te zamelen voor een NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) Project met bijbels voor blinden in Ghana. In de bijlage van deze Zondagsbrief vindt u een Nieuwsbrief met uitgebreide informatie over het project, NBG, Ghana en braille. Interessant maar ook nodig om een project te ondersteunen dat veel hoop en kracht geeft voor blinden in Ghana. Dank voor uw interesse en uw bijdrage. zwo@pkndevoorhof.nl

Vrijwilligersavond gaat niet door: In tegenstelling tot wat er in de Schakel vermeld staat, kan in verband met de corona crisis de vrijwilligers avond op 19 juni **NIET** door gaan. Ook wij hebben ons te houden aan de maatregelen zoals het kabinet ons dinsdag 21 april heeft meegeedeeld. Dat betekent dat de vrijwilligersavond **NIET** door kan gaan. De gezondheid van ons en onze medemensen heeft natuurlijk voorrang. Weet in ieder geval dat de taakgroep Diaconie de inzet van alle vrijwilligers zeer waardeert. Zonder al deze hulp, in welke vorm dan ook, had de kerk geen kerk kunnen zijn zoals die nu gestalte krijgt. Ontzettend bedankt allemaal. De organiserende taakgroep Diaconie.

Vakantie: Ds. Marten Jan Kooistra heeft vakantie van 1 tot en met 12 mei, in die week kan in dringende gevallen een beroep worden gedaan op de ouderlingen en ds. Pieter Koekkoek.

Ambtsdragers:

Hoewel we in een lastige tijd leven en er veel verandert, is er een ding wat niet verandert. De jaarlijkse zoektocht naar nieuwe ambtsdragers gaat ondanks de coronaperikelen gewoon door. We zijn dit jaar op zoek naar 10 nieuwe ambtsdragers en een notulist, zie onderstaande tabel.

Functie	Speciale Taak	Wijk
Ouderling	CvK	
Ouderling	Eredienst voorz.	
Ouderling	Jong. Ouderling/ JOP	
Ouderling	Jong. Ouderling/ JOP	
Ouderling	Pastoraat	1
Ouderling	Pastoraat	4
Ouderling	Pastoraat voorz.	6
Ouderling	Pastoraat	5
Diaken	Diaken secr.	-
Diaken	Diaken	
	Notulist	

We zijn eveneens al een paar jaar op zoek naar 1, maar het liefst 2 jeugdouders, wanneer we het jeugdwerk minimaal op dezelfde voet door willen laten gaan.

Dus ga bij u zelf te rade of u niet degene bent, die een van bovengenoemde taken op zich kunt en wilt nemen. Reacties kunt u sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl of bellen 06-5206 3119 Het moderamen.

Het moderamen: Het moderamen is het sturend en organiserend orgaan binnen 'De Voorhof'. Het heeft van de kerkenraad toestemming gekregen om de nodige beslissingen te kunnen en mogen nemen. Achteraf zal het zich hierover naar de kerkenraad verantwoorden. Als u ideeën, suggesties, tips, etc. heeft geef dit dan door aan het moderamen. Wij vragen u met klem om niet op eigen houtje dingen te doen, maar dit altijd te overleggen met het moderamen. Daardoor houdt het moderamen overzicht over hetgeen er gebeurt. Vragen of voorstellen kunt u sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl of u kunt bellen naar 06 5206 3119

Ton van de Glind: Een week voor ons land in intelligente lock down ging, werd de dagbesteding van mijn broer gesloten en een week later mochten wij hem ook niet meer op Het Tuinhuis bezoeken, of hij ons. Dat is niet gemakkelijk. Zeker wanneer je het waarom ook niet eens echt begrijpt. Je geen besef van tijd hebt en iedere dag er hetzelfde uitziet. Als familie bezoeken we hem vanaf de parkeerplaats. We zwaaien, kletsen wat door zijn open slaande deur en zijn neefjes en nichtjes maken een mooie stoeptekening. Deze bezoeken doen mijn broer erg goed! A.s. woensdag 6 mei hoopt hij 38 jaar te worden. Wat zou het leuk zijn als hij die dag veel kaarten in zijn brievenbus mag ontvangen! Wilt u hem niet vergeten?

Ton van de Glind, Kersentuin 32, 3931 SR Woudenberg

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
 Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.

Toelichting op de liederen in de dienst van 3 mei 2020

Deze dienst is een familiedienst en staat in het kader van herdenking en bevrijding 75 jaar na het einde van de bezetting van Nederland in de 2^e wereldoorlog.

De liederen in deze dienst zijn gekozen met het oog hierop. Ze komen uit verschillende muzikale tradities (niet alleen kerkelijk) en komen allen voort uit het verlangen naar bevrijding en recht.

Hieronder een korte toelichting op de inhoud van deze liederen.

Lied 652 uit het Liedboek: Zing jubilate voor de Heer

De naam van deze zondag (de 4^e na Pasen) is 'Jubilate'. De naam is afkomstig van de psalm die bij deze zondag hoort: Psalm 66. Deze psalm geeft vooral de vreugde weer na de bevrijding. De zanger jubelt voor God die bevrijding heeft gegeven na een periode van verdrukking. De kern van de psalm is de jubelzang. In de lange traditie van de kerk zijn de eerste regels van de psalm gaan dienen als een aparte jubelzang die wijst naar de bevrijding van het Paasfeest. In lied 652 worden dan ook alleen de eerste regels van de psalm gebruikt. Het is een jubelzang om de zondag mee te openen als een dag van bevrijding en lof aan God die dit heeft gegeven.

Kyrie: Knockin on heavens door (Bob Dylan)

Dit lied is oorspronkelijk gemaakt voor een film. Het vertelt het verhaal van iemand die een geweer op een ander moet richten. Maar hij wordt overweldigd door de kilte en het duister van wat hij moet doen. Hij voelt zich verloren en klopt op de poort van de hemel. Hij wil zijn geweren kwijt en een weg vinden uit het duister. Het lied is geschreven in 1973 en vaak gebruikt als een protest tegen geweld en onderdrukking. Tegelijk vertolkt het de pijn van de mens die een uitweg zoekt uit de spiraal van geweld waarin mensen dreigen te verzinken. In deze dienst heeft het de plaats van het Kyrie, het gebed om ontferming. Juist omdat dit gebed ook de plaats in de dienst is waar de pijn van het leven van mensen een plaats krijgt en voor God wordt gebracht.

Gloria: Michael row the boat ashore

Dit lied komt uit de traditie van de slavenliederen uit de 19^e in de VS: de 'negrospiritual'. Waarschijnlijk is het ontstaan aan de kust van Georgia in het zuid-oosten van de Verenigde Staten. Daar kwamen op een eilandje de slavenschepen uit Afrika aan. De slaven moesten van het eiland naar het vaste land geroeid worden. In het lied krijgt deze roeitocht een diepere betekenis van de weg naar bevrijding. Er wordt in de tekst verwezen naar de overtocht van Israel over de Jordaan. Aan de overkant ligt het land van melk en honing. De roeier is dan ook niet meer een van slavenhouders, maar de engel Michael. Daarom klinkt ook tijdens de overtocht een voortdurend: 'Halleluja'.

Bij Exodus: Go down Moses

Dit lied is een van de negrospirituals die in ons liedboek is opgenomen. Voor de slaven had het verhaal van de bevrijding van Israel een bijzondere betekenis. Het gaf hen de hoop dat ook zij bevrijd zouden worden. In dit lied wordt de uittocht van Israel uit Egypte bezongen. De laatste regel van het lied is dan ook: And let us all in Christ be free (laat ons allen vrij zijn in Christus). Net als het vorige lied is er geen oorspronkelijke tekst bekend. In eerste instantie werden deze liederen niet opgeschreven, wat de mogelijkheid bood de tekst aan de omstandigheden van het moment aan te passen. Er kunnen dan ook heel wat verschillende uitvoeringen gevonden worden. Centraal staat echter altijd de hoop op bevrijding verbonden met het geloof dat God deze kan geven.

Na de lezingen: Hallelujah (Leonard Cohen)

Dit lied (1984) is op vele manieren en door veel verschillende zangers ten gehore gebracht. De dichter zelf maakte zoveel coupletten dat ze nooit allemaal gezongen worden (het zijn er ongeveer 95). Het lied vertelt vooral het verhaal van David die zo prachtig speelde op zijn harp dat de engelen 'Hallelujah' gingen zingen. Een verbeelding van het goede leven in Gods hand. Maar David ging vreselijk in de fout toen hij Batseba zag. Eerst bezong hij haar met een hoogverheven 'Hallelujah', maar nadat haar kind stierf en David beseftte wat hij gedaan had werd het een gebroken 'Hallelujah'. Uiteindelijk

zoekt hij in het besef van zijn tekortkomingen toch de troost bij God. Het 'Hallelujah' blijft klinken door alles heen. De vertaling van het laatste couplet:

Ik deed mijn best en misschien was het niet genoeg

Ik kon niet voelen, dus ik probeer aan te raken of geraakt te worden

Ik vertelde de waarheid,

en kom hier echt niet om jullie voor de gek te houden

En ook al ging alles verkeerd

toch sta hier met het Lied van de Heer

en niets anders op mijn tong dan halleluja

Na de preek: So Strong (Labi Siffre)

Dit lied is geschreven in 1987. De zanger schreef het nadat hij had gezien hoe blanke soldaten zwarte kinderen beschoten in Zuid-Afrika. In het lied klinkt het verzet tegen de onderdrukking van de apartheid in Zuid-Afrika. Hoe zwaarder de onderdrukking wordt hoe meer de innerlijke kracht van de zwarte bevolking zich gaat uiten in het lied dat niet onderdrukt kan worden. De onderdrukker wordt verweten dat hij zich verstoppt achter de muren van Jericho, maar uiteindelijk kan ook dit de verdrukten niet tegen houden.

Slotlied: Wilhelmus (lied 708:1,6)

Het Wilhelmus kennen wij natuurlijk vooral als ons volkslied, maar dat is het pas sinds 1932, terwijl het lied rond 1570 is geschreven. De dichter kennen we niet met zekerheid, maar vaak wordt Marnix van st Aldegonde genoemd. Het is niet in ons liedboek opgenomen omdat het het volkslied is maar omdat het vertelt over de (geestelijke) strijd om vrijheid. In 1570, het begin van de 80-jarige oorlog, zag het ernaar uit dat die vrijheid voor altijd verloren zou zijn. De inzet van Willem van Oranje was vooral de vrijheid van geloof. Iets dat in die dagen vrijwel onvoorstelbaar was. In het lied worden de woorden in de mond gelegd van Willem van Oranje, die op dat moment overigens in ballingschap verblijft op de Dillenburg. Het hele lied, 15 coupletten, is vooral doortrokken van de hoop op God die de vrijheid moet geven. Het is dan ook beslist geen nationalistische tekst, maar een door de psalmen geïnspireerd vrijheidslied. Het feit dat de prins in het lied stelt van Duitsen bloed te zijn heeft niets te maken met Duitsland (dat bestond in 1570 nog niet). We moeten hier denken aan het 16^e eeuwse gebruik van dit woord dat

'Nederlands' betekent (zoals de Engelsen het nog steeds over Dutch hebben als ze Nederlands bedoelen). De koning van Spanje is in 1570 nog immer de rechtmatige heer der Nederlanden. In dit gebied is hij natuurlijk geen koning, maar het was gebruikelijk om edelen altijd aan te spreken met hun hoogste titel, en dat was voor Filips II de koningstitel. In en na de 2^e wereldoorlog heeft het lied zijn rol gekregen als nationale hymne waarbij de geestelijke oorsprong van het lied helaas wat verloren geraakt is.

Na de dienst: We 'll meet again (Vera Lynn)

Dit lied stamt uit 1939 en is vooral verbonden met de 2^e wereldoorlog. Het werd gezongen voor de militairen die vertrokken naar de strijd en heeft voor velen de hoop weergegeven dat er eens een einde zou komen aan die strijd. Na de 2^e wereldoorlog heeft het vooral de functie gekregen van herdenken van de soldaten, maar ook van de hoop op vrede.

Wat wil het NBG bereiken in Ghana?

Al meer dan 200 jaar zet het NBG zich in voor het vertalen en verspreiden van Bijbels wereldwijd.

Het Afrikaanse land Ghana telt veel blinden en slechtzienden. Dat komt door een combinatie van armoede, slechte hygiëne en gebrekkige medische zorg. Meer nog dan in Nederland is het voor deze mensen moeilijk om mee te doen aan het normale leven.

'Zelfs in de kerk voelen zij zich vaak buitengesloten', zegt Charles Adu-Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. 'Braillebijbels zijn voor de meeste blinden onbetaalbaar. Ze kunnen dus niet zelf in de Bijbel lezen of meepraten in studiegroepen.'

Al 1.800 mensen in Ghana hebben een Bijbelboek in braille gekregen en het doel is om in 2020 weer 1.500 boeken te kunnen verspreiden. Voor € 10,- heeft een blinde of slechtziende de mogelijkheid om zelf het boek te kunnen openslaan en te beginnen met lezen.

Atitsogbe ontving een Bijbelboek: *'Ik geniet van het zelf lezen van de teksten. Als mensen me voorlezen, kan ik niet stoppen of iets herhalen als ik dat wil. Nu ik zelf kan lezen, begrijp ik beter wat er staat. Dat helpt mij om het toe te passen in mijn leven.'* Zijn tekst is Filipenzen 19:4 "God zal voorzien in alles wat ik nodig heb."



Project van de Taakgroep ZWO
Zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking



Braillebijbels voor blinden en slechtzienden in Ghana



In de periode tussen Pasen en Pinksteren ondersteunt de Taakgroep ZWO een project van het NBG* dat hulp biedt aan blinden en slechtzienden in Ghana. Zij ontvangen braillebijbels zodat zij zelf de Bijbel kunnen lezen, ook als er geen mensen zijn die voor kunnen lezen. Het project sluit aan bij het PKN jaarthema 'Een goed verhaal'. Alle ZWO-collecten, inclusief de avondmaalcollecten, zijn in deze periode voor dit doel bestemd.

*NBG: Nederlands Bijbelgenootschap

Zelf braille lezen?!



Probeer eens te lezen
wat hierboven
geschreven staat.

Lukt dat?



Algemene informatie over Ghana

Officiële landnaam: Republiek Ghana

Officiële landstaal: Engels

Hoofdstad: Accra

Oppervlakte:	238.533 km ² (bijna 6x Nederland)
Aantal inwoners:	30 miljoen - 57% jonger dan 25 jaar
Blinden/slechtzienden:	ca. 280.000
Religie:	Christendom (71%) - Islam (18%) - Overig (11%)
Munteenheid:	Cedi (GHS)
BBP per hoofd:	\$4.700 in 2017 (Nederland: \$53.900)
Werkgelegenheid:	Agrarische sector (44,7%) - Industrie (14,4%) - Diensten (40,9%)
Landbouw:	cacao, rijst, cassave, pinda's, maïs, bananen, hout
Industrie:	mijnen, houtverwerking, fabrieken (aluminium, voedsel, cement), botenbouw, petroleum
Artsen:	0,18 p. 1000 inwoners (Nederland: 3,5)



TAAKGROEP ZWO * PROTESTANTSE GEMEENTE DE VOORHOF

Contact: zwo@pkndevoorhof.nl

Giften kunt u storten op:

Rekeningnr.: NL04 RABO 0372402674

T.n.v. Diakonie De Voorhof

Of scan de QR-code met de app GiVt
Download in appstore of Google Play

