

Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst, 2e ouderling	: Leny de Koeijer, Johan de Kruijf
Diaken	: Jan van Bentum, Eveline van Bentum
Pianist	: Wim van Hoek
Dwarsfluit	: Trees Meijer
Zang	: Ton Kaljee, Hilde van Berk
Kindernevendienst	: August Wijnberg
Beeld en Geluid	: Reinier Vunderink, André van Dijk
Zingen	: Psalm 23c: 1, 2 en 5 : Lied 598
Kindernevendienst	: Projectlied 'Een teken van leven'
<i>Schrijflesing</i>	: <i>Johannes 4:6-14</i> : Lied 653: 1 en 3 : Lied 546: 1, 4, en 5 : Lied 1006 'Onze Vader' : Lied 422: 1, 2 en 3

Bij de dienst van zondag 22 maart

De naam van deze zondag is 'leatare' en wordt ook wel 'Klein Pasen' genoemd. Leatare is een Latijns woord en betekent: 'verheugt u'. Het lijkt een beetje haaks te staan op alles wat er zich op dit moment afspeelt. De hele wereld is in de ban van het corona virus. Niets lijkt zeker en veel gaat anders dan we gewend zijn. We moeten anderhalve meter afstand houden. Binnenblijven is het advies. Pastorale bezoeken wordt afgeraden. Zelfs de kerkdienst van zondag wordt niet op de gebruikelijke wijze gevierd. Waarin, waarop kunnen en moeten we ons verheugen op deze zondag?

Laten we ons in ieder geval verheugen op Gods trouw. Hij die ook onder deze moeilijke en onzekere omstandigheden tot ons zegt: 'IK zal er zijn'!! Ik ben bij je en IK laat niet los waaraan mijn hand begonnen is. Die woorden mogen ook altijd weer aan het begin van iedere kerkdienst klinken. Ze zullen zondag volgen op de woorden van psalm 23: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.

We lezen in Exodus 7 dat het menens wordt in de strijd tussen licht en donker. Farao (wordt gezien als de zoon van de god RA) wil nog steeds niet luisteren naar de God van Israël. Dan volgt de eerste van tien plagen. 'De Stroom', die wij beter kennen als de Nijl, is de levensader van Egypte en heeft een goddelijke status. Het is juist haar water dat in bloed veranderd. De eerste slag treft het hart van de landbouweconomie van Egypte. Haar vruchtbaarheid heeft zij immers te danken aan de voortdurende overstromingen van 'de Stroom'. Zo wordt de religie van Egypte in het hart getroffen. In Johannes 4 is Jezus in gesprek met een Samaritaanse vrouw. In dit gesprek gaat het over een 'Bron van Levend water'. 'Wie van dat water drinkt zal nooit meer dorst krijgen', zegt Jezus. Jezus spreekt op symbolische wijze over de goddelijke bron waaruit de vrouw zou kunnen putten en die ook beeld is van wat in psalm 23 wordt uitgedrukt.

Beide verhalen wijzen ons naar mensen die opstaan en wijzen naar de echte bronnen van ons leven. De bronnen die wij nodig hebben om onze dorst naar geluk, zin, vrede en gemeenschap te lessen. Het zijn die bronnen die God wil ontsluiten. Waar de wegen van farao tot de ondergang leiden, zien we dat Gods wegen naar toekomst leiden. Immers, God ziet naar me om midden in de woestijn van deze wereld en reikt me bij monde van zijn Zoon het levende water aan, dat als een fontein van eeuwig leven in je opspringt. Daarover mogen we ons verheugen. Want juist ook in deze moeilijke en onzekere tijd wijst God een weg, een bron, waar ik geen toekomst zie!! Als alles duister is ontsteekt Hij een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Laten we ons daaraan vasthouden.....



22 maart 2020 Laetare (Verheug u)

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Henk van Kruistum (Piet Heijnlaan 74) verbleef deze week in het ziekenhuis. Ondertussen is hij weer thuis om te herstellen.

Collecte:

1e Collecte: Nederland - Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Collecteer mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Het collectegeld kan worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof.

Voedselbank Maart 2020: Kent u de uitdrukking wij vragen u om 'verschoning'? Verschoning; het woord zegt het al. Daar hebben we dus een wasmiddel bij nodig. Waspoeder of pods, enz. voor de witte, gekleurde en bonte was en wasverzachter of welk alternatief om de was te verschoneren dan ook. Dat 'was-het' Al. vast hartelijk dank.

Vanwege de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op maandag van 14 tot 17 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur in de kist gelegd worden. De kist wordt voor de ingang buiten De Voorhof neergezet, zolang de maatregelen van het RIVM nog gehandhaafd worden.

Beste gemeenteleden,

Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen 'De Voorhof'.

Activiteiten en vergaderingen

Het moderamen heeft afgelopen maandag conform de adviezen en regelgeving van de verschillende instanties besloten om alle activiteiten en vergaderingen tot en met 5 april niet door te laten gaan.

Kerkdiensten

De kerkdiensten incl. krabbeldienst van 22 en 29 maart in De Voorhof gaan ook niet door. Voor deze twee zondagen zal er een 'alternatieve dienst' via de Kerkradio/TV vanuit 'De Voorhof' worden uitgezonden. Over de diensten op 5 april, tijdens de "Stille Week" en met Pasen zullen wij u later informeren.

Communicatie

Voorlopig zal er elke vrijdag een uitgebreidere zondagsbrief verschijnen, die zoveel mogelijk per e-mail wordt verstuurd. Gemeenteleden, die geen e-mail hebben krijgen de zondagsbrief thuis bezorgd.

Mededelingen worden via de website en Facebook gecommuniceerd.

Pastoraat

De **predikanten** bezoeken alleen af op afspraak en leggen in principe 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze ook telefonisch bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch.

Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen.

Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook telefonisch gemeenteleden benaderen.

Kaarten en telefoontjes

Uiteraard kunt u een kaartje sturen naar mensen die het moeilijk hebben. Ook een extra telefoontje kan wonderen doen.

Het **moderamen** is het sturend en organiserend orgaan binnen 'De Voorhof' en heeft van de kerkenraad toestemming om, zolang de maatregelen rondom het coronacrisis spelen, de nodige beslissingen te nemen. Het moderamen houdt de kerkenraad, via de mail, zoveel mogelijk op de hoogte en zal zich achteraf aan de kerkenraad verantwoorden.

Vragen of voorstellen kunt u sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl

Wens

Dan wensen wij u tenslotte een gezegende zondag toe en Gods kracht in deze, voor velen, moeilijke tijden.

Het moderamen

E-mailadressen t.b.v. verzending van de zondagsbrief:

Ook deze week hebben we weer een zondagsbrief gemaakt om informatie met u te delen. Deze zondagsbrief wordt zoveel mogelijk per mail verstuurd.

Gemeenteleden, die geen e-mailadres hebben, krijgen de zondagsbrief thuis bezorgd.

Aangezien het bezorgen van de brieven veel tijd en moeite kost willen we vragen aan mensen, die wel een e-mailadres hebben en toch deze brief in hun brievenbus vinden, hun e-mailadres door te geven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl.

Op deze manier kunnen wij u deze brief zolang het nodig is per mail toesturen en hebben we minder mensen nodig om de brief rond te brengen. Het is ook mogelijk, dat we een foutief e-mailadres van u hebben en dat u daarom de zondagsbrief in uw brievenbus vindt.

Wilt u ook dan zo vriendelijk zijn uw juiste e-mailadres aan ons door te geven.

Het moderamen

Alleengaanden/staanden:

U zult begrijpen dat de bijeenkomst op zondag ,29 maart, niet doorgaat.

Een hartelijke groet van Miep Schellingerhout-ten Heuvel.

Top 2000 liederen:.

Graag herinneren we u aan ons verzoek om Top 2000 liederen rondom het thema "Samen" in te leveren. De aangemelde liederen kunnen een bijdrage leveren aan de muzikale invulling van een TOP 2000 viering die we medio november hopen te houden. U kunt uw voorkeur in dienen via de mail: laanvdnaomi@gmail.com Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens de werkgroep TOP 2000 viering

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 29 maart 2020

10.00 uur: Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof.

Collecte: Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes. De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte va training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!)

18.00 uur : Geen Dienst

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.

Klein

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten.

Een beetje liefde
kan een mens genezen!
Een mens genezen
is hem helpen
de verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart.

Phil Bosmans uit Medemens 5



40 dagentijd 2020

PG De Voorhof Woudenberg



sta op

Leef vanuit geloof, hoop en liefde

Zondag 22 maart 2020

Vierde zondag veertigdagentijd

“Sta Op”

In de 40 dagen tijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen het feest van zijn Opstanding uit de dood. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

Kindernevendienst: “Laat mijn volk gaan”

De stok van Aäron verandert in een slang. Dat kunnen wijze mannen ook, dus farao is niet bang.	De slang van Aäron Eet alle slangen op. Dat is een teken van de wand, Maar farao geeft niet op
---	---

De stok van Aäron maakt van het water bloed. Dat kunnen wijze mannen ook, dus farao houdt moed.	Het bloedrode water Is slecht voor mens en vee Iedereen heeft reuzedorst, Maar farao zegt: Nee!
--	--

Heel De Voorhof vast:

Een toepasselijke opdracht deze week: stuur een kaartje naar alleenstandigen of eenzamen in uw omgeving. De (klein) kinderen zijn allemaal thuis. Misschien leuk om, naast het huiswerk dat ze van school krijgen, een lesje handvaardigheid in te lassen? Maak (samen) een kaart (of een bedrukte onderzetter) en stuur deze op.



Collecte: “Vakanties met aandacht – Nederland”

Een vakantie van onschatbare waarde. Hetvakantiebureau.nl organiseert al vele tientallen jaren vakantieperiodes voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven gaan, omdat ze

dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk hebben. Ook zijn er vakanties voor mantelzorgers met hun partner, mensen met een lichamelijke of visuele beperking en gezinnen die leven op bijstandsniveau. Meer informatie : www.hetvakantiebureau.nl

Vakanties met aandacht: “De Voorhof”

Van 9 tot en met 13 december 2019 zijn een aantal ouderen uit De Voorhof een midweek naar Ouddorp geweest. “Een midweek vakantie



was voor ons onbetaalbaar fijn.

Als je zolang niet op vakantie bent geweest. Samen eten ,samen genieten. Aan aandacht niets te kort. Kortom dankzij deze vakantie weten we hoe belangrijk vakantie is. Super bedankt vakantieaanbieder/ vrouw.”

In deze tijd creatief bezig zijn: “Bedrukte onderzetter”

Benodigheden: Zelfdrogende klei, deegroller, uitsteekvormen naar wens, (rond, vierkant, enz.) Bloemen naar keuze (bijv. varen, gipskruid, lavendel, muntblaadjes)

Aan de slag:

1 Gebruik de deegroller om de klei plat te drukken. Maak de klei zo dun of dik als u zelf wilt.

2. Pak nu de uitsteekvormen en steek de gewenste vorm uit.

3.Leg de bloem op de klei en druk het zachtjes aan met de handen of eventueel met de deegroller. Haal vervolgens de bloem er weer voorzichtig uit.

4. Laat de klei drogen, eventueel in de oven.

