



8 maart 2020

Reminiscere (Gedenk)

Bloemen:

Collecte:

1e Collecte: Straatpastoraat: De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. E. de Kriek, Dorpsstraat 32L is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort afd. C3 kamer 68.

Voedselbank Maart 2020: Kent u de uitdrukking wij vragen u om 'verschoning'? Verschoning; het woord zegt het al. Daar hebben we dus een wasmiddel bij nodig. Waspoeder of pods, enz. voor de witte, gekleurde en bonte was en wasverzachter of welk alternatief om de was te verschonen dan ook. Dat 'was-het' Al. vast hartelijk dank.

Contactmiddag: Dinsdag 10 maart komt de heer van Poortvliet naar de Contactmiddag. Het onderwerp is: "De bloeiende Betuwe". Aanvang: 14.30 uur. Iedereen die moeilijk zelfstandig naar De Voorhof kan komen kan gebruik maken van vervoer. Belt u dan tijdig naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861.

Datum Gemeentevond: Helaas staat er voor de gemeenteavond een verkeerde datum vermeld in de Schakel. We willen de avond houden op **13 mei** a.s., wilt de datum wijzigen in uw agenda?

10.00 uur
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Gilda Hoogers, Rien Stuivenberg
Diaken : Erna Banning, Tiny van Dijk
Organist : Piet de Vries
Lector : Johan Thiescheffer
Kindernevendienst : Arieëne Koelewijn, August Wijnberg
Tienerdienst : Gerda Holl, Jolanda Radstaake
Koster : Alexander Mateman
Beeld en Geluid : André van Dijk, Elizabeth Kooistra
Zingen : Psalm 25: 1 en 6
: Lied 833

Kinderen in het midden
Projectlied : 'Een teken van leven'
Schriftlezing : *Exodus 4: 18-31*
: Psalm 80: 1 en 2
Schriftlezing : *Mattheus 17:1-8*
: Lied 545: 1, 2 en 4
: Lied 488
: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Voorbeden: Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Woensdag 11 maart 2020

19.30 uur: ds. Pieter Koekkoek **Bidstond voor gewas en arbeid**

Collecte: Straatpastoraat: De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.

Zondag 15 maart 2020

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog: De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.)

18.30 uur : Leerdienst in de Catharinakerk.

Thema VASTEN. Voorganger ds. Pieter Koekkoek.

Collecte: Stichting Straatpastoraat

Bij deze dienst:

Thema: 'Ik zal er zijn...!'

De tweede zondag van de 40-dagentijd heet Reminiscere. Het betekent: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. De woorden van de twee psalmen die we vanmorgen zingen getuigen daarvan. Psalm 25, met name vers 6, zingt van Gods barmhartigheid. Psalm 80 is een gebed om Gods barmhartigheid. Dat gebed sluit aan bij de weerbarstige tekst uit Exodus 4. Mozes krijgt van God de opdracht om voor zijn volk op te komen bij de Farao, de onderdrukker van het volk. Mozes vertelt zijn schoonvader Jetro dat hij op reis wil. Zijn motief om op reis te gaan is, dat hij wil kijken of de mensen van zijn volk nog in leven zijn. Hij vertelt Jetro niet over zijn roeping. In de nacht ervaart Mozes de God van zijn roeping als een bedreiging. Het zijn verzen die veel besproken zijn in de joodse en Christelijke traditie, omdat ze veel vragen oproepen. Er staat dat de Heer Mozes wil doden, dat staat haaks op zijn opdracht. Veel exegeten denken dan ook, dat het om de zoon van Mozes gaat, die nog niet besneden is en daardoor niet in het verbond met God is ingeleid. Het wijst daarmee ook vooruit naar het Pesachverhaal. Onderweg in de woestijn waar het droog is, waar het leven moeilijk is, komt Aäron, de broer van Mozes, hem tegemoet. Juist daar, in de droogte, ervaart Mozes dat God hem niet alleen laat gaan. Mozes ziet de Godsnaam, 'Ik zal er zijn', terug!! Ook het evangeliegedeelte (Mattheus 17) laat mensen zien in hun onbeholpenheid ten opzichte van God. Zijn LICHT straalt wel op de bergtop, maar de discipelen kunnen zich daar niet in blijven koesteren. Ook hier maakt God zijn naam 'Ik zal er zijn' waar en roept Hij de discipelen toe: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' In zijn Zoon wil God onder de mensen komen. De verhalen van vandaag zijn verhalen van glorie en kwetsbaarheid. En juist in die elementen mogen we God zoeken en er op vertrouwen dat Hij 'ER ZAL ZIJN...!!!' Vandaar dat we vandaag als slotlied zingen 'Ga met God en Hij zal met je zijn.'

“Samen aan tafel voor iedereen”

A.s. Vrijdag 13 maart is het weer zover. In de Voorhof wordt, zoals inmiddels bekend, weer een overheerlijke maaltijd verzorgd, voor een ieder die behoefte heeft aan gezelligheid, de eenzaamheid even wil doorbreken of gewoon contact wil met mensen om zich heen.

Aanvang: 17.30 uur Kerk open: 17.00 uur Kosten pp: € 5,00 +

U kunt zich hier voor aanmelden vanaf 01 tot 11 maart. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 01 maart bij de uitgang van de kerk. Telefonische aanmelding is ook mogelijk bij: Ton Kaljee telnr: 0649328152 of een mail naar: samenaantafel@pkndevoorhof.nl

Indien U na aanmelding onverhoopt niet kunt, dan graag voor 11 maart a.s. Een berichtje naar genoemd telefoonnummer of e-mailadres.

Filosofisch Café – Geluk:

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Nou nieuw... Praten over geluk is niet echt nieuw. Veel mensen hebben zich daarover het hoofd al gebroken. Het is de vraag wat een mens gelukkig maakt. Op een terrasje met een drankje in de zon. Ja, dan voel ik me gelukkig, zegt de een. Een ander graaft wat dieper en vraagt zich af of dat geluk is of tevredenheid. Het valt voor de meeste mensen overigens niet mee om geluk onder woorden te brengen. Niels Hexspoor, docent filosofie aan het Corderius College in Amersfoort wil ons daarbij helpen. Eerst geeft hij een korte inleiding en kijkt hij naar de klassieken. Daarna daagt hij ons uit zelf met het begrip geluk aan de gang te gaan. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid voor een drankje. Van harte welkom op woensdag 18 maart a.s. aanvang 20.00 uur; de entree 5 euro ter bestrijding van de onkosten.

Save the date:

1 april Solidariteitsmaaltijd: in samenwerking met de Irakese gemeenschap (zij koken).

Aanvang 17.30 uur in de Catharinakerk. Van harte alvast uitgenodigd.

Ontmoetingsbijeekkomsten 2020:

Dit jaar worden er ontmoetingsbijeekkomsten georganiseerd in alle wijken. Elkaar ontmoeten staat centraal en verdiepen we ons in het thema: “EEN GOED VERHAAL” U heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen via de digitale weg of krijgt deze van de week of volgende week bezorgd in uw wijk. Heeft u zich nog niet opgegeven of de uitnodiging gemist. U kunt zich de komende dagen nog steeds opgeven. Vul vandaag of morgen uw antwoordstrook in en bel of mail uw wijkouderling om u aan te melden.

Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: lenydekoeyer@gmail.com

De data is: 12,16,19 of 20 maart.

Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl

De data is: 19,25 of 31 maart.

Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: beheerder@pkndevoorhof.nl

De data is: 12 en 17 maart 's-middags en 16 maart 's-avonds.

Wijk N4 Jan Noomen tel. 2864819 of e-mail: jh.noomen@hetnet.nl

Wijk N5 Gilda Hoogers tel. 7850469 of e-mail: ho192919@telfortglasvezel.nl

De data is: 17,18 en 25 maart.

Wijk N6/Z6 Anneke Bos tel 286 1700 of e-mail: jjbos0@tele2.nl

De data is: 16,17 en 26 maart.

BHV training:

Volgende week is er weer een BHV training georganiseerd.

Wilt u nog meedoen?

Dinsdag 10 maart a.s. kunnen er nog 4 mensen aansluiten.

Donderdag 12 maart a.s. kunnen er nog 2 mensen aansluiten.

Geef u na de dienst op bij Rien Stuijvenberg of via voorzitter.cvk@pkndevoorhof.nl

Krabbeldienst 22 maart:

Krabbeldienst speciaal voor peuters en kleuters.

Grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook welkom

Om 16:00 uur begint de dienst in De Voorhof.

Kom jij ook?



Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.

In voorspoed bidden :
Geef ons heden...

terwijl God ons veel *meer*
dan brood gegeven heeft

wat een zorg dan te weten
rentmeester over het *meer*
te moeten zijn.

In tegenspoed bidden:
Geef ons heden...

terwijl wij ook graag
van het brood voor morgen zeker zijn

wat een zorg *minder* dan te mogen weten
dat het morgen voor God
weer heden zal zijn.

Uit Afghanistan, Piet Schriemer



40 dagentijd 2020

PG De Voorhof Woudenberg



sta op

Leef vanuit geloof, hoop en liefde

Zondag 8 maart 2020

Tweede zondag veertigdagentijd

“Sta Op”

In de 40 dagen tijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen het feest van zijn Opstanding uit de dood. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Als kerk zijn wij een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt.

Liturgisch bloemschikken:

Exodus 4: 18-31. Thema 'Op weg naar Egypte': Mozes, vol twijfel en onzekerheid, ontvangt in de woestijn bij de Gods berg, Horeb, Sinaï, 'Een teken van leven'. Daar komt zijn broer Aäron, door God gezonden, hem tegemoet, deze zal voor Mozes het woord doen bij de Farao. Mozes (staf), Aäron (Aäronskelk), de berg Horeb (stenen) woestijn (zand).

Kindernevendienst: “Op weg naar Egypte”

Mozes luistert naar de Heer, Gaat naar Egypte toe.
Hij moet naar de farao. Dat wil hij wel, maar hoe?

Aäron gaat naar de woestijn waar hij zijn broer ontmoet.
Hij zal voor Mozes praten. Dan komt het vast wel goed.

Hij gaat naar het volk Israël. Vertelt wat God hen zei:
De Heer heeft medelijden. De redding is nabij.

Collecte: “Als kerk naar de mensen toe”

De collecte is vandaag voor het Straatpastoraat Amersfoort e.o. Ds. Koffeman werkt bij het Straatpastoraat en zal hier vandaag over vertellen. Zie ook het infoblaadje op uw stoel.

Schrijven voor Amnesty International: eis vrijheid voor Saba Kordafshari

Heel De Voorhof vast:

Dat was een weekje FOMO (Fear Of Missing Out/ angst om iet te missen). Confronterend hoe veel tijd je eigenlijk op je telefoon/tablet zit? Ja, u ook digitale boomer! Deze week een vega-weekje. Pak de telefoon er maar weer bij. Even googlen op vegetarische recepten. Eet smakelijk!



Deze week staan we op voor:

Contactmiddag 10 maart
Gebedsgroep “Israël en de kerk” 11 maart
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur bidden wij voor elkaar en de gemeente na een korte Bijbelstudie, met wisselende thema's.
Biddag voor gewas en arbeid. “Van God is de aarde” 11 maart
Collecte voor het Straatpastoraat Amersfoort en omstreken
4G “NL doet”: “Als kerk naar de mensen toe”:
pannenkoeken bakken bij de Heygraeff 13 maart
Samen aan tafel voor iedereen 13 maart

In onze gemeente “De Voorhof” wordt gezocht naar manieren om het evangelie zo te vertalen en te vertolken dat het aansluit bij mensen van onze tijd. Eén van de manieren waarop dit gebeurt, is de maandelijkse maaltijdsamenkomst waarin we samen eten, genieten en er ruimte is voor interactie

