



5 januari 2020

Epifanie

Liturgische Bloemschikking:

Thema: De wijzen vinden het Koningskind.

In de schikking zien we de ster, groot en stralend. De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren. In een mooie stronk is op stro een groen blad zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe.

Daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte Koning. De 3 wijze mannen komen aan bij de stal en vol blijdschap bieden zij hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.

De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid.

Een grote witte kaars staat te branden.

Bloemen:

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)fondsen en overige vaste bijdragen.

2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk. Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk gebruikt wordt.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandtlaan 42 is opgenomen in De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal.

- Dhr. F. van Lonkhuijsen, Dorpstraat 32E, is opgenomen op de revalidatie afdeling van het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.

- Dhr. H. Lambalgen, Prangelaar 28, is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.

10.00 uur Familiedienst

Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling	: Cor Kwakernaak, Lia Stegehuis
Diaken	: Cobi Stam, Jan Holl
Organist	: Jaap van Dijk
Lector	: Carolina van der Krans
Koster	: Bertus Brouwer
Beeld en Geluid	: Elizabeth Kooistra, Onno van der Laan

Met medewerking van het "Voorhof Combo"

Zingen	: Lied 512: 1, 2, 3 en 4
Gloria	: Opwekking 430
Kindermoment	: Lied 'Ga je mee op zoek'
<i>Schriftlezing</i>	: <i>Mattheus 2: 1-12</i>
	: Lied 520: 1-7
	: Joh. De Heer: 150: 1, 2 en 3
Slotlied en zegen	: Opwekking 710

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 12 januari 2020

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek

Collecte : Plaatselijk Diaconaat: Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood) fondsen en overige vaste bijdragen.

18.30 uur: Leerdienst in de Catharinakerk

Bij deze dienst:

Thema: De wijzen vinden het Koningskind...

Anders dan Lucas vertelt Mattheüs heel weinig over de omstandigheden rond de geboorte van Jezus. Toch maakt ook hij duidelijk dat dit een heel speciale gebeurtenis is. Hoe speciaal wordt zelfs aan de hemel zichtbaar. Niet alleen voor de mensen in Juda, maar zelfs voor mensen uit een ver land. Welk land dat is, vertelt Mattheüs niet. In het Grieks worden de wijze mannen 'magoi' genoemd. In de tijd van Jezus werden hiermee wijze tovenaars en waarzeggers bedoeld (magiërs), vooral uit Perzië en Mesopotamië. Sterrenkunde speelde voor deze geleerden een belangrijke rol. Over het algemeen wordt in de Bijbel vooral negatief gesproken over mensen die zich met tovenarij of waarzeggerij bezighouden (lees bijvoorbeeld Deuteronomium 18:10 of Handelingen 12:6-11). Maar in dit verhaal zien de wijze mannen juist iets dat voor veel mensen in Juda verborgen was gebleven: de nieuwe ster die zij ontdekt hebben, vertelt over een heel bijzondere nieuwe koning. De ontdekking van de wijze mannen wordt vervolgens gelegd naast de belofte in de Joodse heilige boeken dat er een nieuwe leider zou komen. Herodes de Grote schrikt hier vreselijk van. Hij was door de Romeinen als koning over Judea aangesteld, maar stamde af van de Idumeërs. Daarom werd hij niet als een echte Jood gezien. Een echte Joodse koning zou voor hem dus een grote bedreiging vormen. Meteen smeedt hij een plan om de pasgeboren koning uit de weg te ruimen.

De reactie van de wijze mannen aan de ene kant en die van Herodes aan de andere kant laat een belangrijk thema van het Mattheüs-evangelie zien. De komst van Jezus plaatst mensen voor een keuze: ben je blij met deze nieuwe koning, of voel je je door hem bedreigd? Heb je er alles voor over om hem van dichtbij te zien en te vereren, zoals de wijze mannen? Of probeer je juist om bij hem uit de buurt te blijven en zijn macht tegen te houden?

Voedselbank Januari 2020:

Even gedachten uitwisselen met elkaar? Hoe we de overstap van het Oude naar het Nieuwe Jaar hebben ervaren? Ook bij de Voedselbank moet ongetwijfeld overleg worden gevoerd hoe het nieuwe jaar weer aan te pakken en te organiseren. Laten we met dat alles nu eens rustig beginnen met een lekker kopje koffie, een heerlijk bakkie leut. Buiten is het hectisch genoeg! Dat gaan we de maand januari vol houden met het verzamelen van pakken koffie. Alle soorten prima. Dan valt alles weer prachtig op zijn plek. Want bij koffie hoort geleuter. We gaan beginnen aan een geheel nieuw Decennium en hopen weer op uw ondersteuning te mogen rekenen. Namens medewerkers en gebruikers van de voedselbank danken wij u hartelijk voor uw bijdrage over het jaar 2019 en wensen u en de uwen een gezond, gelukkig en gezegend 2020 toe.

Moeilijke teksten:

Op dinsdag 7 januari lezen we met elkaar het apocriefe evangelie van Thomas. De tekst ligt gereed in de hal van de Voorhof. Wie het digitaal wil hebben kan een mail zenden naar Pieterkoek@pkndevoorhof.nl. We beginnen om 20.00 uur.

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 8 januari, wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten maken of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar gaan we er een gezellige ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom!

Sarianne van Oosterum, tel: 06 30670363

Samen aan tafel voor iedereen:

Op oudejaarsavond, als de klokken twaalf maal hebben geslagen en het jaar is weer gedaan, dan zijn we in gedachten, even allemaal tezaam. We toosten op de liefde, de vrede en wensen we elkaar veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. Omdat samen te beleven staat er op 10 januari 2020, in De Voorhof, weer een heerlijke maaltijd voor U klaar. Iedereen is van harte welkom, of je nu wel of geen lid bent van De Voorhof, buitenkerkelijk bent of lid bent van een andere kerkgemeenschap. Aanvang: 17.30 uur, Kerk open: 17.00 uur, Kosten: €5,00 + U kunt zich hier voor aanmelden vanaf 29 december tot 08 januari. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 29 december bij de uitgang van de kerk. Telefonische aanmelding is ook mogelijk bij: Ton Kaljee telnr: 0649328152 of een mail naar: samenaantafel@pkndevoorhof.nl Indien U na aanmelding onverhoopt niet kunt, dan graag voor 07 januari a.s. een berichtje naar genoemd telefoonnummer of e-mailadres.

Contactmiddag:

De eerste contactmiddag in 2020 wordt gehouden op dinsdagmiddag 14 januari. Aanvang: 14.30 uur. Spreker: De heer Griffioen uit Utrecht. Onderwerp: "Wie verre reizen maakt kan veel verhalen." Iedereen die moeilijk zelfstandig naar De Voorhof kan komen, kan gebruik maken van vervoer. Belt u dan naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar De fam. Veldhuizen, tel. 2851861 Ineke van den Arend.

Jongerenreis Jibou:

Jibou is een plaatsje in Roemenië. Het ligt ruim 150 km van de Hongaarse grens.

In Eind juli, begin augustus willen we met een groep enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar 10 tot 14 dagen naar Jibou.

Wat gaan we doen in Jibou?

Het is de bedoeling dat we samen met Roemeense jongeren gaan helpen verbouwen, opknappen en schilderen bij een diaconaal project. Door samen te klussen maak je kennis met nieuwe mensen, een andere cultuur en een andere manier van leven. Je kunt zo "omzien naar elkaar" in praktijk brengen door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en zo iets te betekenen voor een ander. Daarnaast worden er ook een aantal excursies georganiseerd, waardoor iets van de omgeving zien en lokale bevolking en jongeren te ontmoeten. Natuurlijk hopen we ook veel plezier met elkaar te beleven.

Kortom een werkvakantie in Roemenië maakt je zeker een ervaring rijker.

Spreek het je aan.....???

Ga dan lekker met ons mee...

Heb je vragen neem dan contact op met ds. Marten Jan Kooistra.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol **E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl**