



8 december 2019

Tweede Zondag van Advent

Liturgische Bloemschikking:

Thema: Trouw en dienstbaarheid

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen. Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, ze komen langzaam dichterbij. Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. Op deze tweede Advent is dat Obed. Zijn naam betekent: dienaar. Ruth is trouw aan haar schoonmoeder Noömi door haar te volgen. Op de voorgrond in de schikking staan korenschoven. Zij verbeelden de korenvelden, waar Ruth aren mocht lezen. Daar ontmoet zij Boaz. Hij bewijst trouw door later voor deze twee vrouwen te zorgen. Boaz en Ruth trouwen met elkaar en hun zoon Obed wordt geboren. Dit wordt verbeeld door de rode roos. Deze ligt op een ondergrond van groen mos met daarbij de groene takken van de hедера. Liefde en trouw. Bij de schikking branden twee kaarsen.

Bloemen:

Collecte:

1e Collecte: Avondmaalscollecte, ZWO, Project 2019/2020 De Taakgroep ZWO zet zich elk jaar in voor een nieuw project in het buitenland. Het ene jaar ligt de focus op fondsen werven, zoals het afgelopen jaar voor de stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer op het informeren van de gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Er zal in de komende maanden een nieuw project gekozen worden en zodra daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd hierover. De collecte komt ten goede van dit nieuwe project.

2e Collecte: :C. v K.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Ton Mortier verblijft in Verzorgingshuis Birkhoven, Soesterweg 539-1 kamer 24, 3819 BA Amersfoort om te revalideren.
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandtlaan 42 is opgenomen in De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal.
- Dhr. J. Kisjes, Jacob Catslaan 1 is verhuisd naar Huis in de Wei kamer 2 B13, Vijverlaan 2 3925 EN Scherpenzeel.

10.00 uur
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Johan de Kruijf, Rob Koelewijn
Diaken : Annelies van Ravenhorst, Gerry Thiescheffer
Organist : Piet de Vries
Lector : Alice Bossema
Koster : Erwout Blokhuis
Kindernevendienst : Annemiek van der Wansem, August Wijnberg
Beeld en Geluid : Ab van den Pol, Reinier Vunderink
Zingen : Psalm 72: 1
: Lied 281: 1, 2, 3 en 4

Kinderen in het midden

Schriftlezing

Schriftlezing

: Lied 143: 1, 2 en 3 uit Hemel Hoog
: *Ruth 4: 11-17*
: *Mattheus 3: 1-6*
: Lied 439: 1 en 3
: Lied 440: 1 en 2
: Lied 405:4
: Lied 381:5
: Lied 487: 3
: Lied 381: 6
: Raketings Nabij 90: 1, 2 en 3
(melodie lied 769, Eens als de bazuinen klinken)

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

15.30 uur: ds. Marten Jan Kooistra Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 15 december 2019 Derde Zondag van Advent

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek Doopdienst

Collecte : Plaatselijk Diaconaat. Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen ouderen, bloemen 80+ en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, kosten (nood) fondsen en overige goede doelen/vaste bijdragen.

18.30 uur: Geen Dienst

Voedselbank December 2019:

Deze maand richten we de blik op vis en vlees..... in blik.

Maar andere alternatieven zijn er ook voorhanden zoals stoofpotjes, meestal verpakt in een stevige glasverpakking. In verband met vervoer zijn we helaas beperkt wat verpakkingsvormen betreft maar gelukkig bent ook u creatief om een smakelijke bijdrage aan te leveren.

Hartelijk dank voor uw medewerking in dit bijna voorbije jaar 2019.

O.P.A.:

Bij onze papier ophaaldienst hebben enkele papierlopers, na jaren trouwe dienst, meegedeeld, dat ze komend jaar zullen stoppen. Vandaar mijn oproep: Wie wil ons volgend jaar versterken om enkele woensdagavonden te assisteren. Inmiddels maken gelukkig ook dames deel van ons team. Je wordt in overleg ingedeeld. We halen per jaar ca. € 10.000,- aan oud papier op en het zou toch jammer zijn dat we deze mooie inkomstenbron zouden moeten stoppen. Je kunt je aanmelden en/of informatie vragen bij mij. Hilbrecht Haan, tel. 06 513 686 43.

Samen aan tafel voor iedereen:

Nog even dan is het weer Kerstfeest. Kerst het feest van het licht, de dag waarop we de geboorte van Jezus Christus vieren. Kerst is ook een gezelligheidsfeest bij uitstek. Vooruitlopend hierop kunt u op vrijdag 13 december a.s. in De Voorhof genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen is van harte welkom, of je nu niet of wel lid bent van de Voorhof, buitenkerkelijk bent of lid bent van een andere kerkgemeenschap. Aanvang: 17.30 uur Kerk open: 17.00 uur Kosten maaltijd: € 05,00 Maximum aantal personen: 60 U kunt zich hier voor aanmelden vanaf 01 december tot 11 december. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 01 december bij de uitgang van de kerk. Of per telefoon: Ton Kaljee tel: 06 49328152 of een mail naar: samenaantafel@pkndevoorhof.nl Indien U na aanmelding onverhoopt niet kunt, dan graag voor 11 december a.s. Een berichtje naar genoemd telefoonnummer of e-mailadres.

Contactmiddag:

Dinsdag 17 december wordt de kerstmiddag gehouden. Aanvang: 14.30 uur. Bij binnenkomst ontvangt u het programma. De samenzang wordt begeleid door Jaap van Dijk. Als het voor u moeilijk is om zelfstandig naar De Voorhof te komen kunt u worden opgehaald met de auto. Belt u hiervoor tijdig naar mevr. C. Aarsen, tel 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke van den Arend.

Muzikale handen in de kerkzaal:

Eind november zijn er op initiatief van de Taakgroep Eredienst in de kerkzaal 10 acrylschilderijen opgehangen van de Woudenbergse kunstenaar José van Zuylen. De schilderijen geven het bespelen van de instrumenten in een kamerorkest weer. We zien violen, altviolen, cello en contrabassen in het ritme van de kleuren cirkel. Hierbij zien we ook de dirigent aan het werk. Omdat muziek en zang belangrijke onderdelen zijn van vieringen en samenzijn passen de muzikale afbeeldingen goed in de tijd en ruimte van de kerk. De kunstwerken zullen tot half mei 2020 in de kerkzaal hangen.

Kerstkuier: Op 22 december zal er weer een kerstkuier zijn. De start is tussen 18.00u en 19.30u vanaf het plein van de Jan Ligthartschool aan de Willem de Zwijgerlaan (achter de Catharinakerk. Het eindpunt is in de Catharinakerk. Er is weer een prachtige route (ongeveer 1 uur) uitgezet met mooie tafereel uit het kerstverhaal. Het belooft weer een prachtig geheel te worden. We hebben echter nog wel een aantal mensen nodig die mee willen helpen om alles tot een succes te maken. Er zijn nog een aantal spelers en vertellers voor de tafereel nodig. Mensen die op 22 december willen helpen e.e.a. klaar te zetten en in goede banen te leiden. U kunt zich opgeven op het opgave formulier dat in de hal ligt.

Bij deze dienst:

Thema: Trouw en dienstbaarheid

In de tekst die we vandaag lezen, komen alle problemen die eerder in het verhaal van Ruth waren ontstaan, tot een oplossing. Ruth hoort nu helemaal bij het volk Israël. Boaz zal voor altijd voor haar en Noömi zorgen, en door haar kleinzoon Obed, die meteen na de geboorte op Noömi's schoot wordt gelegd, heeft Noömi toch weer nakomelingen. Een centraal thema in het boek Ruth is trouw (chesed in het Hebreeuws). Chesed betekent 'trouw', maar wordt soms ook vertaald met 'goed zijn voor'. Dat laat al zien dat chesed geen abstract begrip is, maar zichtbaar moet worden in concrete daden.

Dat is ook het geval in het boek Ruth: Ruth bewijst trouw door Noömi te volgen en voor haar te zorgen. Noömi ervaart Boaz' vriendelijke gedrag tegenover Ruth als een teken van Gods trouw. En Boaz bewijst trouw door uiteindelijk de zorg voor de twee vrouwen op zich te nemen. Steeds wordt zo duidelijk dat Gods trouwe zorg voor mensen pas voelbaar wordt als mensen daar zelf handen en voeten aan geven door de ander te dienen. De naam Obed onderstreept dat nog eens extra. Het Hebreeuwse woord oved betekent: dienaar. Voor de buurvrouwen vat die naam de rol van Obed perfect samen: hij zal voor Noömi zorgen en weer geluk in haar leven brengen. Wanneer Matteüs Obed noemt als voorouder van Jezus, roept hij daarmee een verhaal in herinnering over trouw en dienstbaarheid. Later in zijn evangelie benadrukt hij dat 'dienen' ook voor Jezus en zijn volgelingen centraal moet staan. Jezus zegt over zichzelf: 'Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen.'

Ook Johannes de Doper roept op de rand van de woestijn en het Beloofde land op om tot inkeer te komen: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden." Veel mensen schrikken van zijn woorden. Sommigen staan op een afstand, dat is veiliger en gemakkelijker.

Op een afstandje toekijken, naar wat er daarbeneden in de rivier gebeurt. Uiteindelijk gaat het erom of we de stem van de ANDER toelaten in ons bestaan en ons leven. Bij Ruth en Boaz zien we dat gebeuren... Hoe is dat voor ons...

Doopdienst:

Volgende week 15 december is er een doopdienst. In deze dienst wordt Luca Kamminga gedoopt

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol **E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl**