



24 november 2019

## Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

### Liturgische Bloemschikking:

De schikking is zo geplaatst op het liturgisch centrum, dat hij dichtbij het doopvont staat en bij het kruis (in het raam). Het doopvont is open en gevuld met water, symbool voor het begin van ons leven, waaruit we de Heilige doop ontvingen. Het kruis als teken van lijden en opstanding van Jezus en symbool van het christelijk geloof. Het kruis wordt ook gezien als verbinding tussen hemel en aarde.

In de bloemschikking verwijzen drie witte calla's naar de doop: gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn veel witte bloemen in de schikking, de kleur van reinheid. We steken een kaars aan voor de mensen die ons dit jaar ontvielen. Mensen die leefden in ons midden en waarmee we ons verbonden weten. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige. De 27 witte rozen, die liggen vanuit de schikking naar de kaarsen toe geven die verbondenheid aan. De liturgische kleur is groen, van de Eeuwige, evenals de groene hederia in de schikking. Er staan 28 kaarsen rond de schikking: 27 voor de mensen, die we dit jaar gedenken en 1 voor allen, die hier niet genoemd zijn, maar met wie wij ons in gedachten verbonden weten.

### Bloemen:

### Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Ton Mortier verblijft in Verzorgingshuis Birkhoven, Soesterweg 539-1 kamer 24, 3819 BA Amersfoort om te revalideren.
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandtlaan 42 is opgenomen in De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal.
- De fam. Lindenboom, Maarsbergseweg 22, is verhuisd naar woonzorgcentrum Nudenhof, Thorbeckestraat 1 6702 BR Wageningen (appartement 101)
- Dhr A.J. Hoogers is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Mevr G.M. Velker-van Essen is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Mevr. Gruteke, Schans 16, was deze week opgenomen voor een heupoperatie. Alles is goed gegaan en inmiddels is zij weer thuis.

### Stiltecentrum:

Vandaag gedenken wij tijdens de dienst degenen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Het bloemstuk voor in de kerk wordt na de dienst overgebracht naar het stiltecentrum. Voor ieder die dit jaar een overledene gedenkt en voor iedereen die iemand mist, is er komende dagen gelegenheid om het stiltecentrum te bezoeken. Op maandag en dinsdag geopend om 14.30-16.00 en van 19.00-21.00 uur. Taakgroep Pastoraat

### 10.00 uur Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar

<b>Predikant</b>	: ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra
<b>Ouderling van dienst, 2e ouderling</b>	: Alice Bossema, Jaap de Ronde
<b>Diaken</b>	: Erna Banning, Anneke Boeve
<b>Organist</b>	: Jaap van Dijk
<b>Lector</b>	: Sierd Smit
<b>Koster</b>	: Bertus Brouwer
<b>Kindernevendienst</b>	: August Wijnberg, Hilde de Ronde
<b>Beeld en Geluid</b>	: Martin Standaart, Ronald Maijen

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Jaco van de Werken

### Collecte:

**1e Collecte: Eenzaamheid draaglijk maken.** Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten.

In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

**2e Collecte:** Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

**KND-collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

### Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

### 16.00 uur: Krabbeldienst

Een Krabbeldienst is een korte kerkdienst afgestemd op kinderen van 2 t/m6 jaar. Er wordt gezongen, een verhaal vertelt, gebeden, gecollecteerd en het eind is er een zegen. De verwerking van het verhaal/thema vindt altijd op een bijzondere wijze plaats. We gaan het deze keer over David en Goliath hebben.

### Kerkdiensten volgende week:

**Zondag 1 december 2019** Eerste Zondag van Advent

**10.00 uur:** ds. Marten Jan Kooistra

**Collecte : Rudolfstichting:** De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Kinderen die al (te) veel hebben meegemaakt. Vaak hebben ze gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

**18.30 uur: Adventszangdienst in de Catharina kerk.**

ds. Marten Jan Kooistra en mevr. M. van der Horst-Timmerman

**Bij deze dienst:** Thema: God vergeet er geen.....

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag van de voleinding. Op deze zondag willen wij de namen noemen van hen die gestorven zijn, die ons zijn voorgegaan. Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap. Zij noemden ons de naam van God. Zij deelden met ons de dagen en de nachten. Wij geloven...dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken; dat hun leven niet voor niets is geweest; dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; en dat zij deelhebben aan Gods goedheid. Met de liederen en teksten van vanmorgen willen we proberen steun en houvast te zoeken bij God, die al onze menselijke mogelijkheden overstijgt. Psalm 62 speelt een centrale rol in deze dienst. In deze psalm probeert David tot uitdrukking te brengen, dat je bij God rust en troost kunt vinden. Troosten houdt in dat je weer op een spoor gezet wordt, als je de weg kwijt was. Dat er weer nieuwe perspectieven zijn. Dat je weer kracht krijgt om verder te gaan. Leven in verwondering en met verwachting. In vertrouwen op God je leven leiden, daar gaat het volgens mij ook telkens weer om in de bijbel. Dat betekent niet dat de bijbel ons oproept tot zorgeloosheid en of een berustende houding. Nee, de bijbel roept ons op om kracht en houvast te putten uit de Bron des Levens. Of zoals Hebreëen 11 het verwoordt: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Zo mogen we in voor- en tegenspoed op God vertrouwen. Hij wil ons dragen door de diepten heen. Voor hen die ons dit jaar zijn ontvallen steken wij een licht aan, aan het licht van de paaskaars, het licht van de opstanding. Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben aan Gods licht. Het licht dat tot ons zegt: 'God vergeet er geen.

### Voedselbank November 2019:

Hoeveel woorden kun je maken van het woord poes?

Dat zal u verbazen maar voor deze maand. zit er voor de voedselbank een belangrijk woord bij. Voorzetje: poes-epos-oeps-pose- peso ( munteenheid Zuid-Amerikaanse landen) En de belangrijkste: SOEP. Soep in. blik wel te verstaan. Niet te kopen hier met peso's, wel met uw betrokkenheid voor de voedselbank Hartelijk dank.

### Alleengaanden/alleenstaanden:

Vandaag hopen we weer bij elkaar te komen na de dienst. In de soos. We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. Hartelijk welkom !  
Miep Schellingerhout-ten Heuvel

### Bibliodrama 24 november:

Vandaag, ná de ochtenddienst is er weer bibliodrama in de soos. Deze keer staan verschillende teksten uit het bijbelboek Openbaring centraal. De teksten sluiten aan bij deze zondag Voleinding. Van harte welkom! We drinken koffie in de soos en zullen daarna starten. Voor meer informatie: Corine de Kruijf ([corinedk@gmail.com](mailto:corinedk@gmail.com) of 06-18340158).

### Bijbelkring Groenwoude:

Dinsdag 26 november is er weer Bijbelkring in Groenwoude.. Elke laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bij elkaar. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel, een lied of een onderwerp dat ons raakt besproken. Dat kan mooie gesprekken opleveren. Ook ouderen die niet in Groenwoude wonen, zijn van harte welkom. De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek of Alice Bossema.

### Moelijk bijbelteksten:

Op dinsdag 3 december lezen we samen het apocriefe boek Judith. Voor degenen die niet de beschikking hebben over een bijbel met deuterocanonieke boeken ligt de tekst gereed in de hal van De Voorhof. Wie dat wenst kan ook de tekst per e-mail ontvangen. Zendt dan een e-mail aan [pieterkoekkoek@gmail.com](mailto:pieterkoekkoek@gmail.com)

### Bestel uw gratis kerst-cd of adventsboekje!

Vanaf heden is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via [www.daaromkerst.nl](http://www.daaromkerst.nl). Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen. Daarom Kerst wil mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

**O.P.A.:** Bij onze papier ophaaldienst hebben enkele papierlopers, na jaren trouwe dienst, meege-deeld, dat ze komend jaar zullen stoppen. Vandaar mijn oproep:  
Wie wil ons volgend jaar versterken om enkele woensdagavonden te assisteren.  
Inmiddels maken gelukkig ook dames deel van ons team. Je wordt in overleg ingedeeld.  
We halen per jaar ca. € 10.000,- aan oud papier op en het zou toch jammer zijn dat we deze mooie inkomstenbron zouden moeten stoppen.  
Je kunt je aanmelden en/of informatie vragen bij mij. Hilbrecht Haan, tel. 06 513 686 43.

**Amnesty Werkgroep Woudenberg:** Aankondiging: Write for Rights. Zaterdag 7 december 2019. Van 11.00 uur– 15.00 uur. In het Cultuurhuis, De Camp en Kantine Voetbal Griftpark te Woudenberg. Waarom: Tijdens Write for Rights 2019 vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven te schrijven voor kinderen en jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, kracht te geven en het mogelijk te maken om te blijven durven waar volwassenen tekortschieten. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.

**Kerstkuier:** Op 22 december zal er weer een kerstkuier zijn. De start is tussen 18.00u en 20.30u vanaf de Jan Ligthartschool. Het eindpunt is bij de Catharinakerk. Er is weer een prachtige route (ongeveer 1 uur) uitgezet met mooie taferelen uit het kerstverhaal. Het belooft weer een prachtig geheel te worden. We hebben echter nog wel een aantal mensen nodig die mee willen helpen om alles tot een succes te maken. Er zijn nog een aantal spelers en vertellers voor de taferelen nodig. Mensen die op 22 december willen helpen e.e.a. klaar te zetten en in goede banen te leiden. U kunt zich opgeven op het opgave formulier dat in de hal ligt.



Informatie over De Voorhof : [www.pkndevoorhof.nl](http://www.pkndevoorhof.nl)  
Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol E-mail: [zondagsbrief@pkndevoorhof.nl](mailto:zondagsbrief@pkndevoorhof.nl)