



18 Augustus 2019

Negende Zondag na Trinitatis

Bloemen:

Collecte:

1e Collecte: Tent of Nations. Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

Voedselbank Juli /Augustus 2019:

Kijkt u maar eens goed want deze tekst komt de maanden juli en augustus steeds weer terug. Gelukkig gaat het niet om de tekst maar om de producten voor de voedselbank. De zomer is officieel begonnen en we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. Dus kunnen we zonder probleem de producten voor de komende twee maanden 'warm' aanbevelen. Voor een te verwachten hete zomer graag zonnebrandmiddelen voor volwassenen als wel voor kinderen, shampoo en doucheschuim, deodoranten en tandpasta. Een mooi pakketje toch voor de komende twee maanden? Kunt u elke week weer iets anders bedenken. Succes met uw keuze en hartelijk dank

10.00 uur	
Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling	: Rien Stuivenberg, Johan de Kruif
Diakenen	: Lammy Holl, Jan Holl
Organist	: Wim van Hoek
Lector	: Gerry Thiescheffer
Koster	: Alexander Mateman
Kindernevendienst	: Tineke van Langeveld
Beeld en Geluid	: Ronald Maijen, Elizabeth Kooistra
Zingen	: Psalm 74: 10, 13 en 14
Kyrie	: Lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8
Gloria	: Lied 146c: 1, 3 en 7
Kindernevendienstlied	: 'We gaan voor even uit elkaar'
<i>Schriftelezing OT</i>	: <i>Jeremia 23: 23-29</i>
	: Psalm 97: 1
<i>Schriftelezing: NT</i>	: <i>Lucas 12: 49-56</i>
	: Psalm 97: 2 en 5
	: Lied 1012: 1, 2, 3, 4 en 5
	: Lied 838: 1, 4 en 2

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Geen dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 25 augustus 2019

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal

15.30 uur: ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude

Collecte:

1e Collecte: ZWO collecte: "Hulp aan straatkinderen in Colombia". Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden. Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.

2e Collecte: C.v.K.

Alleengaanden/alleenstaanden:

Op zondag, 25 augustus, hopen we weer bij elkaar te komen.

Na de dienst, in de soos. Dan drinken we koffie of thee en praten met elkaar.

In deze maand geen activiteit en lunch. Hartelijk welkom! Miep Schellingerhout-ten Heuvel.

Startdag 2019:

U/jij komt toch ook naar de Startdag op zondag 8 september?

Alle activiteiten zijn voor jong en oud!

Een goed verhaal:

.....het thema van 2019.

We hebben een goed verhaal. We weten het niet altijd beter, maar we komen wel samen om met elkaar hierover na te denken en elkaars verhalen te delen. De startdag is een goed begin voor een nieuw seizoen.

Activiteit voor jong en oud:

Tussen 11.00 en 12.30 uur kunnen we gezellig elkaar ontmoeten en genieten van leuke activiteiten (sportief, crea, bloemschikken, knutselen, film etc). Voor één van de workshops is stof nodig. Heeft u nog wat liggen dan staat er een mand in de hal voor (rest) stof.

Bijbeltentoonstelling:

Heeft u een oude, bijzondere en/of buitenlandse bijbel thuis, neem deze dan 8 september mee voor een bijbeltentoonstelling.

Catering:

De Startdag begint met een gezamenlijk koffiedrinken in de hal. De lunch staat om 12.30 uur klaar in de hal. Hulp wordt gevraagd voor deze lunch! Op bepaalde zondagen liggen er lijsten bij de uitgang waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt maken of kopen.

Kijkt u eens of er iets voor u bijzit!

En we nemen deze keer ons eigen bord en bestek mee. Dat past mooi bij het thema waar we ook over na willen denken komend seizoen: Duurzaamheid, klimaatstress en nu?

Afsluiting:

Na de lunch hebben we een korte afsluiting met elkaar. Om 13.45 uur zit de startdag 2019 zit er op, maar het komende seizoen gaan we met nieuwe energie tegemoet.

Nieuwe ambtsdragers:

De kerkenraad deelt u mede dat onderstaande personen bereid zijn om de hieronder genoemde vacature in te vullen:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Speciale Taak</u>
Cor Kwakernaak,	Ouderling	Voorz. kerkenraad
Janny Kaljee	Diaken	Diaken
Jan en Anneke Boeve (samen)	Diaken	Diaken
Cobi Stam	Diaken	Jeugd diaken

Indien u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of een van de genoemde personen in de genoemde functie van ambtsdrager dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scribe op uiterlijk 30 augustus 2019.

Onder voorbehoud van geen bezwaar zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden tijdens de kerkdienst van 1 september en zal er afscheid worden genomen van de vertrekkende ambtsdragers. I.v.m. vakantie zal Janny Kaljee op 15 september worden bevestigd en kan op die dag afscheid worden genomen van Bettina van de Wetering.

Bij deze dienst: Thema: Mijn Woord is als een vuur.....

De schriftlezingen zijn vanmorgen uit Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12: 49-56.

De profeet Jeremia maakt korte metten met de 'profeten' die onder het mom van vrome ervaringen God belasteren als een God die zich verbergt en zijn mensen niet ziet. Ze misleiden de mensen met hun mooie dromen, zegt Jeremia. En ondertussen miskennen ze Gods betrouwbaar woord, dat is als graan in tegenstelling tot het stro van die dromen. De woorden van Jezus in het evangelie van Lucas roepen veel vragen op. Het begint heel mooi: 'Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken en wat zou ik graag willen dat het al brandde!', zegt Jezus. Een prachtige zin vol passie!! Jezus brandt van verlangen om de wereld in vuur en vlam te zetten. Om Gods Geest over de aarde te verspreiden. Hij wil dat mensen zijn woorden horen én erdoor gegrepen worden.

Maar dan ineens spreekt Jezus over verdeeldheid: 'Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.' De woorden van Jezus zorgen er blijkbaar voor, dat er zelfs binnen gezinnen verdeeldheid ontstaat. Zij die Jezus' boodschap begrijpen en erin geloven, staan lijnrecht tegenover die mensen die het nog niet begrijpen. De ene groep ziet dat er iets verandert en dat ze daaraan mee kan werken, dat zij nodig is om het vuur gaande te houden. De andere groep houdt zich verre van Jezus en zijn boodschap, of gaat er fel tegenin. Niet iedereen wil zich aan zijn woorden warmen, niet iedereen wil zijn boodschap doorgeven, niet iedereen wordt erdoor verlicht. De woorden van Jezus klinken als een aanklacht tegen zijn hoorders. Hoe kunnen ze, met al de profetieën, met al de tekenen die er zijn, zo in het heden leven? Hoe kunnen ze zich druk maken over het weer, over het leven van de dag, terwijl er zoveel aan het veranderen is? Richt je blik eens op je omgeving, open je ogen eens voor de wereld om je heen. Luister naar de boodschap van Jezus. Zie dat de beloften, eens gedaan, in vervulling aan het gaan zijn: nieuwe tijden breken aan. De wereld staat in vuur en vlam....!

Afscheid van mevrouw Maatje Hoekstra:

Beste Voorhofmensen, na bijna 50 jaar in Woudenberg te hebben gewoond ga ik nu Woudenberg verlaten. Vanwege afnemende gezondheid ga ik verhuizen naar een verzorgingshuis in Renkum vlakbij mij zoon Bert. Ik heb in al die jaren veel leuke en fijne contacten gehad via De Voorhof.

Na de dienst blijf ik koffiedrinken in de hal en hoop dan velen van u nog de hand te kunnen schudden. Op 23 augustus ga ik verhuizen.

Vergeet niet de Startdag in de agenda te zetten.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.