



24 Maart 2019 Oculi (Zie mij aan !!)

Liturgische bloemschikking:

Thema: Geduld: In de kerstmorgendienst van 2018 liet ds. Marten Jan ons een takje zien, wat hij had afgesneden van de vijgenboom in zijn tuin. Hij wilde ons laten zien, dat daar midden in de winter, al iets zichtbaar was van heel kleine knopjes als een belofte van nieuw leven. Stef heeft dat takje mee naar huis genomen en in een pot met water gezet om te zien of het wilde wortelen. Na verloop van een aantal weken, werden de knopjes heel kleine blaadjes en kwamen er twee kleine vijgen aan het takje. Het mini boompje staat nu in de aarde en krijgt regelmatig water en mest. Misschien, als we veel geduld hebben, groeit er een nieuwe vijgenboom op, die tot bloei komt en vrucht zal dragen. Een mooi beeld van een nieuw begin in het midden van de 40-dagentijd. De zon in de schikking is al halverwege de horizon.

Bloemen:

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: ZWO Project "Hulp aan straatkinderen in Colombia".

Lees verder op de volgende pagina van deze zondagsbrief.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

10.00 uur
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Jaap de Ronde, Arend Hogers
Diakenen : Lammy Holl, Jan Holl
Organist : Sander Booij
Lector : Berthe Strengers
Koster : Ad Kleinveld
Kindernevendienst : Janneke Smit
Beeld en Geluid : Jacqueline Ledden, Elizabeth Kooistra
Zingen : Psalm 25: 8 en 9
: Lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8
:Projectlied

Schriftlezing :Exodus 6: 2-8
:Hebreeën 7: 16- 19 (Bijbel in de gewone taal)

Schriftlezing Evangelie : Lied 655: 1, 4 en 5
: Lucas 13, 6-9

: Psalm 130: 1 en 3

: Lied 336: 1-4

Gedachtenis : Lied 834: 1-3

: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Bij deze dienst:

Thema Geduld. Vandaag op de 3e zondag in de 40-dagentijd gaat het over geduld. In Lucas 13 vertelt Jezus een gelijkenis over een vijgenboom. Het boompje draagt al drie jaar geen vrucht. Voor de heer van de wijngaard is dat een reden om de boom om te hakken. De tuinman ziet er nog wel wat in, hij zegt: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken." De gelijkenis pleit voor geduld, met het volk dat geen vrucht draagt. Er klinkt ook iets van 'niet opgeven' in door. Blijf spitten en mest aanbrengen, heb geduld....Een mooi beeld: Jezus, die wakker schudt en voedt, die geduld heeft en blijft geloven dat je tot bloei kunt komen!! Geduld en 'hoop op betere tijden' zijn twee belangrijke thema's in deze gelijkenis. Geduld en hoop die gefundeerd zijn in God, die zich door de geschiedenis heen als een Trouwe partner heeft getoond. In Exodus 6 horen we dat God de onderdrukking van de Joden in Egypte heeft gezien en Hij heeft het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid gehoord. Het laat God niet onberoerd en Hij vertelt Mozes dat Hij er samen met Mozes iets aan wil doen. Voor de schrijver van de Hebreeënbrief is geloof een zaak van lange adem, van geduld dus. Hij geeft ook aan, dat leven met hoop en verwachting iets anders is dan passieve berusting. De lezingen maken ook duidelijk dat God een doel heeft met deze wereld en met jouw en mijn leven!

16.00 uur Krabbeldienst

Zie binnen zijde van deze zondagsbrief

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 31 maart 2019

10.00 uur: ds. Frans Westermann uit Marknesse

Collecte: ZWO Project "Hulp aan straatkinderen in Colombia"

Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia”.

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Zij leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en anderen. Dit is belangrijk om staande te blijven in de maatschappij.”

Voedselbank: Maart 2019:

‘W’as je me nou? Of ‘was’ je alleen op de échte was dag?

Geen probleem. We hebben een lange maand voor de boeg om alle wisse ‘wasjes’ eens spic en span te regelen. Dus....., wasmiddelen graag!

U weet ongetwijfeld wel de juiste keuze te maken. En alles ‘was’ goed!

Alleengaanden/alleenstaanden :

Vandaag is er een bijeenkomst voor alleengaanden/alleenstaanden.

We komen na de dienst in zaal 5 bij elkaar. Zou u -als het lukt- een bordspel willen meenemen ?

Na de koffie of thee spelen we dan een spelletje samen. En lunchen daarna.

Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel.

Bijbelkring in Groenewoude:

Op dinsdag 26 maart is er van 15.30 -16.30 uur weer Bijbelkring in zorgcentrum Groenewoude.

De middag staat onder leiding van Ds. Pieter Koekkoek.

U bent allen van harte welkom. Henny Voogt

Musical Jakob in theater De Voorhof:

De komende week wordt De Voorhof verbouwd tot een theater. Er komt onder andere een podium, in een deel van de kerk staan tribunes, de belichting wordt anders en er komt een professionele geluidsinstallatie. En dat voor de musical Jakob waaraan ongeveer 100 mensen meewerken. Na maanden oefenen en afstemmen, vervaardigen en uittesten vinden op 29, 30 en 31 maart de uitvoeringen plaats.

Inmiddels is de voorstelling van zondagmiddag 31 maart ‘uitverkocht’ en raken die van vrijdagavond 29 maart en zaterdagavond 30 maart (beide avonden om 19.30 uur) al bijna vol. Voor de voorstelling die op zondagavond om 18.30 uur begint zijn nog wel kaarten beschikbaar. Het reserveren van de gratis kaarten kan via de website www.musicalwoudenberg.nl en in de hal op intekenlijsten.

Bij de ingang van De Voorhof worden de toegangsbewijzen gecontroleerd. We stellen het op prijs dat bezoekers op tijd komen omdat we de musical op het aanvangstijdstip willen laten beginnen. Wie bij de reservering een specifieke plaats heeft gevraagd, bijvoorbeeld in verband met de eigen rolstoel, kan bij de gastvrouw vragen waar deze plaats is. Bij de uitvoeringen zijn in de pauze consumpties als koffie, thee, fris en cake verkrijgbaar met consumptiebonnen die te koop zijn in de hal. Na afloop kan de waardering voor de musical getoond worden door een gift te doen in de emmer of pan die bij de uitgang staat.

De deelnemers kijken uit naar de voorstellingen. We vermoeden dat het voor iedereen die de musical mee maakt een bijzondere ervaring is. Wie dat wil meemaken: reserveer snel een kaart. Graag tot ziens bij een van de vier voorstellingen!

Zondagmorgen 31 maart: De Voorhof is anders:

Volgende week zondagmorgen ziet de kerkzaal er anders uit. Het zal een unieke ervaring zijn om dan de ochtenddienst mee te maken. De Voorhof is dan omgebouwd tot een theater. Meer bijzonderheden staan in deze zondagsbrief bij wat over de musical Jakob geschreven staat.

Solidariteitsmaaltijd op 10 april a.s. om 17.30 uur in De Voorhof:

De tijd op weg naar Pasen wordt in de kerk gekenmerkt door de nadruk op soberheid, verstillig en bezinning. De jaarlijkse solidariteitsmaaltijd is een moment van samen-zijn, delen en bezinnen. De maaltijd heeft een sober karakter.

Tijdens de maaltijd wordt bij de gesprekken nagedacht over het lijden en de (on)mogelijkheid hiermee om te gaan.

U kunt zich voor deze maaltijd inschrijven op de intekenlijst in de hal.

Info: avdlagem@kpnmail.nl of a.martina@xs4all.nl

Ontmoeting & verdieping:

Wie heb jij al de mooie pauwenveer laten zien om hem/haar iets van ontmoeting en verdieping te laten ervaren bij De Voorhof? De pauwenveren liggen er nog om iemand uit te nodigen. Ga samen naar de Musical Jakob en/of één van de films in april. Kijk ook naar de andere gelegenheden.

Krabbeldienst

Hallo jongens en meisje, beste ouders, vanmiddag is er weer een krabbeldienst. Een krabbeldienst is een eenvoudige kerkdienst speciaal bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Natuurlijk zijn papa’s, mama’s oudere broers en zussen en opa’s en oma’s ook van harte welkom!!

Het thema van vanmiddag is ‘Feest in je hart’. We gaan mooie liedjes zingen, kaarsjes aansteken en luisteren naar een verhaal over een bruiloft. We gaan deze keer ook creatief aan de slag. Samen met jullie willen we er weer een leuke, verrassende maar vooral ook leerzame dienst van maken.

Kom je ook..!!!

We beginnen om 16.00u

Predikant

: ds. Marten Jan Kooistra

Ouderling van dienst,

: Alice Bossema

Diakenen

: Annelies van Ravenhorst

Koster

: Anton Veldhuizen

Beeld en Geluid

: Mirjan Schep

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.