



10.00 uur Familiedienst

Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Bert Boels, Johan de Kruijf
Diakenen : Gerry Thiescheffer, Johan Jansen
Organist : Piet de Vries
Lector : Alice Bossema
Koster : Erwout Blokhuis
Kindernevendienst :
Beeld en Geluid : André van Dijk, Ronald Maijen

Gelegenheidsomroep : Werner van der Burgh, Nicolien Bouwmeester,
Klaske Keller, Arieëne Koelewijn, Corine de Kruijf, Jannette Maijen
Vorbereidingscommissie. : Corine de Kruijf, Corrie van Kekem,
Silvia van de Peut

Thema: Waar zit jouw hart vol van....?

Bij de dienst: Lees verderop de volgende pagina van deze zondagsbrief.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 10 maart 2019

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek

Collecte: ZWO Project "Hulp aan straatkinderen in Colombia" Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Straatkinderen Medellín.

18.30 uur Leerdienst

Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg. Is opgericht om de (verborgen) minder bedeedden in Woudenberg en Scherpenzeel, te ondersteunen en een fijner leven te geven. Iedereen heeft het recht op een onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het als onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen een kans te bieden om gebruik te maken van onze stichting. Motto: We doen het voor de glimlach op het gezicht van de mensen.

3 Maart 2019

Quinquagesina (Esto Mihi; wees voor mij een rots)

Bloemen:

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder aanschaf kaarsen o.a. paaskaars
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

-

40-dagentijd: Komende woensdag begint de 40-dagentijd en gaan we op weg naar het Paasfeest. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Het project waar de kinderen van de kindernevendienst mee aan de slag gaan heet ook '*Een nieuw begin*'. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. We gaan dit jaar de liturgische tuin bij het project betrekken. Iedere zondag zal daar ook iets van te zien of te horen zijn. De voorbereidingsgroep van de kindernevendienst heeft dit samen met Stef en Henneke uitgewerkt. Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt: '*Wij bidden om een nieuw begin*'. Het lied heeft een nieuwe tekst en een nieuwe melodie. Volgende week op de eerste zondag van de 40-dagentijd gaan we dat een paar keer met de zanggroep oefenen.

Moelijke teksten:

Op dinsdag 5 maart bekijken we weer een moeilijke tekst. Deze keer de opstanding. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof.

Filosofisch café: Paul van Tongeren over dankbaarheid - woensdag 6 maart a.s. - 20.00 uur - De Voorhof.

Bij deze dienst: Thema: Waar zit jouw hart vol van....?

Het thema van deze dienst is: 'Waar zit jouw hart vol van'. Je bent vanmorgen naar deze Familiedienst gegaan en hebt allerlei gedachten en verwachtingen meegenomen. Dat kan bewust zijn, maar ook heel onbewust. Gedachten en verwachtingen worden over het algemeen gevormd door je karakter, je dagelijks bezig zijn, de situatie(s) waarin je je bevindt, je gemoedstoestand of misschien wel één of andere toevalligheid.... Gedachten en verwachtingen hebben vaak ook grote invloed op jouw gedrag en op de manier waarop je bijvoorbeeld deze dienst beleeft. Maar ze zijn ook van invloed op jouw manier van leven, jouw omgang met God en met mensen. We kwamen tijdens de voorbereiding van deze dienst op het thema, toen we het Bijbelverhaal van deze zondag lasen. In Lucas 6: 39-49 horen we een aantal uitdrukkingen en korte gelijkenissen. Jezus zegt o.a.: 'waar het hart vol van is daar loopt de mond van over..' Het is een uitdrukking die wij in ons dagelijks spraakgebruik ook wel kennen. Maar waar zit jouw hart nu vol mee...? Jezus wil dat zijn hoorders nadenken over de 'overwegingen van hun hart' omdat ze het gedrag en handelen voor een groot deel bepalen. In deze dienst willen we ook met elkaar nadenken over 'waar zou jij je hart mee willen vullen...?' Het lijkt een belangrijk thema waar dit gedeelte van het Lucas evangelie op uitloopt. Jezus spreekt over de 'schatkamer van je hart'. Hoe zorg je er nu voor dat jouw schatkamer gevuld wordt met goede dingen en wat zijn dan die goede dingen? Paulus spreekt in Galaten 5 over de vrucht van de Geest en noemt de volgende: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.. Rond 09-50u zingen we twee liederen en luisteren we naar een lied dat via de beamer wordt geprojecteerd.

Voedselbank: Maart 2019: 'W'as je me nou? Of 'was' je alleen op de échte was dag? Geen probleem. We hebben een lange maand voor de boeg om alle wisse 'wasjes' eens spic en span te regelen. Dus....., wasmiddelen graag!

U weet ongetwijfeld wel de juiste keuze te maken. En alles 'was' goed!

Creatieve ochtend: Op woensdagochtend 6 maart wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjouwen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar gaan we er een gezellige ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent weer van harte welkom! Sarianne van Oosterum Tel. 0630670363

Contactmiddag: Dinsdag 12 maart. Aanvang: 14.30 uur. Spreker: de heer Terlouw uit Vianen. Onderwerp: Syrië en Jordanië. Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke v.d. Arend.

Biddag voor gewas en arbeid: Op woensdag 13 maart houden we weer de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Biddag valt dit jaar aan het begin van de 40-dagentijd, traditioneel een tijd van bezinnen en vasten. We willen stilstaan bij vragen die ook mooi aansluiten bij het thema van de 40-dagentijd: 'Een nieuwe begin'. We mogen in Godsnaam weten en beseffen dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. Tijdens de dienst lezen we uit 2 Kronieken 1: 7-13 en Lucas 11: 1-13. Kronieken vertelt ons dat koning Salomo zich bewust is van het feit dat hij het immense volk, waarover hij als koning is aangesteld, alleen maar op een goede manier kan leiden als hem wijsheid en inzicht geschonken wordt. Lucas geeft ons een inkijkje in hetgeen Jezus onder bidden verstaat. In beide lezingen gaat het vooral over het 'je richten tot God en je laten richten door God. Zo versterkt bidden en danken ook onze houding van ontzag, respect, eerbied voor iets wat of IEMAND die groter is dan ons zelf. Een God waar het mee mogen wagen. Een God die ons en deze wereld niet koud laat. De collecte is bestemd voor de Eekhoeve in Veenendaal. Henny, Lammy, en Marten Jan.

Krabbeldienst: Hallo jongens en meisje, beste ouders, **zondag 24 maart** is er weer een krabbeldienst. Een krabbeldienst is een eenvoudige kerkdienst speciaal bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Natuurlijk zijn papa's, mama's oudere broers en zussen en opa's en oma's ook van harte welkom!! We gaan ook deze keer weer een mooi verhaal uitwerken. Samen met jullie willen we er weer een leuke, verrassende maar vooral ook leerzame dienst van maken. Kom je ook...!!! We beginnen om 16.00u

De Voorhof heeft talent!: De Taakgroep ZWO zet zich dit jaar in voor de straatkinderen in Medellín in Colombia. Voor een kind op straat zijn de vooruitzichten niet zo best. Gelukkig zijn er mensen die zich om deze kinderen bekommeren en ze de mogelijkheid geven hun talenten te laten ontwikkelen o.a. via een voetbalschool, een muziekgroep, een handwerkprojecten en een straatkinderenkrant. Op deze manier leren ze vaardigheden die hen verder op weg helpen in het leven. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Gezocht: Wat wij nu zoeken zijn gemeenteleden die hun talenten in willen zetten om daarmee geld te verdienen waarmee dit project in Colombia gesteund kan worden. In het verleden hebben we een naaiatelier gehad in de Voorhof, dat zouden we graag weer eens willen opzetten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Het gaat om een aantal avonden waarvoor we mensen zoeken die handig zijn met de naaimachine. Daarnaast zoeken we mensen met een talent, die daar graag meer over willen vertellen, laten zien of uitleggen aan andere gemeenteleden in de vorm van een workshop, lezing, wandeling, of wat u ook kunt bedenken. Laat uw creativiteit erop los. Of stel dat u iemand met een talent zoekt om u te helpen, dat mag natuurlijk ook. De opbrengst is ook in dit geval bestemd voor het project.

Vindt u het leuk om hieraan mee te werken, meldt u aan bij de leden van ZWO in de hal of stuur een e-mail naar ZWO@pkndevoorhof.nl

Musical 'Jakob': Op zaterdag 2 februari hebben we voor de eerste keer de doorloop van de musical gespeeld. Het koor, de toneelspelers, een aantal musici, de mensen van de techniek, de kledingcommissie en nog een aantal andere helpers hebben er voor gezorgd dat we een geslaagde dag hebben gehad. De sfeer was goed, en voor een eerste doorloop gingen de liederen en de scènes al behoorlijk goed. We zijn als stuurgroep dan ook erg te spreken over de inzet die iedereen toont. Natuurlijk werden er nog fouten gemaakt maar, met toen nog 1,5 maand te gaan, kunnen we daar nog volop op gaan oefenen. We hebben er alle vertrouwen in dat het een mooie musical gaat worden!

Vanaf 1 maart kunnen er toegangskarten gereserveerd worden voor de uitvoeringen op 29, 30 en 31 maart. Via de site www.musicalwoudenberg.nl van de musical kan je de gratis kaarten bestellen. Wacht niet te lang met het reserveren want op= op.

De stuurgroep: Sierd, Diane, Petra, André, Angelique en Hilde.

Koffieschenkers gezocht voor in de pauzes van de musical:

Wie kan in de pauze van de musical op 29,30 en 31 maart koffie, thee en limonade schenken? We hebben 2 uitgifte / verkooppunten en hebben 4 personen per uitvoering nodig. Aanmelden kan via dianekegler@gmail.com of bij de intekenlijst in de hal.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.