

**10.00 uur**      **Oecumenische dienst bij de aanvang van week Gebed voor de Eenheid**

**Voorgangers** : Mevr. Marja van der Horst  
: Ds. Marten Jan Kooistra  
**Ouderling van dienst** : Rien Stuivenberg  
**2° Ouderling** : Rob Koelewijn  
**Diakenen** : Henny Voogt, Marja Overeem  
**Organist** : Berend van Surksom  
**Lector** : Gerda Streef en Joke Strooper  
**Vorbereidingscommissie** : Angelique Martina-Spies, Henneke en Stef Loosman,  
Annelies Veldink  
**Koster** : Erwout Blokhuis  
**Kindernevendienst** : Annemiek van der Wansem  
**JOP Basics** : August Wijnberg  
**Beeld en geluid** : Martin Standaart, Jascha Standaart

**Thema** : ‘Recht voor ogen’

**Zingen:**

Aanvangslied : Psalm 72: 1 en 4  
Glorialied : Lied 302: 1, 3 en 4  
Kinderen in het midden : ‘We gaan voor even uit elkaar’  
*Schriftlezing* : *Deuteronomium 16: 10-20*  
: Psalm 85: 1  
*2e Schriftlezing* : *Romeinen 12: 1-5*  
: Psalm 85: 3  
*Evangelielezing* : *Lucas 4: 14-21*  
: Lied 339a of 265 GvL  
: Lied 936: 1, 2 en 3  
Geloofsbelijdenis : Lied 825: 1  
Slotlied : Evangelische liedbundel 270: 1 en 2

**18.30 uur: Geen dienst**

**Kerkdiensten volgende week:**

**Woensdag 23 januari – Vesper 18.45 uur – 19.30 u.**  
M.m.v. Piet de Vries, organist – Alette van de Lagemaat en Anneke Methorst.

**Zondag 27 januari 2019**

**10.00 u.:** Ds. Pieter Koekkoek

**Collecte: Jeugdwerk**

Sirkelslag:

Een speelse manier om ongedwongen met je geloof bezig te zijn,  
zie ook binnen in deze zondagsbrief.

**16.00 u. Krabbeldienst**



**Protestantse Gemeente**  
**De Voorhof Wouderberg**

**20 januari 2019**

**Tweede zondag na Epifaniën**

**Toelichting bij de bloemschikking**

De veelkleurige Gerbera's vertegenwoordigen de enorme verscheidenheid van mensen, bewoners op duizenden eilanden, precies op de grens van de Indische- en Stille oceaan. Opvallend aan de bloem is het 'oog', qua kleur al dan niet contrasterend met de kroonbladeren.

In de week van gebed zijn de ogen gericht op de rechtvaardigheid in de samenleving van Indonesië die voorheen zo vanzelfsprekend was.

De kleur van rechtvaardigheid is wit en het recht wordt daarom in de schikking weergegeven door de witte bloemen.

Het recht is op de balans in evenwicht met het 'recht-doen' dat weergegeven wordt door het mandje met producten die op een eerlijke manier zijn geproduceerd en verhandeld.

De tekst uit Deuteronomium roept op om het recht te zoeken en geeft aanwijzingen om te streven naar gelijkwaardigheid door bijvoorbeeld samen feest te vieren.

In de schikking is dit te zien door vrolijke grassen die zowel de gekleurde als de witte bloemen en de producten in het mandje met elkaar verbinden. Lampionnen en confetti horen bij de feesten in Indonesië. De rode en witte kleur van de confetti correspondeert met de kleuren van de nationale vlag en is zo gestrooid dat er een cirkel is ontstaan.

De cirkel verbindt de etnische, culturele diversiteit en de taalverschillen in de samenleving.

**Bloemen:**

.

**1e Collecte:** Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Ook in Nederland zijn er internationale- en migrantenkerken. In totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengsten bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling met autochtone Nederlandse kerken.

**2e Collecte:** Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen.

**KND-collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

**Berichten uit de gemeente:**

- Geen

### **Voedselbank:**

Het is weliswaar Januari, maar nog geen echte winter tot nu toe. Koek én Zopie kunnen we dus wel vergeten.

Overigens: zopie (zopen) staat niet voor zuipen mocht u dat denken maar voor slokje of borreltje. Ik geef het toe; het 'hangt' er tegen aan, zeker als er meerdere achterover geslagen zijn.

Gaan we dus vrolijk verder met het eerste gedeelte: KOEK

Allerlei soorten koek zoals ontbijtkoek, gemberkoek, kruidkoek, enz. zijn van harte welkom.

Bovendien kan dit gecombineerd worden met diverse soorten crackers. Dus altijd prijs zullen we maar zeggen.

En uw prijs is de dank van de Voedselbank en allen die daar gebruik van maken voor uw bijdrage over het afgelopen jaar.

En danken doen we ook in de kerk Dus bij deze,.....,enorm be-DANK-t.

### **Week van Gebed voor de Eenheid 20-27 januari**

In Nederland – en ook in Woudenberg – mogen we in vrijheid bij elkaar komen om God te eren. Het mooie van de week van gebed is, dat we, met elkaar meer inzicht mogen krijgen in de grootheid van God.

Het thema is “Recht voor ogen” en de gebeden zijn samengesteld door gelovigen in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid in hun land. Zij hebben ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.

Zitten ook wij in Nederland niet midden in een toestand van onrechtvaardigheid door de Nashville-verklaring? En de verdeeldheid van onze kerken kennen we ook allemaal. Onderwerpen te over om samen te komen om te bidden.

Boekjes en flyers in de hal van de kerk.

In deze gebedsweek is er gelegenheid – zoals overigens elke week! – om mee te bidden op woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur.

### **Versper:**

Op woensdagavond 23 januari wordt er ook een Vesper gehouden. Van 18.45 uur – 19.30 uur. Inlichtingen: Alette v.d. Lagemaat – 06 12 94 98 66 of Anneke Methorst 06 29 18 05 91.

### **Sirkelslag Young:**

Op vrijdagavond 1 februari gaan we met onze jeugdgroep 4G weer meedoen met het spannende en leuke online-spel Nederland: Sirkelslag YOUNG. We zullen de strijd aangaan met andere kerkelijke jeugdgroepen in Nederland. Via een livestream staan we ook in verbinding met honderden andere jeugdgroepen in Nederland. Het wordt een actieve en creatieve avond mét theologische inhoud. Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het verhaal gaat over Jozef. Soms maak je keuzes waar je achteraf spijt van hebt, loopt je leventje niet zoals je zou willen, misschien zit je zelfs wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel. Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je graag meedoen.. Je bent van harte welkom!! aanmelden kan via Jaap de Ronde,

[ronde\\_jaap@hotmail.com/0633586071](mailto:ronde_jaap@hotmail.com/0633586071)

In de volgende Schakel kunnen jullie allemaal lezen hoe het gegaan is.

Jaap de Ronde, namens taakgroep JOP

### **Bij deze dienst**

Vandaag is het de 2<sup>e</sup> zondag na Epifanie. Epifanie betekent verschijnen, we staan in deze periode stil bij het verschijnen van de Heer. Het is vandaag een oecumenische dienst in het kader van de aanvang van de week van gebed voor de eenheid. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Het thema van de gebedsweek is daarom ook ‘recht voor ogen’. De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium “Zoek het recht en niets dan het recht” (zie Deuteronomium 16 vers 18-20). De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.”

Het thema van dit jaar is voorbereid door Indonesische christenen. zij zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

### **Krabbeldienst**

Hallo jongens en meisje, beste ouders, zondag 27 januari is er weer een krabbeldienst. Een krabbeldienst is een eenvoudige kerkdienst speciaal bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Natuurlijk zijn papa, mama's oudere broers en zussen en opa's en oma's ook van harte welkom!! We gaan het deze keer hebben over de storm op het meer.

Een mooi verhaal uit het bijbelboek Marcus. Jezus is met zijn leerlingen in een boot op het meer van Galilea. En dan steekt er ineens een hele harde storm op. De leerlingen zijn erg bang, maar Jezus zorgt dat ze niet meer bang zijn én dat de storm weer gaat liggen.

Samen willen we het verhaal gaan uitbeelden, en we gaan mooie liedjes zingen. Ken je bijvoorbeeld: ‘Diep, diep, diep als de zee’ en ‘Je hoeft niet bang te zijn.’ Samen met jullie willen we er weer een mooie dienst van maken.

Kom je ook..!!!

We beginnen om 16.00u

### **Voorbeden:**

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

### **Alleengaanden/alleenstaanden:**

Op zondag 27 januari hopen we weer bij elkaar te komen. In de soos, na de dienst.

We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen.

Hartelijk welkom!

Miep Schellingerhout-ten Heuvel