



6 januari 2019

Epifaniën

Bloemen:

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, de kosten t.b.v. de contact middagen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

10.00 uur Familiedienst

Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling	: Rob Koelewijn, Lia Stegehuis
Diakenen	: Lammy Holl, Jan Holl
Organist	: Wim van Hoek
Lector	: Johan Thiescheffer, Kinan Dakhil, Hugo Bessembinders
Koster	: Ad Kleinveld
Beeld en Geluid	: André van Dijk, Reinier Vunderink
Zingen	
Voor de dienst	: Lied 218: 1,2 en 5, EvLB 456: 1 en 2, Lied 287: 1, 2 en 5
Aanvangslied	: Lied 8b: 1, 2, 3, 4, 5
Gloria	: Lied 474: 1, 5 en 6
<i>Schriftlezing</i>	: <i>Genesis 25: 1-5</i>
	: Lied 'Als je veel van iemand houd'
<i>Schriftlezing</i>	: <i>Jesaja 60: 1-5</i>
	: Lied 'Als je veel van iemand houd'
<i>Vertelling</i>	: <i>Mattheus 2</i>
	: Lied 520: 1-7
	: Psalm 139b: 1 en 2
Gedachtenis	: Psalm 116
Slotlied	: Vrede wens ik jou toe.

Met medewerking van het Voorhof Combo

Thema: De wijzen stralen als een ster .

Bij deze dienst: De eerste zondag van het nieuwe jaar heet 'zondag Epifanie', letterlijk betekent dat 'verschijning' of 'aan het licht brengen'. We horen vandaag o.a. het verhaal van 'de wijzen uit het Oosten'. Zij zagen een groot LICHT, een licht dat hen bij Jezus bracht. Deze wijzen, wie zijn dat eigenlijk? De geschiedenis vertelt ons dat het er drie waren, dat ze alle generaties vertegenwoordigden en ook alle toenmalig bekende werelddelen. In de loop van de geschiedenis kregen ze ook namen: Casper (20 jaar uit Afrika), Melchior 40 jaar uit Europa) en Balthasar (60 jaar uit Azië). Het evangelie van Matheus vertelt ons slechts: 'Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeborene koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' Matheus is ook de enige evangelist die over hen verhaalt. Zijn de wijzen soms de nakomelingen van Abraham en Ketura, die volgens Genesis 25 naar het Oosten worden gestuurd. Of staan ze meer in het licht van Jesaja 60: 'De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem.' En waarom schrikt Herodes zo, is hij bang voor een politieke rivaal? Of beseft Herodes dat dit kind de wereld kan veranderen? Hoe het ook zij, de ster gaat voor de wijzen uit en zorgt ervoor dat zij het kind vinden. Als ze het kind en zijn ouders hebben gevonden stralen zij als een ster en worden vervuld met diepe vreugde. Zo begint Matheus zijn evangelie met mensen van ver, die aangetrokken worden door het LICHT. Het is alsof hij wil tonen hoe groot de kracht van dit licht is en dat hij wil benadrukken dat dit licht over grenzen heen gaat en niet alleen voor Joden-Israël is bestemd. Wat zou de boodschap voor ons vandaag kunnen zijn, en wat is wijs, waar gaan wij van stralen.....

Voedselbank: Januari 2019

Het is weliswaar Januari, maar nog geen echte winter tot nu toe. Koek én Zopie kunnen we dus wel vergeten. Overigens: zopie (zopen) staat niet voor zuipen mocht u dat denken maar voor slokje of borreltje. Ik geef het toe; het 'hangt' er tegen aan, zeker als er meerdere achterover geslagen zijn. Gaan we dus vrolijk verder met het eerste gedeelte: KOEK
Allerlei soorten koek zoals ontbijtkoek, gemberkoek, kruidkoek, enz. zijn van harte welkom. Bovendien kan dit gecombineerd worden met diverse soorten crackers. Dus altijd prijs zullen we maar zeggen. En uw prijs is de dank van de Voedselbank en allen die daar gebruik van maken voor uw bijdrage over het afgelopen jaar.
En danken doen we ook in de kerk Dus bij deze,.....,enorm be-DANK-t.

Contactmiddag:

Dinsdag 8 januari 2019 is er weer een Contactmiddag. De heer Cok Verhoef neemt ons mee op reis naar Zuid-Afrika. Onderwerp: Fietsen door Zuid- Afrika. We beginnen om 14.30 uur. Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel.2861861.
Met vriendelijke groet, Ineke van den Arend.

Moeilijke Bijbelteksten:

Op dinsdag 8 januari willen we weer samen kijken naar een paar moeilijke teksten in de bijbel. Deze keer: Psalmen, wat zijn dit, waarom zijn ze geschreven?
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof.

Mededeling van het moderamen:

Gerda van 't Foort heeft ons laten weten, dat zij om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang stopt als ambtsdrager van de Voorhofgemeente. Heel jammer dat zij tot dit besluit moest komen. De kerkenraad verliest hiermee een betrokken lid, iemand op wie eigenlijk altijd een beroep kon worden gedaan. De taakgroep eredienst verliest een actieve voorzitter. Op 7 januari aanstaande neemt Gerda afscheid van de taakgroep en zal zij haar besluit toelichten.

Familiedienst:

Vandaag hebben we voor de 4^e keer een Familiedienst. De Familiediensten worden in principe op de 1^e zondag van de maand gehouden. Een enkele keer wordt daar van afgeweken. Familiediensten zijn laagdrempelige diensten voor jong en oud. Ze worden voorbereid door een paar gemeenteleden en de predikant. Voor de voorbereiding van deze diensten willen we graag telkens een groepje van 4 tot 5 mensen die samen met de predikant nadenken over het thema, de inhoud en liederen van de dienst. We streven ernaar om deze voorbereidingsgroepen een dwarsdoorsnede van de gemeente te laten zijn. Er is een werkgroep familiediensten die e.e.a. coördineert. Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die één of twee keer per jaar willen meedenken in de organisatie van een Familiedienst. Meestal kost zo'n voorbereiding 1 of 2 avonden per dienst. Wil je ook een keer mee voorbereiden, zet dan na afloop je naam op de intekenlijst in de hal. Je kunt daarbij gelijk al aangeven aan welke dienst(en) je mee wilt werken.

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de kerk. Deze bloemen gaan naar 80+, langdurige zieken en naar mensen die een jaar geleden hun partner of kind hebben verloren.

18.30 uur: Leerdienst

Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg. Is opgericht om de (verborgen) minder bedeelden in Woudenberg en Scherpenzeel, te ondersteunen en een fijner leven te geven. Iedereen heeft het recht op een onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het als onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen een kans te bieden om gebruik te maken van onze stichting. Motto: We doen het voor de glimlach op het gezicht van de mensen.