



10.00 uur	Familiedienst	
Predikant		: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst		: Bettina van de Wetering
2e Ouderling		: Jaap de Ronde
Diakenen		: Lammy Holl, Jan Holl
Organist		: Adrie Duizendstra
Koster		: Anton veldhuizen
Kindernevendienst		: Annemiek van der Walsem en Marlies van der Laan
Beeld en Geluid		: Ab van den Pol en Elizabeth Kooistra

Met medewerking van het Voorhof Combo.

Tijdens deze dienst zal Tim van Ledden, het zoontje van Frans en Jacqueline van Ledden – van Bentum, Laanzicht 50 worden gedoopt.

Bij deze dienst: Thema: Grote avonturen beginnen klein

Vanmorgen de eerste Familiedienst.

Deze dienst is door een werkgroepje van gemeenteleden en de predikant voorbereid. Gezamenlijk hebben we nagedacht over een thema en de nadere invulling van deze dienst. Op het geboortekaartje van Tim stond een prachtige tekst: *'Grote avonturen beginnen klein..'* We vonden dit een mooi thema voor deze dienst. Immers heel veel dingen op deze wereld en in het menselijk bestaan beginnen klein. Kleine dingen groeien soms uit tot iets heel moois en waardevols. Soms leiden ze zelfs tot grote veranderingen.

Tijdens deze dienst willen we daar ook bij stil staan, o.a. door het lezen van het verhaal van Mozes. Zijn leven mocht er van Farao eigenlijk niet zijn. Het was een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid die een enorme wending bracht. Mozes wordt op wonderbaarlijke wijze gered. Uiteindelijk zal hij met vallen en opstaan uitgroeien tot een bijzonder leidsman en intermediair tussen God en het volk Israël. Maar voor het zover is moet er nog heel wat water door de Nijl. Op heel veel plaatsen en onder wisselende omstandigheden bouwt Mozes aan zijn avontuur. Het is een weg met vallen en opstaan. Op die weg komt Mozes telkens opnieuw in aanraking met God. Soms heel subtiel, soms heel nadrukkelijk. God stelt zich voor aan Mozes als: 'IK BEN', IK zal er zijn. Op die manier ook ervaart Mozes God in zijn leven op zowel de kleine als de grote momenten. In de bijbel, maar ook in onze geschiedenis en vandaag de dag, kennen we veel voorbeelden van grote avonturen die klein begonnen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Maarten Luther King en de nagellak actie van Tijn.

Ook in deze dienst proberen we iets te symboliseren, zoals het kleine beetje water dat u/jij in het doopvont hebt gedaan..... Wij wensen u een fijne en inspirerende dienst!!

Kerkdienst volgende week

Zondag 7 oktober 2018

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Kerk en Israël Het gesprek houdt nooit op. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake.

17.00 uur: ds. Pieter Koekkoek Dienst Kerk en School
Collectedoel te bepalen door de Kindernevendienst.

30 september 2018

Achttiende Zondag na Trinitatis

Bloemen:

Voorbeden: Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: Straatpastoraat Amersfoort, Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. De daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook gezien worden als een signaal tegen deze maatschappelijke 'verharding'. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te benaderen.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

Geboren:

Voedselbank: Oktober 2018

Bakfiets, baksteen, bakvis, bakkebaard, baklap, bakzeil. Al herkend? Inderdaad. Allemaal ,bak‘ middelen, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Wél op bakken en natuurlijk.(biologisch) Graag verzamelen we deze maand de échte bakmiddelen zoals daar zijn broodmix, speltmeel, broodmeel, pannenkoekenmix, volkorenmeel, cakemix. Enzovoort. En om het allemaal soepeltjes en ,gladjes‘ te kneden zeggen we geen nee tegen een flesje of blikje zonnebloemolie. Het is me toch wat. Dat vragen we, in dit geval, mét blikken zonder blozen. Hartelijk dank.

Alleengaanden/alleenstaanden:

Vandaag komen we weer bij elkaar na de dienst. Niet in de soos, maar in een andere zaal. Er is koffie of thee, we doen een activiteit en lunchen met elkaar. Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel

Moeilijke teksten:

Op dinsdag 2 oktober lezen we samen een moeilijke tekst. Deze keer Markus 6:45-52. Jezus loopt over het water. Maar welke betekenis heeft dit en wat is de rol van het water in de bijbel? Aanvang 20.00 uur in De Voorhof.

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 3 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, breien, sieraden maken of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjouwen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken. U bent weer van harte welkom! Sarianne van Oosterum tel. 033 2864483

Samen ETEN:

5 oktober willen wij een nieuw project starten. ‘Samen ETEN’ Waarom?? We zaten een tijdje geleden te eten en zeiden tegen elkaar ‘wat leuk zo onder het eten praat je gezelliger en uitgebreider met elkaar’. Zoiets moeten we in de kerk doen!! Dus Lijkt het u/jou ook leuk, geef je op en neem gezellig iemand mee. IEDEREEN WELKOM Dit jaar willen wij het organiseren op vrijdag 5 oktober (opgeven voor 2 oktober) Volgende data hoort u later van ons. De kosten: 5 euro per persoon Alice Bossema 06 8315 6006 Elizabeth Kooistra 033 2852322, Gerda van den Brink 06 1379 4955.

Contactmiddag:

Dinsdagmiddag 9 okt. is er weer een Contactmiddag. Aanvang: 14.30uur. Onderwerp: “De Gruyter”. Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke van de Arend.

Filosofisch Café:

Een dominee in het leger, een majoor in de kerk... Vanuit beide perspectieven wil Henk Fonteyn de vraag “Is religie de moeder van alle oorlogen?” benaderen. Enerzijds is daar de 80-jarige oorlog en de huidige crisis in het Midden-Oosten, maar er zijn ook heel onafhankelijkheidsoorlogen uitgevochten. Hoe zit dat nou precies... 18 oktober a.s. om 20.00 uur in de Soos van De Voorhof hoort u er meer over en kunt u meepraten. De entree is 5 euro ter bestrijding van de onkosten.

Najaarsmarkt 2018:

Kinderkleding gezocht: Voor de najaarsmarkt van zaterdag 3 november zijn wij nog op zoek naar kinderkleding (voor kinderen tot 4 jaar). Heeft u kleding dan kunt u het schoon brengen naar: Sonja van Dijk, Frans Halslaan 28

Veiling van diensten en producten:

Op zaterdag 3 november zal er een veiling plaats vinden van diensten en producten.

Op dit moment kunt u bieden op:

- 1 uur mandoline of banjo les van Klaske, incl. kop koffie en gezellig praatje, vanaf € 7,50
 - Fototaart voor elke gelegenheid van Rudie, vanaf € 10,-
 - Diner voor 4 personen, Diana kookt voor u en levert het thuis af, vanaf € 50,-
 - Dagje zeilen op de Biesbosch met Pieter Koekkoek voor maximaal 5 personen, vanaf € 50,-
- Heeft u zelf iets te veilen laat het dan weten aan: Sonja van Dijk 06.12673553 of mail naar sonja.van.dijk@kpnmail.nl



Wij zoeken nog leuke activiteiten voor op het activiteitenplein:

Heb jij een leuk idee voor zaterdag 3 november om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de najaarsmarkt en wil jij er met jouw activiteit een bijdrage aan leveren, laat het dan weten. Wij denken aan: haren invlechten, schminken, muziek maken, spelletjes doen, kledjes verkoop enz. enz. We zijn benieuwd naar jouw ideeën.



Bij de afdeling Jeugd-/Kinderboeken zijn we op zoek naar de volgende boeken/weekbladen:

Donald Duck weekbladen, Donald Duck pocketboekjes, Arendsoogboeken - Nowee, Kameleonboeken – H. de Roos, F. Diks, Dolfje Weerwolfje / Griezelbus – Paul van Loon, Boeken van Geronimo en Thea Stilton – De wakkere muis, Boeken van Jacques Vriens, Boeken van Carry Slee, Boeken van Francine Oomen – Hoe overleef ik, Boeken van Piet Prins – Snuf de Hond e.d., Leven van een Loser – Kinney, Dagboek van een Muts - Russell, De Waanzinnige boomhut – Griffiths, Diverse prentenboeken, Stripboeken (divers), Overige recente jeugdboeken / boekjes (AVI-boekjes, etc) Heeft u nog jeugd-/kinderboeken in goede staat thuis liggen, die nu verstoffen of die niet meer worden gelezen, graag inleveren bij Harm Jan Thiewes, Nico Bergsteijnweg 147 – even bellen voor een afspraak om in te leveren (tel. 2865231). Heeft u nog Pinkeltje boeken van Dick Laan liggen, deze graag niet aanleveren. Hiervan hebben we namelijk al vele exemplaren liggen. Alvast dank voor alle aangeleverde boeken.

Verjaardagsfonds:

Zoals wij in de laatste schakel schreven gaat het goed met de opbrengst van het verjaardagsfonds. Maar om dit zo te houden hebben we mensen nodig om de kaarten weg te brengen en later de zakjes weer op te halen. Wij hebben op dit moment 2 plaatsen om in te vullen, het gaat om een wijk in het Zeeland en in het Groenewoud. Wie komt ons helpen Opgeven kan bij Hans & Trudi Stoffer Kersentuin 49 tel 033-2861852 of per mail hntstoffer@kpnplanet.nl.