



<b>10.00 uur</b>	<b>Vredeszondag, een oecumenische dienst</b>
<b>Predikant</b>	: ds. Marten Jan Kooistra en Marja van der Horst
<b>Ouderling van dienst</b>	: Arend Hoogers
<b>2e Ouderling</b>	: Gerda van 't Foort
<b>Diakenen</b>	: Gerry Thiescheffer, Eveline van Bentum
<b>Organist</b>	: Jaap van Dijk
<b>Lector</b>	: Gerda Streef en Anne Marieke Slaghekke
<b>Koster</b>	: Cor Stuivenberg
<b>Kindernevendienst</b>	: Hilde de Ronde, Janneke Smit
<b>Beeld en Geluid</b>	: Ab van den Pol
<b>Zingen</b>	

Er is een gedrukte liturgie.

#### **Bij de dienst:**

Vandaag is het vredeszondag, de start van de vredesweek. Het thema tijdens de vredesweek is: 'Generaties voor vrede'. We staan stil bij verschillende generaties die zich op tal van manieren hebben ingezet voor vrede. Velen gaven door middel van vreedzaam protest vorm en inhoud aan de Vredesbeweging. Sommigen moesten hun inzet met de dood bekopen. We gedenken dit jaar bijv. dat het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King werd vermoord.

Op onze beurt moeten wij en de generaties na ons opnieuw richting geven aan de vredesbeweging. Hoe gaan we verder? Wat dragen wij bij? Veel partners van PAX delen een tomeloze inzet voor waarheid, vrijheid en recht. Jong en oud in Irak en Syrië, in Colombia, Zuid-Soedan, in Bosnië, ieder op zijn manier. Allemaal willen ze leven in een samenleving waar er zorg is voor elkaar. Ze voelen verantwoordelijkheid voor de generaties die na hen komen. Ze hebben vertrouwen in het feit dat ze iets teweeg kunnen brengen, iets in gang kunnen zetten, het verschil kunnen maken. In het evangelie van vandaag gaat het ook over vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Jezus is met drie van zijn naaste leerlingen de berg op geweest, daar was een bijzondere ontmoeting met Mozes en Elia. Als ze weer beneden komen zien ze een grote menigte om de leerlingen heen en Schriftgeleerden die met hen in debat zijn. Er is ook een man, die een bezeten zoon bij Jezus brengt. De man doet geen poging om een perfect geloof voor te spelen. Hij schreeuwt de hele waarheid eruit: "Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp." Geloven is vertrouwen. De vader benoemt daarmee een diep menselijke ervaring. In hoeveel noodsituaties zijn mensen niet gevangen tussen hoop en wanhoop, tussen vertrouwen en wantrouwen? 'Geloven' betekent in de Bijbelse talen vooral 'vertrouwen'. Geloof en vertrouwen in God geeft Jezus de kracht om de kwade geest uit te drijven. Hier wordt iets in gang gezet, hier wordt het verschil gemaakt.....

Het interkerkelijk koor Rejoice onder leiding van Trees Meijer verleent medewerking aan deze dienst. Zij zullen een paar liederen zingen en ook zullen we samen met hen zingen.

#### **Kerkdienst volgende week Zondag 23 september 2018**

**10.00 uur:** ds. Pieter Koekkoek

**Collecte:** Plaatselijke diaconale doelen, waaronder de bijdrage van de diaconie aan het Noodfonds gemeente Woudenberg.

**18.30 uur** Hof van Heden dienst

## 16 september 2018

### Zestiende Zondag na Trinitatis

#### **Bloemen:**

**Voorbeden:** Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

#### **Collecte:**

**1e Collecte:** Werken aan vrede is urgenter dan ooit. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak.

**2e Collecte:** Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

**KND-collecte:** Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

#### **Berichten uit de gemeente:**

**Voedselbank:**

September wordt een ,deeg'lijk maandje. Wel degelijk!

Deegwaren, dus pasta zoals de Italianen het benoemen zijn in vele soorten voorhanden zoals spaghetti, macaroni, lasagne. Of ook gevuld, zoals ravioli, tortellini of cannelloni.

In de supermarkten verkoopt men meestal zgn. 'droge' pasta's Tja, als je daar geen droge mond van krijgt? Dus als het even kan graag een lekker sausje er bij want pasta zonder saus is als een kerk zonder liedboek.

**Familiedienst:**

Op zondag 30 september is de eerste Familiedienst. In de Schakel van september heeft u daarover al het één en ander kunnen lezen. Kort gezegd komt het er op neer dat Familiediensten laagdrempelige diensten zijn voor jong en oud. Deze diensten worden door de dienstdoende predikant en 4 tot 6 gemeenteleden voorbereid. Samen bedenken zij het thema en werken dit verder uit. Naast het orgel wordt de samenhang ook begeleid door een combo of een aantal muzikanten. Het thema voor 30 september is: '**Grote avonturen beginnen klein..**'.

We gaan onder andere het verhaal van Mozes uit Exodus 2 lezen en een aantal mooie liederen zingen. Ook zal het thema op een verrassende wijze over het voetlicht worden gebracht.

Tijdens deze dienst zal Tim van Ledden, het zoontje van Frans en Jacqueline van Ledden – van Bentum, Laanzicht 50 worden gedoopt.

Er is kinderoppas voor de aller kleinsten, en voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is er kindernevendienst.

We hopen op een mooie en inspirerende dienst en natuurlijk op uw/jouw komst!!

**Najaarsmarkt 2018:**

Op 3 november 2018 is er weer rommelmarkt in De Voorhof. De naam rommelmarkt zal voortaan veranderen in **Najaarsmarkt**.

Behalve veel spullen zullen er ook boeken, olieballen, lootjes verkocht worden en is er gelegenheid voor een hapje en een drankje en natuurlijk het "Rad van fortuin". .

Er zijn een aantal nieuwe initiatieven op deze Najaarsmarkt.

Eén daarvan is een veiling van diensten en producten. U kunt iets laten veilen( bv een ochtend ramen zemen, de tuin winterklaar maken, schilderen, taart bakken enz enz) Deze diensten en producten zullen dan per opbod verkocht worden.

Ook zullen er op 3 november allerlei activiteiten zijn op het plein voor het kerkgebouw. Je kunt een uurtje op het plein gaan zitten en zoveel mogelijk geld "verdienen" met bv nagels lakken, ballonnen opblazen, kledingverkoop, vioolspelen enz enz. Dat allemaal voor het goede doel. Teken in op de lijst in de hal.

Verder zal er, bij voldoende animo, gelegenheid zijn om uw auto te laten uitzuigen. U kunt hiervoor kaartjes reserveren bij de "kraam" in de hal.

Wij zijn op zoek naar kinderkleding voor kinderen tot 4 jaar. Ook zijn wij op zoek naar iemand die deze kinderkleding wil verkopen op zaterdag 3 november.

Heeft u leuke ideeën, mail of bel dan naar: Sonja van Dijk 06.12673553

[sonja.van.dijk@kpnmail.nl](mailto:sonja.van.dijk@kpnmail.nl)

**Verjaardagsfonds:**

Zoals wij in de laatste schakel schreven gaat het goed met de opbrengst van het verjaardagsfonds.

Maar om dit zo te houden hebben we mensen nodig om de kaarten weg te brengen en later de zakjes weer op te halen. Wij hebben op dit moment 2 plaatsen om in te vullen , het gaat om een wijk in het Zeeland en in het Groenewoud. Wie komt ons helpen

Opgeven kan bij Hans & Trudi Stoffer Kersentuin 49 tel 033-2861852 of

per mail [hntstoffer@kpnplanet.nl](mailto:hntstoffer@kpnplanet.nl) .

Informatie over De Voorhof: [www.pkndevoorhof.nl](http://www.pkndevoorhof.nl)  
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: [zondagsbrief@pkndevoorhof.nl](mailto:zondagsbrief@pkndevoorhof.nl)  
**Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.**