



10.00 uur Doopdienst

Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst	: Alice Bossema
2e Ouderling	: Bertina van de Wetering
Diakenen	: Jan Kromhout, Johan Jansen
Organist	: Adrie Duizendstra
Lector	: Johan Thiescheffer
Koster	: Cor Stuivenberg
Kindernevendienst	: Marlies van der Laan, Mirjan Schep
Beeld en geluid	: Jan van Bentum, Age van Kekem

Zingen

Er is een liturgie en de dienst wordt gebeamd.

Tijdens deze dienst wordt de doop bediend aan:

Xem Vink, zoon van Pieter en Leonie Vink en broertje van Dani en Seth
David Brady Klaas Busser, zoon van Gerrit-Jan en Eva Busser en broertje van Max.

Bij deze dienst: We lezen vanmorgen het verhaal van Noach (Genesis 6 en 7) en het verhaal van de ware wijnstok uit Johannes 15. Noach wordt 'gaaf' genoemd, hij is een soort 'witte raaf' in een uiterst donkere wereld. God ziet dat er veel onrecht op de aarde gebeurt. Hij is daar zeer bedroefd over, zelfs zo bedroefd dat Hij spijt heeft dat Hij de aarde gemaakt heeft. Spijt, berouw hebben zijn in het Hebreeuws afgeleid van hetzelfde woord als troosten. De naam van Noach is met hetzelfde woord verwant. Noach krijgt de opdracht om een ark te bouwen. In de bouw van deze ark bevindt zich de garantie van Gods trouw aan zijn oorspronkelijke plannen. Ten diepste gaat het niet over de slechte mens tegenover de goede Noach, maar om het slechte in de mens tegenover het goed in de mens. Johannes 15 gaat over snoeien en vrucht dragen. Het beeld van de wijnstok en de ranken geeft een stromende beweging weer. Het gaat om de doorstroming van de goddelijke sappen van liefde en mededogen, zodat ze vrucht kan dragen in ons leven en onze daden. Jezus vraagt ons om, in de lijn van Noach, de belichaming van zijn liefde te zijn, zoals Hij de belichaming van Gods liefde is. De slechte ranken worden weggesneden zodat de goede meer en betere vruchten kunnen geven. Beide verhalen kunnen we naar onze tijd toe trekken, door ons af te vragen; waar zien wij het kwaad en de dorren takken? Waar komen Gods goede bedoelingen in de snel en waar worden ze niet waargemaakt? Hoe kunnen wij bijdragen om Gods goede bedoelingen beter tot z'n recht te laten komen.

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week

zondag 6 mei 10.00 uur ds. Aleida de Hoog

Collecte: Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Deventer. Vondst is een community van de Lebuinuskkerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerk zijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit

18.30 uur Geen Dienst

29 april 2018
Cantate
(Zing)

Bloemen:

-

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van het noodfonds binnen onze gemeente.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

-

De zondagsbrief en de nieuwe privacywetgeving:

Vanaf eind mei gaan er strengere regels gelden rondom privacy, en hoe organisaties (en dus ook kerken) hiermee om moeten gaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente. In de zondagsbrief komt u regelmatig namen en adressen van gemeenteleden tegen. Denk maar aan de 'Bloemengroet' en 'Berichten uit de gemeente'. Onder de nieuwe regels moeten we echter terughoudender omgaan met het publiceren van naam- en adresgegevens. Daarom zal vanaf deze week de zondagsbrief die op de website wordt geplaatst, deze persoonlijke gegevens niet meer bevatten. De geprinte zondagsbrief die u wekelijks in de kerk ontvangt, blijft zoals u gewend bent.

Voedselbank Mei 2018:

In onze Kerk de Voorhof mogen we toch wel zeggen dat daar in algemene zin 'dé blijde Boodschap' wordt verkondigd. Ja toch? Betreft het echter de Voedselbank dan gaat het meestal om de 'alledaagse boodschap' 'Zonder hoofdletter B en van een geheel andere orde, maar ook daar worden veel mensen blij van. Kortom; de ene Boodschap is de andere boodschap niet maar die eerste versterkt wel de tweede om ons te wijzen op onze verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen. Na dit 'vooraf' preekje het thema voor de maand mei: Broodbeleg! En u weet wel wat lekker is. Voorbeeldje? Chocolade hagel want daar kun je van die blijde gezichtjes mee strooien. Voor beide Boodschappen gelden de woorden: Dank u wel!

Alleengaanden/alleenstaanden:

Vandaag komen we weer bij elkaar in de soos. Na de dienst.
Hartelijk welkom!
Miep Schellingerhout-ten Heuvel

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 2 mei wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent weer van harte welkom!
Sarianne van Oosterum tel: 0332864483

Zaterdag 5 mei grote boeken- en CD/platenmarkt in de Voorhof:

U komt toch zeker ook???

Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur kunt u eindeloos snuffelen. Een enorme hoeveelheid boeken, gesorteerd naar genres (Kunst, romans, geschiedenis, bladmuziek, grote letters, etc.) en heel veel platen en Cd's ook gesorteerd, staan dan uitgestald om door u/jou bekeken en gekocht te worden. Zo veel, zo mooi en zo goedkoop zag u het nog nooit. Als u iets zoekt dan is het bijna zeker bij ons te vinden en als u niets zoekt vindt u vast nog wel iets bij ons zoals de gezelligheid met een kopje koffie en met cake.

Kortom zo'n geweldige happening mag u niet missen.

Contactmiddag:

De laatste contactmiddag voor de zomer wordt gehouden op dinsdag 8 mei. We beginnen deze keer om **15.30 uur**. Na gezellig samenzijn is er een broodmaaltijd. Voor de broodmaaltijd en voor vervoer kunt u voor **3 mei** bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861.
Ineke v.d. Arend.

Fietsen voor Moldavië:

Beste mensen wij zijn sinds 2005 bezig met transporten naar Moldavië wat we met veel plezier en voldoening hebben gedaan. Maar nu is voor ons het moment gekomen om te stoppen om diverse redenen. In Augustus dit jaar zullen we het laatste transport uitvoeren. Tot eind juni kunnen er nog spullen gebracht worden deze kunnen dan nog mee. Daarna zullen we alleen nog oude metalen in blijven zamelen, om in Moldavië nog projecten te kunnen ondersteunen. Wij willen een ieder bedanken die ons deze periode heeft bijgestaan op welke manier dan ook.

Hans & Trudi Stoffer.

Feest van de Geest 2018:

Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemelvaart en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. **Oproep: foto's gemeenteleden.**

Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de 'zevende foto' samen te stellen. Deze zevende foto zal een grote collage van foto's worden die door gemeenteleden worden ingeleverd.

Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, een gebouw, een voorwerp, een situatie enz.

Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd die u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop en of toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.

De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal.

Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een presentatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 28 april t/m 6 mei. In dringende gevallen kan contact opgenomen worden met ds. Marten Jan Kooistra of met een van de ouderlingen

Van 4 tot 13 mei is ds. Marten Jan Kooistra met vakantie. Als u tijdens deze periode een predikant nodig hebt kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek of de betreffende wijkouderling.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.