



1 april 2018

Pasen

Liturgische bloemschikking:

Wanneer we goed kijken, zien we dat het gaffelkruis versierd is met witte bloemen en daarmee is het kruis geworden tot een Levensboom.

Bij de Levensboom bloeit een tuin van witte bloemen. Wit de kleur van het feest van de Opstanding. Door deze nieuwe kijk op het kruis, mogen wij ons leven in een nieuw licht zien en wordt ons een nieuwe toekomst gegeven.

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. W. van Ramshorst-Lozeman – Laan van Nieuwoord 8 en naar Mevr. M. Leenstra-Bouw – Voorstraat 39 . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Collecte:

1e Collecte: Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke groep in onze gemeente: jongeren! leden van de gemeente en met de wereld om hen heen. JOP gelooft in jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jongeren ontmoeten en hen Gods aanwezigheid laten ervaren met behulp van werkmateriaal, cursussen, trainingen, activiteitenprogramma's en advies.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

- Dhr. Henk Vredeveld van de PC Hooftlaan 12 is verhuisd naar Huize st Joseph, afdeling Jannendorp, Hessenweg 218, 3791 PP in Achterveld.

- Mevr. .Bos-Brink, Witte de Withlaan 42, was opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie. Zij is intussen weer thuis

- Mevr. Mortier-Kale verhuist deze week uit Nijkerk naar het verzorgingshuis 'Huis in de wei' , Vijverlaan 2, 3925EN Scherpenzeel.

10.00 uur	
Predikant	: ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst	: Bert Boels
2e Ouderling	: Anneke Bos
Diakenen	: Lammy Holl, Janny Kaljee
Organist	: Jaap van Dijk
Lector	: Sierd Smit
Koster	: Bertus Brouwer, Anton Veldhuizen
Kindernevendienst	: Mirjan Schep, August Wijnberg
Beeld en geluid	: Jan van Bentum, Jacqueline van Bentum
Liturgische schikking	: Henneke Loosman, Els van der Burgh

Bij deze dienst:

Op de eerste dag van de week ... De eerste dag is de dag dat het licht wordt geschapen. De schepping vangt aan, gloednieuw, zich iedere week weer in dat Licht vernieuwend. Dus ook al is het nog vroeg en donker, het is die eerste dag waarop Maria van Magdala zich naar het graf begeeft. Maar het graf blijkt leeg. In tegendeel tot die hoopvolle 'eerste dag' is er geen onmiddellijk besef van licht dat door alle donker heen breekt of van vernieuwing van het bestaan. Maria spreekt tegen de leerlingen over graf en wegnemen en neerleggen, woorden die vlak daarvoor ook hadden geklonken bij de begrafenis. Er is geen plotselinge omslag in die grafstemming. Eerder wordt de schrik nog groter. Petrus en de geliefde leerling gaan op weg. De een haast zich nog meer dan de ander, maar het besef van wat er gaande is, dringt slechts langzaam door. Kennelijk heeft het even geduurd voordat de leerlingen van Jezus niet langer verblind werden door het duister van Jezus sterven. Totdat de geliefde leerling ziet, tot inzicht komt, en gelooft. Met Pasen komen Maria en de leerlingen langzaam maar zeker tot de ontdekking: achter dood en verderf staat met Pasen geen punt. Die punt wordt juist weggehaald. Achter dood en verderf komt een vraagteken te staan. Achter leven, liefde, vrijheid en een leven dat vleugels krijgt komt een uitroep te staan. De liefde sterft niet, de waarheid sterft niet, want gerechtigheid leeft weer op, het leven leeft op. 'Maria' klinkt het in de tuin. Het leven roept haar, het kent haar bij name. Ze keert om, weg van het graf, en begroet haar leraar. Hij belet haar om hem vast te houden. 'Pasen' – Gods bevrijdende Aanwezigheid bij mensen - kun je niet vasthouden. Het houdt jou vast. Het leeft, komt naar je toe en stuurt je verder op weg. Met een verhaal dat verder verteld wil worden.

18.00 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week

Zondag 8 april

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek

Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort, Missie van de organisatie Voedselbank: "Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven."

18.30 uur Oecumenische leerdienst in de Catharina kerk

Huwelijk:

Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jantine Mandersloot en Herman Engel. Zij treden in het huwelijk op 6 april a.s.. De kerkelijke inzegening is om 13.30u in de Grote kerk, Hoofdstraat 117a in Driebergen. Dominee Marten Jan Kooistra hoopt in deze dienst voor te gaan. Jantine en Herman komen binnenkort in Woudenberg wonen en bezoeken de diensten in de Voorhof regelmatig. Zij zullen zich ook bij De Voorhof aansluiten en zich in de Schakel aan u voorstellen.

Voedselbank April 2018:

Ja, ja, we hebben de maand april een heel programma voor de boeg. Een **was**programma gezegd. Deze maand graag wasmiddelen. Maakt u er maar een mooie **was**combinatie van. Producten voor de witte was, de zwarte was, de voor was of bonte was. TIP. Niet allemaal tegelijk naar de supermarkt anders komt u wellicht in een lange (wasse)rij te staan. Maar wat u ook aanschaf; 't is altijd goed. Kunnen we tenminste eind april zeggen; alles **was**.goed! Hartelijk dank.

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 4 april wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, quilten, borduren of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent weer van harte welkom!
Sarianne van Oosterum, tel: 0332864483

Oecumenische leerdienst:

Zondag 8 april hopen we om 18:30 weer een oecumenische leerdienst te houden in de Catharina-kerk. Thema van deze dienst zal zijn: "Groeien is loslaten". We hebben ons voor deze dienst laten inspireren door Janneke Stegeman. Groeien in geloof betekent soms oude beelden loslaten, erkennen dat we een verleden hebben, samen belijden en in gesprek gaan. Het gaat dus om een stukje zelfreflectie en proberen om boven jezelf uit te stijgen. Genoeg ingrediënten voor een uitdagende dienst. Tijdens de dienst is er geen voorganger. We doen het met elkaar. Sierd Smit, Gerald ten Wolde en Rob Koelewijn zullen de dienst in goede banen leiden. U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen!

Contactmiddag:

Dinsdagmiddag 10 april wordt er weer een contactmiddag gehouden. We beginnen om 14.30 uur. Onderwerp: "Op stap met een vogelaar" en niet, zoals in de Schakel vermeld staat, "Natuur om ons heen". Voor vervoer kunt u bellen naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700, of naar de Fam. Veldhuizen, tel. 2861861.
Ineke v.d. Arend.

Heel De Voorhof bakt!

De Taakgroep ZWO heeft een leuke actie bedacht om geld in te zamelen voor het project "Moedige moeders in Oeganda". We organiseren "Heel de Voorhof bakt!" en hiervoor zijn we op zoek naar taartenbakers met geheime recepten, mooie creaties en vooral de lekkerste taarten! Begint het al te kriebelen? Meldt u/je dan meteen aan via de intekenlijst in de hal of via: ZWO@pkndevoorhof.nl.



Feest van de Geest 2018:

Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemelvaart en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. **Oproep: foto's gemeenteleden.**

Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de 'zevende foto' samen te stellen. Deze zevende foto zal een grote collage van foto's worden die door gemeenteleden worden

ingeleverd. Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, een gebouw, een voorwerp, een situatie enz.

Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd die u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop en of toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.

De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal.

Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een presentatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.

Inspiratie dag Kerkproeverij 2018:

Kerkproeverij zorgt ervoor dat er een wereld opengaat voor mensen die nog nooit in de kerk zijn geweest.

Ter voorbereiding op de Kerkproeverij in september wordt er een inspiratie dag georganiseerd op vrijdag 6 april van 10 tot 15.30 uur in Hilversum.

Welke enthousiaste leden willen hiervoor toegerust worden op deze dag zodat we met elkaar kunnen nadenken hoe we in De Voorhof aan Kerkproeverij 2018 kunnen bijdragen en Gods gastvrijheid kunnen laten zien in onze omgeving? Meld je snel aan.

Voor informatie kun je terecht bij Marten-Jan Kooistra of Jannette Maijen, 06-11286220. Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken i.s.m. EO, KRO-NCRV, Mission Nederland, Alpha Nederland en de IZB.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.