



4 maart 2018

Oculi (Ogen)

Liturgische bloemschikking:

Thema 3e zondag van de 40-dagentijd: Bij mij kun je thuis zijn.

De basis van de schikking is de stam (kruis) met de paarse lap, symbool voor de tempel (het huis) van God. Jezus veegt het tempelplein schoon met een zweep, zodat er ruimte, nieuwe levensruimte, ontstaat, verbeeld door de ruime cirkel van zilverzand rond het kruis. Voor handel en hebzucht is daarbinnen geen plaats meer. Snoeihout (chaos en rommel) en judaspenningen (geld) liggen buiten de cirkel.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. J.G. v.d. Berg-van Middendorp – Henschoterhof 3 en naar Dhr. H. Bijker – Vondellaan 35. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst den bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: ZWO 40-dagentijdcollecte

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

- 27 februari waren Adri en Henk van Lambalgen- van Ingen , Prangelaar 28, 50 jaar getrouwd. Vanuit De Voorhof willen wij jullie van harte feliciteren.

We wensen jullie nog gezegende en mooie jaren toe, samen met het gezin.

10:00 uur Thema...: *Bij mij kun je thuis zijn*
Predikant : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Johan de Kruif
2e Ouderling : Gerda Holl
Diakenen : Helen Jansen, Johan Jansen
Organist : Sander Booij
Lector : Annelies Buurmans
Koster : Ab van den Pol
Kindernevendienst : Anneke Methorst, Janneke Smit
Beeld en geluid : Jan van Bentum, Jacqueline van Bentum
Zingen : Psalm 25: 7 en 8
: Lied 538: 1 en 4

Kinderen in het midden : Evangelische liedbundel 292: 1, 2 en 3

Schriftlezing : *Exodus 20: 1-17*
: Psalm 119: 1 en 37

Schriftlezing : *Johannes 2: 13-22*
: Lied 187: 1-4
: Lied 906: 1, 2 en 8

Gedachtenis : Lied 1006
: Lied 423: 1, 2 en 3

Bij deze dienst: God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Op deze plek mogen de 'tien geboden', de leefregels van God (Exod 20) op een bijzondere manier tot hun recht komen. Hier maakt God zich bekend als de God van het nieuwe begin, ik ben de God van de nieuwe kans, van de verzoening, van alle mensen die opnieuw met mij beginnen. Daarom heb mij lief boven alles en de naaste als jezelf. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Johannes vertelt niet alleen over geldwisselaars en duivenverkopers, zoals de andere evangeliën. Heel beeldend zien we ook runderen en schapen in de tempel rondlopen. Runderen, schapen en duiven werden verkocht om een offer te kunnen brengen in de tempel. Dieroffers hoorden bij de Joodse godsdienst zo lezen we uitgebreid in Leviticus. In de tempel kon je ook geld wisselen om tempelmunten te verkrijgen. Daarmee kon je ook offeren. Tot zover prima en geen probleem, maar... het lijkt er sterk op dat de commercie de boventoon is gaan voeren. Op een manier zelfs dat het de ware ontmoeting met God in de weg staat.... Kun je hier zo nog thuis zijn...?? Jezus vindt van niet en wil daar iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond: *'jullie hebben een markt (rovershol, zegt de NBG) gemaakt van het huis van mijn Vader.'* Op het tempelplein in Jeruzalem rekende Jezus af met een geloofsvoorstelling die van God zo iets als handelswaar maakte. God woont daar waar mensen ten volle zijn. Beeld willen dragen en er in liefde en mededogen voor elkaar willen zijn. Bij mij kun je thuis zijn.....

18:30 uur: Geen dienst

Kerkdiensten volgende week - Zondag 11 maart

10:00 u.: ds. Pieter Koekkoek

Collecte: ZWO 40-dagentijdcollecte

18:30 uur: Leerdienst

Voedselbank Maart 2018:

Als het even kan, wil ik niet onpersoonlijk worden. Nou, fijn en bedankt. Moeten we daar nu blij van worden? Als we het ons allemaal “persoonlijk” aantrekken wel degelijk, want deze maand staan producten voor de persoonlijke verzorging centraal. Shampoo, bad/doucheschuim, haarverzorging, tandpasta en tandenborstels, huid crème, enz. Mooier kunnen we niet maken. Dus geef er gerust uw persoonlijke geur en smaak aan. Hartelijk Dank.

Leerdienst:

Zondag 11 maart, 18:30: Oecumenische leerdienst

Waar: Catharinaparochie, met dr. Marcel Sarot.

Thema: Onderweg naar Pasen met Leonard Cohen.

We zijn onderweg naar Pasen. Op deze zondag staan we stil bij de beroemde zanger Leonard Cohen, of liever gezegd bij zijn muziek. We laten ons inspireren door zijn songteksten. Wie kent ze niet, ‘*Suzanna, Halleluja, Born in Chains*’. We lezen daarnaast over Jezus en de roeping van zijn volgelingen. Worden wij ook geroepen, gegrepen door zijn woord, door een lied? Ga mee, op weg naar Pasen!

Creative ochtend:

Op woensdagochtend 7 maart wordt er vanaf 10:00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent weer van harte welkom! Sarianne van Oosterum, tel: 0332864483

Filosofisch café:

Op 8 maart a.s. is er weer een Filosofisch Café in de Soos van De Voorhof. Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar ethiek, wil met ons nadenken over dankbaarheid. Zijn we nog dankbaar of aanvaarden we alles met de gedachte dat we er recht op hebben? En wie zijn we eigenlijk nog dankbaar? Moeten we niet beginnen ons af te vragen wat dankbaarheid eigenlijk is? Er zijn genoeg vragen; het zou mooi zijn als Van Tongeren de antwoorden heeft...

Van harte welkom! De aanvang 20:00 uur en de entree 5 euro ter bestrijding van de onkosten.

Contactmiddag:

Dinsdagmiddag 13 maart is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14:30 uur.

Het onderwerp is: “Schilderen naar Psalmen”, door Mevrouw Kaai uit Giessenburg.

Voor vervoer belt u naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de Fam. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke v.d. Arend.

Woensdag 14 maart 2018 Bibliodrama.

Een manier om op een andere manier om te gaan met Bijbelse verhalen, personen en teksten.

Eerst verdiepen we ons in de tekst en de achtergrond van het Bijbelgedeelte. Vervolgens gaan we verkennen wat je opvalt in het verhaal en wat je ermee zou willen.

Vaak is het speels en verrassend. Je leert nieuwe dingen van je zelf. Soms krijg je zomaar een hele andere verfrissende kijk op het Bijbelverhaal of kan iets in het verhaal je diep raken.

We nemen doorgaans een tekst die past in de tijd van het jaar. In dit geval zal dat passen in de 40-dagen tijd. Onder leiding van Corine de Kruijf en Bep van Norden.

Je kunt je bij hen opgeven: Corine 06 18340158 corinedk@gmail.com Bep 06-54676750

Tijd: 20:30 (inloop gelijk na de dienst met koffie en thee)

NB hiermee komt dus Bibliodrama op zondag 18 maart te vervallen.

Collecte Biddag, 14 maart:

De bestemming van de collecte op Woensdag 14 maart (Biddag voor Gewas en Arbeid) is PONY PRET. Manege Groenewoude maakt onder de naam Stichting PONY PRET paardrijden mogelijk voor kinderen en volwassenen, die door een beperking of financiële situatie niet kunnen paardrijden. Op 11 maart worden folders uitgedeeld en wat foto's van Pony Pret getoond tijdens de collecte. Op 14 maart zal Hetty de Koning een toelichting geven en een film over Pony Pret zal dan getoond worden. De diaconie ondersteunt de Stichting PONY PRET omdat het om deelnemers gaat die anders nooit de kans krijgen om een droom als paardrijden waar te maken. Mocht u dit collecte doel willen steunen, kunt U uw bijdrage storten op NL 45 RABO 0382466268 t.n.v. Diaconie PKN De Voorhof Omschrijving Bijdrage Stichting PONY PRET.

Solidariteitsmaaltijd 21 maart 2018 17:30 uur:

Samen eten en ontmoeten in de tijd die aan Pasen vooraf gaat. U bent van harte uitgenodigd. Mocht u een passend gedicht, een mooi lied of tekst die u aanspreekt willen delen is daar alle gelegenheid voor. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische maaltijd, zonder een toetje, staan we stil bij het project dat de H. Catharinakerk ondersteunt in de vastenactie. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zetten zich al jaren in om kinderen uit de armste wijken van Blantyre (Malawi) onderwijs te geven. Zo zorgen ze ervoor dat ook deze kinderen een toekomst hebben. Met de opbrengst van de Vastenactie 2016 is inmiddels een nieuw schoolgebouw gebouwd. Met het geld dat dit jaar wordt opgehaald kan de school ook goed worden ingericht met tafels, stoelen, schoolborden en leermiddelen. Opgeven kan bij Angélique Martina, a.martina@xs4all.nl en Alette van de Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl, 0612949866.

Wie heeft niet zijn eigen liedboek?????

Waarschijnlijk heeft iemand op 28 januari het verkeerde liedboek meegenomen van de kapstok. Het is het liedboek met het blauwe kunstleren kaft in het zwarte hoesje. Mijn naam staat er voorin en er zitten een aantal bladwijzers in. Graag zou ik mijn exemplaar terugontvangen. Na 1 week heb ik het liedboek uit de kerk meegenomen, dat daar is blijven liggen. We kunnen dus zeer waarschijnlijk ruilen. Wilt u even kijken? Ik hoor het graag. Stef Loosman. Schans 6.

Bij het koffiedrinken na de dienst:

Denkt u ook weer eens aan de vrijwillige bijdrage in de “koffiepot”.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol: E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.