



14 januari 2018

1e zondag na Epifanie

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. en Hr. Tel – Kersentuin 38 en naar Mevr. Diet Karel – Ruyterlaan 35. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

**1e Collecte:
Moriahoeve**

Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers die christen zijn en bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als missie: Ieder mens is uniek, door God geschapen en bedoeld om tot zijn/haar bestemming te komen.

2e Collecte:

Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de gemeente:

- Daphne Blokhuis is voor revalidatie in het revalidatiecentrum de Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht.
- Dhr. Tel, verblijft nog in de Amandelhof, Arnhemsebovenweg 3708 AB Zeist.

Verhuisd:

Mevrouw J.J. Dorgelo-van Hilten, Het Huis in de Wei – app. 107, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel.

10.00 uur
Predikant : Pieter Koekoek
Ouderling van dienst : Arend Hoogers
Diaken : Helen Jansen
Organist : Berend van Surksom
Lector : Gerda Streef
Koster : Ad Kleinveld
Kindernevendienst : Mariëlle Timmerman en Janneke Smit
Beeld en geluid : Martin Standaard en Jacha Standaard

Zingen : Psalm 66: 1,2
Gloria : Lied 652
Kindernevendienstlied : “We gaan voor even uit elkaar”
1e schriftlezing : Jesaja 62:1-5
: Lied 154b:1,2,8,10
2e schriftlezing : Johannes 2:1-11
: Lied 339a
: Lied 517:1,3,4
: Lied 315: 1,3

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur: Taizédienst - Thema: “Opnieuw beginnen”

Predikant : Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Annelies Buurmans
Diaken : Kees van Wolfswinkel
Koster : Jan de Lange

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 21 januari Gebed voor de eenheid

10.00 u.: Ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Oecumene Zondag van de eenheid

Versillende kerken, één Lichaam Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden.

18.30 u. Geen dienst

Voedselbank: Januari 2018

Allereerst hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage over de afgelopen 12 maanden. Helaas is het nog steeds nodig dus gaan we ermee door. En dat kunt u gelukkig volledig onderschrijven gezien het feit dat de maandelijkse donaties niet afnemen. Waarvoor dank. De maand januari maar eens rustig beginnen, onder het genot van een lekkere kop koffie? Ja, het lijkt er op; boontje komt om zijn loontje en het 'loontje' is deze maand koffie! Dus; koffiebonen, gemalen koffie, melita zakjes (zonder prut s.v.p.) e.d. zijn van harte welkom.

Smaken verschillen, maar nu niet meer!

Nu we het toch over koffie hebben voor het geval u het nog niet wist; in de kerk hebben we een nieuw koffieapparaat met een heerlijk verbeterde smaak. En het is 'natuurlijk' Fairtrade koffie. Wellicht een reden om nu wel even te na te blijven?

Actie van deze Amnesty zondag Schrijfactie Israël:

Israël dwingt een bedoeïengemeenschap in de bezette Westbank hun land te verlaten. Zo'n 58 families met meer dan 150 kinderen dreigen elk moment uit hun huis gezet te worden. Het Israëlische leger stuurde op 1 november 2017 een ontruimingsbevel uit waarin stond dat de Jahalin-bedoeïen in Jabal al-Baba hun land moeten verlaten. Hun huizen bevinden zich in de door Israël bezette Westbank. Israël verplaatste de Jahalin bedoeïenen in de jaren vijftig ook al eens. Ze werden toen vanuit de Negeb- woestijn in het zuiden van Israël naar de Westbank verplaatst.

Toen Israël in 1967 de Westbank bezette werd het graasland van de bedoeïenen ingenomen om Israëlische nederzettingen te bouwen. De traditionele nomadische manier van leven van de bedoeïenen werd onmogelijk gemaakt en ze werden gedwongen om zich te vestigen in kleine tentenkampen rond Oost Jeruzalem. Nu moeten ze ook hier vandaan.

De Jabal al-Baba gemeenschap hoorde op 16 november dat ze binnen een week hun huizen moesten verlaten omdat ze 'illegaal gebouwd' zouden hebben op het land. Ze probeerden het besluit tevergeefs aan te vechten. De gemeenschap heeft nieuwe grond toegewezen gekregen naast de voormalige vuilstortplaats van Jeruzalem.

Sinds het ontruimingsbevel leven de families in angst. De Israëlische autoriteiten proberen de bedoeïenen te dwingen het gebied te verlaten door hun huizen te slopen en middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een oorlogsmisdaad en schending van internationale mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting.

Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!!

Groetjes, Bettie en Renate

www.woudenberg.amnesty.nl

Bibliodrama 21 januari

Zondag 21 januari ná de ochtenddienst is er weer bibliodrama in de soos. We gaan aan de slag met het verhaal van de bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-11). Een verhaal over verwachtingen. Verwachtingen van Maria, de bedienden, ceremoniemeester, het bruidspaar, de leerlingen, de bruiloftsgasten en Jezus zelf. Wat verwachten we van elkaar? Zijn die verwachtingen reëel? Hoe gaan we om met andermans verwachtingen? Hoe gaan we om met onze eigen verwachtingen? Een spannend thema aan de hand van een mooi verhaal.

Van harte welkom! We drinken koffie in de soos en zullen daarna starten. Graag vóór dinsdag 16 januari opgeven bij Corine de Kruijf via de mail corinedk@gmail.com of telefonisch 06 18340158.

Taizédienst

Vanavond om 18.30u is er in de Voorhof een oecumenische Taizéviering. Onder leiding van Jacqueline van der Korput en Koen Verbiest gaan we samen prachtige Taizéliederen zingen.

We gaan ook bidden, uit de bijbel lezen en er zijn nog een aantal andere inspirerende teksten te beluisteren.

Het thema is 'Opnieuw beginnen'.

In een sfeervol aangeklede kerk willen we stilstaan en nadenken over het thema.

We zijn net een nieuw jaar begonnen, maar mogen ook weten dat we bij God telkens weer opnieuw mogen beginnen.

Hij wil er voor ons zijn, bij Hem mogen we schuilen, Hij wil ons zegene en behoeden.

Daarvan getuigen ook de lezingen en de liederen tijdens deze viering.

U bent van harte uitgenodigd voor deze mooie viering!!

Wij hopen u te begroeten:

Bep, Corrie, Dianne, Jacqueline, Koen en Marten Jan

Hof van Heden-dienst.

Thema: Hoop

Zondag 28 januari om 18.30 uur is er weer een Hof van Heden dienst. Anneke Methorst en Alette van de Lagemaat hebben deze Hof van Heden dienst voorbereid.

"Hoop", een thema waar je veel over kunt zeggen. We gaan kijken naar een kort fragment van het tv programma. 'Het vermoeden' waarin Daoud Nassar van Tent of Nations in Bethlehem te gast was. We lezen een aantal korte teksten uit de bijbel die we toelichten.

Anneke heeft liederen uitgezocht. Tijdens de viering zal veel gezongen worden.

De collecte is bestemd voor Tent of Nations (voor meer informatie: www.tentofnations.nl)

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verder in gesprek te gaan.