



10 december 2017

Tweede zondag van Advent

Liturgische bloemschikking:

Thema: Stel je voor.

De opbouw van de schikking is dezelfde als vorige week. Met dit verschil, dat er in de groene bol een groeipunt is verschenen. Iedere week worden er aan de schikking andere elementen toegevoegd. Stel je voor: een wereld zonder oorlog, wapengekletter, honger en armoede. Een duurzame aarde, waarop alle volken samen optrekken en in vrede leven in het licht van de Heer. Een visioen. In de schikking wordt dit visioen verbeeld door stekelige braamtakken (zwaarden, speren), die worden bedekt door wilgentakken met daaraan zachte katjes (ploegijzers en snoeimessen). In het midden daarvan bloeit een witte bloem (licht van de Heer). Een pad van stenen wijst ons de weg. Vandaag vieren we het heilig Avondmaal en wordt de 2^e adventskaars aangestoken.

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. H. Schellingerhout-ten Heuvel - Tromplaan 2 en naar Hr. B.W. Baan - Veldschans 20. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Avondmaalscollecte is bestemd voor de ZWO

2e Collecte: Pl. Diaconie waaronder de kosten voor de contactmiddagen

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Daphne Blokhuis (Koningin Wilhelminastraat 15) verblijft in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht.

- Dhr. Luuk Pot (De Steen 25) is voor revalidatie opgenomen in het Diaconessenhuis, Jagersingel 1, 3707 JA Zeist (Waranda).

- Mevr. Tel (Kersentuin 38) is voor revalidatie opgenomen in een verpleeghuis.

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal

Predikant	: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst	: Gerda Holl
Diaken	: Gerda van den Brink
Organist	: Jaap van Dijk
Lector	: Gerda Streef
Koster	: Bertus Brouwer
Kindernevendienst	: Marielle Timmerman en Janneke Smit
Zingen	: Psalm 138:1,2
Kyriegebed met response	: Lied 367b
Gloria	: Lied 433:1,3,5
<i>Schriftlezing</i>	: Projectlied "Jesaja schreef zijn tijd voorbij"
	: <i>Jesaja 2:1-5</i>
	: <i>Lukas 21:25-33</i>
	: Lied 462:1,2,3,6
	: Lied 451
Avondmaalsliturgie	
Slotlied	: Lied1016

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

15.30 uur: ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude

18.30 uur Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 17 december

10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: St. Bocarile: Stichting Bocarile is een kleinschalig project in een afgelegen gebied in Filipijnen. Wij bieden vooral 1ste hulp. Verder ondersteunen wij arme gezinnen. Wij bieden vooral eerste hulp (firstaid), door een verloskundige en verpleegkundige te ondersteunen. Wij verzamelen ook krukken, wandelstokken en rollators voor de gehandicapten. Daarnaast ondersteunen wij arme gezinnen om de kinderen verder te kunnen laten studeren. Wij geven een geit of een varken om voor te zorgen. Ze moeten wel laten zien dat ze ook willen werken om het voer te kunnen betalen.

Voedselbank: December 2017

December. Feestmaand. Straks weer voorbereidingen treffen voor het grote Kerstmaal?

Daar hebben ze bij de voedselbank ook wel 'trek' in.

We denken aan het voorgerecht. Helaas zijn we beperkt door dat het altijd blik-waardig moet zijn. Maar dat verruimt onze blik om creatief keuzes te maken. Een blik voor een blik zullen we maar zeggen.

Deze maand gaan we voor soep. Alle soorten, maar wellicht in het 'licht' van de kerstmaand wat meer exclusieve soorten? Ossenstaartsoep, Gazpacho (deze soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend zoals u wellicht weet) kreeftensoep, enz. Voor alle duidelijkheid; tomatensoep is ook nog steeds populair. Ik bedoel maar.

Fijn dat u deze maand weer mee doet.

Dank namens de ontvangers die er met een blijde 'blik' gebruik van kunnen maken.

Kindernevendienst:

In de adventsperiode krijgen de kinderen van de kindernevendienst elke week bezoek van Theo en Filia. In een korte sketch leiden zij het thema in aan de hand van een Boek Vol Verwondering.

Actie van deze Amnesty zondag:

Wat is er aan de hand?

Wie: Hanan Badr el-Din

Waar: Egypte

Wanneer: 6 mei 2017 opgepakt

Wat is er aan de hand: mensenrechtenverdediger zet zich in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen

Aanklacht: Lidmaatschap van de verboden Moslimbroederschap

Straf: nog onbekend

Waarom schrijven we voor Hanan: Hanan zette zich in voor de mensenrechten en werd daarom gevangengezet.

Kom in actie: schrijf of onderteken de brief in de hal!!!

www.woudenberg.amnesty.nl

Moeilijke teksten:

Op dinsdag 12 december lezen we weer samen een moeilijke Bijbeltekst.

Deze keer Johannes 1:1-18.

We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof.

Alleengaanden/alleenstaanden :

In verband met de feestdagen komen we niet op de laatste zondag van de maand bij elkaar ,maar op zondag 17 december. Na de dienst ,in de soos.

Hartelijk welkom !

Miep Schellingerhout-ten Heuvel

Kerstmiddag contactgroep:

De Kerstmiddag wordt gehouden op dinsdag 19 december. Aanvang 14.30 uur.

Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar: mevrouw C. Aarsen, tel.

2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel 2861861.

Ineke v.d. Arend.