



26 november 2017

Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

Liturgische bloemschikking: De schikking is zo geplaatst op het liturgisch centrum, dat hij dichtbij het doopvont staat en bij het kruis (in het raam). Het doopvont is open en gevuld met water, symbool voor het begin van ons leven, waaruit we de Heilige doop ontvingen. Het kruis als teken van lijden en opstanding van Jezus en symbool van het christelijk geloof. Het kruis wordt ook gezien als verbinding tussen hemel en aarde. In de bloemschikking verwijzen drie witte calla's naar de doop: gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verder zijn er veel witte bloemen in de schikking, de kleur van reinheid. We steken een kaars aan voor de mensen die ons dit jaar ontvielen. Mensen die leefden in ons midden en waarmee we ons verbonden weten. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige. De 19 witte rozen, die liggen vanuit de schikking naar de kaarsen toe geven die verbondenheid aan. De liturgische kleur is groen, van de Eeuwige, evenals de groene heder in de schikking. Er staan 19 kaarsen rond de schikking, 18 voor de mensen, die we gedenken en 1 voor de naamloze en niet genoemden.

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. en Mevr. Wardenier – Evertsenlaan 15. en naar Mevr. D.H.M. de Bock – Abma – Griftpark 11. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

1e Collecte: In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag duidelijk gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Luuk Pot (De Steen 25) is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

- Mevr. A.J. van Millingen is opgenomen in Viattence, afdeling Flessenberg Eperweg 33, 8181 ET Heerde.

10.00 uur
Predikant : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Alice Bossema
Diaken : Annelies van Ravenhorst
Lector : Alice Bossema
Kind van Dienst : Beau Anne Schimmel
Koster : Bertus Brouwer
Kindernevendienst : Hilde de Ronde en August Wijnberg
Zingen

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Tiny van Ewijk

Thema: Kracht en houvast uit de Bron des Levens....

Er is een gedrukte liturgie.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Hof van Hedendienst
Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Gerda Holl
Diaken : Janny Kaljee
Koster : Anton Veldhuizen

Met medewerking van de band 4Tune

Collecte: Hof v. Heden collectedoel te bepalen door de jeugd

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 3 december Eerste zondag van Advent
10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra
Collecte: ZWO

18.30 uur: ds. Pieter Koekkoek en pastoraal werker Hao Tran
Adventsangdienst in de Catharinakerk

Collecte: ZWO

Voedselbank: December 2017

December. Feestmaand. Straks weer voorbereidingen treffen voor het grote Kerstmaal?

Daar hebben ze bij de voedselbank ook wel 'trek' in.

We denken aan het voorgerecht. Helaas zijn we beperkt door dat het altijd blik-waardig moet zijn. Maar dat verruimt onze blik om creatief keuzes te maken. Een blik voor een blik zullen we maar zeggen.

Deze maand gaan we voor soep. Alle soorten, maar wellicht in het 'licht' van de kerstmaand wat meer exclusieve soorten? Ossenstaartsoep, Gazpacho (deze soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend zoals u wellicht weet) kreeftensoep, enz. Voor alle duidelijkheid; tomatensoep is ook nog steeds populair. Ik bedoel maar.

Fijn dat u deze maand weer mee doet.

Dank namens de ontvangers die er met een blijde 'blik' gebruik van kunnen maken.

Alleengaanden/alleenstaanden :

Hartelijk welkom in de soos ,na de dienst.We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen daarna met elkaar.

Miep Schellingerhout-ten Heuvel.

26 november Hof van Hedendienst:

Vanavond is er om 18.30 uur een Hof van Heden-dienst met als thema: 'Amazing Grace'. We laten ons inspireren door de ontdekking van Maarten Luther dat God een genadige God is.

'Have mercy' (Heb genade) zingt Shawn Mendes. Hij vraagt aan een meisje: 'Wil je alsjeblieft genade hebben, genade met mijn hart'.

En U2 zingt in het lied 'Grace': 'Genade is een naam voor een meisje. Het is ook een gedachte die de wereld veranderde.'

Maar wat is dat dan precies 'genade'? Hoe werkt dat in ons leven, in de liefde, in het geloof?

In deze dienst gaan we samen op zoek naar de betekenis van 'genade'.

Onze oud-predikant ds. Dick Steenks gaat voor en muzikale medewerking wordt verleend door Band 4Tune uit Hardinxveld. Iedereen is van harte welkom!

Amnestywerkgroep Woudenberg:

Aankondiging: Amnesty Schrijfmarathon 2017

Op zaterdag 9 december 2017 Schrijven voor vrijheid.

Voor iedereen. Jong en oud. Groot en klein.

In het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg van 11.00 – 15.00 uur.

Bettie Eijbergen en Renate de Rooij,

Namens de Amnestywerkgroep Woudenberg.