



12 november 2017

Tweeëntwintigste Zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. J.A. Pennewaard – De Henschoterhof 23 en naar Dhr. en Mevr. Van Eweg - Kersentuin 64. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Kerk in Actie binnenlands Diaconaat. Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr Luuk Pot, De Steen 25, lag in het ziekenhuis maar is in tussen weer thuis.

Voedselbank: November 2017

In één blik gevangen. Zo is het en zo is het verpakt. Heeft u even een ogen"blikje"? Het is deze maand vlees noch vis. Integendeel: het is allebei! U weet hoe dat gaat: de één houdt niet van vis, de ander houdt niet van vlees. Oh, u houdt niet van allebei? Dan hebben we toch als alternatief de vis vrije tonijn(?), vegetarische kip-shoarma of een vegetarische bal gehakt? En dat alles van de vegetarische slager. (Zo lang die zich nog slager mag noemen). Tja, het is even wennen. Een slager zonder vlees, een visboer zonder vis. Dat wordt nog wat de komende winter. Een energiemaatschappij zonder elektriciteit? Lang leve de kaarsjes. Excuses: ik dwaal af. We hebben uw bekende kenners-blik' deze maand weer nodig. November: Vis en vlees in blik. En als u vis en vlees geen 'blik' waardig toont? Tofu in blik kan ook lekker zijn.

10.00 uur

Predikant

Ouderling van dienst

Diaken

Lector

Koster

Kindernevendienst

Zingen

: ds. Marten Jan Kooistra

: Leny de Koeijer

: Meino Huisman

: Sierd Smit

: Ab van den Pol

: Mirjan Schep en Gerda Holl

: Lied 288

: Psalm 98: 1 en 2

: Lied 283: 1, 2 en 3

: Lied 412: 1

Kindernevendienstlied:

Schriftlezing profeten

: "Wij gaan voor even uit elkaar"

: *Jesaja 48: 17-21*

: Lied 659: 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing Evangelie

: *Mattheus 25:14-30 (Bijbel in de Gewone Taal)*

: Lied 180: 1, 2, 3 en 4

: Lied 834: 1, 2 en 3

: Lied 425: 1

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur **Geen Dienst**

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 19 november 2017

10.00 uur: ds. Nine Meynen uit Utrecht

Collecte: Straatpastoraat Amersfoort, Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. De daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook gezien worden als een signaal tegen deze maatschappelijke 'verharding' in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te benaderen.

18.30 uur: Geen Dienst

Over deze dienst:

Thema: Hoe zet jij jouw talenten in..??

Op de weg die je gaat, zal Ik je leiden, zegt God (Jes. 48,17). Deze woorden laten ruimte voor menselijke vrijheid om zelf de weg te gaan. Maar welke weg de mens ook kiest om te gaan, hetzij een goede, hetzij een slechte, God blijft de weg wijzen. Dat doet Hij door zijn onderwijzing. Aan wie opmerkzaam is op deze goddelijke onderwijzing, kan dit nog een aardig voordeel opleveren. Waar het onderweg onder Gods leiding op aankomt, is trouw te zijn aan de leer die God je heeft gegeven. Dat probeert de gelijkenis van de talenten ons ook duidelijk te maken. Het is niet zomaar een gave die de heer bij zijn vertrek achterlaat. Het is duidelijk dat het om zijn vermogen gaat, zijn have, zijn bezit. Maar hij geeft het ook als bezit, eenieder naar zijn vermogen. De heer 'levert' zijn bezit ('zijn leer') 'over' aan zijn dienaar. Vervolgens gaat het erom: wat doe je met het bezit van de heer, hoe ga je er mee om, hoe zet je jouw talenten in...?? In de gelijkenis van de talenten is iedereen op reis of onderweg. De heer gaat 'op reis' de twee dienaren gaan 'op pad'. Maar de nutteloze dienaar gaat gewoon 'weg'. Welke beloning past hier anders bij dan dat de beide dienaren bij de komst van hun heer ook mogen komen 'in zijn vreugde', wat wel een feest moet zijn. En wat past de dienaar die het geld van zijn heer bij de bankiers had kunnen 'inleggen'?

Nieuws van de Amnesty werkgroep Woudenberg, Actie van deze Amnesty zondag:

Schrijfactie China: lange celstraf voor Oeigoerse studente. De Oeigoerse Buzainafu Abudourexiti studeerde twee jaar in Egypte. Toen ze in 2015 naar China terugkeerde werd ze opgepakt en tot zeven jaar cel veroordeeld. De aanklachten tegen haar zijn nooit bekend gemaakt. Buzainafu was van plan om bij haar man in Australië te gaan wonen. De politie in de Oeigoerse Xinjiangregio had al medewerking verleend om een visum aan te vragen. Toen ze in maart werd gearresteerd was ze zwanger. Haar familie weet niet of ze in goede gezondheid verkeert. Ze mogen geen contact met haar hebben. Ze gaan er vanuit dat Buzainafu niet meer in verwachting is, en vrezen voor haar veiligheid. Sinds mei 2017 dwingen de Chinese autoriteiten Oeigoerse studenten in het buitenland terug te keren naar China. Begin juli werden in Egypte meer dan tweehonderd studenten opgepakt. Tweeëntwintig studenten moesten gedwongen terug naar China. Van hen ontbreekt ieder spoor. De Oeigoeren, een moslimminderheid uit de autonome regio Xinjiang, worden sinds eind 2016 meer en meer beperkt in hun vrijheid van beweging. Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!!

Bettie Eijbergen en Renate. De Rooij. www.woudenberg.amnesty.nl

Contactmiddag:

Dinsdag 14 november is de volgende contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur.

Onderwerp: "Dia's van een ballonvaart". Spreker: De heer Blas uit Barneveld.

Ineke v.d. Arend.

Schoonmaken kerk:

Woensdag 15 november is het weer schoonmaken in de kerk.

Na zo'n geweldige rommelmarkt is het tijd om de kerk weer schoon te maken.

Om 9 uur gaan we starten met koffie. Iedereen die vindt dat de kerk weer een beurtje verdient heeft is van harte welkom. Enne..... niet alleen de dames zijn welkom.....

Graag tot woensdag!

26 november Hof van Hedendienst:

Deze avond gaat een vertrouwd gezicht voor in de dienst en wel ds. Dick Steenks! We zien u graag om 18:30 uur in De Voorhof!

Foto's : Rommelmarkt 2017:

Foto's van een geslaagde rommelmarkt, gemaakt door Betting Kroese zijn te zien op de site: www.pkndevoorhof.nl

Amnestywerkgroep Woudenberg:

Aankondiging: Amnesty Schrijfmarathon 2017

Op zaterdag 9 december 2017 Schrijven voor vrijheid

Voor iedereen. Jong en oud. Groot en klein.

In het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg van 11.00 – 15.00 uur.

Bettie Eijbergen en Renate de Rooij,

Namens de Amnestywerkgroep Woudenberg.

17 november 2017 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst

We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een letterlijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van de tekst en de bedoelingshiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden. Voor ieder die belangstelling heeft voor de achtergrond van de Bijbeltekst en mee wil denken over de vraag wat die teksten ons vandaag te vertellen hebben.

In De Voorhof om 20.00 uur. Leiding: Ds. Pieter Koekkoek

Uit de omliggende gemeenten:

Woensdag 15 november. Het probleem van het lijden

"Als God goed is en Hij is almachtig...waarom is er dan lijden in de wereld?"

Gedurende zeven avonden zullen we aan de hand van het boek 'HET PROBLEEM VAN HET LIJDEN' van C.S. Lewis over het lijden na gaan denken. Het boek is voor ongeveer 15 euro te koop bij de diverse boekhandels. Eventueel is het voor de liefhebbers ook nog als e-book verkrijgbaar. Leiding en Opgeven bij contactpersoon: ds. Gerard Wolfert
Telefoon : 06-82799689 E-mail: wolfert@de8hoek.nl. Data: de woensdagen 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 3 januari, 17 januari en 31 januari.

Tijd: 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur) Plaats: : de Doorslag De Achthoek Scherpenzeel

Zaterdag 18 november Muziek in de St. Theresiakerk

Aanvang: 16:00 uur. Locatie: St Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn

Klarinettrio o.l.v. Doetie van Dopperen Informatie : Leon Ruijters tel 0343-414279

Wim Huinck tel 0343-441867 Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 't Schilt 26 E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.