

10.00 uur

Predikant

Ouderling van dienst

Diaken

Organist

Lector

Koster

Kindernevendienst

Zingen

: ds. Pieter Koekkoek

: Alice Bossema

: Annelies Ravenhorst

: Sander Booij

: Carolina van der Krans

: Bertus Brouwer

: Hilde de Ronde en Gerda Holl

: Psalm 43:1,3,4

: Lied 537:1,3,4*

Kindernevendienstprojectlied : De zon komt op en geeft ons licht

1e Schriffilezing

: *Exodus 14:11-14*

: Lied 605

2e Schriffilezing

: *Johannes 8:46-59*

: Lied 545:1,2,5*

: Lied: 547:1,2,3,4

: Lied 763:1,2,3

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur

Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 9 april 2017

10.00 uur: ds. D. Atema uit Barneveld

Collecte: ZWO 40 dagen tijd Collecte

ZWO heeft als project voor 2017 gekozen voor Stichting Project Hope. De stichting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de kleine huisjes de onveilige olielampen vervangen door een klein systeem dat met zonne-energie stroom levert voor een led lamp. De led lamp heeft ook een grotere licht opbrengst, zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook energie aan een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de verspreiding van malaria tegen gegaan.

18.30 uur Leerdienst

Voorgangster Liesbeth van Deventer. Thema "Wat geloof jij nu?"

Een dienst met veel samenzang en voorzang van Ariëne Koelewijn

Deze dienst wordt gehouden in de Catharinaparochie.



40
T S A
ONTMOETEN
E N
KOMME
M E



Protestantse Gemeente
De Voorhof Woudenberg

2 april 2017
Judica
(Doe mij recht)

Liturgische bloemschikking: Het kernthema voor deze veertigdagentijd is 'KRACHT' weergegeven door middel van drie schijven van een boom. Elke ring staat voor groei-kracht. De barsten herinneren ons dat de kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, kwetsbaarheid van het bestaan. Op deze vijfde zondag horen we van Ezechiël over het visioen van de dorren doodsbeenderen. In de schikking zien we bloemen tussen de dorren takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. G. Boshuis-v.d. Vliert, Emmahof 5en naar Hr. C. Kraaij, Lisdodde 7. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte: De 1e Collecte: Noodhulpactie voor hongersnood in Afrika.

Ondervoede kinderen, droge vlaktes en gewapende conflicten: miljoenen mensen in Afrika lijden ernstige honger. Door conflicten zijn veel mensen op de vlucht en kunnen ze hun land niet verbouwen. In combinatie met de extreme droogte zorgt dit voor veel te weinig eten en drinkwater. In Zuid Soedan is al sprake van een hongersnood. En in de landen er omheen wordt dat op korte termijn ook verwacht. Als er niets gebeurt, dreigt er volgens de VN binnen een half jaar voor meer dan 20 miljoen mensen hongersnood. Oogsten mislukken en vee sterft door extreme weersomstandigheden. Mensen moeten soms uren lang lopen om water te halen. Daarnaast zijn er veel mensen op de vlucht door conflicten in de Hoorn van Afrika, zoals in Somalië en in Zuid Soedan. Hierdoor moeten er in bepaalde landen zoals Oeganda, ineens honderdduizenden mensen meer gevoed worden, terwijl daar al schaarste is. EO Metterdaad start een noodhulp actie om in verschillende Afrikaanse landen mensen te helpen. Door te voorzien in voedsel en drinkwater willen we voorkomen dat mensen overlijden.

De Diaconie van De Voorhof zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen!!!

U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op bank nr : NL 45 RABO 0382 4662 68

t.n.v. Diaconie de Voorhof. De diaconie zal ook deze bedragen verdubbelen, zodat we met zijn allen een mooie bijdrage kunnen leveren om deze ramp proberen in te perken.

2° Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan ook iets extra's verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

-

ZONDAGSBRIEF

Voedselbank April 2017:

De beurs doet het goed. De beleggingen gaan haast per dag omhoog. Dus stappen wij ook maar snel in. Wij investeren deze maand uitsluitend in 'broodbeleg' gingen. Zoals daar zijn: appelstroop, pindakaas, honing, vruchtenhagel, enz. enz. Laten we hopen dat er in uw eigen beurs nog het nodige wisselgeld zit. Even schudden voor gebruik, verrassend hoeveel munten er dan nog uit de hoeken te voorschijn komen. Dus, sla uw (hagel)slag deze maand. De voedselbank; nog steeds **broodnodig!** Hartelijk dank

Zondag 2 april: Bibliodrama 'Lazarus, kom naar buiten!':

Eén van de teksten van deze zondag is het gedeelte uit Johannes 11 over Lazarus. De broer van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf ligt. Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen. Door middel van bibliodrama staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk. Van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze bibliodrama-activiteit op zondag 2 april ná de ochtenddienst in de soos.

Voor opgave en meer informatie: Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com, tel. 06-18340158.

Moeilijke Bijbelteksten:

Op dinsdag 4 april lezen we weer een tekst uit de grondtekst. Vertalingen liggen gereed in de hal van de Voorhof. We beginnen om 20.00 uur.

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 5 april wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, quilten, sieraden maken of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, een kruiswoordpuzzel te maken, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken. U bent weer van harte welkom!

Sarianne van Oosterum Tel. 0332864483

Solidariteitsmaaltijd 5 april:

De solidariteitsmaaltijd is een goede traditie in de veertig dagen tijd. We hopen op 5 april 2017 bij elkaar te komen. Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de Voorhof. Nodig gerust een buur of kennis uit om mee te komen! Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische maaltijd willen we beginnen met het lied van de vastenactie: Vast iets voor mij, oren wijd open: horen wat mijn hart inspireert. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan we op zoek om elkaar te ontmoeten. We mogen delen wat ons inspireert. Dominee Aleida de Hoog zal een korte bijdrage leveren. We krijgen informatie over het ZWO-project van de Voorhof waar wij vanuit onze overvloed een bijdrage aan mogen geven. Opgeven kan bij Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl (033-2863343) en Alette van de Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl (06-12949866)

Vespers in de Stille Week:

In de stille week is er op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 april een vesper in De Voorhof. We bereiden ons met liederen, gebeden en Bijbellezingen voor op de komende dagen van het Paasfeest. De vespers beginnen om 19.00 uur in de kerkzaal van De Voorhof.

Contactmiddag:

De contactmiddag wordt gehouden op dinsdag 11 april.

Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: pastorale beelden van Mongolie en de Wereld door de heer Verboom uit Soest. Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar mevr. A. Veldhuizen, tel. 2861861.

Ineke v.d. Arend.

Kindernevendienstproject veertigdagentijd:

Thema: Geloof in het leven In de veertigdagentijd lezen we tijdens de Kindernevendienst verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte of verdriet is, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.



Palmpasen stokken maken:

Wees welkom, op zondag 9 april vanaf 8.45 uur in De Voorhof.

Tegen 10.00 uur lopen we gezamenlijk de kerk in.

Voor versieringen en lekkers op de stok wordt gezorgd. Heb je thuis nog een houten kruis (met punt)? Graag meenemen!

Opgeven voor 5 april bij Annemiek gebben06@zonnet.nl.

We hopen jullie te zien! Hilde, Corinne en Annemiek

Activiteiten in de regio:

7 april 2017 Theater in de Ontmoetingskapel Maarn:

Romy, een vrouw van middelbare leeftijd, wordt op een ochtend wakker met een bevreemd gevoel. Ze is moe en voelt zich leeg. Onzekerheid bekruipt haar, want dit zijn gevoelens die ze helemaal niet kent. Na een paar dagen besluit ze voor een korte retraite naar een klooster te gaan, in de hoop daar rust te vinden en haar leven weer snel op orde te hebben. Maar in het klooster maakt zij kennis met een geheel ander ritme, met stilte, met eenvoud en met werk van auteurs die schrijven over thema's die haar nu bijzonder treffen. Een afdaling naar onverwerkt verleden en vragen hoe nu verder, volgt.

'Wie stenen losbreekt' is een afwisselende voorstelling met scènes in het klooster, flashbacks uit het leven van Romy én geacteerde verhalen van o.a. Kahlil Gibran (De profeet), Primo Levi (Is dit een mens?) en Antoine de Saint-Exupéry (De kleine prins). Als de dag aanbreekt dat Romy het klooster weer zal verlaten, bevindt ze zich op een keerpunt in haar leven.

In deze voorstelling wordt tevens geput uit werken van Anselm Grün, het Bijbelboek Prediker en De Grote Zaal van Jacoba van Velde. De voorstelling duurt 80 minuten en daarna kan er nagepraat worden bij een glaasje sap of wijn. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld. Leiding Simon Dingemans. Om 20.15 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskapel Kapelweg 45 Maarn. Opgave: simondingemans@gmail.com

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol 't Schilt 26 E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.