



7 september 2014

Twaalfde zondag na Trinitatis

10.00 uur Bevestigen ambtsdragers

Predikant : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Johan Thiescheffer
Diaken : Meino Huisman
Organist : Ton van Dienst
Lector : Alice Bossema
Koster : Bertus Brouwer
Zingen

Er is een liturgie.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

19.00 uur ds. Pieter Koekkoek en pastor Marja van der Horst.
Gebedsdienst voor vervolgte groepen in Irak:
Deze dienst wordt gehouden in de Catharinakerk.

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 14 september 2014 Startzondag.

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek

Collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk

14.00 uur: ds. Pieter Koekkoek
Vesper, slot van de startzondag

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. Anbeek-Reitsma, Pr. Christinalaan 3 en naar Dhr. Bijl, Emmahof 7. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn voor het drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij bijzondere diensten de liturgieën.

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.

Berichten uit de Gemeente:

-Mw. D. Tel-de Jong, Prangelaar 68, wordt komende dinsdag opgenomen in het Meander Ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, vanwege een maag/slokdarm operatie. Ze zal enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven
- Mevr Lamberink-Winters, Kersentuin 49 is opgenomen in het verpleeghuis Heerenwegen, Arnhemse Bovenweg 20-78, 3708 AD Zeist
- Mevr van Kampen, Kersentuin 67 is opgenomen in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort

Belijdenis:

Annelies Buurmans, Albert Cuyplaan 5, zal - alvorens ze in het ambt van ouderling wordt bevestigd - belijdenis doen van haar geloof.

Gebedsdienst voor vervolgd in Irak:

Vanavond is er een gebedsdienst voor vervolgd in Irak. Dit op verzoek van en samen met de Irakese gemeenschap in Woudenberg. Thema van de dienst is: "Ik ben een Nazarener." In Irak en Syrië worden de woningen van Christenen getekend met het Arabische symbool voor "N", dit staat voor Nasar ofwel Nazarener, de wijze waarop Christenen door terreurorganisatie IS betiteld worden. De dienst begint **om 19.00 uur in de Catharinakerk** en wordt geleid door Marja van der Horst (pastor van de st Maartensparochie) en Pieter Koekkoek. Tijdens de dienst zal Lene Nissan uitleg geven over de huidige situatie in Irak.

Contactmiddag:

Dinsdagmiddag 9 september is er weer een contactmiddag in De Voorhof. Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: "Welkom in Ierland". De heer Gerritsen uit Scherpenzeel komt hierover vertellen. Als u met de auto opgehaald wil worden dan kunt u bellen naar Mevr. N. v.d. Pol, tel 2864563 of naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700. De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen. We hopen dat we met een volle zaal kunnen starten.

Kindernevendienst:

De kindernevendienst is op zoek naar nieuwe leden. Wie wil ons komen ondersteunen? Gemiddeld word je om de vijf weken ingedeeld om een groepje kinderen tijdens de preek kindernevendienst te geven. Daarnaast vergaderen we 4 of 5 keer per jaar, met een gezellige groep mensen. Zou je graag een activiteit (zoals kinderkerstnachtdienst of de paasviering), willen organiseren dan kan dat, maar hoeft niet. Als het je leuk lijkt, dan kan je zondags een lid van de kindernevendienst aanspreken of een mailtje sturen naar hederonde@gmail.com. We hopen op een enthousiaste reacties!
Namens de kindernevendienst, Hilde de Ronde

Mensen gezocht:

Op 17, 18 en 19 april is het weer zover: voor de zesde keer een musical in De Voorhof. Dit keer staan Naomi en Ruth centraal. In een indringend verhaal met prachtige liederen worden hun gedachten en belevenissen verteld. De ondertitel van deze musical is goed gekozen: 'van graf tot wieg'. Voor de musical kunnen we nog veel mensen gebruiken. Gelukkig hebben al een aantal mensen zich aangemeld om te zingen of te spelen. Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken: iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom! Wie zich wil opgeven kan dit doen via de speciale website van de musical www.musicalwoudenberg.nl. De vorige keren bleek het meedoen een prachtige ervaring te zijn. Er zijn grote en kleine rollen, wie in het koor wil zingen heeft daar de mogelijkheden voor, en er zijn verschillende rollen waarbij gezongen wordt. Iedereen kan dus dat doen wat zij of hij graag wil. Op de website is meer te lezen over de musical, ook staat er een aanmeldformulier op. Daarnaast ligt er in de hal een intekenlijst, enkele leden van de stuurgroep kunnen dan ook meer vertellen. Het koor begint met oefenen vanaf half september, en wel op de woensdagavond. De toneelgroep begint eind oktober met oefenen: op dinsdagavond. Tenslotte: op 14 september wordt in de ochtenddienst een voorproefje gegeven.



Vreemd geld:

Vanaf deze week is het weer mogelijk om vreemd geld af te geven in de hal. ZWO heeft 2 jaar geleden met veel succes deze actie uitgevoerd. Deze heeft zo'n €100 aan euro's voor ZWO opgeleverd (aan gangbare inwisselbare valuta) en het overige muntgeld hebben wij afgeleverd in Utrecht bij het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Geniet van uw vakantie en geef uw overvloed aan een ander in deze wereld.



Start zondag 14 september:

Thema : Kunstzinnig.

Op of naast uw stoel vindt U/jij de flyer met het programma voor het hele startweekend. Zowel voor oud als jong is er genoeg te doen om creatief met kunst om te gaan. In aanvulling op de beknopte aankondiging in de flyer een toelichting op de gesprekskringen op de startzondag:

Ds. Pieter Koekoek:

"Verbeelding van het geloof in de Middeleeuwen." In de Middeleeuwen konden de meeste mensen niet lezen en schrijven. Daarom werden geloofszaken uitgebeeld in beelden en schilderijen. In deze tijd was geloof de belangrijkste zaak van het leven. In de schilderijen en beelden werd dit dan ook steeds weer tot uitdrukking gebracht. Achter deze uitingen zien we de wijze van denken en leven van de mensen in deze periode. We kijken vooral naar de schilderijen van Jeroen Bosch.

Ds. Steenks:

"de schilder Marc Chagall die bij velen bekend is". Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft zelfs een Chagall-Bijbel uitgegeven. Alleen zijn kleuren al maken zijn werk direct herkenbaar. Maar hoe bekend zijn werk ook is, slechts weinigen zijn bekend met de diepere lagen van zijn schilderijen: de verwijzingen naar Bijbelse verhalen, de joods-chassidische achtergronden en zijn eigen leven duiken telkens weer op. In deze workshop zal ds. Steenks ingaan op de diepere betekenis van enkele Bijbelse schilderijen.

Komt U zaterdag 13 september langs om naar de expositie van gemeenteleden te kijken? Van harte aanbevolen, In De Voorhof van 10.00 uur tot 15.00 uur

Tienerdienstnieuws:

Volgende week zondag, 14 september beginnen we op de startdag met het nieuwe seizoen tienerdiensten. Elke 2e zondag van de maand zijn de tieners tussen 12-18 weer van harte welkom in de soos. Op de startdag gaan we het met elkaar hebben over het thema Kunstzinnig, zowel in de tienerdienst, als na afloop van de dienst hebben we voor jullie een leuke activiteit op het programma staan.

Dus graag tot volgende week.

Hartelijke groet. De tienerdienstleiding.

Informatie over De Voorhof gemeente: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol 't Schilt 26 E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.