



5 januari 2014

Epifaniën

10.00 uur Doopdienst

Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Berthe Strengers
Diaken : Ali Sikkema
Organist : Sander Booij
Lector : Anja Veltman
Koster : Bertus Brouwer
Zingen

Doop:

Vandaag wordt Finn van den Broek gedoopt, zoontje van Wenda de Kruijff en Edwin van den Broek, Piet Heynlaan 23.

Er is een Liturgie

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 12 januari 2014

10.00 uur ds. Dick Steenks

Collecte: Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.

Kinderzegen en bevestiging ambtsdragers

Volgende week zondag zullen de twee kinderen Florian en Claire van Patricia Westbroek en Marcel van Drunen de kinderzegen krijgen. Tevens bevestigen we twee nieuwe ambtsdragers: Meino Huisman als diaken en Rien Stuivenberg als ouderling-kerkrentmeester.

18.00 uur ds. mw. M. Vonkeman, uit Velsbroek

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. en Mw. van Lambalgen, W. de Zwijgerlaan 135 en naar Mw. Spies-Meydam, J F Kennedylaan 64. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Rikjes kleding actie, ondersteuning voor de kledinginzameling voor Roemenie

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden om het gebouw op een aangename temperatuur te brengen.

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.

Berichten uit de gemeente:

- Mevr van Leeuwen-Verduijn, Dorpsstraat 28 F, is opgenomen in het verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort.

- Dhr. J. van Leeuwen, Willem de Zwijgerlaan 34, heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is nu weer thuis.

- Dhr. R. Stuivenberg, De Prangelaar 38, verblijft in UMCG Beatrixoord te Haren. Adres: Locatie UMCG Beatrixoord, Dilgtweg 5, kamer A0.80, 9750 ND Haren (of: postbus 30.002, 9750 RA Haren).

- Mevr Bakker (Beatrixstraat 27) is weer thuis uit het ziekenhuis

- Mevr Geldof (Beukensteijn in Driebergen) was opgenomen in het ziekenhuis maar is intussen weer thuis

Overleden:

Op 2 januari 2014 is overleden Hendrik Schots (Vermeulenhof 5) op de leeftijd van 88 jaar. Op maandag 6 januari zal in de Voorhof ene dienst worden gehouden. Deze begint om 13.30 uur. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de algemene begraafplaats van Woudenberg. Gelegenheid tot condolemen is er na de begrafenis in de aula van de begraafplaats.

Contactmiddag:

De eerste contactmiddag in 2014 is as. dinsdag 14 januari. Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: "Beeldhouwwerk". De heer Obbink uit Scherpenzeel zal ons hierover vertellen. Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700.

Gespreksgroep Levenskunst start op 7 januari 2014:

Levenskunst is een thema dat vooral binnen de filosofie veel aandacht heeft op dit moment. Maar ook de theologie heeft er het nodige over te zeggen en daarom verscheen in juni 2012 'Doornse levenskunst' over mooi, goed en waarachtig leven. Een aantal dominees uit de beweging 'Op Goed Gerucht' zoeken in de christelijke traditie naar een antwoord op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. We raken aan de hand van dit boek in gesprek en hopen dat het ons op weg helpt (of houdt) in het leven met God en met elkaar in welke levensfase je ook zit. De gespreksgroep wordt geleid door ds. Steenks en steeds gehouden van 10.00 – 11.30 uur in De Voorhof en is bedoeld voor iedereen die belangstellend is. Data: dinsdag 7 januari, 28 januari, 25 februari, 11 maart (let op: data zijn gewijzigd in vergelijking met het activiteitenboekje) Open inloop. Van tevoren aanmelden niet nodig. De ochtenden zijn heel goed los van elkaar te bezoeken. We lezen uit het boek 'Doornse Levenskunst, Mooi, goed en waarachtig leven' (uitgeverij Kok).

12 januari Leerdienst in De Voorhof aanvang 18.30 uur.

De Leerdienst zal een meditatieve viering worden over de mystieke weg. Thema 'In een nacht aardedonker' bij het taizé lied "De noche iremos". Juan de la Cruz beschrijft de ervaring hoe een crisis tot een nieuw Godsbesef kan leiden. Als alles wat je weet verduisterd is en er geen ander licht over is dan *dat wat in je binnenste brandt* - dat is een kans voor God! **Marianne Vonkeman**, predikante in Santpoort- Velsersbroek gaat in deze dienst voor. Naast haar werk als predikant geeft ze lezingen over spiritualiteit en mystiek en geeft individuele geestelijke begeleiding. Marianne Vonkeman heeft een eigen website: www.sporenvangod.nl, van harte aanbevolen. Tijdens deze dienst worden alleen taizé liederen gezongen met medewerking van het Taizé koor uit Woudenberg. U wordt van harte uitgenodigd. Na de dienst is er nog gelegenheid om over de dienst na te praten.



Wegwijs in de Bijbel – een cursus 'Bijbel' voor beginners:

De Bijbel, het best verkochte boek ter wereld en toch weten heel veel mensen niet wat er in staat. Ben jij zo iemand? Heb je een gelovige partner die er graag in leest, maar weet je niet zo goed wat hij/zij nu precies leest? Hou je van literatuur, maar mis je de dieper liggende Bijbelse motieven die auteurs vaak hanteren? Altijd al meer willen weten over de Bijbel? Doe dan mee aan de cursus 'Wegwijs in de Bijbel', een cursus voor nieuwsgierige, beginnende Bijbellezers onder leiding van ds. Dick Steenks en Anneke Methorst. Op de maandagavonden 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari 2014 telkens vanaf 20.00 uur in De Voorhof. Graag opgeven vóór 8 januari bij ds. Steenks.

Start bouwwerkzaamheden uitbouw:

Naast het succesvol opknappen van de soosruimte is de bouwcommissie ook al geruime tijd bezig geweest met het realiseren van een uitbouw aan de kerkzaal die voor meer bergruimte moet gaan zorgen. Hierdoor kunnen o.a. de opgeslagen spullen uit het stiltecentrum naar de nieuwe berging verplaatst worden waardoor zaal 1 en het stiltecentrum weer gebruikt kunnen worden zoals ze bedoeld zijn. Bouwbedrijf Van de Lagemaat zal op 6 januari starten met de bouwwerkzaamheden en deze zullen ongeveer 4 weken gaan duren. Mochten er vragen zijn betreft de bouwwerkzaamheden dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 033 285 84 97 of johanjschep@gmail.com.

Namens de bouwcommissie, Johan Schep

16 januari; Filmavond in De Voorhof:

Film "The Way" is een film van [Emilio Estevez](#). Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de [pelgrimsroute naar Santiago de Compostella](#) af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar [Saint-Jean-Pied-de-Port](#), waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten. In het echte leven zijn hoofdrolspeler [Martin Sheen](#) en regisseur [Emilio Estevez](#) net als in de film vader en zoon. Taylor Estevez, de zoon van de regisseur, ondernam enkele jaren voor de opnames de [pelgrimsroute naar Santiago de Compostella](#). Hij kreeg daarbij het gezelschap van zijn grootvader Martin Sheen. Taylor ontmoette tijdens de tocht een Spaanse vrouw met wie hij later zou trouwen. Die gebeurtenissen dienden als inspiratie voor de film. **Om 19.15 uur wordt de film toegelicht door ds. Dick Steenks, om 19.30 uur begint de film.**

Bevestigen ambtsdragers:

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Voorhof stelt u voor te benoemen in het ambt van kerkrentmeester de heer Marinus Jacobus Stuivenberg. Eerder al heeft de Kerkenraad voorgesteld te benoemen in het ambt van diaken de heer Meint Jelle Huisman. Indien bij de Kerkenraad geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden in de dienst van 12 januari 2014.

Gespreksgroep Veertigers:

Een spannende terugblik op je levensweg en vooruitblik naar wat komen gaat. In deze gespreksgroep van drie avonden voor veertigers kijken we naar ons eigen leven. Hoe het was, hoe het is en hoe je denkt, hoopt, verwacht, hoe het zal zijn. We zullen dus met elkaar in gesprek gaan over allerlei levensthema's daarbij het gesprek over geloof en spiritualiteit niet schuwend. Lijkt het je leuk om met ds. Dick Steenks andere veertigers in gesprek te gaan, meld je dan aan! Data: donderdag 23 januari, 27 februari, 20 maart (let op: data zijn gewijzigd in vergelijking met het activiteitenboekje), telkens om 20.00 uur. Opgave vóór 17 januari 2014 bij ds. Dick Steenks

Begin 2014 goed!!!!!!

Hoe kan je 2014 nu beter beginnen, dan je zomaar op een woensdagochtend naar Gods huis te begeven. En wat een eer moet het zijn om deze tempel weer schoon en rein te maken. Dit kunt u niet laten schieten. Dus nodigen we u uit te komen en de stofdoek o.i.d. ter hand te nemen. Gera wacht u alweer op met koffie. En bij de koffie is er volop gelegenheid gezellig met elkaar van gedachten te wisselen. Kom, o kom allen tezamen, jubelend van vreugde op **Woensdag 8 januari a.s. 9.00 uur in De Voorhof.**

Al het werkmateriaal is aanwezig, u hoeft alleen uzelf mee te brengen.

Ineke van Leeuwen