



6 oktober 2013

Negentiende zondag na Trinitatis

10.00 uur Doopdienst

Predikant : ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst : Bert Boels
Diaken : Gerard Mateman
Organist : Ton van Dienst
Lector : Berthe Strengers
Koster : Bertus Brouwer
Zingen

In de deze dienst worden Ties Beckers en Rick Jesse van Ginkel gedoopt.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 13 oktober 2013

10.00 uur ds. Dick Steenks

Collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat. Voor verdere toelichting zie Schakel van oktober, pagina 5

18.30 uur ds. Pieter Koekkoek

7x psalm 23.

Psalm 23 neemt een bijzondere plaats in in het hart van veel mensen. Er zijn dan ook veel verschillende berijmingen en melodieën bij gemaakt. In ons nieuwe liedboek staan 7 versies van de psalm, naast een aantal gedichten. In de avonddienst van 13 oktober lezen en zingen we de psalm op verschillende wijzen en denken we na over de manier waarop de psalm de mensen aanspreekt. De solozang in deze dienst wordt verzorgd door Bep van Dijk en Karin van Dijk.

Liturgische Bloemschikking: Israëlzondag

Symbolische schikking 'In verbondenheid met Israël' De zevenarmige kandelaar MENORA (Licht van God) brandt, waaromheen enkele Bijbelse vruchten, granaatappels, vijgen, dadels en citroenen. In de schikking is gekozen voor blauwe en witte bloemen, de kleuren van Israël.

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. J.A. van der Putten-Oosterhout, Heideweg 2, Zeist en Fam. van Driel en van der Veen, P C Hooftlaan 2, Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Kerk & Israël Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit en belijden. De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk Israëlzondag. Dan geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Met uw bijdrage steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israël. Kerk&Israël geeft financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoeningsprojecten, worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.

Berichten uit de gemeente:

– Mevr Simons-van Gelder, Vermeulenhof 27, verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort.

Tienerdienst:

Volgende week zondag 13 oktober is er weer tienerdienst.

Jullie zijn allemaal weer van harte welkom, we beginnen in de kerk en gaan dan met elkaar naar soos.

Contactmiddag:

Dinsdag 8 oktober is er weer een contactmiddag in De Voorhof.

Aanvang: 14.30 uur. Spreker; De heer De Graaf uit Putten. Onderwerp: Razzia in Putten, oktober 1944. Voor vervoer kunt u bellen naar: mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar mw. C. Aarsen, tel. 2862700.

Woensdag 9 oktober; Zangavond uit het nieuwe liedboek met cantorij:

Sinds 25 mei 2013 is er een nieuw liedboek als vervanging van het vorige liedboek uit 1973. Op startzondag 15 september zal de Protestantse Gemeente De Voorhof het liedboek officieel in gebruik gaan nemen. Om het 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' beter te leren kennen organiseren we een zangavond op woensdag 9 oktober 2013 waarbij we liederen gaan zingen uit het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de Voorhof o.l.v. Tiny van Eeuwijk **met orgelbegeleiding door Ton van Dienst**. Het liedboek heeft als ondertitel: zingen en bidden in huis en kerk. Op deze manier wordt duidelijk dat het een bundel is die op brede wijze inzetbaar is. Op de zangavond zullen we onder leiding van ds. Dick Steenks ontdekken dat liederen en teksten die in de nieuwe bundel opgenomen zijn heel divers zijn en jong en oud kunnen aanspreken. Iedereen is van harte welkom op deze zangavond! **Om 19.30 uur staat de koffie klaar.**

Poëzieavond op 24 okt. om 20.00uur o.l.v ds. Leen de Ronde uit Tiel:

Na het succes van vorig jaar komt ds. Leen de Ronde uit Tiel opnieuw naar de Voorhof om het gedicht "Het uur U" van Martinus Nijhoff met ons door te nemen.

Het was zomerdag.

De doodstille straat lag

te blakeren in de zon.

En man kwam de hoek om..

Met deze nuchtere mededeling begint *Martinus Nijhoff* (1894 -1953) zijn dichtwerk, waarvan in elk geval de titel enige bekendheid geniet: *Het uur U*!

Grotendeels in 1936 geschreven, kwam het in 1942 tot een eerste publicatie, en trok gelijk de aandacht van een breed publiek. Taal en zinsbouw die Nijhoff hanteert zijn eenvoudig, Maar deze eenvoud is verraderlijk, want dit gedicht is zeker niet 'simpel'. Wie is eigenlijk de man die de hoek om komt, wat gebeurt er als hij verschijnt, en waarom gebeurt het...?

'*Het uur U*' is één van die gedichten die van tijd tot tijd weer om een herlezing vragen, en waarschijnlijk worden er dan ook weer andere dingen gehoord.

Daarom behoort het tot de klassiekers van onze literatuur en gaat ook bij herhaalde lezing toch niet vervelen. Dat er ook in poëzie muziek zit, zal intussen geen goede verstaander van 'Het uur U' willen ontkennen. **Donderdagavond 24 okt. 2013** komen we vanaf *19.45 uur* in De Voorhof bijeen om dit gedicht te bespreken. **Bij opgave krijgt u tevoren een tekst thuisbezorgd. Ds. Leen de Ronde, Tiel. Tel: 0344-634090, email: ronde@solcon.nl**

Adreswijziging:

Tot nu toe kon u uw adreswijziging o.a. via het kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl doorgeven. Sinds kort kan dit ook via onze website www.pkndevoorhof.nl.

Op de startpagina staat rechts boven, de tab Contact met daar o.a. onder adreswijziging .

Na invullen en verzenden krijgt u ook direct via uw email een bevestiging.

Reinier Vunderink. Ledenadministrateur.

Muzikale Wijnproeverij:

In het weekend van 11 t/m 13 oktober vindt het Festival Connecting Arts plaats in Utrecht. Hét internationaal bekende festival, dat videokunst, theater, Japans slagwerk, wijn en vooral muziek met elkaar verbindt. Ik ben samen met organisten Rienk Bakker en Pim Schipper gevraagd een Muzikale Wijnproeverij te verzorgen op zondag 13 oktober om 16.00 uur in de Nicolaïkerk in Utrecht (kosten €12,50). Joost Pové zal verbanden leggen tussen muziek en de smaak van de (biologische) wijnen die geschonken zullen worden. U zult ervaren dat de wijn zo anders kan smaken door de zorgvuldig uitgekozen muziek die zal klinken. Ik wil u van harte uitnodigen om dit mee te beleven en hoop velen van u daar te ontmoeten! Een muzikale groet, Seline Haalboom

2 NOVEMBER 2013 09:30 – 14:30 uur ROMMELMARKT DE VOORHOF CASH OP ZOLDER

Hebt u onze oproep in de Schakel gelezen? Wij zijn op zoek naar mooie spullen voor onze velling. Daarom willen we u het volgende vragen, kijk u nog eens goed rond op uw zolder. Misschien ligt er bij u wel cash op zolder. Wilt u zo vriendelijk zijn deze waardevolle, creatieve en mooie spullen beschikbaar te stellen voor onze rommelmarkt? U steunt er een goed doel mee. Wij verzoeken u deze spullen in te leveren bij de kringloopwinkel en daar s.v.p. bij vermelden dat het voor de te houden veiling is. **Wilt u zo vriendelijk zijn hier niet lang mee te wachten? Dan hebben wij nog voldoende tijd om de veiling voor te bereiden.** Als het voor u niet mogelijk is om de spullen te brengen dan kunt u ook contact opnemen met de ophaaldienst van de kringloopwinkel (G. Hendriks: telefoonnummer: 0187 286). De velling wordt op **zaterdag 2 november om ca. 11:30 uur** tijdens de rommelmarkt van De Voorhof gehouden. Wij hopen dat u een ruimte gaat krijgen op zolder. De rommelmarktcommissie: Jan van Bentum, Jaap Siegers en Hans Siepman.

Pannenkoekendiner!

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen is er op vrijdag 11 oktober een pannenkoekendiner, georganiseerd door de bouwcommissie, in restaurant Bergzicht. Dit doen we omdat het gesponsord wordt door de familie Haalboom van Bergzicht zodat, bij voldoende deelname, er een mooi bedrag overblijft voor de verbouwing (bijv. een face-lift van de hall) Tot nu toe kunnen er nog heel wat mensen bij. Zowel bij de maaltijd van 17.00 uur als bij de maaltijd van 19.00 uur is nog voldoende plaats. Kom en neem je kinderen, ouders, kleinkinderen of grootouders mee. Vrienden en/of burens mag ook. Iedereen is welkom. Je kunt je nog opgeven tot en met het weekend. Kijk daarvoor op de website van de kerk; het kan ook via een inschrijfformulier dat in de Hall van de kerk ligt: of schrijf een mail naar voorhofpannenkoeken@pkndevoorhof.nl. Laat het een groot succes worden. Nog even voor wie het vergeten is: 2 consumpties naar keuze, een pannenkoek naar keuze, een ijsje met slagroom en dat allemaal voor € 17,50 p.p.