



**22 september 2013**

*Zeventiende zondag na Trinitatis*

**10.00 uur**

**Predikant** : ds. Pieter Koekkoek en pastor Nelleke Spiljard  
**Ouderling van dienst** : Gerry Thiescheffer  
**Diaken** : Tineke van Langeveld  
**Organist** : Berend van Surksom  
**Lector** : Piet Blonk  
**Koster** : Mary Vunderink  
**Zingen**

**Voorbeden:**

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

**18.30 uur Jongerendienst**

**Predikant** : ds. Dick Steenks  
**Ouderling van dienst** : Elly Kramer  
**Diaken** : Sonja van Dijk  
**Koster** : Peter Huigenbosch

Vanavond is er een jongerendienst in Protestantse Gemeente De Voorhof. Het thema is: "I've got the music in me." Het thema sluit aan bij ons jaarthema 'er zit muziek in de kerk'. Al sinds mensenheugenis hebben mensen de behoefte gehad zichzelf te uiten door middel van muziek. Muziek is groots en meeslepend, maar kan ook juist heel intiem zijn. Het is een manier om te uiten wat er in het hart leeft, omdat juist muziek vaak zo goed onze gevoelens én ons geloof kan verwoorden. In deze jongerendienst gaan we op zoek naar wat muziek met je doet. ds. Dick Steenks gaat voor en Band4tune uit Hardinxveld-Giessendam verzorgt de muzikale begeleiding. Welkom aan iedereen!

**Kerkdiensten volgende week:**

**Zondag 29 september 2013**

**10.00 uur** ds. Pieter Koekkoek  
 Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten ter ondersteuning van de voedselbank.

**18.30 uur Geen Dienst**

**Bloemen:**

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. A. van Egdom-van Harskamp, De Schans 57 en naar Mw. J.A. van der Putten-Oosterhout, Heideweg 2, Zeist. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

**Collecten:**

**1e collecte: Vredeswerk.** Kerk in Actie en IKV Pax Christi ondersteunen over de hele wereld vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan, begrip te kweken en Wie 'vrede' zegt, denkt meestal automatisch aan het tegenovergestelde: oorlog en aan ver weg: Afghanistan of het Midden-Oosten. Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel onvrede en conflict er in onze eigen omgeving is te vinden. Toch blijven we in de kerk luisteren naar een bijzondere stem, die vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons aanmoedigt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen.

**2e collecte:** Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

**KND-collecte:** Voor de cliënten van Philadelphia, die in de tuin wonen.

**Berichten uit de gemeente:**

- Mevr Simons-van Gelder (Vermeulenhof 27) is na een val in huis opgenomen in Meander Med. Centrum loc. St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.

- Dhr B. van Kampen (Kersentuin 67) is opgenomen in Meander Medisch Centrum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort.

**Overleden:**

Op maandag 16 september is Jan Termaat, Mesdaglaan 4, overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 21 september op de begraafplaats van Woudenberg.

### Alleenstaanden/gaanden:

Na de ochtenddienst van zondag 29 - 09 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos van ons kerkgebouw. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.

### Zangavond uit het nieuwe liedboek met de cantorij in De Voorhof om 19.30 uur:

Sinds 25 mei 2013 is er een nieuw liedboek als vervanging van het vorige liedboek uit 1973. Op startzondag 15 september heeft de Protestantse Gemeente De Voorhof het liedboek officieel in gebruik genomen. Om het "Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk" beter te leren kennen, organiseren we een zangavond op **woensdag 9 oktober 2013** waarbij we liederen gaan zingen uit het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van De Voorhof o.l.v. Tiny van Eeuwijk.

Het liedboek heeft als ondertitel: "zingen en bidden in huis en kerk". Op deze manier wordt duidelijk dat het een bundel is die op brede wijze inzetbaar is. Op de zangavond zullen we onder leiding van ds. Dick Steenks ontdekken dat liederen en teksten die in de nieuwe bundel opgenomen zijn heel divers zijn en jong en oud kunnen aanspreken. Iedereen is van harte welkom op deze zangavond!

### 'Word gelovenderwijs' - Avond van de geloofsopvoeding:

Op maandagavond 7 oktober a.s. organiseert de Protestantse Gemeente De Voorhof in het kader van de week van de opvoeding 'de avond van de geloofsopvoeding'. Een ontmoetingsavond voor ouders met kinderen tot 12 jaar met als thema: 'word gelovenderwijs' over gelovig opvoeden en opgroeien. Het programma is binnenkort te vinden op onze website [www.pkndevoorhof.nl](http://www.pkndevoorhof.nl) Meer informatie en opgave bij ds. Dick Steenks.

### Bestellingen nieuwe Liedboek:

Vanaf startzondag 15 september gebruiken wij in De Voorhof het nieuwe Liedboek. Heeft u een liedboek via de lectrurcommissie besteld? **U kunt uw bestelling na de dienst afhalen in de lectrurhoek.** Als u contant wilt betalen dan graag met gepast geld. De prijs van de standaarduitvoering en de Kinderbundel bedraagt € 23,00. De luxe uitvoering kost € 37,00. De Liedboeken die op 15 september zijn besteld hopen wij ook zo spoedig mogelijk binnen te hebben. Er is veel vraag naar het nieuwe Liedboek en het is daarom niet zeker of deze bestelling direct leverbaar is.

**Het is niet meer mogelijk om via de lectrurcommissie een Liedboek te bestellen.** U kunt natuurlijk wel via de boekhandel een exemplaar kopen.

### Excursie naar de Dode Zeerollen in het Drents museum in Assen:

Op 28 november willen we met een groep naar het Drents Museum gaan waar momenteel een paar van de beroemde Dode zeerollen te zien zijn. (dit zijn de oudst bekende afschriften van de bijbel uit de 2<sup>e</sup> eeuw vC-1<sup>e</sup> eeuw nC) In het museum krijgen we een inleiding van een van de museum docenten, daarna gaan we de tentoonstelling bekijken. We vertrekken op 28 november om ongeveer 9.00 uur vanaf de Voorhof. Kosten: E 21,-- p.p. Houders van een museumjaarkaart E 11,- p.p. De reiskosten zullen ongeveer E 15,-- p.p. bedragen. Aanmelden kan bij ds Pieter Koekkoek (tel 2867225, e-mail [pbkoekkoek@kpnmail.nl](mailto:pbkoekkoek@kpnmail.nl)) voor 27 september (dit in verband met de reservering in het museum).

### Kerkelijk kookboek:

Eind november stopt de receptenactie. Een vol kerkelijk jaar zijn we dan samen bezig geweest om ideeën te verzamelen voor het samenstellen van een kookboek. Om het boek volume te geven kunnen we nog heel veel recepten gebruiken. Daarom roepen wij u op om de laatste maanden uw beste beentje voor te zetten en ons te voorzien van uw culinaire inspiraties. Lees meer in de Schakel.

### Pannenkoekenmaaltijd 11 oktober 2013:

Op die avond nodigen we u uit voor een pannenkoekenmaaltijd, georganiseerd door de bouwcommissie, mogelijk gemaakt door de familie Haalboom. De opbrengst komt ten goede aan verschillende opknapprojecten binnen De Voorhof. U kunt op vrijdag 11 oktober 2013 van 17.00 uur - 18.30 uur of van 19.00 uur - 20.30 uur een pannenkoek komen eten in Pannenkoekenhuis Bergzicht. Voor € 17.50 krijgt u twee drankjes, een heerlijke pannenkoek en een ijsje. In verband met de verwachte grote belangstelling en het beperkt aantal plaatsen is inschrijven voor 4 oktober 2013 gewenst. U vindt op de site van de Voorhof een invulformulier die u kunt sturen naar email-adres [voorhofpannenkoek@pkndevoorhof.nl](mailto:voorhofpannenkoek@pkndevoorhof.nl). Er liggen in De Voorhof ook invulformulieren. Laten we er met elkaar een gezellige maaltijd van maken. Het maakt niet uit wie u graag wilt meenemen. Wel of geen lid van De Voorhof, vriend, vriendin, zomaar een kennis. Ze zijn welkom. Namens de bouwcommissie

### DRINGENDE OPROEP:

Na een startzondag vol gemeenschapszin gaat het werkzame leven ook weer door. Dat betekent, dat de kerkzaal en de bijgebouwen weer gestoft en geboend moeten worden. Jammer genoeg zijn er enkele trouwe poetsters die door narigheid (voorlopig) verstek moet laten gaan. Komen jullie in hun plaats????

Och, eigenlijk is het geen vraag, want natuurlijk gaat het woensdagmorgen 25 september a.s. om 9.00 uur storm lopen in De Voorhof. Gera heeft weer heerlijke koffie en wat is er beter dan 's morgens het opgewekte gezicht van Gera te zien. Dan kan de dag al niet meer stuk. We rekenen op u. **Woensdag 25 september a.s. 9.00 uur in De Voorhof.**

Al het werkmateriaal is aanwezig, u hoeft alleen uzelf mee te brengen.

Ineke van Leeuwen