



4 augustus 2013

Tiende zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Fam. Batelaan, v Speijklaan27 en naar Dhr. en Mw. Posthuma, Evertsenlaan 4. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.

2e collecte: Waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

Berichten uit de gemeente:

10.00 uur

Predikant : kand. H.J. van Maanen uit Ede
Ouderling van dienst : Leny de Koeyer
Diaken : Elly Oost
Organist : Seline Haalboom
Lector : Johan Thiescheffer
Koster : Bertus Brouwer
Zingen : Psalm 68: 1, 2, 7
: Gezang 184: 1, 2, 5
: Gezang 399: 1, 3, 6
Schrijflezing : *Prediker 2:1-11*
: Psalm 49: 1-3
Schrijflezing : *Lucas 12: 13-21*
: Acclamatie
: Gezang 66: 1, 4, 6
: Gezang 70: 1, 2, 3, 6

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 11 augustus 2013

10.00 uur ds. R. den Hertog uit Wissekerke

Collecte: Solidaridad, stichting die steun verleent aan organisaties in ontwikkelingslanden die de armoede op een structurele manier willen bestrijden.

18.30 Geen dienst

Vakantie:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 18 juli t/m 11 augustus. In dringende gevallen kan contact opgenomen worden met ds Dick Steenks dan wel met de wijkouderlingen.

Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 27 juli t/m 18 augustus. In de twee weken dat de vakantie van ds. Pieter Koekkoek overlapt met de vakantie van ds. Dick Steenks (t/m 11 augustus) is er voor waarneming gezorgd. In geval van crisispastoraat of overlijden kunt u contact opnemen met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat: Arend Hoogers, Schoutstraat 14, 033 785 0469, a.j.hoogers@hccnet.nl Arend Hoogers legt dan contact met de waarnemend predikant. Vanaf 12 augustus neemt ds. Pieter Koekkoek de wijken van ds. Dick Steenks waar.

Jordanië-Israëlreis 2014 – presentatieavond 17 sept. a.s.

Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drie Tour een mooi reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van dinsdag 18 t/m zaterdag 29 maart 2014.

De reis zit vol eeuwenoude cultuur, Bijbelse historie en gevarieerd natuurschoon. Een absoluut hoogtepunt van deze reis zal het bezoek aan de in de rotsen verscholen stad Petra in Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de berg Nebo, Eilat, Jeruzalem en Galilea. En natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee en varen we op het Meer van Galilea.

Van 18 maart t/m 22 maart verblijven we in Jordanië. Op zondag 23 maart gaan we naar Eilat in Israël waar we kunnen ontspannen. Op 24 maart reizen we naar Jeruzalem om vervolgens op 27 maart via de doopplaats in de Jordaan naar Tiberias (Galilea) te gaan, waar we op 28 maart o.a. een boottocht over het Meer van Galilea maken.

Op 29 maart keren we dan weer huiswaarts.

Kort samengevat zijn we 1 dag/nacht in Amman, 2 dagen/nachten in Petra, 2 dagen/nachten in Aqaba, 1 dag/nacht in Eilat, 3 dagen/nachten in Jeruzalem en 2 dagen/nachten in Tiberias. De reis kost om en nabij de € 1850.- per persoon.

Op **dinsdag 17 september a.s., aanvang 19.30 uur in De Voorhof**, is zullen we de reisplannen presenteren. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven (bij voorkeur via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl). Als u niet kunt komen op de presentatie-avond, maar wel graag mee wilt met de reis, laat het dan ook via de mail weten.

Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook niet gemeentelieden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, burens of kennissen mee). Bij aanmelding hanteren we het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus aarzel niet te lang...

Wie komt er op mijn feestje?

Op donderdag 15 augustus hoop ik, Hetty de Koning van Manege Groenewoude 50 jaar te worden. In de zomervakantie dus. Dat wil ik graag vieren met kinderen uit Woudenberg en omgeving die door financiële omstandigheden niet op paardrijles of vakantie kunnen. Mee-doen is gratis.

Die middag gaan we natuurlijk paardrijden en allerlei andere activiteiten met paarden doen. Het begint om half 3 met een rondleiding over de manege. Daarna gaan alle ouders naar huis en kan de feestmiddag beginnen. Tussen 6 en half 7 moeten alle kinderen weer opgehaald zijn.

Zijn uw kind(eren) tussen de 7 en 18 jaar, hebben ze altijd al eens willen paardrijden maar kan dit door de financiële situatie niet?

Stuur dan snel een mail naar activiteitgroenewoude@gmail.com om aan te melden.

Vol = vol. Dus snel opgeven. Je krijgt dan via de mail een inschrijfformulier toegestuurd.

Acclamatie t. H. Oosterhuis / m. Frits Mehrrens



Allen: U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al-le glo-rie, o Va-der, o Zoon, o
hei-li-ge Geest in al-le eeu-wen-der eeu-wen.