

16 juni 2013

Derde zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. T. de Witte-Meyer, Ker-sentuin 1 en naar Mw. H.J. Gruteke-Mellendijk, De Schans 16. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Deze is bestemd voor het Roosevelthuis te Doorn, het Roosevelt-huis organiseert vakantieweken voor ouderen en mensen met zorg.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functione-ren mogelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt.

Berichten uit de gemeente:

- Mevr Meerbeek (laan van Blotenburg 52) is opgenomen in het Meander Me-disch Centrum loc. "de Lichtenberg" Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort.
- Mevr Veldhuizen-Jochemsen, Koningin Julianaplein 6, verblijft in Eleos, de Fontein, Duinweg 1, 3735 LA Bosch en Duin
- Mevr Bettina van de Wetering-Kisjes, Koekel 40, wordt op 18 juni opgeno-men voor een operatie in het Diaconnessenziekenhuis, Prof. Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist.

10.00 uur

Predikant : ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst : Alice Bossema
Diaken : Henny Voogt
Organist : Ton van Dienst
Lector : Erna Veldhuizen
Koster : Johan Stoffer
Zingen : Psalm 27:1,2
: Gezang: 255:1,2,3
1^e Schriftlezing : *Hooglied 4:16-5:8*
: Gezang NL 808:1,2,3
2^e Schriftlezing : *Lukas 7:36-8:3*
: Acclamatie
: Gezang 257
: Sjaloom naar elkaar (lied Julianaschool) (3X)

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van

18.30 uur GEEN DIENST

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 23 juni mei 2013

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek

Collecte: **Nederlands Bijbelgenootschap:** Het NBG organiseert en ondersteund diverse pro-jecten wereldwijd om de bijbel en het lezen van de bijbel voor toegankelijk te maken voor jong en oud. De projecten en het werk van NBG kunt u uitgebreid zien op de website: www.bijbelgenootschap.nl

18.30 uur Gast JOP Jongerendienst

Het nieuwe liedboek:

Op 25 mei is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in Monnickendam. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we als Voorhofgemeente gebruik maken van dit nieuwe boek.

De gehele maand juni kunt u, voor en na de dienst, verschillende exemplaren inkijken en met korting ook bestellen. U vindt de tafel in de hal van de kerk, in de leetuurhoek.

Als u deze kans mist dan krijgt u in de maand september opnieuw gelegenheid om het nieuwe liedboek te bestellen.

Voor informatie: Lectuurcommissie Tiny van Dijk tel. nr. 286 3704 en Stef Loosman tel. nr. 286 6581

De Voorhof gaat voor Nacht Zonder Dak!

Durf jij de uitdaging aan om 1 nacht zonder dak te slapen?

Van zaterdag 14 september (16.00 uur) op zondag 15 september 2013 verandert het grasveld voor PKN De Voorhof in Woudenberg in een sloppenwijk. Jongeren vanaf 14 tot 25 jaar geven de luxe van thuis op om voor 1 nacht in een zelfgemaakt krotje te slapen.

Doe ook mee! Geef je op bij Sonja (sonja.van.dijk@kpnmail.nl) en laat je sponsoren door familie, vrienden en bekenden.

Nacht Zonder Dak is een actie van Tear. De opbrengst gaat naar straatkinderen in nood in Bolivia, Cambodja en Kenia.

Meer info? Kijk op www.nachtzonderdak.nl/woudenberg of facebook: PKN De Voorhof Woudenberg.

Sonja, Lianne, Jurgen en Suzanne

Fiets 20 juni mee op wereldvluchtelingendag :

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Kerk in Actie wil aandacht besteden aan deze dag door het organiseren van een fietstocht langs oude en nieuwe plaatsen van migratie in Utrecht en omgeving. U kunt onderweg op bezoek bij de Vrolijkheid in het AZC in Utrecht, de tocht gaat langs het STIL, (Steunpunt Illegalen), maar ook kunt u een rondleiding krijgen in de Doopsgezinde Kerk, bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Bij de pleisterplaats 'De Rijdende Kerk' kunt u verhalen horen over de situatie in Syrië, maar ook over Afrikaanse vluchtelingen, uiteraard kunt u hier ook iets eten en drinken.

De tocht wordt afgesloten met een wake bij de vreemdelingenopvang in Zeist. Daarna kunt u terugfietsen naar huis of naar de auto. De tocht tot de vreemdelingenopvang is ongeveer 25 kilometer, terugfietsen is ongeveer 15 kilometer. Wie wil, kan zich ook nog opgeven om in de avond de voorstelling te bezoeken 'as I left my fathers house'. Deze voorstelling is georganiseerd door het UAF. U kunt starten vanaf het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland tussen 09.30 uur en 11.30 uur. Hier krijgt u een route beschrijving, informatie en een voedselpakketje. U moet zich wel van te voren opgeven, dit kan door te mailen naar g.werkman@kerkinactie.nl of door te bellen met (030) 880 17 56

Studieverlof ds. Steenks:

Van 3 juni t/m 1 juli heeft ds. Steenks studieverlof. Ds. Koekkoek neemt in deze maand het pastoraat van de wijken 4, 5 en 6 waar.

Een dag niet koken!?

Kom dan zondagavond 4 augustus naar De Voorhof:

Onbeperkt mosselen eten uit Yerseke-gekookt door een echte Yersekenaar.

De mosselen worden geserveerd met zelfgemaakte sausjes, brood en salade. Dessert? Bedenken we nog.....

Eén glas wijn en helder water GRATIS!

De prijs: 17.50 (opbrengst voor het opknappen van de Voorhof)

Zet **4 augustus** al vast in uw agenda.

Graag opgeven vóór 16 juli en alvast:

Hartelijk welkom!

Opgeven bij :Leny de Koeyer Tel. 286 4658 ldekoeyer@hetnet.nl

Berthe Strengers Tel. 286 2275 bstrengers@xmsnet.nl

Of: Zie: Inschrijfformulier in de hal van de Voorhof.

Jongeren dienst 23 juni a.s. door Cabaretier Ruurd Walinga

Geen dominee in De Voorhof op zondagavond 23 juni, maar een cabaretier. Entertainer Ruurd Walinga uit Leeuwarden speelt dan zijn show 'Op zoek naar mezelf'.

De dienst/show begint om 18.30 uur.

Het programma gaat over identiteit, wie ben ik. Het stuk begint in de babybox. Vervolgens staat de cabaretier uitgebreid stil bij het allereerste begin van zijn prille leventje; de conceptie, de fase in de buik, de bevalling en de eerste kinderjaren. Daarna leidt de zoektocht langs Bert en Ernie, adhd-vriendjes, carrière makende ouders, aantrekkelijke uitgaanscentra, spirituele leiders, Lady Gaga en Jezus.

'Op zoek naar mezelf' is prikkelend, soms ietsje gedurfd en confronterend. Het spreekt vooral jongeren aan die op zoek zijn naar 'wie ben ik', maar ook hun ouders en ouderen die zich afvragen of ze echt geworden zijn wie wilden worden.

Ruurd Walinga is een van Neerlands meest gevraagde christelijke cabaretiers. Hij treedt in tal van kerken en gemeenten op. (Zie ook: www.waterinwijn.nl)

Acclamatie t. H. Oosterhuis / m. Frits Mehrrens



Allen: U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al-le glo-rie, o Va-der, o Zoon, o—
hei-li-ge Geest in al-le eeu-wen-der eeu-wen.

Informatie over De Voorhof gemeente: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol 't Schilt 26 E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.