

10.00 uur
Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Alice Bossema
Diaken : Cor van Langeveld
Organist : Sander Booij
Lector : Erna Veldhuizen
Koster : Johan Stoffer
Zingen : Evangelische Liedbundel 241 : 2 en 3
: Psalm 62 : 1 en 5
: Tussentijds 5 : 1, 2 en 4
: Psalm 150

Schriftlezing : 1 Koningen 19 : 9 t/m 13a
: Zingende Gezegend 294 : 1 en 4 (tekst: Andre Troost)

Schriftlezing : Marcus 1 : 9 t/m 13
: Gezang 161
: Adem van Boven 44 (tekst: Andre Troost)
: Gezang 169 : 1 en 5

18.30 uur Leerdienst

Predikant : Pastor Nelleke Spiljaard
Ouderling van dienst : Nieke Meijer
Diaken :
Organist : Berend van Surksom
Koster : Jan de Lange

m.m.v. Taizékoor uit Woudenberg

Er is een liturgie

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 20 januari 2013 Gebedsdienst voor de Eenheid

10.00 uur ds. Dick Steenks en pastor G. Claassens

DE WEG VAN JE GOD

Dit is het thema van de oecumenische gebedsdienst voor de eenheid der kerken, volgende week zondag 20 januari 10.00 uur in De Voorhof.

Deze dienst waarin Pastor Gerard Claassens en Ds. Dick Steenks voorgaan is voorbereid door leden van de Catharinakerk en de Voorhof. Het St. Catharina koor verleent aan de dienst haar medewerking.

Christenen over de hele wereld zouden niet mogen instemmen met onderlinge verdeeldheid. 'Is Christus dan verdeeld?', vraagt Paulus (1 Korintiërs 1:13). Daarom komen we samen in een gebedsdienst om voor de eenheid te bidden, die Christus voor zijn kerk verlangt. We zijn geroepen om de muren van verdeeldheid af te breken, zoals die er zijn onder kerken en tussen christenen.

Collecte: Deze is bestemd voor Oecumene zondag van de Eenheid.

18.30 uur Geen Dienst

Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

13 januari 2013

Tweede Zondag na Epifaniën

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Gerritsen, Stationsweg west 97 a en vanavond naar Mw. v. Mourik, Dorpsstraat 28 g . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

Collecten:

1e collecte: Deze is eveneens bestemd voor de Plaatselijke Diaconale Doelen.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

Berichten uit de gemeente:

- Mevr. Rietbergen (Oranjelaan 5) is opgenomen in het Meander Medisch Centrum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES Amersfoort.

- Mevr. Verburg-Verduijn (Dorpsstraat 28D) Verblijft voor revalidatie in het Verpleeghuis de Amandelhof. Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AS Zeist.

- Mevr Bruijnzeel-v.d. Essenburg, Pr. Bernhardstraat 33, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES Amersfoort.

Corinne Anbeek:

Corinne Anbeek bij ons allen bekend door haar werk in Moldavië, hoopt binnenkort in het huwelijk te treden met Anatol. De huwelijksplechtigheid zal plaats vinden in hun woonplaats Rezina in Moldavië. Graag willen we het bruidspaar onze felicitaties overbrengen. In de hal ligt een kaart waarop u uw naam kunt zetten.

ZONDAGSBRIEF

Tienerdienst:

As zondag is er om 10.00 uur weer tienerdienst in De Voorhof.

Jullie zijn allemaal weer van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan naar de soos.

Dus graag allemaal tot zondag!

“Maand van de Spiritualiteit”:

De taakgroep Vorming en Toerusting zal in de maand januari aandacht besteden aan de

“Maand van de Spiritualiteit” . Het thema is “Stilte”. De avonden zijn in De Voorhof en beginnen allemaal om 20.00 uur, behalve de leerdienst op 13 januari, die begint om 18.30 uur.

Zondag 13 januari is er een leerdienst, waarin voorgaat pastor Nelleke Spiljard. Het wordt een Taizé viering . Het Taizékoor uit Woudenberg zal voor het eerst optreden . Thema van de viering is “Keer je om in Liefde” . Na de viering is er nog gelegenheid om na te praten.

Woensdag 16 januari; Film “Des Hommes et des Dieux “. Acht Franse monniken leven in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten hoog in de bergen. Het rommelt in de regio. Het leger biedt hen bescherming maar de monniken weigeren dit echter. Indrukwekkende film met nabespreking door Dick Steenks.

Woensdag 23 januari vindt de **bibliodrama-avond** plaats. Het thema van deze avond is 'Ademloze stilte'. Het verhaal van de verschijning van God aan Elia bij de Horeb zal een grote rol spelen deze avond. We kruipen in de huid van Elia en zullen de stilte ervaren. De avond start om **19.30** uur met koffie. Om 20.00 uur beginnen we met het programma. De avond duurt tot 22.00 uur. Graag aanmelden vóór 21 januari bij Corine de Kruijf:(06) 18340158, info@kzieje.nl ; Dick Steenks,tel 2867473, steenks@pkndevoorhof.nl , Gerry Thiescheffer,2866720, johan_gerry@planet.nl . U bent van harte welkom.

Woensdag 16 januari 20.00 u – Filmavond in De Voorhof:

Aanstaande woensdag laten we de film ‘Des Hommes et des Dieux’ zien in De Voorhof. Een mooie film over acht Franse monniken die in harmonie leven met hun Islamitische dorpsgenoten hoog in de bergen. Het rommelt echter in de regio en het leger biedt hen bescherming aan tegen een Islamitisch fundamentalistische groepering. De monniken weigeren echter de bescherming aan te nemen. Als ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, worden ze door de autoriteiten onder druk gezet om terug te keren naar Frankrijk. We gaan deze film samen bekijken en we houden een nabespreking onder leiding van ds. Dick Steenks. Iedereen van harte welkom! Aanvang 20.00 uur.

Start Basiscateche (Jop Basics) op 17 januari:

Aanstaande donderdag 17 januari, 15.45 uur begint JOP Basics (basiscatechese) voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. We komen tweewekelijks drie kwartier bij elkaar op donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in de soos van de Voorhof.

Als je mee wilt doen, geef je dan even op bij ds. Dick Steenks: steenks@pkndevoorhof.nl
In de hal van de kerk is voor de kinderen die niet op de Julianaschool zitten een uitnodiging te vinden.

Op 9 en 10 mei Kloosterbezoek aan de Priorij “De Essenburg” met een verblijf in de gemeenschap Mariëngaard in Hierden o.l.v. Dick Steenks. U kunt zich nog opgeven voor 1 februari bij Gerry Thiescheffer, tel 033-2866720, johan_gerry@planet.nl of bij Dick Steenks, 0332867473, steenks@pkndevoorhof.nl

Lees- en gespreksgroep 'Je leven en je werk' start 28 januari:

Ons leven en ons werk vormen vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons privé-leven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen om ons werk.

Voorals mens in verantwoordelijke en leidinggevende posities hebben het gevoel dat ze steeds meer worden geëist in hun agenda, maar beseffen tegelijkertijd dat ze er niet in slagen om de vicieuze cirkel van overbelasting te doorbreken. Feit is: naast ons werk hebben wij een domein nodig waar we alleen maar leven en ons vitaal voelen. Dit moet vervolgens ook een positieve uitwerking hebben op ons werk.

Anselm Grün probeert de spanningen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen op spiritueel niveau. Hij schreef er een boek over dat ik samen met een groep mensen wil gaan lezen. Het boek heet ‘Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.’

Voor wie: voor werkende mensen (maximaal 15 deelnemers).

Data: maandag 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april.

Aanvang: 20.00 uur

Waar: in De Voorhof Opgave: bij ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) voor 20 januari 2013.

Het boek van Anselm Grün, 'Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.' (ISBN: 978 905 995 0412) dient u zelf aan te schaffen bij de boekwinkel of via internet.

Renovatie Soos:

Hard, heel hard wordt er gewerkt in de Soos.

Stopcontacten zijn uitgehakt en sleuven gefreesd.

De verwarmingen eraf en de wanden zijn daarna gestukadoord.

Daarna de wanden laten drogen en tenslotte schuren, behangen en dit weer schilderen. Bijna alles krijgt weer een nieuw kleurtje verf. Stopcontacten terugplaatsen.

Hier en daar een nieuwe leiding trekken.

Enuiteraard is het nog niet klaar. Plafond, bar en vloer komen nog aan bod.

Pas dan hebben we een paar noodzakelijke onderhouds klussen geklaard.

Op zondag 27 januari 2013 zullen we, na de kerkdienst, er iets meer over vertellen cq laten zien. Ook willen we u dan laten weten, wat we verder willen gaan doen.

We nodigen u uit om dan te komen luisteren en even langs ons te lopen met uw mogelijke vragen/opmerkingen.

Johan Thiescheffer, Johan Schep, Nieke Meijer, Peter van der Krans, Gerald ten Wolde, Rob van den Brink, André van der Veen.

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.