

10.00 uur**Predikant**

: ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks

Ouderling van dienst

: Leny de Koeyer

Diaken

: Tineke van Langeveld

Organist

: Piet de Vries

Lector

: Erna Veldhuizen

Koster

: Ab van den Pol

Zingen

Er is een liturgie

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

18.30 uur Jongerendienst**Predikant**

: ds. Dick Steenks

Ouderling van dienst

: Gerda Holl en Elly Kramer

Diaken

: Sonja van Dijk

Organist

: Piet de Vries

Koster

: Peter van Huigenbosch

Het thema van deze dienst is: "De wereld is van iedereen".

Kerkdiensten volgende week:**Zondag 2 december 2012 Doopdienst****10.00 uur** ds. Dick Steenks**Collecte:** Deze is bestemd voor de ZWO**18.30 uur Geen Dienst****25 november 2012***Laatste Zondag Kerkelijk Jaar***Liturgische Bloemschikking:**

Openbaring 1 vers 8: 'Ik ben de alfa en de omega' zegt God de Heer, 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'. In de schikking staat de letter beet, bét, de tweede letter in het Hebreeuwse alfabet, centraal. Deze bét betekent 'HUIS' en heeft een symbolische betekenis: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst is open. De kaarsen rond de grote brandende kaars worden aangestoken tijdens het noemen van de namen. De overledenen zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. De witte rozen in de schikking staan symbool voor reinheid, Hedera (trouw) klimt naar het licht en hecht zich.

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. J.E. Haagsma-Fekkes, Henschoterhof 24 en naar mw. E. Bruil, Kersentuin1. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Collecte eigen gemeente: In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Omdat deze zondag gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

Berichten uit de gemeente:

- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De Lichtenberg", Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof.

- Mevr. N. Hildebrand, Schans 25 is opgenomen in het Meander Medisch Centrum loc. De Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES Amersfoort.

- Dhr. J. Veldhuizen, van Hogendorplaan 30 is weer thuis uit het ziekenhuis.

- Mevr. Verburg-Verduijn, Dorpsstraat 28 is opgenomen in het Meander Medisch Centrum loc. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.

Huwelijksjubileum:

Op donderdag 15 november jl. waren Jan en Jelly Vlot-Bremer, De Weteringsehof 17, 50 jaar getrouwd.

Stiltecentrum:

Het bloemstuk van de liturgietafel ter gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar wordt na de dienst naar het stiltecentrum gebracht. Het stiltecentrum is de komende maandag en dinsdag van 14.00 – 16.00 uur geopend. Dinsdag ook van 19.00 – 21.00 uur.

Jongerendienst 25 november:

Vanavond organiseert De Voorhof een jongerendienst in samenwerking met de werkgroep Amnesty Woudenberg. Het thema van deze dienst is: "De wereld is van iedereen". We zullen met elkaar ontdekken hoe vanzelfsprekend mensenrechten voor ons zijn, terwijl anderen er alleen van kunnen dromen. En we praten met elkaar over wat je met het motto van Amnesty kunt: "het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken": je kunt beter zelf iets doen om de situatie te veranderen, dan alleen maar te mopperen. Wij als jongeren willen daarom laten horen dat mensenrechten voor iedereen gelden, dus sta op voor mensenrechten! De dienst begint om 18.30 uur en Dick Steenks is de predikant.

Doopdienst 2 december:

Volgende week zondag 2 december zullen er 6 kinderen gedoopt worden. Het zijn:

- Jitske Holl, dochtertje van Frank en Margriet Holl (Arnhemseweg 179 Amersfoort)
- Kas en Koen Koudijs, zoontjes van Andre Koudijs en Klaartje Albers (Esdoornlaan 49)
- Feline de Kruijf, dochtertje van Dirk-Jan en Claudette de Kruijf (Juliana v Stolberglaan 18)
- Luuk Nederlof, zoontje van Janneke Smit en André Nederlof (Van Steenbergelaan 17)
- Guus Voogt, zoontje van Rogier en Marleen Voogt (Uitdamstraat 13 Amersfoort).

Alleenstaanden/gaanden:

Na de ochtenddienst van zondag 2 dec. is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken en kerststukjes te maken in de soos. Ondertussen samen even bij praten. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon naar toe. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.

Amnesty concert:

Ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten wordt er op zaterdagavond 8 dec. in de R.K. Catharina kerk weer een Amnesty Concert gehouden. Frans Krom uit Amersfoort zorgt met zijn maskertheater voor een verhaal met dubbele bodem en daarna komen Marcel van der Schot en Wilma Paalman met een nieuwe prachtige muzikale voorstelling. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar en de artiesten na te praten met een glaasje wijn of een sapje. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Toegang € 5,00 incl. koffie. Kaarten in de voorverkoop in de Wereldwinkel of op de avond zelf aan de zaal.



**Kom je na de dienst ook oefenen voor het kinderkerstfeest?
Iedereen is welkom van groep 1 t/m 8, in de
kindernevendienstruimte tot 12:00 uur.**

Pieten actie:

Vind u het leuk om twee zwarte pieten op bezoek te laten komen op zaterdag 1 december of zondag 2 december? Neem contact op met de hoofdpiet: jacqueline.vanbentum@rondomdevoorhof.nl

Agenda:

Maandag 22 november Gespreksgroep rouwverwerking. Aanvang 20.00 uur.

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente" te zijn.