

10.00 uur

Predikant	: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst	: Leny de Koeyer
Diaken	: Frederika Haalboom
Organist	: Ton van Dienst
Lector	: Trudy Stoffer
Koster	: Cor Stuivenberg
Zingen	: Psalm 122:1,3
Lezing	: Hosea 2:16-25
	: Psalm 72:7
1 ^e Schriftlezing	: Judit 5:20-6:4, 7:19-22, 8:1-8, 8:31-36,
	: Gezang: 35:1,3,4
2 ^e Schriftlezing	: Judit 10:11-15, 11:5-8, 11:20-23
	: Gezang: 34:1,3,5
	: Gezang: TT 211
Gedachtenis	: Gezang 466:1,3
	: Geroepen om te zingen 236

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.
Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

18.30 uur **Geen Dienst.**

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 14 oktober 2012

10.00 uur ds. Dick Steenks

Collecte: **Kerk in Actie, Werelddiaconaat.** Via het wereld-diaconale werk van Kerk in Actie, willen we mensen hulp bieden om hun eigen leven in handen te nemen. Ervoor zorgen dat mensen op eigen benen kunnen blijven staan. Dat is werelddiaconaat. Bv. mensen in Brazilië die dankzij de organisatie Diaconie, partner van ICCO en Kerk in Actie, het schaarse regenwater kunnen opvangen in reservoirs om in droge perioden het land te bevoeien, waardoor oogsten beter slagen. Ook ontvingen verschillende gezinnen een sanitair blok Ook de vrouwen in Liberia worden bijgestaan. Daar zetten organisaties zich in voor wederopbouw. Er worden schuren gebouwd en voedselverwerking machines aangekocht. Dit alles is vooral bedoeld voor de meest kwetsbare vrouwen, zoals weduwen.

18.30 uur **Pieter Koekkoek** Leerdienst.

Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

7 oktober 2012

Achttiende Zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. G.V. Pelgrum-Pardijs, De Kolk 1 en naar Mw. G. Wolfswinkel-Bruggink, Vermeulenhof 1.
Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: : **Kerk & Israël** Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit en belijden. De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk Israëlzondag. Op deze zondag geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Met deze collecte voor Kerk&Israël steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israël. Zo geeft Kerk&Israël financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoeningsprojecten, worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

Berichten uit de gemeente:

- Dhr J. Veldhuizen (van Hoogendorplan 30) is weer thuis uit het ziekenhuis in afwachting van een operatie binnenkort.
- Mevr van Kesteren (Kersentuin 41) verblijft in het Diaconessenziekenhuis, Prof. Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist.
- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De Lichtenberg", Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof kamer 202.
- Jurgen Landman, Van Steenbergelaan 79, verblijft in Heesteroord, Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.

Leerdienst:

Volgende week (14 oktober) is de avonddienst een leerdienst. In deze leerdienst staan we stil bij de overgang van zomer naar herft: de zg. Quatertemper. Traditioneel aansluitend bij de Joodse feesten, Rosj Hasjana (Nieuwjaar) Yom Kippur (Grote Verzoending) en Soekot (Loofhuttenfeest). We kijken naar de plaats in het kerkelijk jaar en naar de teksten van het najaar die uitzien naar het komende Rijk van God.

Het boek Judit:

Deze en volgende zondag lezen wij uit het boek Judit. Dit behoort tot de zogenaamde deuterocanonieke, of apocriefe boeken: Boeken die niet tot de eigenlijke bijbel behoren, maar er ook niet ver buiten vallen.

Het boek Judit beschrijft hoe koning Nebukadnessar over de gehele wereld wil heersen. Hij heeft alle volkeren al verslagen en valt nu ook Juda aan. Hij verschijnt met zijn leger voor de Judese stad Betulia, waar ook Judit woont:

Een jonge weduwe, rijk, wijs en vroom en van een oogverblindende schoonheid.

De inwoners hebben weinig hoop op een goede afloop. Maar Judit heeft een plan. Zij is ervan overtuigd dat, als de mensen zich aan de wet van God houden, God ook redding zal brengen. In de nacht gaat zij met haar slavin naar het legerkamp van de Assyriërs, waar zij bij generaal Holofernes wordt gebracht. Deze valt onmiddellijk voor haar. Na een feest in zijn tent blijft hij alleen met Judit achter. Hij valt dronken in slaap, waarop Judit hem doodt met zijn eigen zwaard. Vervolgens sluipt zij terug naar Betulia, met het hoofd van Holofernes. De volgende dag ontdekken de soldaten dat Holofernes is vermoord. Ze raken in paniek en slaan op de vlucht. De mannen van Israël achtervolgen hen en verslaan het machtige leger van Nebukadnessar. Israël is bevrijd. Er wordt feest gevierd in Betulia en Jeruzalem. Het boek sluit met een danklied dat gezongen wordt door Judit.

Tienerdienst:

Volgende week zondag, 14 oktober, is er weer een tienerdienst! Dit keer weer een verrassend onderwerp. Dus ben je 12 jaar of ouder? Je bent van harte welkom in de soos.

Tot volgende week!

De tienerdienstleiding.

Contactmiddag:

Dinsdag 9 oktober wordt er weer een contactmiddag gehouden. Mw. van den Heuvel en de heer Roomen presenteren het muziekprogramma: "**Pierement**" en brengen bekende liedjes uit vroeger tijden.

Wilt u met de auto opgehaald worden dan kunt u bellen naar: Mw. v.d. Pol, tel. 033 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel. 033 2862700. We beginnen om 14.30 uur.

Start Taizékoor; maandag 8 oktober a.s van 20.00-21.30.

Na een succesvolle open workshop gaat het Taizékoor volgende week maandag officieel van start. 1 x in de 14 dagen in Het Kunst en Cultuurhuis.

Opgeven bij Jacqueline van de Korput; jacqscorner@gmail.com 06-14224589. Bep van Norden bepvannorden12@gmail.com 06-54676750.

Neem gerust de vrijheid om een eerste keer op proef mee te doen.

Belijdenisgespreksgroep, start dinsdag 9 oktober:

Heb je, hoe oud of jong je ook bent, nog geen belijdenis gedaan en denk je er wel eens aan om dat te gaan doen? Of zou je wel eens wat meer van het christelijk geloof te weten willen komen? Loop je al een tijdje rond met de gedachte zal ik of zal ik niet? Hak dan nu de knoop door en kom gewoon. Oriënteren kan nooit kwaad. Voel je vrij om op de eerste avond op dinsdag 9 oktober a.s. te komen. Ik hoop op een leuke groep gemeenteleden waar ik mee in (geloofs)gesprek kan. Zie ook de folder op www.pkndevoorhof.nl of neem 'm mee uit de kerk.

Rommelmarkt 3 november 2012 – Verloting 2012:

De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand november. **Dit jaar dus 3 november.** Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de Verloting. In de afgelopen weken is er al weer hard gewerkt achter de schermen. De wijk-lijsten zijn weer klaar. Alle vrijwilligers (35) zijn benaderd om weer mee te willen werken. Fijn dat de meesten altijd weer positief reageren. Wist u dat er vrijwilligers bij zijn die dit al meer dan 30 jaar doen. Wat kunt u verwachten..... In de periode van 15 oktober tot 30 oktober a.s. worden alle leden van De Voorhof benaderd om loten te kopen.

Er zijn mooie prijzen te winnen. De Hoofdprijs is – **een reischeque ter waarde van € 250.--.** De loten kosten € 0,50 per stuk en voor € 2.50 krijgt u er zes.

Koopt u dus veel loten. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en vele Goede Doelen. Mocht u ook loten willen verkopen dan kunt u zich aanmelden bij H. van Lingen. Graag per email; het adres is: vlingerveenvliet@casema.nl.

Fietsen voor Moldavië.

Zondag 14 oktober na de morgendienst willen wij U uitnodigen voor een presentatie met foto's van de reis die wij in juli dit jaar gemaakt hebben met drie vrachtwagens naar Orhei en Rezina in Moldavië.

Voor meer info Hans Stoffer Ekris 18a Woudenberg.

Vakantie ds. Pieter Koekkoek:

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 15 t/m 21 oktober. De avond over archeologie in Israël zal ik er gewoon zijn.

Vakantie Gera de Lange:

Van 5 oktober tot en met 24 oktober ben ik op vakantie. Tijdens mijn afwezigheid kunnen jullie een zaal reserveren via de mail (geradelange49@gmail.com) of telefonisch na 18.00 uur bij Cobi Stam-de Lange (033 2773406). Zij houdt de agenda bij en beheert de sleutels.

Agenda:

Woensdag 10 oktober 18.00 uur O.P.A. (oud papier) J.F. Kennedylaan e.o.

Oud papier:

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente" te zijn.