

09 september 2012

Veertiende Zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. E. Seeger, Schans 46 en vanavond naar Mw. G.F. Veenhof, Stationsweg West 4
Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Missionair Werk & Kerkgroei. Missionair betekent: Gods liefde delen. Deze maand is startzondagmaand, de maand waarin het kerkelijk seizoen weer begint. Bij uitstek een maand waarin gemeenten aan mensen van buiten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Dit jaar gaat het over het delen van Gods liefde. Dat is ook wat Missionair Werk & Kerkgroei beoogt met het ontwikkelen van materialen voor plaatselijke gemeenten waarmee ze mensen aan de rand van of buiten de kerk kunnen bereiken.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn voor het drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij bijzondere diensten de liturgieën.

Berichten uit de gemeente:

Geboren:

op 28 augustus 2012: Koen David Koudijs, zoontje van Andre en Klaartje, broertje van Kas (Esdoornlaan 49)

Mevr N. Hildebrand-Sohier (Schans 25) hoopt a.s. maandag weer thuis te komen na de revalidatie in Waranda verpleeghotel in Zeist

Mevr J. van der Putten-Oosterhout verhuist a.s. maandag naar Verpleeghotel Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist

10.00 uur Bevestigen Ambtsdragers

Predikant : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Carolien Arnold
Diaken : Tineke van Langeveld
Organist : Ton van Dienst
Lector : Gerry Thiesscheffer
Koster : Johan Stoffer
Zingen

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.
Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

18.30 uur

Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Nieke Meijer
Diaken : Frederika Haalboom
Organist : Ton van Dienst
Koster : Jan de Lange

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 16 september 2012 Startzondag

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek

De Collecte: **Missionair Werk & Kerkgroei** Missionair betekent: Gods liefde delen. Deze maand is startzondagmaand, de maand waarin het kerkelijk seizoen weer begint. Bij uitstek een maand waarin gemeenten aan mensen van buiten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Dit jaar gaat het over het delen van Gods liefde. Dat is ook wat Missionair Werk & Kerkgroei beoogt met het ontwikkelen van materialen voor plaatselijke gemeenten waarmee ze mensen aan de rand van of buiten de kerk kunnen bereiken.

18.30 uur GEEN DIENST

Uit de kerkenraad:

De kerkenraad van de Protestantse gemeente De Voorhof brengt u in kennis van het voornemen om op 9 september a.s. te bevestigen in het ambt van pastoraal ouderling: de heer B. Boels, Tarweveld 4. In het ambt van jeugdouderling: mw. G. Holl-Stuivenberg, Daantgenshof 6 en mw. E. Kramer-Gaasbeek, De Koekel 2. In het ambt van diaken: mw. E. Oost-Broer Kersentuin 12, mw. G. v.d. Brink-Meerbeek Laanzicht 2, mw. H. Vooigt-Timmerman, Broederschapslaan 16 en mw. S. van Dijk, Frans Halslaan 28 (jeugddiaken).

De scriba

16 September Startzondag: Thema: Geloof, Hoop en Liefde

Op 16 September organiseren we weer de Startzondag, een dag vol gezelligheid, gesprekken, creativiteit, en spellen om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen, natuurlijk afgesloten met een lunch in de kerkzaal! We beginnen om 10.00 uur met de kerkdienst en aansluitend na de koffie zijn er allerlei activiteiten zoals:

De Geloof, Hoop en Liefde boom, een gemeente ketting maken, het springkussen voor de kleinsten, 6-kamp voor iedereen vanaf 10 jaar, zingen bij het orgel, gespreksgroepen voor iedereen. Daarnaast is de Wereldwinkel aanwezig met een kraam.

We eindigen met een pannenkoekenlunch, de dag eindigt om ongeveer 14.00 uur. We hopen u/jullie allemaal te zien op 16 september!!

Contactmiddag.

De eerste contactmiddag na de zomervakantie zal worden gehouden op 11 september. Aanvang: 14.30 uur. Mevrouw Berendse uit Bunschoten/Spakenburg is onze gast. Het onderwerp is: "**Klederdracht**".

Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Mw. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. Wildschut, tel.2861266.

Tienerdienst:

Normaal is de tienerdienst op de 2^e zondag van de maand.

In september is dit een weekje later omdat wij de startdag een goed moment vinden om met jullie allemaal samen in de soos het jaar te starten.

Graag nodigen wij jullie dan ook uit **volgende week de 16^e** om 10.00 in de **SOOS**.

Ben je 12+, dan ben je van harte welkom!

Een groep jongeren gaat een deel van deze dienst gebruiken om jullie iets te laten zien van hun werk afgelopen zomer in **Moldavië**.

Hartelijke groet en graag tot volgende week

De tienerdienstleiding

Energie voor vrede.

Vrede vieren we wekelijks in de kerk, maar in de vredesweek doen we dat in nadrukkelijke verbondenheid met hen voor wie vrede ver weg lijkt.

De werkelijkheid van mensen rond de mijnen in Colombia en De Congo en de olievelden van Soedan kan nog zo verschillen van de onze, hun verlangen kunnen we direct ervaren in een rijk aanbod van liederen, teksten en gebeden.

Daarom nodigen we u graag uit voor de jaarlijkse dienst voor de vrede om die, samen met de leden van de St.Catharinaparochie, te komen vieren op **zondag 23 september**.

De voorgangers in de dienst zijn diaken C.van Loon en Ds. D.Steenks.

De dienst begint om 10.00 uur in de Voorhof.

Amnesty:

De tweede zondag van de maand is Amnesty-zondag. Dan staan we even extra stil bij het werk van Amnesty. Dit keer vragen we, zo vlak voor de verkiezingen, aandacht voor de vreemdelingen-detentie.

Op uw stoel heeft u al een kleine brochure kunnen vinden: "een vreemdeling is **geen** crimineel".

We willen graag de Kamerleden van de diverse partijen die vreemdelingenzaken in hun portefeuille hebben stimuleren om actie te ondernemen tegen de huidige vorm van vreemdelingen detentie. We doen dit middels de bekende handtekeningen lijst. Zodat deze afschuwelijke vorm van detentie voor gewone mensen (dus GEEN criminelen) gaat verdwijnen.

Wij pretenderen toch een fatsoenlijk land te zijn; dan zouden we deze vorm van detentie niet moeten willen!! Let op de power-point-presentatie aan het eind van de dienst en vergeet niet uw handtekening te zetten op de petitie-lijsten in de hal na de dienst.

Amnesty Woudenberg

Oud papier:

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.

Agenda:

Woensdag 12 september 18.00 uur O.P.A.(oud papier) J.F. Kennedylaan e.o.

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente" te zijn.

Philadelphia dienst.

Zondag 30 september zal er in de Protestantse Gemeente De Achthoek, Scherpenzeel een extra dienst plaatsvinden om **15.00 uur**; Dit in samenwerking met Philadelphia. Dit is een geïntegreerde dienst mede voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het thema van de dienst is: "Sterke mensen winnen niet altijd"

Het verhaal over David en Goliath wordt verteld en toegepast op ons leven.

Ds. Jan Hermes zal de dienst leiden.

Het zal een feestelijke dienst worden met veel muziek, medewerking van een gelegenheidskoor, mooie plaatjes op de beamer.

Informatie over De Voorhof gemeente: www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief: Reinier Vunderink, Griftpark 14. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.