

15 juli 2012

Zesde Zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Kleinveldink, Rubenslaan 5 en naar Mw. Lijnsveld-Koudijs, Voorstraat 26A. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecten:

1e collecte: Deze is bestemd voor St. KIKA. De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de contacten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.

Berichten uit de gemeente:

- Dhr. Rutgers, De Henschoterhof is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Jurgen Landman, Van Steenbergelaan 79, verblijft in Heesteroord, Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.

10.00 uur

Predikant : ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst : Jan Kromhout
Diaken : Frederika Haalboom
Organist : Ton van Dienst
Lector : Piet Blonk
Koster : Cor Stuivenberg
Zingen : Zingenderwijs 111 : 1, 2 en 4
: Gezangen voor Liturgie 643
: Evangelische Liedbundel 218 : 1 en 2
Schriftlezingen : *Genesis 17 : 1 t/m 7 en Handelingen 2 : 42 t/m 47*
: Psalm 105 : 1 en 3
Schriftlezing : *Efeziërs 4 : 1 t/m 16*
: Acclamatie
: Zingenderwijs 132
: *Wij bidden om uw zegen* (mel. gez. 221)
: Tussentijds 209 : 1, 2 en 3

Voorbeden:

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek.
Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van.

18.30 uur: GEEN DIENST

Predikant :
Ouderling van dienst :
Diaken :
Organist :
Koster :

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 22 juli 2012

10.00 uur ds. Dick Steenks

Collecte: Deze is bestemd voor de Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de ouderenmiddagen.

18.30 uur Geen Dienst

Volgende week in de serie Levenskunst het thema 'Humor'

In de kerk blijf je lachen! Ik denk dat het waar is. Je blijft als kerk in de eerste plaats lachen om jezelf. Humor is een krachtig instrument om je eigen onzekerheden en eigenaardigheden onder ogen te zien. En van die onzekerheden en eigenaardigheden hebben we er wel een paar als kerk en als kerkmensen. We hebben zo onze maniertjes en we weten het lang niet zo zeker als we soms doen voorkomen. Humor kan dan bevrijdend werken.

Ten tweede zou je de kerk zelf kunnen zien als Gods humor. Dat de kerk er is, daar kun je om lachen. Niet spottend, maar ontspannen en dankbaar. God wil met gewone mensen te maken hebben. Hij kent hun passie, waar ze voor gaan. Hij weet wat ze moeilijk vinden en waar ze niet overheen komen. Daar kun je blij van worden.

Ten derde is humor een krachtig wapen tegen fundamentalisme. Andersom zou je kunnen dat humor een teken is van gezond en volwassen geloof. Geloof dat weet dat het niets weet. Geloof dat alles omvat en niemand uitsluit. Geloof dat niets overschreeuwt en alles ter sprake laat komen. Geloof dat niet bang is voor het eigen ongeloof of dat van een ander. Zolang we in de kerk blijven lachen, kun je gerust in de kerk komen én blijven!

Kom dus ook volgende week naar de kerkdienst over 'humor' waarin ernst en vrolijkheid hand in hand gaan.



Zomerfeest van de Vakantiebijbelweek:

Uiteraard organiseert de vakantiebijbelweekcommissie ook dit jaar weer het Zomerfeest voor kinderen van de basisschool. Dit jaar vindt het feest plaats op 15 tot 17 augustus 2012. Het thema van dit jaar is 'Steengoed, Keigaaf!' Kinderen leren deze week over de goedheid van God. Het Zomerfeest wordt dit jaar gehouden in een tent aan de Magnoliasingel (in het Groene Woud). Alvast leuk om te melden; Matthijs Vlaardingerbroek (www.matthijsvlaardingerbroek.nl) komt weer! Hij komt op vrijdagavond, zodat ouders dit keer ook mee kunnen genieten van zijn leuke show. Meer informatie over het Zomerfeest van de Vakantiebijbelweek verschijnt binnenkort in een nieuwsbrief. Deze zal uitgedeeld worden bij de kerk.

Wilt u of wil jij (weer) meehelpen als medewerker tijdens het zomerfeest? Opgeven kan via zomerfeestvbw@hotmail.com of via Annita van Elst (033 286 53 43).

Afwezig:

ds. Pieter Koekoek is afwezig tot en met 4 augustus. In dringende gevallen kan contact worden opgenomen met één van de ouderlingen dan wel met ds Dick Steenks.

Oud papier:

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.

Uitnodiging:

Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te informeren en om zo met elkaar "gemeente" te zijn.